



Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER



21 november
Gedenken van
gestorvenen



November 2021
Jaargang 19
Nummer 3

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-376 9665
✉ iboersma@live.nl

Roger Dragstra
☎ 06 283 430 62
✉ roger@dragstra.eu
(woensdag is de vrije dag)

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

www.pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda van Werven 06 114 831 43

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-844 2292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038-447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710
J. IJzerman ☎ 038-4478600

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 8282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl
H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 4699 1710

Uit de Classicale Vergadering Veluwe 12 oktober 2021

Allereerst: Er was dankbaarheid dat we na lange tijd weer fysiek bijeen konden komen, dit keer in de Goede Herderkerk te Epe.

Enkele onderwerpen uit deze vergadering:

Presentatie over huisgemeente

Een commissie binnen de CV Veluwe heeft nagedacht over het onderwerp Huisgemeente. De kerkorde biedt namelijk sinds enige tijd de mogelijkheid om een 'huisgemeente' te vormen nadat 'de gemeente' is opgeheven. De commissie heeft een notitie opgesteld als handreiking voor de classis wanneer een gemeente nadenkt of vraagt om de vorming van een huisgemeente. In de vergadering werd deze hand-reiking nader toegelicht door de gemeentebeggeleiders Vosselman en Hendriks. Daarbij werd duidelijk dat wanneer een gemeente het niet meer zelfstandig redt fusie met een andere gemeente de koninklijke weg is: het is de eerste en beste optie. Wanneer blijkt dat fusie echt niet mogelijk is, zijn er twee opties bij de vorming van een huisgemeente:

- 1) onder een moedergemeente of
- 2) onder de classicale vergadering.

Aan het eind van de bespreking over dit onderwerp werd geconstateerd dat vorming van een huisgemeente niet eenvoudig is, er moet heel veel voor geregeld worden.

Verkiezingen

Als nieuwe afgevaardigden naar de classicale vergadering zijn verkozen: ouderling-kerkrentmeester Henk Kamstra ('t Harde, ring Harderwijk), ouderling Alie Talsma (Epe, ring Hattem) en ouderling Hielke Wolters (Nijkerk, ring Nijkerk).

Ouderling-kerkelijk werker Jolanda Aantjes-Lubbersen (Hall en Voorstonden) en diaken Hans Kiel (Apeldoorn) werden verkozen tot afgevaardigden naar de generale synode. Ouderling Gert Wim Stoffer (Wapenveld) en diaken Bert Broekhuizen (Voorthuizen) zijn verkozen als plaatsvervangers.

Begroting 2022

De vergadering ging akkoord met de begroting, waarin na enkele jaren van positieve resultaten bewust gekozen is voor een negatief resultaat. Er zal ingezet worden op meer activiteiten in de ringen en werkgemeenschappen. De bijdrage van de wijkgemeenten blijft in 2022 € 35. Er is binnenkort overleg met de Dienstenorganisatie over een eventuele verhoging van de landelijke bijdrage aan de classes.

Jaarverslag classispredikant

Ds. Wilbert van Iperen gaf in een korte toelichting bij zijn jaarverslag aan dat hij vooral blij is dat het reguliere bezoekwerk aan kerkenraden - een van de kerntaken van de classispredikant - nu weer mogelijk is.

Afscheid afgevaardigden

Er werd met woorden van dank en een kaars afscheid genomen van diaken Jopie van Zuuk-Braakman (Epe, ring Hattem) en ouderling Jan van Drie (Putten, ring Nijkerk).

Henny Dolstra-Muggen,
2^e scribe classicale vergadering Veluwe
18

De liturgische kleur: groen, bij bediening Heilig Avondmaal: wit in de Adventstijd: paars

3 november

19:30

Oud. v. dienst

Collecte

Dankdag voor Gewas en Arbeid

ds. I. Boersma-Prins

Mw. A. van Oosten

Dankdagcollecte

7 november

9:30

19:00

Oud. v. dienst

ochtend

avond

Collecte

Eerste zondag van de voleinding

Dhr. R. Dragstra

Jeugddienst m.m.v. Joyce van Boven

Ds. B. Heslinga, Vaassen

Dhr. R. van Marle

Dhr. J.R.H. Huisman

1. Jeugd- en jongerenwerk 2. Kerk
Uitgang: bloemenfonds

14 november

9:30

11:00

Oud. v. dienst

ochtend

Rehoboth

Collecte

Tweede zondag van de voleinding

ds. I. Boersma-Prins

Heilig Avondmaal/koffie na de dienst

ds. I. Boersma-Prins

Heilig Avondmaal in huize Rehoboth

Mw. N. Dubois-Bastiaans

Mw. N. Dubois-Bastiaans

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Beheer en onderhoud

21 november

9:30

19:00

Oud. v. dienst

ochtend

avond

Collecte

Derde zondag van de voleinding

ds. I. Boersma-Prins

Gedenken van gestorvenen

ds. I. Boersma-Prins

Dhr. J.R.H. Huisman

Mw. A. van Oosten

1. Kosten erediensten 2. Kerk
Uitgang: Doelcollecte (**zie pag. 12**)

28 november

9:30
Oud. v. dienst
Collecte

Eerste zondag van de Advent

Ds. J. Weststrate, Heerde *Adventsproject*
Dhr. J.A.S. Hiemstra
1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: kosten erediensten

5 december

9:30
19:00
Oud. v. dienst ochtend
avond
Collecte

Zondag Volk van Sion

Ds. I. Boersma-Prins *Adventsproject*
Praisedienst
Dhr. W. Zonnenberg
Mw. N. Dubois-Bastiaans
1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Orgelfonds

Zangdienst

Datum: 21 november
Aanvang: 19.00 uur



KERKCALENDER

24 november Inleveren kopij decembern timer

OM OVER NA TE DENKEN

*Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U Heer.*

*Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!*

*(lied 732, als In Memoriam voor mensen die onopvallend maar
volhardend hun levensweg hebben afgelegd)*

Van harte welkom bij de eerste zangdienst weer na lange tijd! Samen met organist Adrie Duizendstra en Q-brass (een klein gezelschap van professionele blazers) gaan we liederen van hoop, troost en toekomst zingen. Het gaat in deze dienst om zingen! Doe je mee?



Oliebollenactie

Ook dit jaar houden we als Petruskerk weer een oliebolactie.
Deze actie zal plaatsvinden op zaterdag
18 december a.s.

Diverse vrijwilligers zullen (voor 5 december) uw bestelling opnemen, zodat deze op zaterdag 18 december bij u thuis zal worden bezorgd. Bent u niet in de gelegenheid geweest uw bestelling door te geven, dan kunt u altijd nog rechtstreeks bij de oliebolkraam op het W.H. v.d. Pollplein terecht op zaterdag 18 december a.s.

We hopen dat u massaal deze actie wilt ondersteunen, zodat we weer een mooi bedrag kunnen ophalen.

Met vriendelijke groeten,
Het oliebollenteam.

Inzamelingsactie voor de vluchtelingen op Lesbos

Marijke Weststrate en Beja v.d. Beek van de Kruiskerk te Heerde hebben nauw contact met 2 Nederlandse hulpverleners in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos (Griekenland).

Hieronder staat een oproep om bij te dragen aan de

“WINTERACTIE NOODHULP Griekenland”

Op donderdagavond 25 nov en 16 dec 2021 en 27 jan 2022 zijn er inzamelingsavonden.

Deze spullen zijn nodig:

Warme vrouwen-en mannenkleding (S,M en L)

Schoenen

Warme kinder- en babykleding.

Slaapzakken en babyslaapzakken.

Artikelen voor persoonlijke verzorging

Luiers en maandverband.

(Geen colberts en rokken. Geen lakens of slopen en dekbedden)

Vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur kunt u terecht in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan nr. 3

Daarnaast de vraag of er mensen zijn die willen helpen met sorteren en inpakken en vervoer naar opslag.

Wie mee wil doen of vragen heeft, voor info bij:

Beja v d Beek: 06 81630179 of

Marijke Weststrate: 06 40309019

Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op: NL39 INGB 0006 7089 05 t.n.v. Lesbos

Wie verhalen over heiligen en geloofsgetuigen leest, valt het vast op. Sommige van die mannen en vrouwen waren zeer sterk. Door alles heen bleven ze getuigen en hun liefde geven. Zo veel anderen inspireerden ze.

Daardoor vergeet je soms dat er ook zulke sterken in jouw omgeving zijn. Over hen wordt geen boek geschreven, maar hun levens zijn net zo belangrijk. Van die mensen uit je jeugd bij wie elk woord zo goed gekozen leek. Woorden die de tijd droegen en nog dragen. Hun namen worden niet meer genoemd. Maar in jouw hart leven ze voort. Wanneer iemand dan spreekt over geloofsgetuigen wil je die naam roepen: 'maar zij dan! Ook van hem of haar viel zo veel te leren!' (uit Iedere dag een nieuw begin/ dagelijks op weg met het Liedboek)

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we de namen van diegenen uit onze gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden. Maar ook is er gelegenheid om die namen te noemen die met jou meegaan, je leven lang. Zijn naam, haar naam wordt niet vergeten. Die draag je bij je, met verdriet, met een glimlach, met respect en liefde. Je mag die naam aan mij doorgeven om luidop te noemen tijdens het aansteken van de gedachtenislichtjes, je mag ook naar voren komen en in de stilte van je hart een lichtje aansteken. Welkom!

*Dat ons schreien en lachen ergens toe leidt, -
onze liefde stoelt op Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.*

*Dat ons hopen en vertrouwen ergens op slaan, -
dat ons lijden voert tot Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.*

Ds. I. Boersma-Prins

OOG VOOR ELKAAR

We leven mee.....je schrijft het zo gemakkelijk op, maar hoe doe je dat in de praktijk!? Hoe doet ú dat? We voelen ons vaak machteloos bij het verdriet en lijden van anderen. Een kaartje sturen, de handen vouwen, een bemoedigende glimlach.... laten we toch maar proberen met kleine gebaren er voor elkaar te zijn.

Denk ook aan andere zieken, chronisch ziek, herstellend of in spanning wachtend op de onderzoeken. Ik hoop dat u om u heen kijkt in de gemeente en de namen die ons allemaal wel te binnen schieten aanvult met namen van mensen voor wie u van betekenis kunt zijn door meeleven, hulp en gebed.

Denk ook aan de mensen die alleen zijn, dagelijks het gemis van hun geliefde voelend.

Hebt u zorgen of verdriet, hebt u hulp nodig of een luisterend oor? Fijn als u het aangeeft via pastoraat@pkwapenveld.nl of één van de leden van het pastorale team belt.

Ter afsluiting een gebed uit het gebedenboekje 'help ons U te vinden'

Trouwe God,
oog in oog met tranen
voel ik mij vaak machteloos.
Hoe kan ik troosten?
Kunt U mij dat leren?
Kan ik er ooit zijn
in antwoord op de schreeuw
van wie zich door U verlaten voelt?
Behoed mij voor lege woorden,
geef mij aandachtige oren.
Maak mij zacht en kwetsbaar,
geef mij kracht om te helpen dragen.
Laat uw liefde in mij stromen.
God, ik bid U:
ga met me mee,
wees de Trooster waar ik ga.
Help mij er te zijn in Jezus' naam.

Een hartelijke groet,
ds. Ida Boersma- Prins

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710

FINANCIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	bedrag:
26 september	via collecte	€ 191,77
	via collecte	€ 132,89
	via Givt	€ 85,50
3 oktober	via bankrekening	€ 352,00
	via collecte	€ 133,55
	via Givt	€ 115,50
10 oktober	via bankrekening	€ 108,00
	via collecte	€ 175,18
	via Givt	€ 160,50
17 oktober	via bankrekening	€ 280,00
	via collecte	€ 151,30
	via Givt	€ 84,50
	via bankrekening	€ 15,00

Ontvangen per bank	Doel	Bedrag
Diverse giften	kerk	€ 355,00
Gift	diaconie	€ 50,00
Activiteiten	oud papier augustus	€ 194,98
Activiteiten	oud papier september	€ 279,84
Activiteiten	oude metalen	€ 400,00

Giften contact ontvangen

Via	Doel	Bedrag
Mw. A. Venema	bloemenfonds	€ 20,00
Ds. I. Boersma-Prins	diaconie	€ 50,00
Ds. I. Boersma-Prins	diaconie (overstromingsramp)	€ 10,00
Doelcollecte 12 september	Haïti	€ 30,00
Ds. I. Boersma-Prins	kerk	€ 50,00
Mw. D. van der Scheer	kerk	€ 10,00
Via collecte 3 oktober	kerk	€ 50,00
Mw. J. van den Brandhof	PBD	€ 20,00
Dhr. A. Jonker	PBD	€ 10,00
Dhr. A. Jonker	PBD	€ 10,00
Mw. H. Kwakkkel	PBD	€ 5,00

Ton Eilander

Open kennismaking met het christelijk geloof

Voor wie nieuwsgiering is naar de grote vragen van het leven en het christelijk geloof is er binnenkort de cursus VIEREN bij de Petruskerk. De cursus VIEREN is een open en vrije kennismaking met het christelijk geloof. De cursus steekt in bij de christelijke feestdagen, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. In 7 ontmoetingen leer je de achtergrond van deze feesten kennen, je praat erover door en je onderzoekt de betekenis en levenswijsheden van deze feesten.

De cursus gaat van start op woensdagavond 10 november om 19:30 uur.

Samen met ds. Ida Boersma duik je in grote levensvragen zoals: Hoe leef je echt, ten volle? Wat geeft je kracht om door te gaan als het tegenzit? Hoe verbind je je met heel verschillende mensen? Aan de hand van interessante video's, overzichtelijke informatie en kleine oefeningen onderzoek je welke weg je hiermee zelf wilt gaan. Openheid en respect voor elkaars mening staan voorop. De cursus VIEREN staat voor mooie ontmoetingen, diepe gesprekken en gezelligheid. Je praat met elkaar over het leven, het christelijk geloof en je eigen keuzes.

Neem voor meer informatie contact op met ds. Ida Boersma-Prins op telefoonnummer 06 30 46 30 93 of via iboersma@live.nl.

Terugblik Taizé-viering

Afgelopen zondagavond 17 oktober hielden we in de reeks van bijzondere avonddiensten de eerste Taizé-viering. Bijzonder dat we zoveel mensen mochten verwelkomen. Het was nog wennen en we zijn blij met de positieve feedback die jullie hebben gegeven. Daar gaan we mee aan de slag voor de volgende Taizé-viering op 20 maart 2022.

Taizé-comité,
Ida Boersma en Ina Pol

Wandelt u ook mee?

Elke donderdagmorgen (of zo af en toe) vanaf 09.30 uur een wandeling in het bos van 30-45 minuten. Even een frisse neus, even een praatje.

Als u mee wil doen, stuur dan een app naar Annemarie van Oosten, 06-15187804 en u/je wordt toegevoegd aan de app-groep.

Maandelijks koffieuurtje

Als er één ding duidelijk is geworden in de tijd van strikte coronamaatregelen dan is het wel dat we het onderling contact missen! Even kletsen, even nieuwtjes uitwisselen en horen hoe het met iemand gaat. Samen wandelen op donderdagmorgen bijv. is fijn. Een leuk moment van contact.

Zo is er ook bijbelkring op de 2^e dinsdagmorgen van de maand (9.30 uur, welkom!) en vanaf nu ook maandelijks een koffie-uurtje op dinsdagmorgen. De 4^e dinsdagmorgen van de maand. Iedereen is welkom vanaf 10 uur voor een kopje koffie en wat gezelligheid.

De eerstvolgende keer is 23 november in de Rots.

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 15 september 2021.

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Mattheüs 28 en gaat ons daarna voor in gebed. Twee leden zijn afwezig waarna we de notulen van 21 juli 2021 vaststellen en nemen we de actiepunten door.

Wolter Stijf neemt afscheid als diaken en Ds. Boersma spreekt Wolter toe en overhandigt hem een boek; Adem in Adem uit.

Het lief en leed vanuit de gemeente wordt naar voren gebracht, natuurlijk met inachtneming van wat ons in vertrouwen is meegegeven. Er zal een kennismakingsavond worden georganiseerd voor pastorale medewerkers en geïnteresseerden op 29 september, er zijn tot nu toe 29 aanmeldingen.

Het koffiedrinken na de dienst kan ook weer opgestart worden, we peilen ook even hoe groot de behoefte daar op dit moment aan is en houden daaromtrent natuurlijk ook een oog op de ontwikkelingen.

Bij het Jeugd- en Jongerenwerk wordt er teruggekeken op een goede startzondag met de KND. Ook de oppas is weer gestart. Rock Solid is weer opgestart, Follow Me is ook weer bezig en voor Solid Kids is even de vraag of er leiding is. Ook over kliederkerk/kerk op schoot wordt nagedacht.

Er wordt gekeken naar het opstarten van een belijdenisgroep. Vanuit PKN is er een pilot: Vieren, kennismaking met het Christelijk geloof.

Zendingserfgoedkalender 2022

De Zendingserfgoedkalender 2022 toont schilderijen van mevrouw Mahboobeh Salem, kunstenares en vluchteling uit Iran. Het thema luidt: Van het duister naar het licht.

Bijbelverhalen in sprekende kleuren geïnspireerd door het eigen levensverhaal van deze Iraanse vluchteling en haar gezin uit het duister van Iran naar het licht van Nederland.

De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste editie van 2015 een groot succes. In veel gemeenten wordt deze verspreid en ook particulieren weten de weg te vinden om er een of meerdere te bestellen, voor eigen gebruik of om cadeau te doen. Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie Zendingkalender (MZK), die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven, voortgezet. In deze traditie staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal.

De Zendingserfgoedkalender 2022 toont ons Bijbelse verhalen door de in Iran geschoolde kunstenares Mahboobeh Salem. De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Iran (het vroegere Perzië) en over de plek die de verschillende religies in dit grote land innemen. Dat betreft vooral de strenge vorm van de islam in deze Islamitische Republiek, maar toch zijn er joodse en christelijke minderheden te vinden. Maar alleen de Armeense Apostolische Kerk en de Assyrische Kerk van Antiochië kunnen op enige erkenning rekenen, de meeste andere denominaties moeten in schuilkerken bijeenkomen. Mahboobeh Salem en haar gezin zijn om die reden ook het land van de ayatollahs ontvlucht. Verder vindt u informatie over vluchtelingen in Nederland en over de kunstenares zelf.

Kerk in Actie juicht de voortzetting van de MZK traditie toe en beveelt deze van harte aan. De Zendingserfgoedkalender 2022 met als thema Eenheid in verscheidenheid kost € 9 per stuk.

Voor bestellingen en vragen kunt u terecht bij op de website:
<https://www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender-2022/>
En via: verzending@zendingserfgoed.nl

Met vriendelijke groet,
ZWO-commissie
Jannemieke van Doorn

DIACONIE

Doelcollecte 21 november.

Bijlessen voorkomen leerachterstand en schoolverlaten.

De sponsorkinderen van stichting Sparrow gaan al een jaar fysiek niet naar school. Ze moeten thuis hun schoolopdrachten maken en krijgen daarbij vrijwel geen begeleiding en uitleg vanuit school. Ouders hebben vaak zelf weinig onderwijs genoten en vinden het daarom moeilijk om hun kinderen te helpen met hun opdrachten.

De leerkrachten van stichting Sparrow gaan elke dag naar de kinderen toe om bijlessen en huiswerkbegeleiding te geven. Dit ondersteunt de ouders en motiveert de kinderen. Thuisonderwijs in de krottenwijk is moeilijk. Maar door vol te houden kunnen zij werken aan een toekomst zonder armoede. Stichting Sparrow geeft in deze corona-periode zowel één-op-éénbijlessen als bijlessen in kleine groepjes aan kinderen in de krottenwijken.

Namens de Diaconie
Anja Stoffer

ZWO

Bij deze Wegwijzer treft u een acceptgiro aan. Deze is bestemd voor het werk van de najaarszendingscollecte.

Het werk van de zending wordt van harte bij u aanbevolen.

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

Hier gaat ds. Boersma ook mee starten binnen onze gemeente. Met betrekking tot het avondmaal houden we het uitserveren van de wijn in bekertjes voorlopig aan.

We kijken terug op goede diensten sinds de vorige vergadering. De opkomst bij de startzondag was redelijk en we zijn blij dat het zingen weer steeds beter klinkt!

Vanuit de KRM hebben we de begroting voor 2022 ontvangen. Na enige vragen is de begroting goedgekeurd. Het financiële plaatje rondom het aantrekken van een kerkelijk werker is compleet en haalbaar. Ook in de begroting van 2022 is dit al meegenomen. We zijn blij dat de mogelijkheid er is en er zal een kennismakingsgesprek met de gehele kerkenraad worden gepland.

Nelleke sluit af met 'Gods Liefde elke dag' uit Max Lucado.

Verslag van de bijzondere kerkenraadsvergadering gehouden op 28 september 2021.

De voorzitter opent de vergadering met 'Genade' en gaat ons daarna voor in gebed.

Ieder van de aanwezigen stelt zich kort voor en geeft aan wat er aanspraak of vragen opriep n.a.v. het verslag van het eerdere gesprek van een afvaardiging van de kerkenraad met Roger Dragstra. Hierna stelt Roger Dragstra zichzelf voor, waarna er nog enkele vragen worden gesteld. Hierna neemt Roger Dragstra afscheid.

Na een korte pauze bespreekt de kerkenraad het gesprek met Roger Dragstra. Naar aanleiding van het gesprek besluiten de aanwezige leden van de kerkenraad unaniem om Roger Dragstra voor in ieder geval een jaar te betrekken bij onze gemeente met als opdracht:

- Herbezinning op jeugdwerk en jeugdactiviteiten.
- Visie ontwikkeling op gemeentezijn / start na coronatijd.
- Contact en verbondenheid B-groep.

Voorstel is om te starten per 1 november 2021 en we spreken de wens uit om Roger Dragstra middels een bevestigingsdienst aan onze gemeente te verbinden, wat een mooie en goede start zou zijn.

De jaarrekening 2020 van de diaconie wordt hierna nog besproken en de aanbevelingen van de kascommissie worden door de diaconie ter harte genomen. De kerkenraad gaat akkoord met de jaarrekening diaconie 2020.

Als afsluiting zingen we samen lied 968: 1, 2 en 5.

Johan Hiemstra

Aangenaam kennis te maken

Als geboren Limburger (1970) met voorouders uit Friesland groeide ik op in een gelovig gezin. We waren Baptist. Dat was een duidelijke identiteit in de mijnstreek waar ik opgroeide. Als jonge vent was ik geraakt door wat er in de kerk gebeurde. Het was aards en hemels tegelijk. En zo kwam het dat mijn plan om boswachter te worden veranderde en ik graag dominee wilde worden. Een belangrijke tekst is daarin Efeziërs 4:12-13. Centraal in mijn werk in de kerk is het toerusten geworden: voorzien van wat praktisch en geestelijk nodig is om in de kerk samen te werken en een eenheid te zijn rond Christus.

Na een stapel-carrière op de middelbare school ging ik theologie studeren en startte ik ook als 'dominee in opleiding' aan de kerkelijke opleiding, het Baptisten seminarium. Al snel mocht ik preken in verschillende gemeenten. Dit jaar vierde ik dat ik al 30 jaar Gods goede boodschap voor het goede leven mag brengen. Ik werkte in verschillende Baptisten gemeenten als voorganger. Na een persoonlijke crisis van een scheiding kon ik als kerkelijk werker de protestante gemeente in Nijverdal dienen en mocht ik dat ook in de VEG Apeldoorn doen.

Later werd dat VEG Heerde. Daar ben ik, samen met de jeugd-ouderlingen, verantwoordelijk voor het kinder- en jeugdwerk. Het is fantastisch mooi dat kinderen en jongeren Jezus leren kennen en zelf een keuze kunnen maken hoe hun relatie met God er uit zal zien. Daarnaast richt ik me op het missionair en diaconaal kerk zijn. Ik preek zo'n vier keer per maand in de VEG Heerde. En zo af en toe nog ergens anders in een Baptisten, Protestante of VEG gemeente.

Naast mijn werk voor de VEG Heerde (16 uur per week) studeer ik sociologie. Ik ben tweedejaars student. Ik volg een eigen deeltijd studieprogramma. Dat is goed te combineren met werk en gezin. Het studieprogramma is flexibel en beweegt mee met de andere daginvulling.

In Wapenveld mag ik jullie gaan ondersteunen in het kinder- en jeugdwerk, de kerkenraad in het betrekken van mensen die, om wat voor reden dan ook, wat verder af zijn komen te staan van de kerk. En tot slot mag ik input geven over het thema 'toekomst bestendig kerk zijn'. Ik zie er naar uit om samen met ds. Ida Boersma, de kerkenraad, de kinder- en jeugdwerkers en eigenlijk alle mensen die van harte van Jezus houden en zich in de kerk inzetten, samen te werken.

Ter afsluiting nog een paar persoonlijke details, gewoon om dat het leuk is om te vermelden (en ik denk voor jullie leuk om te weten). Ik

ben getrouwd met Nynke, mijn lieve vrouw. We hebben een samengesteld gezin met zes kinderen. Die hebben een leeftijd variërend tussen de 17-22 jaar. Ze wonen niet allemaal thuis, dus dat scheelt wel met de drukte, zal ik maar zeggen. Het is een gezellige bende als (bijna) iedereen er is. We hebben een hond, Bowie. Een border-collie die ontzettend serieus is in zijn taak om stokken te dragen als we wandelen. Wij wonen in Leeuwarden en genieten van onze mooie plek aan het water. We zijn ook graag op het water of aan de wandel in het bos. Spelletjes, een avondje onbeschaamd Netflixen of een stevige wandeling met de hond vinden we ook leuk. In ons dagelijks leven proberen we steeds een stapje 'wereld vriendelijker' te worden. Duurzaam leven, zorgvuldig omgaan met de natuur, onze ecologische afdruk telkens weer een beetje verkleinen.

Mocht je mij willen bereiken, dan kan dat via mail: roger@dragstra.eu en via telefoon/app 06 2834 3062. Op woensdag ben ik vrij. Dan heb ik een RoNy-dag met Nynke.

Goede groet en zegen!

Roger Dragstra