

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER



December 2021
Jaargang 19
Nummer 4

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-376 9665
✉ iboersma@live.nl

Roger Dragstra
☎ 06 283 430 62
✉ roger@dragstra.eu
(woensdag is de vrije dag)

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

www.pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda IJzerman 06 114 831 43

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-844 2292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038-447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710
J. IJzerman ☎ 038-4478600

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 8282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: Adventstijd: paars, Kerstnacht en zondagen van Kerst: Wit

5 december

9:30

19:00

Oud. v. dienst

Collecte

Zondag Volk van Sion

Ds. I. Boersma-Prins *Adventsproject*

Geen dienst

Dhr. W. Zonnenberg

1: Diaconie 2: kerk Uitgang: Orgelfonds

12 december

9:30

Oud. v. dienst

Collecte

Zondag Verblijdt u

Ds. M.R.H. van Beusichem uit Hattem
Adventsproject

Dhr. R. van Marle

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Beheer en Onderhoud

19 december

9:30

18:30

Oud. v. dienst ochtend
avond

Collecte

Zondag Dauwt hemelen

Ds. I. Boersma-Prins *Adventsproject*

Kinderkerstfeest

Dhr. J.R.H. Huisman

Dhr. R. van Marle

1: Jeugd en Jongerenwerk 2: kerk
Uitgang: Doelcollecte

24 december

22:00

Oud. v. dienst

Collecte

Kerstnacht

Ds. R. Koning uit Putten

Mevr. A. van Oosten

Zending en kerk

25 december

10:00

Oud. v. dienst

Collecte

Kerstdag

Ds. I. Boersma-Prins

Dhr. J.A.S. Hiemstra

1: Zending 2: kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

26 december

9:30

Oud. v. dienst

Collecte

Ds. P.J. Hofland uit Wezep

Mevr. N. Dubois-Bastiaans

1: Diaconie 2: kerk

Uitgang: Beheer en Onderhoud

31 december**19:30**

Oud. v. dienst

Collecte

Oudjaar

Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld

Dhr. J.R.H. Huisman

1: Zending 2: kerk

Uitgang: Orgelfonds

1 januari**2 januari**

09:30

Dr. J. Wiegers uit Olst

19:00

Ds. I. Boersma-Prins *Praisedienst*

Oud. v. dienst ochtend

Mevr. A. van Oosten

avond

Dhr. R. van Marle

Collecte

1: Diaconie 2: kerk

Uitgang: Orgelfonds

KERKCALENDER

29 december

Inleveren kopij januari nummer

OM OVER NA TE DENKEN

Waar gaat het eigenlijk om?

“Stel, Jezus wordt dit jaar geboren.... hoe zou dat gaan? Het bezoek met mondkapjes op bij de kribbe, het engelengezang online te volgen, de wijzen uit het Oosten die navigeren met Google Maps, en felicitaties op het Instagram-account van @mariavannazareth.

Doorsnee zou zijn geboorte in ieder geval niet zijn. Want wat u ook van Jezus denkt -Zoon van God of wijze leraar- alledaags was Hij niet. Ook na de geboorte ging het maar door: ontregelende gelijkenissen, wonderen, scherpe terechtwijzingen, vertrouwelijke gesprekken met mensen die door anderen waren afgeschreven. En vooral: liefde door alles heen. Zou Hij naar het afgebrande kamp Moria gaan? Zou Hij een bergrede houden over dankbaarheid? Zou Hij naar de voedselbank gaan? Niemand die het weet. Maar Jezus' leven is een voortdurende uitdaging. En -net als de coronacrisis – houdt het iedereen een spiegel voor: waar gáát het eigenlijk om in de kerk?”

Dit voorwoord uit het magazine Petrus van Marusja Aangeenbrug raakte mij. Ik hoop dat we in de komende adventstijd die vraag er steeds bij pakken. Op weg naar Kerst.... en dan niet blijven hangen in klaagzangen over wat allemaal niet kan en wat we allemaal missen...maar actief op zoek gaan naar waar het werkelijk om gaat. Ik kan me herinneren dat ik in kerst- of adventspreken wel eens heb geklaagd over de drukte in deze decembermaand -drukte van concerten en kerstbijeenkomsten en inkopen doen etc- en dat het daardoor moeilijk was echt tot het werkelijke inzicht te komen wat Kerst betekent. Dat alles valt nu weg.... zal deze Kerst dan bijzonder zijn? Ik wacht met spanning, jij ook? Ik wens u allemaal een uitdagende adventstijd waarin we op zoek gaan; wat betekent Gods liefde voor mensen -liefde door alles heen- voor jou?

Zachtjes lees ik het Deense kerstlied:

ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis,
gezegend zijn de nachten van kerst, hier ben ik thuis.
Mijn hart vergeet de wereld van haast en regeldruk.
Hier vind ik Jezus' kribbe, geloof is mijn geluk.
Geen woorden zijn te vinden dat ik begrijpen zal
hoe God als hemels kindje moet slapen in een stal.
U Heer, mijn levensadem, het hoogste woord van God,
vindt minachting op aarde, moet slapen in een grot.
Een mus heeft nog zijn nestje, zijn eigen heggentak,
een zwaluw die wil rusten vindt veilig onderdak,
een leeuw kan zich verschansen- moet ik mijn God dan zien
in stro van iemand anders, een stal, zo anoniem?
Kom in mijn hart en woon er, het is geen vreemde plek,
U zelf hebt mij veroverd, blijf in mij togedekt.
Ik ben met ziel en zinnen geopend, wonderstil.
Kom, wikkel U Heer Jezus, in diepten van mijn ziel. (lied 480)

Misschien zijn er scherpe waarnemers onder u die denken: "hé, dat heb ik eerder gelezen" dat kan, dit is de meditatie van december 2020. In verband met het ziek zijn van onze predikant is er dit keer geen bijdrage van haar. Daarom mist u ook de rubriek "Oog voor elkaar", ook de In Memoria ontbreken deze maand maar komen in het januari-nummer van Wegwijzer. Alles natuurlijk in overleg met ds. I. Boersma en de voorzitter van de kerkenraad.

De redactie

KERSTLIED

Wat zou het mooi zijn als het Kind in Staphorst was geboren,
alwaar men Oude psalmen zingt en Oude leer doet horen.
Het zou dan fijn een Bonder zijn en tot Gods Volk behoren.
Maar spijtig werd het Kind als Jood in Bethlehem geboren.

Wat zou het mooi zijn als het Kind in Alkmaar was geboren,
alwaar men uit het Liedboek zingt en Lichte leer doet horen.
Het zou dan fijn Vrijzinnig zijn, zich niet aan Regels storen.
Maar spijtig werd het Kind als Jood in Bethlehem geboren.

Wat zou het mooi zijn als het Kind in Venlo was geboren,
alwaar men Ave Maria's zingt en Paapse leer doet horen.
Het zou dan fijn een Roomse zijn en tot de Mis verkoren.
Maar spijtig werd het Kind als Jood in Bethlehem geboren.

Wat zou het mooi zijn als het Kind in Holland was geboren,
alwaar elk zijn Eigen wijze zingt en Eigen leer wil horen.
Het zou dan wel erg zuinig zijn en zich aan ons niet storen.
Gelukkig maar: Het werd als Jood in Bethlehem geboren.

Huub Hoek.

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 20 oktober 2021

De voorzitter opent de vergadering van de kleine kerkenraad. Er zijn 3 kerkenraadsleden afwezig.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 15 september 2021 en van de bijzondere kerkenraadsvergadering van 28 september 2021 worden besproken en vervolgens goedgekeurd.

Op de avond over het bezoekwerk, georganiseerd door het pastoraat, zijn ca. 28 personen geweest. Naar aanleiding hiervan zal er een leidraad komen voor het bezoekwerk en komt er nog een nieuwe indeling. Het is als een waardevolle avond ervaren en er is ook vraag naar een tweede avond.

We komen tot de conclusie dat de gesprekskringen en bijvoorbeeld groothuisbezoek niet direct onder één van de bloemblaadjes vallen. Een extra bloemblad lijkt dan ook te groeien onder de naam toerusting of opbouwwerk.

Er is met het jeugdwerkoverleg vergaderd en ze komen begin november weer bij elkaar om te bespreken hoe alles weer opstart. Dan zal Roger Dragstra ook aanhaken. Vanuit 'Op zoek naar het licht' is het jeugdwerk ook benaderd om met Kerst gezamenlijke activiteiten te doen/organiseren.

Er wordt nog druk gezocht naar muzikale invulling voor de Kerstnachtsdienst en eerste Kerstdag.

Op 17 november 2021 vergadert de kleine kerkenraad weer.

De voorzitter sluit de vergadering met een gebed.

Johan Hiemstra
Scriba

KERKRENTMEESTERS

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is: '**Geef vandaag voor de kerk van morgen**'. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Uw toezegging voor 2021 was € 101.000,00, waarvan we inmiddels € 95.000,00 hebben mogen ontvangen.

Er staat nog een totaalbedrag van € 6.000,00 open van de toegezegde bedragen 2021 en deze hopen we nog te mogen ontvangen om onze begroting passend te kunnen maken. Hebt u al (alles) betaald?

Natuurlijk ook onze hartelijke dank voor uw bijdrage 2021 tot instandhouding van onze kerk.

We willen de Kerkbalans 2022 van harte bij u aanbevelen, want ook uw kerk staat zwaar onder druk door het wegvallen van allerlei neveninkomsten, zoals verhuur van de zalen en mede daardoor de inkomsten van de keuken enz. enz.

Wij zouden het geweldig vinden als de gezamenlijke Actie Kerkbalans 2022 bijdragen op € 105.000,00 zouden uitkomen.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat: **Op naar de kerk van morgen!**

Namens de Kerkrentmeesters,
Ton Eilander

Bestellen collectebonnen

Er kunnen 3 soorten collectebonnen besteld worden nl:

bonnen van € 0,50 (kleur geel)
bonnen van € 1,00 (kleur blauw)
bonnen van € 2,00 (kleur groen).

1 vel bestaat uit 20 bonnen en voor de bonnen van € 0.50 zijn de kosten € 10,00 per vel, voor de bonnen van € 1,00 zijn de kosten € 20,00 per vel en voor de bonnen van € 2,00 zijn de kosten € 40,00 per vel

De bonnen zijn alleen per vel te bestellen.

U kunt bonnen bestellen door het juiste bedrag over te maken op rekening: **NL 12 RABO 0396 5638 72 van de Protestantse Gemeente te Wapenveld**. Bij de bestelling graag opgeven welke bonnen men wenst door het bedrag per vel of de kleur te vermelden. Na bijschrijving op de rekening van de kerk, worden de bonnen meestal binnen 2 weken thuis bezorgd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Ton Eilander, tel. 06- 12 88 10 11.

BEDANKT

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de aandacht en belangstelling voor mijn operatie.

Het heeft ons goed gedaan en bij deze wensen wij iedereen goede Kerstdagen en een gezond nieuwjaar toe.

Groetend,
Bertus en Gerrie Leurink

FINANCIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	doel:	bedrag:
24-10-2021	via collecte		€ 150,05
24-10-2021	via Givt		€ 110,00
24-10-2021	via Bankrekening		€ 54,00
31-10-2021	via collecte		€ 225,85
31-10-2021	via Givt		€ 137,50
31-10-2021	via Bankrekening		€ 75,00
3-11-2021	via collecte	Dankdagcollecte	€ 123,50
3-11-2021	via Givt	Dankdagcollecte	€ 85,00
3-11-2021	via Bankrekening	Dankdagcollecte	€ 50,00
7-11-2021	via collecte		€ 112,55
7-11-2021	via Givt		€ 83,00
7-11-2021	via Bankrekening		€ 105,00
14-11-2021	via collecte		€ 131,00
14-11-2021	via Givt		€ 66,00
14-11-2021	via Bankrekening		€ 220,00
21-11-2021	via collecte		€ 205,15
21-11-2021	via Givt		€ 92,00
21-11-2021	via Bankrekening		€ 230,00
giften:	per bank	doel:	
	activiteiten	keuken & zalen	€ 1.500,00
	activiteiten	oud papier oktober	€ 483,86
	activiteiten	oude metalen	€ 650,00
	gift voor goed doel	Voedselbank	€ 50,00
	via de Kerk ontvangen	najaarszendingscollecte	€ 937,50
giften:	contant ontvangen via:	doel:	€ bedrag:
	mw. D. van der Scheer	verjaardagfonds	€ 5,00
	mw. D. van der Scheer	verjaardagfonds	€ 5,00
	mw. D. van der Scheer	verjaardagfonds (bonnen)	€ 5,00

Ton Eilander

WE BELIEVE

Johannes de Heer liederen in Adventstijd

In de ochtenddienst, op de tweede Zondag van Advent, van 5 december a.s. zingen we D.V. onder begeleiding van "We Believe" en Pianist Aron Rozendal, liederen uit de Johannes de Heer bundel. Door de nieuwe maatregelen vervalt helaas de speciale Johannes de Heer dienst zoals eerder gepland was. In deze dienst gaat Ds. I. Boersma voor.

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat wij een oproep gedaan hebben om liederen uit Joh. de Heer aan ons door te geven. Er kwamen veel aanvragen bij ons binnen en daaruit hebben wij een keuze gemaakt om de liederen in de Adventsdienst te laten passen. Er werden veel mooie liederen aan ons doorgegeven, heel hartelijk dank daarvoor! Wij hebben de liederen gerepeteerd, soms kippenvol gekregen van de kracht die van de liederen uit gaat. Ontroerd waren we door de mooie teksten. Wat een feest was het om weer samen te mogen zingen tot eer van God, om elkaar te bemoedigen en dan met deze liederen te mogen starten!

U bent van harte uitgenodigd in de ochtenddienst om 09.30 uur.

Namens We Believe,
Roelie Draaijer

JEUGD

Adventsproject: Het plakboek van Lucas

Binnenkort starten we in de kerk met de adventsproject. Lang geleden heeft de evangelist Lucas het verhaal van Jezus opgeschreven. Hij wilde nauwkeurig nagaan wat er gebeurd was en het allemaal netjes opschrijven. Misschien heeft Lucas eerst verhalen, liederen en beelden verzameld. Op zijn bureau, in de laden van een kast... of in een plakboek!

Gezinsboekje: Het plakboek van Lucas

De gezinnen met kinderen ontvangen een boekje vol verhalen en creatieve activiteiten voor de hele adventsperiode. Het is ook een soort plakboek waarin verhalen en beelden verzameld worden. De kinderen kunnen aan de slag met proefjes. En er staan gebeden, verhalen en gezinsactiviteiten in.

Wekelijks is er een kindermoment in de kerkdienst

Elke zondag staan we tijdens de dienst ook stil bij het adventsproject. We starten op 28 november met het project.

In het dorp komt een Adventsramenroute

Tussen eerste Advent en Kerstavond kun je in Wapenveld op eigen gelegenheid een Adventsramenroute wandelen of fietsen. In de route komt er iedere dag een versierd raam bij. Kijk op www.opzoeknaarhetlicht.nl voor meer informatie.

Hartelijke groeten,
De leiding van de Kindernevendienst

ADVENT

Advent: de periode waarin we uitzien naar de geboorte van de Here Jezus. Deze periode van het jaar is een donkere periode, maar we zien hoopvol uit naar het licht dat hier op aarde komt. Laten we van dit licht delen naar de mensen om ons heen die de Here Jezus nog niet kennen.

Net zoals met Pinksteren hebben we als drie Wapenveldse kerken (GKV De Brug, De Petruskerk en Hervormde gemeente) de handen in elkaar geslagen en zijn we samen tot een activiteit gekomen, namelijk de adventsramenroute. Dit is een route waarop bij diverse adressen, elke adventsdag één, iets te zien is op het raam wat te maken heeft met het komende kerstfeest. Juist in een tijd waarin er zoveel eenzaamheid is, is het goed om iets te doen waarbij we elkaar, al is het op afstand, kunnen zien, ontmoeten en wellicht even een praatje kunnen houden. En het mooiste raam kan ook nog een prijsje winnen!

Loopt of fietst u/jij ook de adventsramenroute mee tussen 28 november en het Kerstweekend? Zie www.opzoeknaarhetlicht.nl voor de adventsramenroute en meer informatie.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

OUD-PAPIER!!!!

Oud papier

Iedere zaterdag (met uitzondering van zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari) van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Kerstproject voor kinderen: 'Tel

je mee?'

Kerstthema 2021: 'Welkom!'

Op 28 november begint Advent: de periode van toeleven naar het feest van Jezus' geboorte. Onder de titel 'Welkom!' komt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) dit jaar met een digitaal leesplan en een adventsslinger. Ook is er een project voor kinderen.

Het leesplan bevat Bijbelteksten over welkom-zijn, met daarbij een vraag of opdracht. De teksten staan ook op 28 kaartjes, die je van 1 december tot Eerste Kerstdag kunt ophangen aan een koord. Zo maak je de hoop en belofte van Kerst zichtbaar in je huis. Drie extra kaarten zijn bedoeld om te delen met iemand anders. Het (digitale) leesplan staat eind november in de app *Mijn Bijbel*. De slinger is gratis te bestellen via: <https://campagne.bijbelgenootschap.nl/adventsslinger>.

Voor kinderen van 4-12 jaar is er zoals gebruikelijk een *Bijbel Basics*-kerstproject. Dit jaar heet het 'Tel je mee?' Het projectmateriaal en de filmpjes zijn gratis te downloaden via bijbelbasics.nl, een poster met bijbehorend boekje zijn te bestellen voor een klein prijsje via de volgende link: <https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/tel-je-mee-bijbel-basics-advent-2021>.

De Bijbel in het Viracnon:

'In onze eigen taal begrijpen we elk woord'

Wereldwijd wachten de sprekers van zo'n 1200 talen nog op een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Zo ook de Viracnons, die wonen in het zuiden van het Filipijnse eiland Catanduanes. 'In onze eigen taal begrijpen we elk woord dat we lezen.

En dan kunnen we God nog meer eren en verheerlijken', zegt Nestor C. Solo, voorganger op Catanduanes.

De inwoners van Catanduanes willen de Bijbel heel graag lezen in de taal van hun hart. Inmiddels zijn de evangeliën vertaald in het Viracnon en wil het Filipijns Bijbelgenootschap verder met de rest van het Nieuwe Testament. Met een gift van bijvoorbeeld 30 euro maakt u de Bijbel in het Viracnon mede mogelijk. Helpt u ook mee? Steun dit project: <https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/de-bijbel-in-het-viracnon>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon:
Harriët Vroling, harrietvk@gmail.com
Jolanda Liefers, jlliefers@outlook.com

**Amnesty Heerde bestaat 40 jaar
en vraagt uw medewerking (Write for Rights).**

Amnesty Heerde organiseert op 10 december- de **Internationale dag van de Rechten van de Mens**- een schrijfactie in restaurant de Spikke, Stationsstraat 8 in Heerde. De burgemeester komt om 14.00 uur de eerste brief tekenen. Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn en om zelf één of meer brieven te schrijven of te ondertekenen, dit kan tot 16.30 uur. Ook kunnen er schrijfpakketjes (met daarin 10 voorbeeldbrieven en schrijfpapier) opgehaald worden. Als u bekend bent bij Amnesty Heerde en thuis al een schrijfpakket heeft ontvangen, kunt u de geschreven brieven en/of kaarten op 10 december bij ons brengen in de Spikke. Er zullen oud-werkgroepleden aanwezig zijn is er gelegenheid foto's van het werk van Amnesty Heerde te zien door de jaren heen.

Bent u niet in de gelegenheid om op 10 december 's middags naar De Spikke te komen, dan kunt u's morgens van 10.00 tot 12.00 uur ook schrijven in de wachtruimte van de fysio+fitness NOV op de Kwartelweg 1a te Wapenveld. Daar kunnen ook schrijfpakketjes (met voorbeeldbrieven en schrijfpapier) opgehaald worden en thuis geschreven brieven en kaarten worden ingeleverd.

Wij vieren tevens ons 40-jarig bestaan en hebben een traktatie voor iedere bezoeker.

Heeft u thuis geen schrijfpakket ontvangen en wilt u wel graag meedoen en van te voren vast de brieven schrijven, dan kunt u een schrijfpakket aanvragen door een email te sturen naar:

amnestyheerde@gmail.com

De aangevraagde pakketjes worden thuis bezorgd. Leden van de sportschool kunnen ook een schrijfpakket meenemen die vóór 10 december al klaarliggen in de wachtruimte.

Verdere info over de werkgroep Amnesty Heerde is te vinden op de website: www.inheerde.nl/amnesty

Dus vier en schrijf met ons mee!

Iedereen is van harte welkom op vrijdag 10 december van 14.00 uur tot 16.30 uur in De Spikke, Stationsstraat 8, Heerde. Of van 10.00 uur tot 12.00 uur in Fysio+Fitness NOV, Kwartelweg 1a in Wapenveld.

Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen.

Een hartelijke groet,
werkgroep Amnesty Heerde

MOEDERKRING SAMMA

Samen Mama, daar staat 'Samma' voor!

Ontmoetingsochtenden voor moeders van kinderen (vanaf 0 t/m ongeveer 12 jaar).

Als moeders van de kinderen die God ons heeft gegeven vinden we het fijn en belangrijk om met elkaar te praten over de (geloofs)opvoeding van onze kinderen. Ons doel is om elkaar te bemoedigen en stimuleren om serieus bezig te zijn met de overdracht van het geloof. Dat is niet alleen een opdracht vanuit de Bijbel, het is ook nodig, onze kinderen gaan niet 'vanzelf' geloven. Wij mogen hen daarin voorgaan en (met onze beperkingen) wijzen op Jezus Christus. Daarin hebben we elkaar hard nodig. Op heel praktisch gebied kunnen we elkaar tips geven en in alle kwetsbaarheid delen waar we tegen aan lopen. Elke Samma-morgen staat er een ander thema centraal. Heb je zelf onderwerpen die je graag wilt bespreken, geef het door! Samma is voor en met elkaar!

We behandelen dit seizoen 'moeders uit de Bijbel'.

De data van dit seizoen zijn DV:

woensdag 19 januari,

vrijdag 25 maart,

woensdag 18 mei.

Elke ochtend staan we stil bij een andere moeder uit de Bijbel, dus de ochtenden zijn gemakkelijk los van elkaar te bezoeken.

De inloop is vanaf 9:45 uur en we beginnen om 10:00 uur. Neem gerust je (niet-schoolgaande) kinderen mee! Tijdens het koffiedrinken en bijpraten zijn ze er gezellig bij, tijdens de Bijbelstudie is er oppas. Om 11:30 uur sluiten we af.

Lieve groet en graag tot ziens, aan de Kerkstraat 2a in Wapenveld.

Lydia Veltkamp (06-10626142) en Carolien Prins (06-40236952)

GENERALE SYNODE

Bewogen dagen, de synode vergaderde

“Eind goed, een protestantse kijk op euthanasie”: de lezing van dr. Theo Boer, hoogleraar bij de Protestant Theologische Universiteit, was één van de onderwerpen op de generale synode.

Aan de synode van Emden, 450 jaar geleden, werd aandacht besteed. Het is een rijkdom dat we samen, luthersen, gereformeerden en hervormden, mochten luisteren, zingen en avondmaal vieren. Het is bijzonder en een teken van verbondenheid om het brood uitgereikt te krijgen door een predikant uit Emden. Lees verder op pknclassisveluwe.nl/verslagen impressie generale synode 11 en 12 november 2021.

Gerrit Bok,
scriba classicale vergadering Veluwe

VAN DE PKN SITE

In het “Protestants Perspectief” gaat scriba René de Reuver in op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel. “Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar.”

Hoe langer de coronapandemie duurt, hoe groter de onverdraagzaamheid wordt. De onderlinge saamhorigheid van het begin van de pandemie is grotendeels verdampt. Dat er geen kant-en-klare antwoorden zijn, maakt angstig en onzeker. We zijn corona-moe, irritaties lopen op en onvrede groeit.

Virus als splijtzwam

Sterker nog: de verschillende meningen over hoe het virus te bestrijden, zijn een gevaarlijke splijtzwam geworden in onze samenleving. Ons begrip van de coronamaatregelen wordt bepaald door onze persoonlijke visie op en ervaringen met het virus. Ben je sterk en gezond, dan kijk je er anders naar dan wanneer je een zwakkere gezondheid hebt. Werk je in de zorg of in de evenementenbranche, dan kleurt dat je beeld van hoe om te gaan met het virus. Heb je iemand verloren aan corona of wacht je op een uitgestelde operatie, dan is dat allesbepalend.

Groeiend onbegrip

Ondertussen groeit het onbegrip voor mensen die zich niet laten vaccineren. Zij worden gezien als de boosdoeners, die weer nieuwe maatregelen noodzakelijk maken. Degenen die zich - om verschillende redenen - niet willen laten vaccineren voelen zich steeds meer buiten spel gezet. Over en weer is er veel onbegrip en boosheid.

De overheid zoekt naarstig naar middelen om de crisis te beteugelen. Gezien de complexiteit van deze epidemie is dit welhaast een onmogelijke opgave. Aan elke keuze kleven medische, ethische, psychische en economische bezwaren.

2G-maatregel

Momenteel wordt er gedebatteerd over het mogelijk invoeren van de 2G-maatregel. Als kerk kunnen wij niet overzien welke maatregelen in deze huidige situatie het meest adequaat zijn. We zijn ons er wel van bewust dat de aangekondigde 2G-maatregel een heel fors middel is dat grote impact heeft op de samenleving en tegenstellingen in de samenleving aanscherpt.

Grote aarzelingen

Wij hebben daarom grote aarzelingen bij het gebruik van de 2G-maatregel. Persoonlijke vrijheid en collectief belang botsen hier met elkaar. Persoonlijke vrijheid is een belangrijke christelijke waarde. Ieder mens is waardevol in Gods ogen. Tegelijk heeft de overheid zorg te dragen voor het welzijn van het geheel van de samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid - maar ook van onszelf - om persoonlijke vrijheid en collectief belang niet tegenover elkaar uit te spelen.

Het invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor het bijwonen van een kerkdienst past niet bij de kerk. Om theologische redenen: in Gods huis is iedereen welkom, zonder een vorm van controle bij de ingang.

Hoe dan wel?

Luister naar elkaar

Persoonlijke keuzevrijheid en heilzaam samenleven blijven het uitgangspunt. Luister naar elkaars angsten, drijfveren en overtuigingen, ook al botsen die met jouw eigen waarden. Onbegrip en boosheid worden namelijk niet minder als we langs elkaar heen leven, in de bubbel van ons eigen gelijk.

Verdraagzaamheid

Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een genadige houding.

Verdraagzaamheid is 'ver' dragen

Dit betekent niet dat het geding om de waarheid, of het gesprek over wel of niet vaccineren uit de weg wordt gegaan, integendeel. Verdraagzaamheid daagt ons uit om de ander 'ver' te dragen. Dat kost veel energie. En toch worden we ertoe geroepen, omdat Gods liefde niemand afschrijft. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen maar zoeken naar wat onze samenleving dient. In het besef dat we met elkaar verbonden zijn in het ene geloof in God, de Vader van Jezus Christus. Dat geeft vertrouwen voor onze gezamenlijke toekomst die in Gods hand is. Dit vertrouwen ontspant. Vanuit dit vertrouwen bidden we om wijsheid voor de overheid, voor de ander en voor onszelf.



PETRUS
kerk