

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER



Januari 2022
Jaargang 19
Nummer 5

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-376 9665
✉ iboersma@live.nl

Roger Dragstra
☎ 06 283 430 62
✉ roger@dragstra.eu
(woensdag is de vrije dag)

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

www.pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda IJzerman 06 114 831 43

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Ledenadministratie:
G. Kegelaar
☎ 038-844 2292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038-447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander
☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 8282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710
J. IJzerman ☎ 038-447 8600

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk
 O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: groen,
bij het Heilig Avondmaal: wit

9 januari

9:30 Ds. T. Noort, IJsselmuiden
voorbereiding Heilig Avondmaal

Oud. v. dienst Dhr. W. Zonnenberg
Collecte 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: Beheer en onderhoud

16 januari

9:30 Ds. I. Boersma-Prins *Heilig Avondmaal*
11:00 Ds. I. Boersma-Prins
Heilig Avondmaal in huize Rehoboth

Oud. v. dienst ochtend Mevr. A. van Oosten
Rehoboth Mevr. A. van Oosten

Collecte 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: Beheer en onderhoud

23 januari

9:30 Dr. J. Wieggers, Olst

Oud. v. dienst Dhr. W. Zonnenberg
Collecte 1: Kosten erediensten 2: Kerk
Uitgang: doelcollecte

30 januari

9:30 Ds. I. Boersma-Prins
Kerk-School-Gezinsdienst

Oud v. dienst Dhr. R. van Marle
Collecte 1: Jeugd- en jongerenwerk 2: Kerk
Uitgang: Bloemenfonds

6 februari

9:30 Ds. I. Boersma-Prins
19:00 *Jeugddienst*

Oud. v. dienst ochtend Mw. A. van Oosten
avond Dhr. R. van Marle

Collecte 1: Werelddiaconaat 2: Kerk
Uitgang: Jeugd- en jongerenwerk

KERKCALENDER

26 januari

Inleveren kopij februarinummer

OM OVER NA TE DENKEN

Hink-stap-sprong

Konden we maar hink-stap-sprong door deze tijd heen!

Deze tijd van beperkingen en maatregelen, genomen om ons te beschermen, vallen zwaar en hebben enorme impact op ons dagelijks leven. En dat niet alleen, ook op ons kerkelijk leven. De diensten weer alleen online te volgen en ook jeugd- en kinderkwerk en gespreksgroepen liggen stil.

Konden we maar hink-stap-sprong er doorheen, hup, even op de tanden bijten en dan weer verder. Ontmoeten, bouwen aan de gemeenschap, er weer 'normaal' kunnen zijn voor elkaar, jong en oud samen.

Het klinkt zo makkelijk: hink-stap-sprong.... Dat is het trouwens niet: het is een tak van sport binnen de atletiek. Knie- en enkelgewrichten krijgen grote krachten te verwerken. Het wereldrecord voor mannen stamt uit 1995 en is nog steeds ongebroken. De gecompliceerde techniek vraagt training en oefening. Ik ben bang dat hink-stap-sprong door deze tijd heen ook moeilijk is. Dat we ons moeten trainen en oefenen om er doorheen te komen.

Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het dan mooi om het boek Prediker te lezen. Alles heeft zijn tijd. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Het is een gedeelte dat velen aanspreekt, of je gelovige bent of niet. Iedereen kan het ervaren hoe ongrijpbaar de tijd is en met hoeveel tegenstellingen je te maken krijgt in je leven. Wat zich afspeelt tussen geboren worden en sterven: voor alles is een tijd. Er spreekt ook een stukje nuchterheid uit en geduld.

Zijn lied over de tijd wordt vervolgd met: "God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden." (vs. 11)

En lees je verder dan hoor je dat je vrolijk mag zijn en van het leven mag genieten. En dat van jou als mens ontzag voor God gevraagd wordt.

Is het een mooi motto voor 2022? In de weerbarstige werkelijkheid van nu een houding van 'alles heeft z'n tijd'? En: 'ontzag voor God'? Hoe geef je dat vorm? Hoe ziet jouw trainingsschema eruit, hoe kun je je daarin oefenen? Mooie vragen om samen mee bezig te zijn! In de kerk en - zolang het nog nodig is - in de huiskamer!



ds. Ida Boersma-Prins

Lied 720 uit ons liedboek is geschreven bij het boek Prediker

*Alleen te leven om te zwoegen,
te zuchten voor de dag begint,
gedreven door een heilig moeten,
het is als najagen van wind.*

*Alleen te leven om te weten,
terwijl je nooit het antwoord vindt.
Gods daden zijn niet na te meten:
ook dit is najagen van wind.*

*Alleen te leven om te tellen
wat je vandaag of morgen wint,
maar niets kan je tevredenstellen,
het is als najagen van wind.*

*Alleen te leven om te dragen
en nooit weer worden als een kind,
altijd jezelf maar overvragen,
ook dit is najagen van wind.*

*Geniet het leven als een gave.
Geen mens weet wat hij morgen vindt,
dus werp je brood uit op het water
en let niet altijd op de wind.*

(René van Loenen)

OOG VOOR ELKAAR

Waar de adventstijd en kerstdagen altijd getekend worden door een stukje nostalgie en traditie qua sfeer en muziek is de afgelopen periode net als vorig jaar weer zo heel anders geweest dan we gewend waren. Ondanks de teleurstelling daarover mogen we toch terugzien op bijzondere diensten en initiatieven. De interkerkelijke wandeling langs versierde adventsramen, de onlinevieringen van het kinderkerstfeest en de kerstdagen: het was een geschenk om te ervaren hoeveel mensen betrokken zijn geweest om wat licht te brengen in een donkere tijd.

Iedereen heel hartelijk dank! Ook al voelde het raar om “Komt allen tezamen” te zingen in een lege kerk, het gevoel van betrokkenheid en samen vieren was er toch wel. Hopelijk hebt u het ook zo ervaren....

Uw voorbede wordt gevraagd voor iedereen die in deze coronatijd lijdt door eenzaamheid, bezorgdheid, stress door veel extra werk of stress omdat je niet weet of je baan blijft. Ik vraag uw voorbede voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt, dat er goede beslissingen worden genomen.

Wilt u ook bidden voor de families die lijden onder het gemis van hun geliefde. Op zondag 21 november zijn de namen genoemd van hen die het afgelopen kerkelijke jaar 2020-2021 zijn overleden. In ons kerkblad waren nog niet de namen genoemd van mevr. Spanhaak-de Weerd, van dhr. Aart Jonker, van mevr. Van de Put-Eilander, van mevr. De Graaf en van mevr. De Jong-van Aefst. In deze Wegwijzer vindt u een In Memoriam. In het nieuwe kerkelijk jaar 2021-2022 zijn ons al 2 gemeenteleden ontvallen: dhr. Evert Schuurman, overleden op 25 november en dhr. Jaap Dijkslag, overleden op 8 december. Hun In memoriam leest u ook in deze Wegwijzer. We bidden om troost voor Coby Schuurman, de kinderen en kleinkinderen en voor Riekie Dijkslag en haar kinderen en kleinkinderen.

Hulpvraag

Als er zorgen zijn door eenzaamheid of ziekte dan horen we dat graag in het pastorale team. We proberen dan de juiste hulp te zoeken. Graag via pastoraat@pkwapenveld.nl of door een telefoontje naar Wietse Venema of Roelie Draaijer. Zijn er materiële zorgen dan kan de diaconie samen met u nadenken over een oplossing: stuur dan een berichtje naar diaconie@pkwapenveld.nl of een telefoontje naar één van onze diakenen. Alle aanvragen worden in vertrouwelijkheid behandeld. Ook als u niet om hulp of een luisterend oor wilt vragen maar het verlangen en de tijd hebt om op een of andere manier bij te dragen aan 'oog voor elkaar' dan horen we dat graag!

Komende erediensten

Opnieuw zijn de diensten alleen online te volgen en zijn alle aanwezigen op zondagmorgen de mensen die een taak hebben. De avonddiensten zijn voorlopig weer vervallen, wat voor mij betekent dat de avonddienst van 2 januari wegvalt en ik pas de 16^e voorga. Het is een avondmaalszondag.

Mochten de maatregelen dan nog niet zijn veranderd viert u dan thuis mee met brood en wijn? Op 30 januari is de KerkSchool-Gezinsdienst: een prachtig weekprogramma is door de scholen voorbereid. Hopelijk kan ook de dienst doorgaan, als vanouds met veel kinderen!?

Ik zeg vast - onder voorbehoud - welkom!

Corona

En toen werd ik zelf ziek door corona, net voor die bijzondere zondag dat we samen de overledenen van het afgelopen jaar zouden gedenken. Ik vond het erg, maar wat fijn dat je dan met een kerkenraadsteam mag werken dat kan overnemen! Hartelijk bedankt! Ook iedereen hartelijk bedankt voor het meeleven! Eerlijk gezegd ondervind ik nog steeds gevolgen van het virus. Dat is moeilijk, juist in de afgelopen decembermaand waarin je zo graag een stapje extra wilt doen.

Oud & nieuw

Hartelijk dank voor alle lieve kerst- en nieuwjaarsgroeten in onze brievenbus! Dank aan de tuinploeg die deze week het tuinpad heeft aangelegd waardoor de voordeur en onze deurbel nu prima bereikbaar is, fijn!

Iedereen onze beste wensen en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Om het met het mooie lied van Bonhoeffer te zeggen:

*'in goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.*

*God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag'.*

Hartelijke groet, ook namens Mark,
Ida Boersma

Week van gebed

Van 16 t/m 23 januari wordt de Week van Gebed gehouden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we dan nog niet in grote getale bij elkaar komen, maar gebed is niet gebonden aan grote groepen. Gebed kan heel goed alleen, maar ook zou je samen met een aantal anderen een groepje van 2, 3 of 4 mensen kunnen vormen om samen te bidden.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland maken het thema van de jaarlijkse gebedsweek bekend: 'Licht in het duister'. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland: "Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden."

“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.” Voor de Week van gebed voor eenheid wordt onder andere een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om in de kerk en op scholen of thuis te gebruiken. Vanaf medio augustus is het materiaal te bestellen via www.weekvangebed.nl

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

IN MEMORIAM

Engeltje Spanhaak-de Weerd
*** 2 mei 1942 † 27 oktober 2021**

Op 27 oktober kwam een einde aan het aardse leven van Engeltje Spanhaak-de Weerd, 79 jaar oud. Op 2 november kwamen we in het crematorium Kranenburg in kleine kring samen om haar leven in dankbaarheid te gedenken en troost te putten uit Gods beloften.

Op de rouwkaart staan woorden van een gedicht van Liselore Gerritsen:

*'Iedereen heeft zijn rivier en ik, ik heb de IJssel.
Langs de kleine dorpen stromen
glinsterende kinderdromen
Iedereen heeft z'n rivier en ik, ik heb de IJssel'*

Wat een voorrecht als je als kind bij die rivier mag opgroeien! Engeltje groeide op als dochter van de veerman van het Olsterveer met de verhalen van het water, van de kou en kracht, van rust en reuring. En het verlangen naar de rivier bleef levenslang, ook was ze dan al 53 jaar getrouwd met Gerrit en woonde ze meer richting de bossen.

Engeltje de Weerd groeide op in een liefdevol en muzikaal gezin. Ook Engeltje maakte muziek, ze speelde mandoline. Gerrit en Engeltje kregen drie kinderen: Lucian, Harco en Ingeborg. Lief en leed werd gedeeld en het zien opgroeien van de kleinkinderen vond ze prachtig. Vele foto's en whatsapp-berichtjes laten zien hoe ze bewonderend oog had voor bloemen, planten en de vogels in de tuin. De laatste jaren was er veel om te zorgen en te verzorgen. Het herseninfarct van Gerrit en haar gebroken heup en rug waren moeilijke periodes. Het leek nu allemaal wat beter te gaan tot haar plotselinge overlijden.

'Ik zag een rivier' is een troostrijk toekomstperspectief dat de bijbel ons tekent in het boek Openbaring. Het gaat over harmonie en heling. Als je leeft met het perspectief dat God alles nieuw zal maken, zie je nu al alles in een ander licht.

Kun je volhouden, al blijft het aanpakken, zijn er nog vragen te over en moeten nog vele tranen worden gewist. 'Ik zag een rivier': alleen al dat langs de oevers van die rivier de levensboom staat die de volken genezing brengt! Het zijn woorden die passen bij de betrokkenheid van Engeltje om wat er in de wereld gaande was. Ellende dichtbij en veraf ging haar aan het hart.

Dat er een briefje klaarlag met het lied "k ben reizend naar die stad waar Christus 't licht zal zijn' past bij de tekst die we hoorden uit Openbaring maar is ook tekenend voor haar geloofsvertrouwen. Dat Gerrit en zijn kinderen en kleinkinderen in het gemis van haar liefde en betrokkenheid getroost worden door de goede Herder, ook al gaat je weg door een dal van diepe duisternis, Hij is bij je. (psalm 23)

Ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Aart Jonker

*** 23 december 1939 † 6 november 2021**

Op 6 november overleed Aart Jonker in de leeftijd van 81 jaar. Nadat hij in februari z'n arm gebroken had, ging het steeds slechter met hem, ziekenhuis in en uit, hij was uitgeput. En zo was er bij zijn overlijden niet alleen het verdriet, maar ook dankbaarheid dat zijn lijden voorbij was. *'Gestopt is het lijden, gestaakt is de strijd. Wat rest is zijn liefde, die is voor altijd'*.

Aart en Grada waren afgelopen 22 juli 55 jaar getrouwd en kregen 2 dochters, Wilma en Agnes. Ze mochten opa en oma worden en hadden 3 achterkleinkinderen en eentje op komst. Aart werd geboren in Hattemerbroek in het bakkersgezin Jonker en had 3 broers en een zus. Hij had geen gelukkige jeugd vond hij zelf, altijd hard werken, meehelpen in het bedrijf, spelen na schooltijd was er niet bij, hij mocht niet het ijs op met kameraden maar moest brood rondbrengen. Hij begon aan de bakkersschool maar kon een baan krijgen bij de Willem III-kazerne in Wezep in de kantine. En dat was zo'n mooie job dat zijn vader geen bezwaar had tegen het werken op zondag dat daarbij hoorde. Het was werk dat hij bijna tot z'n pensioen heeft gedaan. Toen de kazerne in 1999 sloot heeft hij nog een korte tijd in het magazijn van de Prinses Margriet-kazerne gewerkt. Hij hield van ordelijkheid, van een keurige administratie. Het penningmeesterschap van de soos hier in Wapenveld was hem wel toevertrouwd.

Voor de dochters zijn er prachtige herinneringen aan de kazerne, maar ook aan het leven aan de Lagestraat. Mooie verhalen zijn te vertellen over de kippen, konijnen, cavia's en met de geiten aan de lijn naar de geitenkeuring.

Het was moeilijk dat Aart, die zo gewend was om te zorgen voor Grada, dat uiteindelijk niet meer kon. Dat hij zelf zorg moest aanvaarden.

Wilma en Agnes hebben hem met die zorg en liefde omringd. Bij de afscheidsdienst lazen we Psalm 23, over de Heer die je herder wil zijn. We wisten niet of Aart dat ook zo zou zeggen: 'de Heer is mijn herder'. Hoewel opgegroeid met geloof en kerk liet hij zich daar niet over uit; hij praatte heel graag en veel maar dat was iets waar je hem niet over hoorde.

Wat is het mooi als je de Herder kent, die tot het uiterste is gegaan in Zijn liefde voor mensen. En Hij roept en Hij zoekt. En zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis Hij zal je niet in de steek laten. Hij geeft zijn leven voor je! Laten we bidden dat Grada - ook nu alles anders geworden is voor haar en nu zij op Hofje Wendakker moet gaan wonen - boven alles uit de stem van de Herder zal horen: zijn liefde, leiding en troost.

Ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Johanna van de Put-Eilander
*** 28 augustus 1920 † 6 november 2021**

Ons oudste gemeentelid mevr. van de Put-Eilander overleed in rust en overgave op 101-jarige leeftijd. Op 12 november was er een dienst van dankbaarheid voor haar leven in onze kerk.

We zagen foto's van haar levensloop en deelden herinneringen. De tekst op de rouwkaart 'Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig' (Deut. 33: 27A) kregen Reinder van de Put en Johanna Eilander mee op hun huwelijksdag.

Ze woonden in Doornspijk en Almen waar Reinder politieman was. Later kwamen ze in het geboortehuis van mevr. Van de Put te wonen: ze kon precies de plek aanwijzen waar ze geboren was. Daar woonden ze samen met haar broer Steven.

Hun kinderen Wim en Hilda, Dinie en Bertus, Dick en Ina, hun kinderen en achterkleinkinderen: ze waren er trots op en genoten! Gezelligheid troef aan de Bentinckskamp.

De woorden uit Deut. zijn woorden van Mozes die vanuit de slavernij met het volk door de woestijn op weg was naar het beloofde land. Aan de grens van het land gekomen is hij ook aan de grens van zijn leven gekomen en zegent hij de stammen van Israël. Het volk mag vol vertrouwen verder trekken, de toekomst in, ze hoeven niet bang te zijn want God is hun een schuilplaats. Mevr. Van de Put is het beloofde land van Gods beloften binnengetrokken, geborgen bij God die haar schuilplaats was. Daar getuigde ze van, daar leefde ze uit, het tekende haar leven. Iedereen die haar heeft gekend zal haar dankbaarheid noemen: 'ik kom iedere dag dank tekort', 'wat is er veel om dankbaar voor te zijn' waren veelgehoorde uitspraken.

Mevr. Van de Put was een actieve vrouw en altijd bezig: breien en quilten, bakken en het Wilhelmus speelde ze nog op het harmonium toen ze 100 was. Zingen bij Lofstem was haar lust en leven. Tijdens de dienst lazen we ook het verhaal van de barmhartige Samaritaan omdat we in haar leven zagen dat vroomheid je hart nooit koud mag laten, je mag dan niet met een boog om mensen die hulp nodig hebben heenlopen. Dan maak je ruimte in je hart en je leven om er voor anderen te zijn, met gastvrijheid en hulp.

Dankbaar gedenken wij onze zuster in het geloof en bidden dat haar nagedachtenis tot zegen is voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en voor iedereen die haar zal missen.

Ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Theodora (Doris) de Graaf
*** 6 september 1930 † 8 november 2021**

“Op 10 november overleed mevr. De Graaf in de leeftijd van 91 jaar. Een dankdienst voor haar leven werd gehouden vanuit de Maranathakerk op 't Harde.

Theodora de Graaf werd op 6 september 1930 geboren in Utrecht. Net als haar zus wilde ze de verpleging in. Ze ging de opleiding volgen in Den Dolder en heeft vele jaren met plezier, zowel vrijwillig als betaald, in de zorg gewerkt. Ze trouwde en kreeg zes zonen. Helaas liep het huwelijk niet goed en een scheiding volgde. Ze pakte haar eigen leven op. Ze werkte in de wijkverpleging en daarnaast deed ze, tot in haar zeventigste, vrijwilligerswerk in Mariposa en het Feithenhof. Ze was betrokken bij de Poshuiswijkgemeente. Actief was ze bij de zondagschool. Heel wat toneelstukken en musicals zijn mede door haar georganiseerd.

Met het ouder worden werd de mobiliteit minder, maar ze bleek opgewekt en geïnteresseerd in anderen. Erg verdrietig was het overlijden van haar oudste zoon Kees na een kort ziekbed in 2019. Haar gezondheid werd daarna steeds een beetje minder. Dit voorjaar ging ze tijdelijk naar zorgcentrum Rehoboth in Wapenveld, maar ze had het zo goed naar haar zin dat ze er is gebleven. Ze heeft er nog goede maanden gehad.”

Dit schreef ds. Marloes van Doorne bij het gedenken van mevr. De Graaf in de Maranathakerk.

Ook Diny van der Scheer en ik hebben mevr. De Graaf op Rehoboth leren kennen in haar vrolijke vroomheid en haar harte-lijkheid. Haar lijflied was ‘tel uw zegeningen’ en met dat lied hebben we haar in de Petruskerk herdacht.

‘Tel uw zegeningen en je ziet Gods liefde dan door alles heen’.

Ds. Ida Boersma-Prins



IN MEMORIAM

Fennetje (Fennie) Johanna de Jong-van Aefst
*** 9 oktober 1933 † 17 november 2021**

Fennie van Aefst werd op 9 oktober 1933 in Epe geboren, waar ze opgroeide in een gezin met nog twee zussen.

Ze volgde de opleiding kleuterjuf, maar toen ze met Dirk de Jong uit Heerde trouwde was het gedaan met 'juf-zijn', want getrouwde juffen kregen ontslag.

Er werden drie kinderen geboren: Marjan, Willy en Carla. Dick de Jong was druk met het transportbedrijf van zijn vader (Rein de Jong), een wereld waar Fennie weinig mee had.

Ze was nog betrekkelijk jong toen ze in 1985 weduwe werd.

Toen alle kinderen de deur uit waren, verhuisde ze van Kanaaldijk 15 naar nr. 13 en begon aan een reis door het leven die nog ruim 30 jaar zou duren.

Het was niet altijd een gemakkelijke reis. Ze werd oma en later overgrootmoeder, een rol waar ze van genoot.

Fennie was voor de mensen om haar heen, maar ook voor zichzelf niet altijd even gemakkelijk. Niet iedereen prikte door haar scherpte en directheid heen, waardoor ze ook wel contacten verloor.

Het geloof betekende alles voor Fennie. Ze bezocht trouw de kerkdiensten. Als we over het geloof spraken, ontwapende ze helemaal en de woorden uit de bijbel en de liederen die we zongen ontroerden haar.

Halverwege de jaren '70 was het gezin De Jong lid geworden van onze gemeente, waar ze zich altijd bijzonder goed thuis heeft gevoeld.

Toen ze op hoge leeftijd naar Wapenveld verhuisde omdat ze meer comfort nodig had, en ze een poos later niet meer zelfstandig met de auto naar de kerk kon komen, leek het haar beter zich aan te sluiten bij de Petruskerk.

Daar had ze het goed en de mensen uit die gemeente waren allerliefst voor haar, maar toch had ze het idee een verkeerde beslissing te hebben genomen en wilde ook weer graag pastoraal contact met onze gemeente en regelde (in goed overleg met de Petruskerk) dat de begeleiding en de uitvaartdienst door onze gemeente verzorgd zou worden.

Na nog een paar jaar goede zorg te hebben ontvangen in zorgcentrum Rehoboth nam de verwardheid toe en begon het kaarsje langzaam maar zeker te doven.

Rustig mocht ze inslapen om bij God wakker te worden.

Op dinsdag 23 november kwamen we met een kleine kring in de Kruiskerk samen om afscheid te nemen, waarna we haar levenskleed naar de plek brachten waar 36 jaar geleden ook het levenskleed van haar man was gelegd. Het is goed zo.

Jammer genoeg konden Marjan en Willy er niet bij zijn; Willy was nog in Isala Zwolle, waar ze samen met een vriendin de dienst heeft gevolgd.

Denken we aan de kring van mensen die haar zullen missen.

Ds. J.M. Weststrate

IN MEMORIAM

Evert Schuurman

*** 31 oktober 1955 † 25 november 2021**

Op 25 november overleed Evert Schuurman in de leeftijd van 66 jaar, na een slopende ziekte.

Op 2 december was er een dienst van dankbaarheid in onze kerk.

“Het komt goed”, dat was toch wel het gevleugeld gezegde van Evert nadat hij dit jaar ernstig ziek was geworden.

“Het komt goed”, tegen iedereen die hem vroeg hoe het ging.

“Het komt goed”.... ook toen alle uitslagen van onderzoeken lieten zien dat zijn ziekte ongeneeslijk was en dat hij zich moest voorbereiden op zijn afscheid.

Het leken wel woorden waarmee hij zichzelf en zijn naasten wilde beschermen tegen het onontkoombare.

Toch zou het heel goed kunnen zijn dat zijn woorden ook geloofslading hadden, dat hij bedoelde te vertrouwen op God. Ook al zou het hier in dit aardse leven niet goed komen, hij wist dat zijn leven bij God in goede handen was, over de dood heen. Elke keer als we gingen bidden, was hij diep geraakt en greep hij de handen van zijn vrouw Coby. Een prachtige foto daarvan staat ook op de rouwkaart afgebeeld.

Op de rouwkaart staat ook een bewerking van Psalm 139 die troostend zegt dat God ons dieper kent dan wij onszelf kennen en dat al onze zorgen en pijn bij Hem bekend zijn.

Evert groeide op als de één na jongste in het grote gezin Schuurman aan De Steeg. Van jongs af aan heeft hij veel ziekte aan den lijve ondervonden en raakte dan ook al snel uit het gewone arbeidsproces. Maar met passie en plezier werkte hij bij de Felua. Thuis waren de fuchsia's zijn trots.

Enkele jaren geleden werd hij getroffen door een herseninfarct en werd het huis met tuin aan de Annenkamp verruild voor een appartement aan de W.H. van de Pollstraat.

Op 18 december zouden Coby en Evert veertig jaar getrouwd zijn geweest. Evert was trotse vader van kinderen Inge, Edith en Martijn en trotse opa van z'n kleinkinderen.

Evert was geen prater, toch was zijn gezicht een open boek: in zijn ogen las je plezier en blijdschap, bezorgdheid, verdriet en toen zijn tijd gekomen was ook overgave aan zijn Schepper. Door de liefde van Christus weten we dat Gods hand je vasthoudt waar je ook naar toe gaat! Dat dat Coby, de kinderen en kleinkinderen tot troost mag zijn.

Ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Jacob (Jaap) Dijkslag

*** 4 september 1946**

† 8 december 2021

Jaap Dijkslag overleed op 8 december in de leeftijd van 75 jaar. "Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt" schrijven Riekie en de kinderen op de rouwkaart: met pijn in hun hart maar met liefde nemen ze afscheid van een lieve, zorgzame man, vader, schoonvader en trotse opa.

Op de kaart staan foto's van Jaap ten voeten uit: eentje dat hij werkt met de zeis en eentje op een paard, samen met oudste kleindochter Laura.

Na verdrietige jaren van zorg om zijn voortschrijdende dementie was hij kortgeleden opgenomen op Hofje Wendakker waar hij genoot van de liefdevolle verzorging.

Op 14 december was er een dankdienst voor zijn leven in onze kerk. Daar deelden we herinneringen aan zijn leven en zochten troost in mooie liederen en in het woord dat Jaap in z'n jonge jaren had meegekregen bij z'n openbare geloofsbelijdenis: " ook Christus heeft geleden, omwille van u, en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en nooit bedrieglijke taal sprak."

1 Petrus 2: 21

Jaap en Riekie waren vorig jaar 4 september 50 jaar getrouwd en begonnen hun getrouwde leven aan de Wangen (toen nog Evergunnedijk) waar Jaap voor brood op de plank zorgde door allerhande werkzaamheden: loonwerk, maar ook lang vrachtwagenchauffeur bij drankenhandel Kasta. Na 13 jaar volgde de verhuizing naar de boerderij aan De Steeg. Daar zag je Jaaps zorgend karakter, want naast het werk (het vee, het land) en de hobby (paarden, springruiter en later de dressuur, het klaverjassen) was er ook de zorg voor de moeder van Riekie. Liefdevolle zorg die Jaap ook jarenlang aan zijn vrouw gaf na haar infarct van 10 jaar geleden. Hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen en schoonkinderen en vijf kleinkinderen die dicht bij hem konden opgroeien.

Wij gedenken Jaap in zijn vriendelijke, joviale aard, altijd klaarstaand om te helpen. We denken aan zijn inzet voor onze kerk, bijvoorbeeld bij de verbouwing. Hij leefde vanuit geloofsvetrouwen; hij was niet een man van veel woorden daarover, maar als je bijvoorbeeld het lied "Vaste Rots van mijn behoud" zong dan zag je hoe het hem raakte. En wat was het ook bijzonder dat hij op Hofje Wendakker het Onze Vader bad!

Laten we bidden om troost voor zijn vrouw Riekie, de kinderen Jarco en Wilma, Desirée en Gonda, Bertine en Sander, de kleinkinderen en iedereen die Jaap zal missen.

Ds. Ida Boersma-Prins

KERKENRAADSVERSLAG

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 17 november 2021.

De voorzitter opent de vergadering van de kleine kerkenraad met een overdenking over gastvrijheid n.a.v. Hebr. 13: 1-2. Er zijn 3 kerkenraadsleden afwezig.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 20 oktober 2021 worden besproken en vervolgens goedgekeurd. Ter verduidelijking wordt nog opgenomen dat het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en de scriba.

De nieuwe structuur binnen het pastoraat loopt steeds beter en de mensen weten het team ook steeds beter te vinden. Wel een zorg over het aantal bezoekers, zeker met de groeiende groep 80+-ers. De financiën van de PBD en het pastoraat zijn nu samengevoegd. Door de geldende coronaregels is de avond voor nieuw-ingekomen verplaatst naar 2022.

Vanuit het jeugdwerk is alles helaas weer stilgelegd door de coronaregels. Er wordt gekeken naar hoe het Kinderkerstfeest een mooie invulling kan worden gegeven. De KND blijft voorlopig filmpjes aanleveren voor het kindermoment tijdens de dienst.

Bart van Luijk is in de vergadering van de diaconie geweest en de administratie van de financiën zijn goed op orde. De bezetting bij de diaconie is wel reden tot zorg, zeker met het oog op 2022, waar weer een aantal diakenen aftredend zijn.

Er is een muzikale invulling gevonden voor de kerstdiensten. De dienst op 1 januari 2022 vervalt en we hopen dat na de dienst op 2 januari 2022 we kunnen koffiedrinken.

Het GHB wordt in verband met de coronamaatregelen ook doorgeschoven naar 2022.

Jeroen Huisman sluit de vergadering af met een gedicht.

Johan Hiemstra
Scriba

Vrolijk Kerstfeest

Wat een teleurstelling vlak voor Kerst: weer een lockdown, weer geen kinderkerstfeest, geen kerstnachtdienst, geen kerstfeest in de kerk.

Maar niet getreurd, aan het werk, koppen bij elkaar, wat waren er veel gemeenteleden actief rond de kerstdagen, geweldig!

Een online kinderkerstfeest met verhalen voor én door kinderen, muziek, alles gefilmd, geknipt en weer aan elkaar geplakt. Een kerstnachtdienst vanuit Dalfsen waar Living Letters optrad en onze eigen dominee er een Wapenveldse twist aan gaf.

De dienst op 1^e kerstdag, ook weer met filmpjes, o.a. van de kinderen die de kaarsen aanstaken en die licht doorgaven, met muziek van gemeenteleden (in de lege kerk kon tenminste niemand struikelen over de midwinterhoorn van Klaas) en het virtuele koor nog een keer.

En dan nog de activiteiten van de gezamenlijke kerken, de leuke adventsroute, hoeveel mensen zijn er niet creatief bezig geweest; en de zangopnames voor Rehoboth in de Hervormde Kerk. Alles moest bekend gemaakt worden, dus het moest op de website, op facebook enz, daar zijn ook mensen mee bezig geweest.

De kerstboom die er weer mooi opgetuigd bijstond, de mooie bloemen, het filmen, het op tijd uitzenden, deuren op tijd open, deuren weer dicht.

Kortom lieve mensen, wat mooi dat we er met elkaar toch weer iets feestelijks van hebben weten te maken. Uiteraard hopen we dat volgend jaar alles weer fysiek kan, maar voor nu hebben we er het beste van gemaakt met z'n allen, hartelijk bedankt!!

Namens de kerkenraad,
Annemarie van Oosten

FINANCIEEL OVERZICHT

Datum	Collecte	Bedrag	
28-11	via collecte	€ 136,70	
	via Givt	€ 114,00	
	via bankrekening	€ 120,00	
5-12	via collecte	€ 99,50	
	via Givt	€ 132,00	
	Via bankrekening	€ 249,00	
12-12	via collecte	€ 102,70	
	via Givt	€ 339,00	
	via bankrekening	€ 320,00	
19-12	via collecte	€ 35,00	
	via Givt	€ 117,50	
	via bankrekening	€ 90,00	
26-12	inclusief alle kerstvieringen,		
	via collecte	€ 15,00	
	via Givt	€ 204,00	
	via bankrekening	€ 445,00	
Ontvangen per bank		Doel	Bedrag
Activiteiten		oliebollen	€ 1.805,90
Activiteiten		oud papier oktober	€ 483,86
Activiteiten		oude metalen	€ 755,00
Activiteiten		verhuur zalen/keuken	€ 700,00
Via de kerk ontvangen		najaarsz.coll. diaconie	€ 282,50
Gift		kerk	€ 380,00
Gift		kerk	€ 657,00
Gift		diaconie	€ 657,00
Gift		Cantorij	€ 60,00
Giften contactontvangen			Bedrag
Via	Doel		
Ds. I. Boersma-Prins	kerk		€ 20,00
Ds. I. Boersma-Prins	kerk		€ 50,00
Mw. A. Eilander	PBD		€ 50,00
Mw. H. Kwakkel	PBD		€ 10,00

Ton Eilander

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren. Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle. Wanneer het veel of te groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.

Papier inzameling

We proberen met een groep vrijwilligers het papier voor onze kerk te verzamelen. We kunnen bij de huidige groep nog wel wat aanvullende hulp gebruiken.

Wie zoeken we:

Personen met een B/E rijbewijs die zaterdagochtend de aanhanger bij de familie Venema aan De Steeg ophaalt, om 9.00 uur bij de kerk neerzet en deze rond 12.00 uur weer ophaalt en vervolgens weer leegmaakt in de papiercontainer bij Wim Westhoff aan de Marledijk.

Ik maak een jaarrooster zodat je precies kunt zien welke zaterdagen je ingeroosterd bent en zo ook tegelijk kunt zien met wie je eventueel kunt ruilen. Je wordt ongeveer 6x/jaar ingeroosterd en bij genoeg aanmeldingen wordt dat alleen maar minder.

Vele handen maken licht werk!

Voor aanvullende vragen en/of opmerkingen kan er contact met mij opgenomen worden.

Hartelijke groet,
Johan Eilander
Revelingseweg 51
038 4477181 / eilanderj@outlook.com

Bedankt - oliebollenactie

De oliebollenactie die we ook dit jaar weer hebben gehouden, heeft het mooie bedrag van **€ 1.805,90** opgebracht.

Deze actie zou niet geslaagd zijn zonder het bakteam van W.Z.C. genaamd 'De Oliebol' en ondersteuning van Herman Bijsterbosch. En zeker de inzet van de vrijwilligers die uw bestelling opgenomen/bezorgd hebben, maar ook u als koper van de oliebollen.

Hartelijk dank voor dit mooie resultaat.

Wij hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen.

Hartelijke groet,
het oliebollenteam Willem Jan en Dini

Bedankt - actie Schoenendoos

Dit jaar hebben we ondanks de bijzondere omstandigheden 51 dozen weg mogen brengen voor actie schoenendoos en hebben we € 195 kunnen overmaken om de dozen te verzenden. Dat we nu weer zoveel dozen hebben weg kunnen brengen komt omdat we zijn geholpen door de Rode Beer met spulletjes en dat meerdere kinderen extra dozen hebben versierd. Ook hebben we weer extra dozen van fam. De Kroon mogen ontvangen.

Hartelijk dank allemaal !

Tip: bewaar vast een schoenendoos voor volgend jaar.

Namens de jeugdcommissie,
Hetty de Weerd



Bijbelleesrooster 2022 nu beschikbaar

Het Bijbelleesrooster voor 2022 is verschenen, met voor elke dag een bijbelpassage. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) stelt dit leesrooster online beschikbaar via de website. Het NBG-bijbelleesrooster 2022 is, net als in voorgaande jaren, samengesteld door ds. Klaas Touwen, protestant predikant te Deil en Enspijk. De bijbelvertaling in het rooster is de NBV21, de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Website en app.

Het Bijbelleesrooster 2022 staat op bijbelgenootschap.nl, en is binnenkort ook beschikbaar op debijbel.nl en via de gratis NBG-app Mijn Bijbel. Naast dit dagelijkse leesrooster zijn ook alle andere leesplannen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap beschikbaar in de app Mijn Bijbel. Download de app, schrijf u in voor dit leesrooster en ontvang elke dag een notificatie met de nieuwste aflevering.

Haïtiaans Bijbelgenootschap geeft Bijbels en noodhulp.

'De rijen zijn tegenwoordig nog langer', zegt Magda Victor. 'Als we ergens Bijbels brachten was dat altijd al zo, maar nu helemaal.'

Mensen in het aardbevingsgebied realiseren zich dat alleen God hen hier doorheen helpt.' Victor is directeur van het Haïtiaans Bijbelgenootschap (HBG). Ze rijdt met noodhulppakketten en bijbels naar het getroffen gebied.

Op 14 augustus werd het zuidoosten van Haïti getroffen door een zware aardbeving. 'De straten waren vol geschreeuw', vertelde een predikant aan het HBG. 'Mensen zochten wanhopig naar hun geliefden en naar hulp, water en eten'. Zo'n 2.000 mensen overleefden het niet en er vielen meer dan 10.000 gewonden. Meer dan 90.000 huizen werden verwoest. En twee dagen later raasde er ook nog een orkaan over het gebied. Door natuurgeweld, politieke onrust, criminaliteit en werkloosheid is leven in Haïti overleven.

Steun het project via <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-kindereninhaiti>.

Inspirerende reisblog vanuit Mexico door Ilse Visser

'Hebreeën 12 in Mexico'

Samen met mijn collega Paul Doth was ik in november 2021 in Mexico. We bezochten het Bijbelgenootschap en twee Bijbelvertaalprojecten. Wat ik meemaakte, doet me denken aan de Brief aan de Hebreeën. Dat Bijbelboek vond ik altijd al fascinerend. Toen ik er tijdens het maken van de NBV21 mee bezig was, werd ik er weer door geraakt, vooral door hoofdstuk 11 en het begin van hoofdstuk 12. Hoofdstuk 11 noemt allerlei mensen uit het Oude Testament en het beschrijft de impact van geloof op hun leven.

En hoofdstuk 12 spreekt over een menigte van geloofsgetuigen die ons omringt: 'Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God.' Dat herken ik. Ik voel me, nu ik in Mexico geweest ben, bemoedigd door vele ontmoetingen waarin mensen deelden hoe Bijbel en geloof hun leven veranderd hebben.

Ik vraag me weleens af hoe mijn geloof eruit zou zien zonder deze verhalen uit de wereldwijde kerk. Eerlijk gezegd weet ik het niet. Wat ik wel weet is dat ik dankbaar ben dat ik het niet alleen met de geloofsgetuigen uit Hebreëën hoef te doen. Ik kom, juist ook dankzij mijn werk, zoveel mensen tegen die keer op keer getuigen van de kracht van geloof in hun leven.

Ilse Visser werkt als programmaspecialist buitenlandse vertaalprojecten op de internationale afdeling van het NBG. Deze reis-impressie verscheen in december en is volledig te lezen op www.debijbel.nl

NBG contactpersoon: Harriët Vroling en Jolanda Liefers.



PETRUS
kerk