

Protestantse Gemeente te Wapenveld



**Liturgie van de
Morgendienst**

*In de Petruskerk
op
Zondag Vijftigste*

27 februari 2022

09:30 uur

Liturgische kleur: Wit

*Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting
die mij redding biedt. U zult mijn gids zijn, mij leiden,
tot eer van uw naam.*

Psalm 31: 3b,c, 4b.

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins

Organist: Dhr. A. Dijkslag

Collectes:

Diaconie

Kerk

Beheer en onderhoud

ORDE VAN DIENST

Dienst van Doop en Belijdenis:

Openbare belijdenis van het geloof door Chantal Suzanne Draaijer- Streef .

Als gezin ontvangt de familie Draaijer-Streef de doop:
Sem Dominique, Larissa Aimée, Noah Sebastiaan en
Joas Johannes.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

We zingen staande het intochtlied: psalm 62: 1 en 5

1. **Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.**

5. **Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.**

Stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.**

(wij gaan zitten)

Inleiding op de dienst

Wij zingen Lied 299j: 1 en 2

1. **Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood,**

2. **om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.**

Gebed

Wij zingen Psalm 100: 2, 3 en 4

2. **Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'**

3. **Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.**

4. **Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.**

Leefregel, oftewel: wat wijs je af en wat omarm je in je leven?

Tijdens het lied "Doop" wordt de jongste binnengedragen:
Joas Johannes

**In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.**

**Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.**

**Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.**

**In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.**

Openbare Belijdenis van Chantal Suzanne Streef

Geloofsvragen en belofte

Handoplegging

Inleiding op de heilige Doop

Geloofsvragen en belofte van Johan en Chantal

Doop van Sem Dominique, Larissa Aimée, Noah Sebastiaan en Joas Johannes

Doopgetuigen zijn Noelle en Myrthe

Vraag aan de gemeente

Wij zingen Lied 675:1

- 1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!**

Gedicht van Larissa

Uitreiking doopgeschenken

Kindermoment

Kindelied:

**Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
Dat u mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
't is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan**

Refrein

**Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)**

**Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
Overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
En u maakte heel mijn lichaam
Telde ook nog al mijn haar
Nee, dit kan ik ook niet vatten
Het is mij te wonderbaar**

Refrein

**Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)**

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Mattheüs 6: 25-34

²⁵ Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? ²⁶ Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? ²⁷ Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? ²⁸ En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. ²⁹ Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. ³⁰ Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? ³¹ Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – ³² dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. ³³ Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. ³⁴ Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Mattheüs 7: 28, 29

²⁸ Toen Jezus deze rede beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, ²⁹ want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.

Wij zingen Lied 981

- 1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.**

- 2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.**
- 3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.**
- 4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.**
- 5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.**

Overdenking

Wij zingen Lied 939: 1 en 3

- 1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.**

- 3. Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.**

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk
Onze Vader

Aandacht voor de collecte



Wij zingen staande Lied 416: 1 en 2

- 1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.**
- 2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.**

Zegen en gezongen Amen

0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag, 6 maart 2022, om 9:30 uur gaat Ds.
Boersma – Prins voor.

In lijn met het overheidsbeleid worden alle corona-beperkingen
in de kerk opgeheven. Mondkapjes en anderhalve meter afstand
is dus niet meer verplicht.

