

WEGWIJZER



▶ 5 april 19.30 uur
Gemeenteavond

▶ Week van 11
april: 19:30
Stille Weekbij-
eenkomsten.
Zie pag. 10

▶

April 2022
Jaargang 19
Nummer 8

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-376 9665
✉ iboersma@live.nl

Roger Dragstra
☎ 06 283 430 62
✉ roger@dragstra.eu
(woensdag is de vrije dag)

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

www.pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda IJzerman 06 114 831 43

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-844 2292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 8600
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 4699 1710



Heel de wereld is in beeld bij God: 'Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe'. (Johannes 3:16, NBG1951)

In het voetspoor van Jezus is de kerk geroepen om present te zijn in de samenleving, in het bijzonder in haar rafelranden. Om daar te zijn waar mensen tussen wal en schip raken of in eenzaamheid verdrinken - letterlijk of figuurlijk. Om op te komen voor kwetsbaar leven. Voor een schepping die zucht onder uitputting en vervuiling door ons mensen. Om gastvrij te zijn, ook als dat ongemakkelijk voelt en veel kost. Jezus zelf gaat ons hierin voor. Wat Hem dit alles kostte vertelt het evangelie. Ik geloof dat we in vertrouwen op weg mogen gaan. Immers: de toekomst van de kerk is niet aan ons. God zelf draagt zorg voor zijn kerk. Dit te weten ontkramp, ontspant en inspireert.

Ds. René de Reuver
scriba generale synode

De liturgische kleur: paars,
Witte Donderdag (Heilig Avondmaal): wit
Goede Vrijdag: paars,
Stille Zaterdag, wisseling van paars naar wit
Pasen en de zondagen na Pasen: wit

3 april	Zondag Doe recht
09:30	Ds. I. Boersma-Prins <i>40-dagen project</i>
19:00	Dhr. G.P. Hartkamp uit Wapenveld <i>Praisedienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend Mevr. N. Dubois-Bastiaans avond Dhr. R. van Marle
Collectes	1: 40-dagenproject 2: Kerk Uitgang: Beheer en Onderhoud
10 april	Palmpasen
09:30	Ds. R. Koning uit Putten <i>40-dagen project</i>
Oud. v. dienst	Dhr. W. Zonnenberg
Collectes	1: 40-dagenproject 2: Kerk Uitgang: Kosten Erediensten
14 april	Witte Donderdag
16:00	Ds. I. Boersma-Prins <i>H.A. in Rehoboth</i>
19:00	Ds. I. Boersma-Prins <i>H.A. aan tafel</i>
Oud. v. dienst	middag Dhr. J.A.S. Hiemstra avond Dhr. J.R.H. Huisman
Collectes	1: 40-dagenproject 2: Kerk Uitgang: Beheer en Onderhoud
15 april	Goede Vrijdag
19:00	Ds. I. Boersma-Prins
Oud. v. dienst	Mevr. A. van Oosten
16 april	Stille Zaterdag
22:00	Ds. I. Boersma-Prins
Oud. v. dienst	Dhr. J.A.S. Hiemstra

17 april

Eerste Paasdag

09:30

Ds. I. Boersma-Prins

Oud. v. dienst

Mevr. N. Dubois-Bastiaans

Collectes

1: Paaszendingscollecte 2: Kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

24 april

Zondag Als pas geboren kinderen

09:30

Ds. G.C. van Rheenen uit Hattem

Oud. v. dienst

Dhr. R. van Marle

Collectes

1: Paaszendingscollecte 2: Kerk
Uitgang: Beheer en Onderhoud

1 mei

Zondag 's Heren Goedertierenheid

09:30

Dhr. R. Dragstra *Jeugddienst*

19:00

Tentdienst

Oud. v. dienst

Dhr. W. Zonnenberg

Collectes

1: Bloemenfonds 2: Kerk
Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

KERKKALENDER

5 april 19.30 uur Gemeenteavond zie blz. 12

8 april 15.00 uur Paasmiddag ouderen zie blz. 14

9 april 19.30 uur: Orgelconcert zie blz. 13

Week van 11 april: 19:30 Stille Weekbijeenkomsten

20 april Inleveren kopij voor de Wegwijzer van mei

Vergrijzing

Tegelijk blijft de kerk krimpen, is er sprake van vergrijzing - slechts 8 procent van de belijdende leden is onder de veertig jaar - en moeten kerkgebouwen worden afgestoten. Dat zijn pijnlijke cijfers. Dat ook andere instituten krimpen is slechts een schrale troost. Op veel plaatsen leidt deze krimp tot een kramp om alle activiteiten zo lang mogelijk overeind en onder controle te houden. Het gevolg hiervan is dat steeds minder mensen steeds meer moeten doen, vrijwilligers overbelast en uitgeput raken. Zo'n situatie heeft iets van een fuik: het net sluit zich steeds nauwer totdat er geen perspectief is. Deze kramp blokkeert het zoeken naar nieuwe wegen. Iets nieuws wordt dan al snel ervaren als 'we moeten nóg meer doen'.

Hier tegenover roept de kerk sinds enkele jaren gemeenten op om terug te keren tot de kern. Om met open in plaats van verkrampte handen te zoeken naar waar het op aankomt. Naar waar men zich toe geroepen weet. Naar wat hen drijft en gaande houdt. Centraal hierbij staat de overtuiging dat kerk leeft van genade, van wat God schenkt. Wij zijn niet geroepen om de kerk te redden - daar zorgt God zelf voor - maar om van zijn genade te leven en daar te zijn waar Hij zich laat vinden. Waar mogelijk samen met anderen.

Isolement

Als missionaire kerk heeft de Protestantse Kerk bewust gekozen voor een diversiteit van kerkvormen. Onze complexe samenleving, waarin oude instituten steeds minder mensen aanspreken, vraagt hierom. De seculiere context stelt alle oude vragen weer opnieuw aan de orde. De tijd van isolement is voorbij. We hebben elkaar meer nodig dan ooit.

De toekomst van de kerk in ons land is onzeker. Niemand kan voorspellen hoe de kerk er over twintig jaar voorstaat. Wat we zien is dat velen op zoek zijn naar zin en spiritualiteit. Grote thema's als kwaad en schuld, verdriet, angst, lijden en dood zijn actueler dan ooit. In deze context speurt de kerk naar de beweging van Geest. Het evangelie is niet bestemd voor een kleine groep, maar gaat allen aan.

Zoals u waarschijnlijk weet zijn er al jaren interkerkelijke Bijbelgroepen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zowel de leiding als de leden komen vanuit de verschillende kerken in Heerde en Wapenveld. Deze groepen worden ook bekostigd door verschillende kerken. (Mocht u dit werk persoonlijk willen steunen met een gift, dan kan dat via: NL45 ABNA 0249 7192 66 t.n.v. Bijbelstudiegroep Voor Iedereen.)

Er zijn 2 groepen op de Vree in Wapenveld, 3 groepen bij de Kanaalstraat en 1 groep in het koor van de Johanneskerk. Het afgelopen seizoen is door corona met horten en stoten verlopen. Sommige groepen konden doorgaan, anderen hebben voor kortere of langere tijd stilgelegen.

Andere jaren vierden we met alle groepen samen het Paasfeest met een uitgebreide broodmaaltijd in de Ontmoetingskerk. Vanwege corona is er dit jaar voor gekozen de Paasvieringen in de eigen groepen te houden op dinsdag 29 maart. We hopen en bidden dat we de Paasviering het volgend jaar weer 'grootser' kunnen aanpakken. De meeste groepen zullen na de Paasviering nog een keer samenkomen om met een gezellige bijeenkomst het seizoen af te sluiten. In september hopen we dan weer met een nieuw seizoen te starten.

Op naar 2040: De toekomst van de kerk is niet aan ons

De kerk leeft van genade, van wat God schenkt. „Wij zijn niet geroepen om de kerk te redden - daar zorgt God zelf voor”, meent René de Reuver.

De eerste twintig jaren van deze eeuw is er veel gebeurd in de vanouds Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch Lutherse kerk. 2004 is het jaar van de kerkhereniging. 11 december 2003 was voor de kerken een spannende dag. Alle drie de synodes besloten op die dag, onafhankelijk van elkaar, om te fuseren. Voor velen een dag van vreugde, voor sommigen, met name hervormden, een pijnlijke dag vanwege de scheuringen die ten gevolge hiervan zich voltrokken, soms zelfs dwars door families heen.

Hoe vier je Pasen in deze tijd?

Pasen 2022 waar op dit moment oorlogsgeweld en vluchtelingenstromen het nieuws van de dag bepalen. Het thema van deze veertigdagentijd lijkt wat ongelukkig gekozen: 'Alles komt goed'..... we zetten er in ieder geval een groot vraagteken achter.

Hoe vier je Pasen?

Ik hoorde iemand zeggen: "Pasen vieren is zo moeilijk omdat we het ten diepste niet willen. Dat is het noodlot van de mens. We willen niet opstaan, we willen liever blijven liggen. We zien op tegen het leven. We zeggen: het is wat het is, we moeten het leven nemen zoals het is. De dood is onvermijdelijk. En als het er echt op aankomt berusten we maar het liefst in onze vergankelijkheid." Zou dat het zijn?

Pasen is Gods protestmars tegen de verloren werkelijkheid van mens en wereld. Tegenover die verlorenheid stelt Hij het leven, de opgestane Jezus Christus

Wat betekent Gods protest voor jou? Wie is Jezus voor jou, hier en nu?

In de geschiedenis zie je dat er steeds weer andere dingen benadrukt worden als het gaat om het leven en de lijdensweg van Christus.

De alleroudste afbeeldingen in de catacomben van Rome, daar zie je Jezus afgebeeld als de Goede Herder. Hij draagt een lam op zijn schouders. Een troostend beeld, waar je ook heengaat, de Herder zoekt je en brengt je thuis.



Later werd Jezus vaker afgebeeld als de Almachtige, om als het ware tegen de machthebbers van deze wereld te zeggen, Jezus Christus die wij aanbidden gaat boven jou, machtige keizer uit. Zijn macht en kracht is groter. Er zijn verscheidene machthebbers die ik die boodschap wel zou willen sturen!



In de Middeleeuwen was er veel meer oog voor het lijden van Jezus voor ons, Hij droeg het Kruis en je ziet op dit plaatje ook de omstanders getekend om dat -voor ons- uit te laten komen. Jij zou één van die omstanders kunnen zijn.



Diep als een afgrond is ons hart

Gedachten van een Oekraïense gelovige door Nadiyka Gerbish

De Psalmen zijn mijn favoriete Bijbelboek. Bijna elk vers is onderstreept – behalve de verzen die vijanden vervloeken. Want wees eerlijk: hoe zou iemand het met zoiets onmenselijks eens kunnen zijn, ook al staat het in de Bijbel? Dat leek me logisch, vóór de oorlog. Maar nu zie ik dat anders.

Toen Rusland mijn land, Oekraïne, aanviel – niet voor de eerste keer in zijn geschiedenis – weigerde mijn man te vluchten. Hij vond dat hij in deze tijd van nood en verschrikking thuis nodig was. Maar hij vond het ook niet goed dat mijn dochter, ikzelf en het kind dat ik onder mijn hart draag, bij hem zouden blijven. Dus pakten Dana en ik een koffertje met kleren en medicijnen en mijn Bijbel. We namen onze hond mee en verlieten Oekraïne in een trein vol andere vluchtelingenmoeders en -kinderen (en katten, honden, en zelfs een konijn). We zijn nu veilig. Mijn man bleef in Oekraïne en nam een vluchtelingengezin in ons huis op. Ook al zijn we niet bij elkaar, we bidden samen, we werken, we doen vrijwilligerswerk en lezen de Psalmen. Elk vers. Of het nu wel of niet onderstreept is. Vervloekingen van vijanden? Ja, die ook. Ik voel me niet beter of rechtvaardiger dan koning David – nu niet meer. Dat is een confronterende, maar ook bevrijdende ervaring.

Nadiyka Gerbish, een bekende Oekraïense christelijke schrijfster en vertaler, schreef dit artikel op verzoek van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor hun site debijbel.nl. Momenteel is Nadiyka in Polen met haar dochttertje. Ze ondersteunt vluchtelingen door verslag te doen van hun situatie en praktische hulp te bieden. Haar man Igor bleef in Oekraïne en coördineert hulp voor gevluchte landgenoten.

Het volledige verhaal van Nadiyka is te lezen via:
[https://debijbel.nl/bericht/diep-als-een-afgrond-is-het-hart-van-
een-mens](https://debijbel.nl/bericht/diep-als-een-afgrond-is-het-hart-van-een-mens)

NBG contactpersoon: Harriët Vroling
en Jolanda Liefers

'Het hoeft je niet meer te kosten dan een minuut of tien en levert een ontspannen begin of einde van de dag op', vervolgt Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik van het NBG. 'Veel gelovigen verlangen naar contact op hartsniveau met God. Dat verlangen wordt veelvuldig geuit in de Psalmen. Juist daarom zijn die zo geschikt voor een stiltemoment.'

Het boek Psalmen met 21 gebedsmomenten is vanaf 16 maart voor € 22,50 te verkrijgen in de boekhandel en [bij het NBG](#). Het 21-daagse gebedstraject in het boek is ook te volgen als podcast via bijbelgenootschap.nl/psalmen.

Reisimpressie van Rieuwerd Buitenwerf vanuit Suriname **Een** les in vertrouwen aan de Marowijnerivier

Terwijl de Russische tanks Oekraïne inreden, was ik in het binnenland van Suriname, in het dorp Loka Loka. Vijf uur rijden van Paramaribo, over onverharde wegen vol kuilen, en dan nog bijna twee uur varen. De regentijd houdt dit jaar te lang aan in Suriname, waardoor het water in de Marowijne angstaanjagend hoog stond. Het werd een onvergetelijk bezoek.

Ik sprak met Nathalie Sinteli, hoofd van een van de scholen. Ze vertelde hoe moeilijk het was om in het binnenland zo'n school te runnen. Leerkrachten moeten uit de stad komen. Ze had zelf haar gezin in Paramaribo achtergelaten. Ze zag haar man en kinderen maar een paar keer per jaar, een enorm persoonlijk offer. De overheid heeft weinig oog voor de scholen - en dat was te merken. Er is nauwelijks lesmateriaal en voor de kleuters is er geen speelgoed. En dan de rivier... Vorig jaar was de school door een overstroming vier maanden onbruikbaar. Tel daar de lockdown bij op, plus het feit dat kinderen les krijgen in een taal die ze niet kennen, en je begrijpt dat de leerachterstanden groot zijn.

Het volledige reisverhaal is te lezen op: <https://debijbel.nl/bericht/een-les-in-vertrouwen-aan-de-marowijnerivier>

In de moderne kunst wordt vaak met een schokeffect geprobeerd mensen te laten nadenken over die ongelooflijke eenzaamheid die Jezus heeft doorstaan. De wrede wereld van onrecht waarin we nog steeds leven, die het recht en de liefde de mond snoeren.



Stille week en Pasen 2022..... hoe sta jij erin? Hoe reageer jij op het bericht: Jezus, de Gekruisigde, Hij leeft! Hij is opgewekt, de dood heeft geen vat op Hem gekregen.

Als je het opstandingsgedeelte in het evangelie van Marcus leest zie je daar -wat je misschien zou verwachten- geen uitbundige vreugde. Wat opvalt is de dramatische spanning, de angst, de ontsteltenis. Een weggerolde steen, een leeg graf, een bode van God die zegt: Jezus, de man uit Nazareth, de gekruisigde, is niet hier. Hij is opgewekt uit de dood. En de vrouwen die het rotsgraf zijn binnengegaan om het lichaam te balsemen vluchten weg, bevangen door angst en schrik. Zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeggen. Geen halleluja, geen verwondering, bange stilte.

Zou het kunnen zijn dat Marcus opzettelijk zo'n open einde heeft geschreven? Niet triomfantelijk, niet jubelend maar open naar jou toe, naar iedereen die dit hoort. Om je aan het denken te zetten: wat zou jouw reactie zijn? Geloof je dat God in deze mens, Jezus van Nazareth, Zijn koninkrijk laat beginnen. Wil je Hem daarin vertrouwen?

Misschien is het open einde van Marcus wel een uitnodiging om bij het begin te beginnen.

Op weg gaan met Jezus. Hem leren kennen. Jezus die mensen uitnodigt om zich bij Hem aan te sluiten. Zo laten vissers hun netten in de steek en volgen Hem. Een tollenaar stopt met het innen van belastingen. En zo maken ze mee dat Hij oog heeft voor de lijdende mensheid, dat Hij grenzen en gedragsregels doorbreekt om mensen in nood te helpen. Ze begrijpen er niets van, maar in het op weg gaan met Jezus tot aan het Kruis hebben ze met vallen en opstaan geleerd dat God zo bevrijding op het oog heeft voor de wereld. Niet door pracht en praal, niet met macht en geweld, maar in nederigheid, in dienen, in liefde. En niet het lege graf heeft hen veranderd, maar de ontmoeting met de levende Heer die ook nu jou roept, jou wil vullen met zijn Geest. Dan kunnen bange, aarzelende, zoekende mensen Pasen vieren in 2022.

OOG VOOR ELKAAR

We leven mee met de echtgenoot, de kinderen en kleinkinderen van mevr. van Duijn-Reitsma die zo plotseling overleed in de leeftijd van 76 jaar. Haar ouders beheerden camping de Koerberg en zij en haar man namen het kampeerbedrijf later over. Bij hun pensioen kwamen ze in 'de Verbinding' te wonen (Klapperdijk 30L) en konden genieten van vrije tijd en van kinderen en kleinkinderen. Tot Roelie tijdens een wandeling op Petrea afgelopen maandag 21 maart onwel werd en overleed. Op zondag 27 maart hebben we haar in onze geloofsgemeenschap herdacht.

Wat is het mooi om te merken hoe mensen meeleven met het lot van vluchtelingen. De deelname aan de prachtige cupcake-actie van Jolijn, Jesper en Jelmer was overweldigend groot, Erik en Carla van der Scheer verzamelen broodnodige spullen die naar Oekraïne gebracht worden, we horen van Liviu in Roemenië hoe ze daar onderdak geven aan vluchtelingen. Fijn dat er zo korte lijnen zijn voor de hulpverlening, hopelijk ook straks wanneer er mensen komen wonen op Groot Stokkert.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

NBG

Surinaamse president Santokhi ontvangt de NBV21

Afgelopen zaterdag ontving president Chandrikapersad Santokhi het eerste NBV21-exemplaar in Suriname. Hij kreeg deze Bijbel aangeboden door Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en Erny van Axel, directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap. Dit gebeurde tijdens de viering in de Grote Stadskerk van Paramaribo, waar de NBV21 gepresenteerd werd.

In zijn toespraak gaf Santokhi aan wat voor hem het belang is van de Bijbel: 'De Bijbel geeft mensen elke dag veel hoop, mensen die de hoop verliezen door ontwikkelingen die ze soms niet begrijpen – als er iets gebeurt in hun persoonlijk leven, in hun omgeving of in het land. De Bijbel brengt de verbinding tot stand tussen gelovigen en de schepper.'

Santokhi benadrukte het belang van een nieuwe vertaling in modern, gangbaar Nederlands voor jongere mensen. Ook gaf hij aandacht aan de Surinaamse inbreng. Hij vond het bijzonder en belangrijk dat de NBV21 tot stand kwam op basis van reacties uit alle Nederlandstalige landen.

Psalmboek met 21 stiltemomenten

Veel mensen snakken naar momenten van rust. Een dagelijks stiltemoment kan helpen. 'Met het boek *Psalmen met 21 gebedsmomenten kun je* drie weken elke dag een mini-retraite houden', zegt Anne-Mareike Schol-Wetter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

Het boek bevat alle 150 Psalmen uit de Bijbel plus een traject om 21 dagen te bidden met een Psalm.

5 Gangen diner bij Wietse en Agnes Venema voor bouwen in Roemenië

Om geld in te zamelen voor het project van Liviu in Roemenië (zie uitleg van Gerhard op de vorige pagina's) organiseren wij een 5 gangen diner bij ons thuis. Gezellig samen eten en dat ook nog eens voor een goed doel, dat geeft een dubbel goed gevoel. Opgeven graag voor 17 april. Bij grote belangstelling plannen we nog een datum.

Wanneer: Zaterdag 23 april om 18:00 uur

Waar : De Steeg 20, 8191 LD Wapenveld

Kosten : € 50,00 p/p

Opgave : 06 - 47333946 / wietseagnesvenema@gmail.com

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

*Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.*

Een hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins

STILLE WEEK



Dit jaar hopen we tijdens de Stille Week weer diensten in de Petruskerk te houden. Als vanouds: op maandag-, dinsdag- en woensdagavond vanaf 19:30 een avondgebed. Op Witte Donderdag vieren we de maaltijd des Heren, 's middags op Rehoboth en 's avonds in de kerk. Mocht u 's avonds niet kunnen bent u 's middags van harte welkom. Ook zijn er diensten op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Zondag vieren we Pasen en medewerking wordt daarbij o.a. verleend door een koperensemble samengesteld uit de CMH (christelijke muziekvereniging Hattem)

Achtergrondinformatie bij de avondgebeden (vespers) uit het materiaal van Steunpunt Liturgie dat we dit jaar als handleiding gebruiken.

Deze avondgebeden, voor de Stille Week dragen er aan bij om deze Stille Week ook werkelijk in stilte door te brengen.

In deze vespers gebeurt dat vanuit Jezus' uitspraak: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'. Jezus zegt deze woorden als antwoord op een vraag van een van zijn leerlingen. Hij heeft hen verteld dat Hij weg zal gaan, maar dat ze ook weer bij elkaar zullen zijn. Vertel ons dan wel waar we naartoe moeten en hoe we daar kunnen komen, reageert een van de leerlingen daarop. Jezus' antwoord is: *Ik ben de weg...*

Veel om bij stil te staan, om over na te denken, om bij te verwijlen. Zeker bij een uitspraak die zo bekend is dat we dat we er niet echt meer bij stil staan. De liturgie van het getijdengebed in de avond, de vesper, is bij uitstek geschikt om deze woorden opnieuw te overdenken en binnen te laten komen.

Tegelijkertijd gaf Liviu aan dat hij ook uitzielt naar de komst van ons bouwteam, want ook het 'normale' werk van Perspective Daneş gaat gewoon door.

Momenteel bestaat het bouwteam uit Gerrit Draaijer, René Jansma, Wietse Venema en ondergetekende. Aanvulling met menskracht met bouwervaring is zeer welkom. Schroom niet contact op te nemen met één van ons wanneer het je aanspreekt. Het zijn elke keer weer bijzondere reizen.

Liviu wil onze komst koppelen aan een te organiseren ouderweekend. De ouders van de kinderen die deelnemen aan de naschoolse projecten van Perspective Danes worden hier steeds enthousiaster over en zien steeds meer het positieve effect van de begeleiding van hun kinderen door de stichting. Ze vragen zelfs om extra hulp, terwijl ze 4 jaar geleden hun kinderen liever thuis hielden dan naar school stuurden. Een hele mooie stap voorwaarts. Liviu dit weekend organiseren om de ouders te bedanken, te stimuleren, hen te leren samen met hun kinderen momenten als deze te vieren en om positieve opvoedingsmethodes te bespreken. Wij willen graag gehoor geven aan dit verzoek van Liviu.

Om de kosten voor dit alles; het weekend, de bouw en het transport (zie WW maart) is nu nog een bedrag van 5000 euro nodig. Wij hopen dit door giften en acties bij elkaar te krijgen. Een hele uitdaging voor ons kleine team. En toch geloven en vertrouwen wij erop dat het met steun van velen haalbaar is. Verderop in deze WW staan al oproepen van de eerste acties: een 5 gangen diner en een cupcake verkoop door Rock Solid. Doet u mee met deze acties?

Ook vragen wij u van harte om voor deze reis te bidden, mede gezien de toestand door de oorlog in Oekraïne.

En mocht u een gift willen geven dan kan dat contant bij een van het bouwteam en ook via:

Stichting Netwerk Roemenië o.v.v 'bouwweek Wapenveld'.

Rekeningnummer: NL63RABO 0122 1231 82.

Namens Liviu en ons team heel hartelijk dank,
Gerhard Koele

JEUGD

Cupcake verkoop Rock Solid.

Graag willen wij van Rock Solid de bouwweek in Roemenië ondersteunen door met onze club cupcakes te bakken en te verkopen.

Gelukkig hebben we ervaren bakkers in ons midden: Jolijn en Jelmer (en broer Jesper) hebben vorige maand net zo'n actie gedaan voor de opvang bij Liviu in Roemenië. Gaat dus helemaal goedkomen.

We willen deze keer oranje cupcakes gaan maken rond Koningsdag en 5 mei om zo deze dagen een extra feestelijk tintje te geven.

De kosten zijn 0,75 cent per cupcake.

Binnenkort komen er bestellijsten in de kerk te liggen of wordt u benaderd door een van ons.

Mocht u daar niet op kunnen wachten dan mag u ook per mail bestellen: w.zonnenberg@hetnet.nl

Helpt u mee om de bouwweek tot een succes te maken?

Groetjes,
Anna, Ruben en Sander

Roemenië

Hartverwarmend is het om te zien hoeveel mooie spontane acties ontstonden na een oproep van Gerrit en Roelie om de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Daneş, waarvoor ook Liviu zijn community center opengesteld heeft, te ondersteunen: De cupcake actie van Jolijn, Jelmer en Jesper, een lopathon bij de van Maas- en Goede Herderschool (zij zijn echt een Lichtbron), en ook de financiële steun van particulieren en onze diaconie.

Liviu en Elena lieten telefonisch weten dat ze overweldigd zijn over wat er allemaal gedaan is en zijn daar heel dankbaar voor. Het voelt als een zegen voor hen.

Het is een vorm die verstillings mogelijk maakt, en die zo een bron is voor meditatie, gebed en inkeer.

Kenmerk van deze diensten is hun geheimenissvolle karakter. Er is geen aankondiging van de onderdelen, geen uitleg, geen uitbundigheid. Alles wat overbodig is, is onnodig. *Verstilling* en *verdieping* zijn de kernwoorden. Dit alles werkt door in de vormgeving van de ruimte en de afzonderlijke stappen van de liturgie.

Vespers

Wat zijn vespers eigenlijk? Vespers maken deel uit van de dagelijkse gebedsdiensten zoals ze in kloosters plaatsvinden. Het gaat om de gebedsdienst aan het einde van de werkdag (eind van de middag of begin van de avond). Vespers en de andere getijdendiensten (zo worden deze diensten ook genoemd), hebben een eigen structuur. Daarbinnen zijn drie hoofdonderdelen: psalmgebed, schriftlezingen en gebeden.

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering (kleine kerkenraad) gehouden op 9 februari 2022

Jeroen opent de vergadering met 'Dit is de Dag, Matt 7, 13 en 14 waarna de notulen van 15 januari 2022 worden besproken en goedgekeurd.

Het pastoraat vergadert weer op 14 februari. Goed om te melden is dat er op 30 maart een bijeenkomst is gepland voor alle pastorale bezoekers en verdere geïnteresseerden. Op 23 maart is er weer een kennismakingsavond voor alle nieuwe leden. Dit is door alle corona-perikelen al twee jaar niet meer gebeurd.

Op zondag 6 februari was er een leuke activiteit voor alle Rock Solid leden. Dit is goed ontvangen. Er is zorg omtrent de oppasdienst op zondagochtend. Er zijn eigenlijk te weinig vrijwilligers om een goed rooster te kunnen maken.

Ook zijn er zorgen omtrent het aantal oppaskinderen dat daadwerkelijk komt op zondagochtend.

Fijn dat er weer mensen in de kerk zitten en er weer gezongen mag worden. Via het bloemblad erediensten zullen er mensen worden benaderd om de muzikale invulling voor kerst 2022 te regelen. Invulling van de Stille Week en Pasen loopt via de Stille Week-commissie. Hemelvaart wordt weer samen met de VEG Heerde georganiseerd.

We zijn dankbaar dat de toezeggingen uit de Actie Kerkbalans voor 2022 vrijwel gelijk zijn aan die van 2021.

Gemeenteavond staat gepland voor 5 april. Roger Dragstra is bereid gevonden om het inhoudelijke deel voor zijn rekening te nemen.

Op 9 maart 2022 vergadert de kleine kerkenraad weer.

We sluiten de vergadering af met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'.

Johan Hiemstra
Scriba

5 APRIL * 5 APRIL * GEMEENTEAVOND * 5 APRIL * 5 APRIL *

Een uitnodiging voor alle gemeenteleden: dinsdagavond 5 april gemeente-avond.

Voor de vergadering is er gelegenheid de financiële stukken in te zien, van 19.00-19.30 uur.

Om half 8 wordt na de opening verslag gedaan van de verschillende activiteiten. Na de pauze verzorgt Roger Dragstra een inleiding over jongeren/ jonge gezinnen in relatie tot de kerk en gaan we met elkaar in gesprek.

Van harte welkom!

FINANCIËEL OVERZICHT

datum:	collecte:	doel:	bedrag:
27-2-2022	via collecte		€ 159,75
27-2-2022	via Givt		€ 101,00
27-2-2022	via Bankrekening		€ 317,00
6-3-2022	via collecte	incl. wereldgebedsdag	€ 128,93
6-3-2022	via Givt		€ 161,50
9-3-2022	via collecte		€ 108,40
9-3-2022	via Givt		€ 77,00
9-3-2022	via Bankrekening		€ 210,00
13-3-2022	via collecte	incl Oekraïnegcoll. € 269,90	€ 366,30
13-3-2022	via Givt		€ 230,00
13-3-2022	via Bankrekening		€ 63,00
20-3-2022	via collecte		€ 225,60
20-3-2022	via Givt		€ 142,00
20-3-2022	via Bankrekening		€ 60,00

giften:	per bank	doel:	
	Giften	Oekraïne	€ 150,00
	Giften	Werelgebedsdag	€ 45,00
	Giften	Kerk	€ 350,00
	activiteiten	oude metalen	€ 1.125,00
	activiteiten	oud papier januari	€ 166,67

giften:	contant ontvangen via:	doel:	bedrag:
	via Doelcollecte	Oekraïne	€ 30,00
	via mw. N. Dubois	Kerk	€ 25,00
	via mw. N. Dubois	Beeld & Geluid	€ 20,00
	via mw. T. de Jong	kerkdienst gemist	€ 25,00
	via mw. T. de Jong	verjaardagsfonds	€ 25,00

Ton Eilander

ZATERDAGAVOND 9 APRIL ORGELCONCERT OM 19.30 UUR

Als het goed is staat het al in uw agenda: zaterdagavond 9 april 19.30-20.30 uur geven onze vaste organisten Jacqueline vd Beerecamp, Albert Dijkslag, Johan Smit en Theo vd Wal een concert op ons vorig jaar gerenoveerde orgel. Adrie Duizendstra kan helaas om gezondheidsredenen nog niet meedoen. Dit keer geen gepraat, geen uitleg meer, alleen muziek, van klassiek tot een mooie meezinger, voor elk wat wils.

Voor wie meer over het orgel wil weten: het concert dat vorig jaar vlak na de renovatie opgenomen is met Johan Smit achter het orgel, Anke vd Hoek op hoorn en met zang van Zwier vd Weerd is nog te bekijken /beluisteren op kerkdienstgemist.nl, de uitzending van 13 juni 2021. Daar wordt wat verteld over de geschiedenis van het orgel, de restauratie en de nieuwe mogelijkheden.

Komende avond: MUZIEK!

Na afloop gelegenheid voor ontmoeting met drankje en hapje.

Paasmiddag 80+.



Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden. Misschien kent u iemand die alleen en/of eenzaam is, dan is hij of zij ook van harte welkom.

Dit jaar zal de Paasmiddag worden gehouden op vrijdagmiddag 8 April 2022 in de "De Rots", Valkstraat 9 in Wapenveld.

Aanvang is 15.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

Wij starten met koffie en/of thee daarna een viering.

(Helaas is er dit jaar geen broodmaaltijd).

Het zou heel fijn zijn om met een grote groep de liturgie te vieren.

Wij hopen dat u allen gehoor geeft aan deze uitnodiging.

In verband met de organisatie willen we graag vooraf weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn.

U kunt zich opgeven geven bij uw contactpersoon van de PBD of bij: Roelie Draaijer tel. 06-22846616

Opgave is mogelijk t/m maandag 4 april 2022.

Mocht u geen vervoer hebben dan kunt u dit bij uw opgave melden en zorgen wij voor vervoer.

Wij hopen samen met u een fijne middag te hebben.

Met hartelijke groet,
Adrie, Corien en Roelie

Inleveren spaardoosjes

Denkt u aan het inleveren van de spaardoosjes? Op zondag 17 april, Paaszondag, vindt de inzameling plaats.

Mocht u niet in staat zijn om uw spaardoosje in de kerk in te leveren, neemt u dan contact op met Evelien Lamberts-van der Scheer, Patrijsweg 12 of Jannemieke van Doorn-van der Scheer, Annekamp 46. Graag voor 17 april a.s.

We komen het doosje dan bij u ophalen.

Namens de Z.W.O. commissie,
Jannemieke van Doorn

Oproep

Voor de ZWO-commissie zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuw commissielid.

De opdracht aan de ZWO-commissie bestaat er uit om in de gemeente zoveel mogelijk de volgende punten te doen realiseren:
Zending: als opdracht om het evangelie door te geven aan alle mensen.

Werelddiaconaat: als antwoord van de kerken op de nood in de wereld.

Ontwikkelingssamenwerking: als het werken aan structurele verbeteringen en duurzame oplossingen.

De ZWO-commissie komt minstens 4x per jaar bij elkaar om de activiteiten voor te bereiden en de taken te verdelen, bijvoorbeeld het uitdelen van de paasgroetenkaarten en het verspreiden en inzamelen van de spaardoosjes.

Wil je meer weten of wil je lid worden van de commissie, neem dan contact op met 1 van de commissieleden.

Namens de ZWO-commissie,
Evelien Lamberts-van der Scheer