

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse  
Kerk

# WEGWIJZER



Februari 2022  
Jaargang 19  
Nummer 6

## ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins  
Kwartelweg 11  
8191 AP Wapenveld  
☎ 038-376 9665  
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:  
pastoraat@pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16  
Nelleke Dubois 06 125 429 20  
Wietse Venema 06 537 606 25  
Wanda IJzerman 06 114 831 43

Scriba J.A.S. Hiemstra  
Flessenbergerweg 32  
8191 LK Wapenveld  
☎ 038-844 9342  
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:  
J. Oldenhof-Colijn  
☎ 038 447 7400  
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:  
☎ 038-447 82 82  
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

### Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk  
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer  
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.  
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-4470367  
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 4699 1710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:  
G. Kegelaar ☎ 038-844 2292  
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:  
T. Eilander ☎ 038-447 8539  
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:  
J. IJzerman ☎ 038-447 8600  
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

## Wijngaard

Het lied is ontspannend en bevrijdend: al je zorgen van de dag mag je bij God neerleggen. Altijd kun je tegen Hem praten: nooit ben je alleen. Vooral het derde couplet laat ons de dag met andere ogen zien en geeft er een bijzondere waarde aan. Niet de dagelijkse sores bepalen de dag. Een mens mag de dag ervaren als een gave, waarop 'liefde wordt beleden' en 'waarheid gedaan'. God heeft de tijd geschapen om op die toekomst bestemd te zijn. En zo mogen wij de dagen leven, beschenken door een licht dat vooruitwijst naar de goede toekomst.

Hiervoor worden de Bijbelse beelden van een bloeiende roos (mooi beeld voor een dichter uit de lutherse traditie! – Wonno Bleij dichtte het in de jaren 70) en de wijngaard gebruikt. De wijngaard wijst zowel op het alledaagse, zoals in de gelijkenis (Matteüs 20:1-16) de werkers in de wijngaard hun dagelijkse werk doen, als op de tuin van God als eschatologische waarheid (betreffende het einde van de wereld). Zo komt het 'gewone' in een bijzonder licht te staan.

## De dag rond

Het laatste couplet zingt vervolgens weer naar de volgende nacht toe, en zo is de hele dag van ochtend tot avond gevat in het lied. De 'nacht' staat hier meer dan in het eerste couplet symbool voor wat ons kan overvallen aan duisternis en pijn in het leven. Dat we er alert op blijven dat dat ons niet in de greep krijgt, maar wij bedacht blijven op dat licht. In die context wordt hier gerefereerd aan het verhaal van de tien meisjes (Matteüs 25:1-13) die blijven waken. Die duisternis wordt hier overigens niet gemakkelijk afgedaan of ontkend door het licht ervoor in de plaats te zetten. Nee, God wordt gevraagd in de onvermijdelijke duisternis 'als een lieve broeder' nabij te zijn. Hier speelt Hij niet de rol van almachtige schepper die boven ons staat, maar juist de troostende rol van de broeder die naast ons is, alle dagen.

De liturgische kleur: groen

Tijdens de veertig dagentijd (vanaf 6 maart): paars

## 6 februari

09:30 Ds. I. Boersma-Prins  
Oud. v. dienst Mevr. A. van Oosten  
Collectes 1: Werelddiaconaat 2: Kerk  
Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

## 13 februari

09:30 Ds. J.M. Weststrate uit Heerde  
Oud. v. dienst Dhr. J.R.H. Huisman  
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk  
Uitgang: Beheer en Onderhoud

## 20 februari

09:30 Ds. M.R.H. van Beusichem uit Hattem  
19:00 Ds. I. Boersma-Prins *Zangdienst*  
Oud. v. dienst ochtend Dhr. J.A.S. Hiemstra  
avond Mevr. A. van Oosten  
Collectes 1: Kosten Erediensten 2: Kerk  
Uitgang: Doelcollecte

## 27 februari

09:30 Ds. I. Boersma-Prins  
Oud. v. dienst Mevr. N. Dubois-Bastiaans  
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk  
Uitgang: Beheer en Onderhoud

## 6 maart

09:30 Ds. I. Boersma-Prins  
*Jeugddienst/40-dagen project*  
19:00 Ds. I. Boersma-Prins  
*Wereldgebedsdag (04-03-2022)*  
Oud. v. dienst Mevr. A. van Oosten  
Collectes 1: Wereldgebedsdag 2: Kerk  
Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

## KERKALENDER

- 23 febr. Inleveren kopij voor de Wegwijzer van maart  
22 febr. 10:00 Open huis in De Rots, (zie blz. 7)  
23 maart bijeenkomst nieuwe leden  
30 maart bijeenkomst pastorale bezoekers

## OM OVER NA TE DENKEN



Er ligt geen rode loper op zondag over het kerkplein, maar welkom ben je zeker!

Is voor je gevoel de drempel hoog geworden?

Voelt het misschien vreemd om na zo'n lange tijd weer naar de kerk te gaan?

Ik kan het me voorstellen, maar ik hoop dat je weer een nieuwe start wilt maken.

Met ontmoeting! Vooral de ontmoeting met God maar ook met jezelf, met anderen.

Ik hoop dat je jezelf de kans wilt geven om geïnspireerd te raken, om bemoedigd te worden of getroost.

*Van de website [petrus.protestantsekerk.nl](http://petrus.protestantsekerk.nl)*

*God van hemel, zee en aarde  
Vader, Zoon en heil'ge Geest,  
die ons deze nacht bewaarde,  
onze wachter zijt geweest,  
houd ons onder uw gezag,  
ook in deze nieuwe dag.*

*Neem mijn dank aan, deze morgen,  
dat Gij alle dagen weer  
al mijn angsten, al mijn zorgen  
met mij delen wilt, o Heer.  
Nooit ben ik geheel alleen:  
Gij zijt altijd om mij heen.*

*Laat mij als een trouwe dienaar  
door uw grote wijngaard gaan,  
waar de liefde wordt beleden  
en de waarheid wordt gedaan,  
waar het recht bloeit als een roos  
van uw liefde, eindeloos.*

Toegelicht: God van hemel, zee en aarde  
(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

### **Een lied bij het opstaan**

Dit is een lied bij het opstaan in de morgen. Het vangt er mee aan de drie-ene God – schepper van de nieuwe dag – aan te roepen. Zowel de nacht als de dag staan onder Zijn hoede: terwijl wij sliepen waakte Hij (zie ook Jesaja 21:11-12), en ook overdag is er geen moment dat Hij er niet is. Dat vertrouwen wordt door het hele lied opgeroepen.

Vooral als je beseft dat Hij de machtigste is terwijl wij – degenen die Hij wil leiden – klein en kwetsbaar zijn.

Ik neem je daarom mee naar een soort persconferentie waarbij een rijksvoorlichter van Godswege een oproep tot verandering doet. Nee, niet zomaar een dringend advies tot gedragsverandering maar een oproep tot een totale levensverandering.

Het gehele verhaal is te lezen op: <https://debijbel.nl/bericht/gods-persconferentie>

NBG contactpersoon:  
Harriët Vroling en Jolanda Liefers.

Door het Woord dat je hoort, door een lied dat je zingt, door de Geest die waait.

En natuurlijk droom ik van een dak dat trilt van een enthousiast gezongen lied, droom ik van een plein dat overvol staat met fietsen, droom ik van schouder aan schouder bouwen aan Gods Koninkrijk.... maar een gedicht van ds. Bronswijk doet me beseffen dat ik blij mag zijn met kleine stapjes. Ben jij één van de twee of drie die samenkomen in Gods huis? Of van de vier of vijf?

Of van de 67 en 68? Ik hoop het! Ik kijk ernaar uit! Welkom!

Waar twee of drie in Uw naam  
geloof delen,  
hoop koesteren,  
liefde schenken,  
elkaar de hand toesteken,  
elkaars zwakte dragen,  
elkaar levenskracht geven,  
dáár bent U in hun midden  
als bron van leven.

Met maar twee of drie durft U het aan  
een nieuw begin te maken,  
een andere weg te wijzen,  
de toekomst te openen  
voor het gedeelde brood,  
voor het levende water,  
voor de klare wijn.  
Zó verandert U eenlingen  
in een volk dat samengaat.

Geef dat ik met die twee of drie  
mij op weg durf te begeven,  
mij van harte wil inzetten,  
mij persoonlijk geroepen weet,  
uit honger naar recht en rede,  
uit dorst naar echte vrede,  
*om waarheid te doen en te spreken.*  
*Wil zo tastbaar aanwezig zijn*  
*als bron van mijn leven.*

## OOG VOOR ELKAAR

Ondanks de versoepelingen blijft het lastig om handen en voeten te geven aan 'omzien naar elkaar'. Velen zijn besmet door de omikronvariant en zijn in isolement of in quarantaine. Hopelijk blijft u creatief in het zoeken van manieren om mee te leven met elkaar!

Thuiskomen uit het ziekenhuis betekent heden ten dage niet dat je dan ook topfit bent: het herstel, het revalideren gaat dan pas echt van start! Met rust, met goede moed, met hoop.... en soms moet je de zware weg gaan van het leren aanvaarden dat er beperkingen zullen blijven. Ik hoop dat de woorden van een lied dat we onlangs zongen bijdragen aan die goede moed: *laat de Geest van Jezus Christus in mij leven dag aan dag; laat zijn liefde mij vervullen met een diep ontzag. Laat mij met Christus steeds voor ogen moedig verder gaan.*

Verdrietig ben ik door het overlijden van ds. Peter Hofland. Een hele fijne collega door de jaren heen; toen we nog in Wezep woonden was hij onze predikant en de laatste jaren hier bij ons in de Petruskerk altijd bereid om in te vallen, een luisterend oor te zijn, pastorale bijstand te verlenen waarbij hij aanspreekpunt was voor de gemeenteleden in Heerde. Zo hebt u hem ook leren kennen als een bescheiden, vriendelijk en zachtmoedig mens. Afgelopen dinsdag 25 januari was de afscheidsdienst in de Kruiskerk in Wezep. Vanwege de beperkingen waren velen aangewezen op de online-dienst maar ontroerend om te zien hoe vele gemeenteleden van de kruiskerk in Wezep toch naar het kerkgebouw kwamen om langs de route naar de begraafplaats hun genegenheid en respect te betonen. Het is door de familie zeer gewaardeerd dat wij ds. Hofland ook in onze gemeente hebben herdacht. Op de kaart stond de tekst die getuigde van zijn geloofsvertrouwen: "Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis." (Psalm 4: 3)

## Onderweg genieten van de Luisterbijbel

Hou je van podcasts of luisterboeken? Wil je Marcus weleens *horen*? 'Probeer dan de Luisterbijbel podcast. We maakten een kerstspecial van een kwartier. En er staat nog veel meer Bijbel klaar om naar te luisteren', zegt Stefan van Dijk. 'Bijvoorbeeld als je onderweg bent naar familie of naar je vakantieadres.' Stefan van Dijk is Manager Ontwikkeling & Uitgeven bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). 'Luisteren naar de Bijbel komt echt anders binnen dan wanneer je in de Bijbel leest. Dat hoor ik van anderen en ik merk het zelf ook. Ineens valt je iets op waar je altijd overheen gelezen had. Of je raakt ontroerd omdat het verhaal echt *verteld* wordt en de stem van de verteller je raakt. Ik ben dan ook blij dat de NBV21, de vernieuwde Bijbel, niet alleen te lezen, maar ook te beluisteren is.'

Wie dat wil uitproberen, kan beginnen met de NBV21 Luisterbijbel-podcast. Behalve de Kerstspecial vind je daar 57 andere bijbelgedeelten: Ester, Prediker, Marcus, 1 Johannes en de psalmen 120-134. En een trailer waar je kennismakt met de vier professionele voorlezers die de NBV21 ingesproken hebben: Chris Kijne, Louis van Beek, Marjolein Algera en Lottie Hellingman.

De NBV21 Luisterbijbel podcast is ook te horen via bekende afspelerplatforms als Spotify en Apple Music.

'Gods persconferentie' Door Arie de Rover

Daar sta je dan. Voor de zoveelste keer. Je zult maar premier en minister van volksgezondheid zijn tijdens een pandemie. 'Persconferentie': het is een neutraal woord, maar het kreeg in de afgelopen twee jaar een onheilspellend karakter. Hoe zullen we nu weer ons gedrag moeten aanpassen? Welke argumenten en overredingstactieken worden van stal gehaald om ons de beoogde kant op te krijgen?

## Godsleiderschapsstijl

Heb je je wel eens afgevraagd hoe God dat doet? Ik wel. Als je, net als ik, geïnteresseerd bent in leiderschapsinvloed, is de leiderschapsstijl van God een fascinerend thema.

### Podcast *Bidden met Psalmen* voor Veertigdagentijd

Bij bidden vouw je je handen, sluit je je ogen en praat je tegen God. Bidden kan ook een diepgaande ontmoeting met God zijn, weet internetpastor Nikolaas Sintobin. In zo'n gebed spelen Bijbelteksten een rol. Wie kennis wil maken met deze gebedsvorm – bijvoorbeeld in de Veertigdagentijd die op 2 maart begint – kan de podcast *Bidden met Psalmen* uitproberen. De eerste drie afleveringen van *Bidden met Psalmen* gaan over danken (Psalm 139), vertrouwen (Psalm 91) en verlangen (Psalm 63). De teksten en stem zijn van Sintobin.

De podcast is vanaf vandaag te volgen. Dat kan via de site, de app en het Spotify-kanaal van *Bidden onderweg*. De podcast gaat vooraf aan en verwijst naar het boek *NBV21 Psalmen met 21 gebedsmomenten*, dat in maart bij het NBG verschijnt.

### NBV21-blogserie met bekende bijbellezers van start

'Als boek van heil en zegen is de Bijbel belangrijk. Voor individuele lezers maar ook voor het geheel van onze samenleving'. Dat schrijft René de Reuver in een blog naar aanleiding van de NBV21. Hij is een van de 15 vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse geloofsgemeenschappen die vanaf vandaag meewerken aan een serie over de betekenis van de Bijbel anno 2022.

De blogserie verschijnt op bijbelplatform debijbel.nl (in Vlaanderen: debijbel.be). Vanaf vandaag plaatst het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap elke week een aflevering. Volgende week de blog van Sleebos over 'leren kijken naar Jezus'; in de week daarna die van Tvedt over Gods woord als voeding: 'Ik 'eet' elke dag uit de Bijbel, maar ik neem niet elke dag een driegangenmaaltijd tot me.'

### Zangdienst 20 februari 2022, 19.00 uur

Op zondagavond 20 februari hopen we weer een avonddienst te vullen met mooie liederen. Op onze muziekvereniging waren we afgelopen jaar met horten en stoten bezig met een muziekstuk "Freedom regained" (herwonnen vrijheid), een soort overwinningskreet over het corona-virus. Maar het is toch maar weer in de tas weggestopt omdat het virus nog niet overwonnen is.... integendeel, we horen dat we er mee moeten leren leven! Het zette me wel aan het denken: wat is vrijheid, wanneer voelen we ons vrij, wat betekent bevrijding in de bijbel. Heel veel liederen gaan daarover: genoeg te zingen dus! We zingen bij het orgel, maar mocht u een instrument bespelen en zeggen: 'dat wil ik wel eens laten horen'... voel je vrij om dat aan mij te laten weten en dan kunnen we overleggen in wat voor vorm en bij wat voor lied! Ook als je het leuk vindt om in de toekomst zangdiensten voor te bereiden hoor ik het graag. Korrie van Piekeren en Ben Keizer hebben dat jaren gedaan (waarvoor dank!), maar zij willen nu graag het stokje overdragen.

Ds. Ida Boersma-Prins (038-3769665, [iboersma@live.nl](mailto:iboersma@live.nl))

### Ontmoeting met de bijbel open

Van harte welkom op de bijbelgesprekskring op dinsdagmorgen 8 februari om half tien! Een nieuw startsein. Wel met de dan geldende maatregelen van anderhalve meter afstand en mondkapje bij binnenkomst, maar we hopen op een mooi gesprek van hart tot hart.

### Open huis

Op dinsdagmorgen 22 februari kunt u zo even de Rots binnenlopen voor een kopje koffie en ontmoeting. Van tien tot elf van harte welkom!

Ds. Ida Boersma-Prins

## VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 15 december 2021

De voorzitter opent de vergadering van de kleine kerkenraad met het lezen van Jesaja 41 met een uitleg hierover van André Troost, waarna ze voorgaat in gebed.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 17 november 2021 worden besproken en vervolgens goedgekeurd.

Binnen het pastoraat was er behoefte aan een leidraad. Deze is gemaakt en wordt nog verder uitgewerkt. Ook de gemeentelieden weten het team pastoraat steeds beter te vinden.

Het Kinderkerstfeest wordt ook dit jaar weer een online viering. Verder is er een online overleg geweest met Roger Dragstra over het jeugdwerk. Hier wordt begin 2022 een vervolg aan gegeven. Ook de fusie van de Ds. Van Maasschool en de Goede Herderschool komt nog aan de orde.

Vanuit de diaconie wordt opgemerkt dat het afstorten van contant geld steeds moeilijker wordt. Verder zullen er nog kerstpakketten worden uitgedeeld. De gemeente Heerde heeft een plan om vluchtelingen op te vangen afgewezen. We gaan kijken / contact opnemen om te horen hoe dit precies in elkaar steekt.

De Kerstnachtdienst zal ook een online-viering gaan worden. Op 1<sup>e</sup> Kerstdag zullen naast de organist, Paula & Arno, Dennis & Lianne en Klaas van der Hoek de dienst muzikaal ondersteunen. Op 2<sup>e</sup> Kerstdag zal Johan Smit samen met Anke van der Hoek de muziek verzorgen. De dienst op nieuwjaarsdag vervalt. Ook alle avonddiensten tot 1 februari 2022 vervallen i.v.m. de maatregelen omtrent corona.

Op 12 januari 2022 vergadert de grote kerkenraad weer.

Johan Hiemstra sluit de vergadering af met een gedicht van Toon Hermans:

## VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

### **Oud papier**

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

**OUD-PAPIER!!!!**

De activiteitencommissie

### **Inzameling oude metalen**

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710



Heer  
wij vragen om Uw zegening  
laat ons in ons gebed  
diep van binnen beleven wat wij zeggen  
schenk ons de genade  
niet zomaar loze woorden te spreken  
maar laat ons spreken met U  
van uit ons diepste zelf  
aangespoord door het vertrouwen  
in Uw grenzeloze liefde.

Johan Hiemstra  
scriba

## **DANKBETUIGING**

*Wat je in je hart bewaart,  
raak je nooit meer kwijt*

Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve woorden en kaarten die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve man, vader, schoonvader en opa

***Jaap Dijkslag***

Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund.

Familie Dijkslag

## **VERANDERINGEN (?) PASTORAAT**

In de nieuwe organisatiestructuur van onze gemeente is al het pastorale werk bijeengebracht onder één paraplu. Vooral om met minder mensen toch uitvoering te geven aan de pastorale opdracht van onze kerkgemeente: omzien naar elkaar, verminderen van eenzaamheid en het bieden van een luisterend oor.

### **Wat is er anders dan voorheen?**

Vooral achter de schermen zijn er veranderingen. Het bezoekwerk van de PBD aan de 80+ ers is ondergebracht bij het pastorale team en is geen “losse vleugel” meer. Dit voorkomt dat enkelen van onze gemeente leden geen bezoek konden ontvangen door tekort aan menskracht terwijl anderen door meerdere personen werden bezocht. Dat laatste is natuurlijk heel mooi, maar het eerste moeten we voorkomen.

De naam van de PBD is veranderd in: Bezoekwerk 80+. Dat dekt de lading en past ook beter bij de huidige situatie. Het organiseren van de Kerst- en Paasbijeenkomst blijft gewoon doorgaan. Vanuit het Bezoekwerk 80+ is Roelie Draaijer lid van het coördinatie team. Voor u als gemeentelid verandert er dus niets (vandaar het vraagteken tussen haakjes in de titel).

Om het bezoekwerk en de pastorale bezoekers te ondersteunen gaan we circa drie keer per jaar een bijeenkomst organiseren voor alle mensen die werkzaam zijn in het pastoraat. De eerste avond was afgelopen september en de tweede is op 30 maart om 19:00 uur in de kerk. Op deze bijeenkomsten willen we praten over de vragen die leven bij de bezoekers en de bezochte gemeenteleden. Ook willen we sprekers uitnodigen die iets meer kunnen vertellen over bepaalde pastorale onderwerpen.

Mocht u ook namens de gemeente een paar keer per jaar een bezoekje willen brengen aan een mede-gemeentelid maar twijfelt u of er geschikt voor bent of er genoeg verstand van heeft, kom dan op 7 maart naar de bijeenkomst.

#### **Voor nieuwe gemeenteleden.**

Door de corona maatregelen heeft het lang geduurd maar we kunnen eindelijk weer een kennismakingsmoment voor nieuwe leden bekendmaken: 23 maart om 19:00 uur. Bent u lid geworden tussen begin 2020 en nu, dan bent u van harte welkom. We leren u graag kennen.

Met vragen kunt u altijd bij ons terecht via het mailadres: [pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl).

Hartelijke groet,  
Nelleke Dubois, 06 1254 2920  
Roelie Draaijer, 06 2284 6616  
Wanda IJzerman, 06 1148 3143  
Wietse Venema, 06 5376 0625

## FINANCIËEL OVERZICHT

<b>datum:</b>	<b>collecte:</b>	<b>doel:</b>	<b>bedrag:</b>
2-1-2022	via collecte		€ 6,00
2-1-2022	via Givt		€ 128,00
2-1-2022	via Bankrekening		€ 40,00
9-1-2022	via collecte		€ 15,00
9-1-2022	via Givt		€ 85,00
9-1-2022	via Bankrekening		€ 225,00
16-1-2022	via collecte		€ 0,00
16-1-2022	via Givt		€ 140,50
16-1-2022	via Bankrekening		€ 155,00
23-1-2022	via collecte		€ 58,90
23-1-2022	via Givt		€ 132,00
23-1-2022	via Bankrekening		€ 195,00

<b>giften:</b>	<b>per bank</b>	<b>doel:</b>	
	activiteiten	oud papier november	€ 287,96
	activiteiten	oude metalen	€ 470,00
	via de Kerk ontvangen	najaarszendingscol- lecte diaconie	€ 25,00
	gift	Kerk	€ 150,00
	via de Kerk ontvangen	voor de diaconie	€ 800,00

<b>giften:</b>	<b>contant ontvangen</b>	<b>doel:</b>	<b>bedrag:</b>
	via Mw. H. van Marle	ouderen 80+	€ 10,00
	via Mw. A. Eilander	ouderen 80+	€ 10,00
	via Mw. M. Nitrau	Kerk, onderhoud & orgel	€ 40,00
	via Dhr. W. Westhoff	verjaardagfonds	€ 10,00
	via Kerkbalans	verjaardagfonds	€ 5,00

Ton Eilander