



Protestantse  
Kerk

# WEGWIJZER

▶ 6 maart  
19.00 uur  
Wereldgebedsdag  
Zie ook blz. 16

▶ 23 maart  
Bijeenkomst  
nieuwe leden

▶ 30 maart  
Bijeenkomst  
pastoraat  
Zie ook blz. 9



Maart 2022  
Jaargang 19  
Nummer 7

## ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins  
Kwartelweg 11  
8191 AP Wapenveld  
☎ 038-376 9665  
✉ [iboersma@live.nl](mailto:iboersma@live.nl)

Roger Dragstra  
☎ 06 283 430 62  
✉ [roger@dragstra.eu](mailto:roger@dragstra.eu)  
(woensdag is de vrije dag)

Pastoraal team:  
[pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl)

[www.pkwapenveld.nl](http://www.pkwapenveld.nl)

Roelie Draaijer      06 228 466 16  
Nelleke Dubois      06 125 429 20  
Wietse Venema      06 537 606 25  
Wanda IJzerman      06 114 831 43

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-4479387

Scriba J.A.S. Hiemstra  
Flessenbergerweg 32  
8191 LK Wapenveld  
☎ 038-844 9342  
✉ [scriba@pkwapenveld.nl](mailto:scriba@pkwapenveld.nl)

Ledenadministratie:  
G. Kegelaar  
☎ 038-844 2292  
✉ [ledenadministratie@pkwapenveld.nl](mailto:ledenadministratie@pkwapenveld.nl)

Financiële administratie:  
T. Eilander  
☎ 038-447 8539  
✉ [administrateur@pkwapenveld.nl](mailto:administrateur@pkwapenveld.nl)

Diaconie:  
J. Oldenhof-Colijn  
☎ 038-447 7400  
✉ [diaconie@pkwapenveld.nl](mailto:diaconie@pkwapenveld.nl)

Kerkauto:  
W. Westhoff      ☎ 06 4699 1710  
J. IJzerman      ☎ 038-447 8600

College van kerkrentmeesters:  
☎ 038-447 8282  
✉ [kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl](mailto:kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl)

## Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638      Kerk  
72

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer  
NL29 INGB 0002 5861 97      Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.  
NL38 RABO 0326 5590 86      Activiteitencommissie en keuken

Redactie:      ✉ [wegwijzer@pkwapenveld.nl](mailto:wegwijzer@pkwapenveld.nl)

H. IJzerman      Hullenweg 5      8191 LB W' veld      ☎ 038-4470367  
W. Westhoff      Marledijk 2      8198 KP Marle      ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: paars

**6 maart**

9:30

19.00

Oud. v. dienst Ochtend  
Collecte

**Zondag Roept hij mij aan**

Ds. I. Boersma-Prins  
*Jeugddienst m.m.v 4Tune/40 dgn.project*  
Ds. I. Boersma-Prins *Wereldgebedsdag*

Mw. A. van Oosten  
1. Wereldgebedsdag 2. Kerk  
Uitgang. Jeugd- en jongerenwerk

**9 maart**

19.30

Oud. v. dienst  
Collecte

**Biddag voor Gewas en Arbeid**

Ds. I. Boersma-Prins  
Dhr. W. Zonnenberg  
Biddagzendingscollecte

**13 maart**

9:30

Oud. v. dienst  
Collecte

**Zondag Gedenk**

Ds. R. Koning, Putten  
*40 dagenproject/koffie na de dienst*  
Dhr. J.R.H. Huisman  
1. 40 dagenproject 2. Kerk  
Uitgang: kosten erediensten

**20 maart**

9:30

19.00

Oud. v. dienst Ochtend  
Avond  
Collecte

**Zondag Ogen**

Ds. I. Boersma-Prins *40 dagenproject*  
Ds. I. Boersma-Prins *Taizédienst*  
Dhr. R. van Marle  
Dhr. J.A.S. Hiemstra  
1. 40 dagenproject 2. Kerk  
Uitgang. Beheer en onderhoud

**27 maart**

9:30

Oud v. dienst  
Collecte

**Zondag Verheugt u**

Ds. A.M. v.d. Wetering, Epe  
*40 dgn.project*

Mw. A. van Oosten  
1. 40 dagenproject 2. Kerk  
Uitgang. Kosten erediensten

**3 april**

***Zondag Doe recht***

9:30

Ds. I. Boersma-Prins *40 dagenproject*

19:00

Dhr. G.P. Hartkamp, Wapenveld  
*praisedienst*

Oud. v. dienst    ochtend  
                              avond

Mw. N. Dubois-Bastiaans  
Dhr. R. van Marle

Collecte

1. 40 dagenproject 2. Kerk  
Uitgang. Beheer en onderhoud

### **KERKKALENDER**

23 maart

Inlevering kopij april

9 april

19.30 uur orgelconcert zie blz. 17

### **OM OVER NA TE DENKEN**

Een keukenprinses ben ik niet, maar voor de komende tijd heb ik wel weer het kookboek voor de veertigdagentijd klaarliggen, van kook-dominee Han Wilmink uit Wezep.

Weten jullie nog dat we jaren geleden hier in de kerk ook een kookworkshop hadden van hem, gezellig samen kokkerellen in keuken en hal van de kerk. Een prachtige herinnering. In Wezep is de kruiskerk in Wezep nu speciaal ingericht om kerkgroepen te ontvangen en samen te koken: misschien een leuke gemeente-activiteit binnenkort! In het boek staan niet alleen recepten, maar ook wat anekdotes. Over die keer dat Wilmink met een groep jongeren naar Kenia ging om daar een basis-schooltje te bouwen. Een project waarbij ze zich steeds meer afvroegen: wie is nu eigenlijk arm en wie is rijk?

Toen ze een kerkdienst meemaakten, duurde het dankgebed nogal lang: er was zoveel om voor te danken! De voorganger

daar zei later: ik denk dat de kerken in Nederland stampvol zitten hè? Op de verbaasde vraag waarom hij dat dacht zei hij enthousiast: jullie zijn zo rijk, jullie hebben aan niets gebrek, jullie zullen wel heel dankbaar zijn. Jullie zijn zo gezegend, zoveel redenen voor jullie om God te danken. Tja, moet je dan met schaamrood op de kaken vertellen wat de werkelijke situatie in Nederland is?

Mag ik voor deze veertigdagentijd eens vragen om zegeningen te tellen? Om ruimte te maken voor blijdschap? Om vrolijk te zingen? Psalm 122 bijvoorbeeld, een uitbundig pelgrimslied voor op reis. "Kom ga mee! Laten we naar het huis van de Heer gaan!" Eerste associatie bij dat lied is natuurlijk: ja, gelukkig, dat kán weer! Voor velen van ons in ieder geval. Samen naar de kerk. Jong en oud. Ontmoeting. Even kletsen op het kerkplein.

Als je die vrolijke psalm zingt (hoe sprong mijn hart hoog op in mij!) bedenk dan ook dat het daar niet over de Petruskerk in Wapenveld gaat. Het gaat over Jeruzalem, het huis van God, de tempel. Een psalm die Jezus ook gezongen heeft, een weg die Jezus ook is gegaan, óp naar Jeruzalem. De uitbundige vrolijkheid, het verlangen naar die stad van vrede...zing er maar over, bid er maar om. En al zegeningen tellend kom je misschien als vanzelf uit bij nadenken in deze 40 dagen voor Pasen. Nadenken over je leven hier en nu. Ik weet het, alles is niet om over te zingen en te jubelen. Het leven zit zo vol contrasten.

Dichtbij in je eigen leven en overal eigenlijk. Moeilijk en mooi zijn verweven. Bitter én zoet.

Net voor het versturen van dit stukje naar de redactie komt het nieuws binnen van de grootschalige inval van Rusland in Oekraïne... je houdt je hart vast...

Mag ik je te midden van dit alles vragen om te denken aan het leven van Jezus? Zijn feestelijke intocht in de stad én het diep gebukt gaan onder het kruis. Mensen die niet van zijn zijde wijken en alles voor Hem over hebben én diezelfde mensen die Hem in de steek laten. Zijn intense contacten met mensen én zijn diepe eenzaamheid.

Veertig dagen naar Pasen toe, om te zeggen en te zingen:  
Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven en vreedestichters zijn.

ds. Ida Boersma-Prins

### **OOG VOOR ELKAAR**

Wat een opluchting dat ontmoetingen weer gemakkelijker kunnen. En dat op een moment dat we normaal gesproken het winterwerk afronden... nu barst het pas los! Dat hoop ik tenminste, dat we elkaar weer met plezier gaan opzoeken! Ik las net in de krant dat het nog wel even kan duren voordat we de lusteloosheid en het gebrek aan zin, gegroeid in de afgelopen twee jaar, te boven zijn. Ik hoop dat de motivatie weer kan gaan groeien om samen een enthousiaste gemeenschap te vormen waar we God eren en oog hebben voor elkaar. En daar ook wat voor te doen... de wekker zetten bijvoorbeeld!

Ik citeer nog even uit het artikel: *“zijn we op een soort nulpunt aanbeland van waaruit we nieuwe dingen kunnen bouwen? Een onbeschreven blad, waar prachtige dingen op verzonnen kunnen worden, barstensvol energie omdat daar zo lang zuinig mee is omgesprongen. Het gebrek aan zin heeft veel mensen doen stoppen met van alles en nog wat. Ook met deelnemen aan verenigingen. Maar andersom komt net zo goed voor.*

*Dat mensen juist beginnen aan iets nieuws, omdat ze dat altijd al wilden en dit lege moment aangrijpen om die wens in vervulling te laten gaan.*

*Of juist met frisse moed hun oude hobby of werk doorzetten met nieuwe inzichten. Het is een kwestie van kiezen. En het laatste zou toch een geweldig ‘nieuw normaal’ zijn? Zingeving zoeken. Mijn moeder zei weleens: ‘geen zin? dan maak je maar zin.’ Dat hielp!” (Nynke Jaarsma, FD 23/2)*

We gaan een bijzondere periode in: de veertigdagentijd. Met een mooi project voor de kinderen (ben je klaar voor het feest?) en een vastenactie van Kerk in Actie voor kansarme jongeren in Beiroet. Lees hoe je mee kunt doen op [kerkinactie.nl/vasten](http://kerkinactie.nl/vasten).

We leven mee met iedereen die getroffen is door corona of quarantaine!

Wist u dat er buiten de zondagse diensten om nog andere mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten? Op donderdagmorgen wordt er gewandeld, op de tweede dinsdagmorgen van de maand is er een bijbelkring in de Rots (9.30 uur) en op de vierde dinsdagmorgen staat de koffie van 10.00 tot 11.00 uur klaar in de Rots voor ontmoeting en gesprek. Naast het jeugdwerk is er ook een groep die 1x in de 14 dagen op woensdagavond bij elkaar komt. Welkom!

Hartelijke groet,  
ds. Ida Boersma-Prins

## **KERKENRAADSVERSLAG**

Verslag van de online kerkenraadsvergadering (grote kerkenraad) gehouden op 12 januari 2022.

Ds. Boersma opent met het lezen van Matt. 28: 16-20, waarna we hier over praten. Als afsluiting kan een ieder zelf kijken en luisteren naar het lied "Onze Vader geborgen" via YouTube.

De intentie is dat de Grote Kerkenraad uiteindelijk 2x per jaar bijeenkomt. Tijdens deze bijeenkomsten zal het enkel gaan om beleidsmatige zaken, zoals het vaststellen van de begroting en de jaarrekening. Dat we nu als grote kerkenraad bij elkaar zijn, is om ervaringen uit te wisselen over hoe een ieder heeft ervaren dat er de afgelopen periode enkel de kleine kerkenraad heeft vergaderd. De leden van de grote kerkenraad missen een stukje informatie, die wel nodig is om hun taken goed uit te kunnen voeren. We spreken af om de communicatie iets anders in te richten en gaan dit bij de volgende grote kerkenraad weer evalueren.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 15 december 2021 worden besproken en vervolgens goedgekeurd.

De leidraad binnen het pastoraat is nog verder verduidelijkt. Op 23 maart 2022 is er een avond gepland voor alle nieuwe leden.

Indien de jeugddienst begin februari geen doorgang kan vinden, is er al een alternatief bedacht om toch met de jeugd van Rock Solid samen te komen van 18:00-19:30 uur.

De begroting van de diaconie wordt besproken en goedgekeurd. Enkele aanvullende gegevens moeten nog wel worden gewijzigd, dit zal worden opgepakt.

Kerkordelijk mogen ook weer voorgangers zonder preekconsent voorgaan in bijzondere diensten. De kerkenraad besluit dat deze mogelijkheid ook binnen PK Wapenveld mogelijk te maken. Indien één van de commissies van bijzondere diensten een voorganger zonder preekconsent wil vragen, is er echter wel vooraf toestemming nodig van de kerkenraad. De betreffende commissie kan daarvoor een verzoek indienen bij de scribe.



Besloten is om het 'Orgelfonds' om te vormen tot het 'Fonds Beeld & Geluid'. Vanuit dit fonds kunnen zaken bekostigd worden die met beeld en geluid te maken hebben, dus voor o.a. orgel, piano, beamer, microfoons etc.

Op 9 februari 2022 vergadert de kleine kerkenraad weer.

Annemarie van Oosten sluit de vergadering af met een gebed over hoop.

Johan Hiemstra  
Scriba

**Uitnodiging voor pastorale bezoekers én voor diegenen die een paar keer per jaar wel iemand zouden willen bezoeken.**

Op 30 maart a.s. houden we weer een bijeenkomst voor iedereen die pastoraal werkzaam is in onze gemeente. Misschien ben je geen pastoraal bezoeker, maar wil je er over nadenken of dat geen mooie tijdsbesteding is, omzien naar gemeenteleden? Ook dan nodigen we je van harte uit voor deze avond.

Net als de eerste bijeenkomst delen we de avond in tweeën, eerst een praktisch deel met o.a. de opgestelde leidraad voor het bezoekwerk. Dit is naar aanleiding van de discussie die we in september hebben gevoerd. Het tweede deel is bedoeld om aan de hand van een thema samen te praten over de inhoud van het pastoraat.

Dit keer is het thema: hoe om te gaan met (gevoelde) eenzaamheid.

De avond begint om 19:15 uur met inloop vanaf 19:00 uur en vindt plaats in de kerkzaal.

## **DIACONIE**

### **ZWO - Najaarszending**

De najaarszendingscollecte heeft in 2021 een bedrag opgeleverd van € 1.750.

Een ieder hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage!

Namens de ZWO-commissie,  
Jannemieke van Doorn

### **ZWO - Paasgroetenactie 2022**

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. De afbeelding op de paaskaarten is onder leiding van justitiepredikant Harma Zuidersma ontworpen door gedetineerden in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis.

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Voor en na de morgendienst op zondag 6 maart 2022 kunt u de kaarten ophalen in de hal van de kerk. Ook mag u bellen of mailen met Jannemieke van Doorn (038 465 01 10/ pjdvoorn@kpnmail.nl), de kaarten worden dan thuisgebracht of mag u komen ophalen.

Een kleine moeite voor ons, groot gebaar voor de ontvangers.

We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk 10 maart 2022 te verzenden.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat.

Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de

gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op

[www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie](http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie).

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Namens de ZWO-commissie,  
Jannemieke van Doorn

## **ZWO - Spaardoosjes 2022**

### **Alles komt goed?! De zeven werken van barmhartigheid**

Met het thema Alles komt goed?! staat de Veertigdagentijd in het teken van de toekomst, waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk is Alles komt goed?! een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het al beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen van wat we hebben gekregen.

De zeven werken van barmhartigheid laten ons heel concreet zien hoe dat kan. In Matteüs 25:35-36 zet Jezus ze op een rijtje: "Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe." En Hij zegt erbij: "Wat jullie voor hen doen, doe je ook voor Mij."

'Alles komt goed?!'. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet.

Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. Doet u, doe je mee?

Tijdens de gehele 40dagentijd volgen we wereldwijd 7 projecten, dichtbij en ver weg:

- 6 maart: Rwanda – De hongerigen eten geven
- 13 maart: Nederland – De zieken bezoeken
- 20 maart: Indonesië – De naakten kleden
- 27 maart: Nederland – De vreemdeling herbergen
- 3 april: Moldavië – De dorstigen drinken geven
- 10 april: Nederland – De doden begraven
- 17 april: Libanon – Alles komt goed?!

Iedere zondag volgt tijdens de collecte een toelichting over het betreffende project. Bij deze Wegwijzer treft u een spaardoosje aan. Ontvangt u de Wegwijzer digitaal? Dan wordt het spaardoosje apart bij u bezorgd. De gehele opbrengst van deze spaardoosjes zal worden besteed aan de projecten waaraan in deze 40dagentijd aandacht is besteed.

De spaardoosjes kunnen op Paaszondag, zondag 17 april 2022, worden ingeleverd in de kerk. Dit zal te zijner tijd ook worden vermeld in de Wegwijzer. Mocht u niet in staat zijn om uw spaardoosje in de kerk in te leveren, neemt u dan contact op met Evelien Lamberts-van der Scheer, Patrijsweg 12 of Jannemieke van Doorn-van der Scheer, Annenkamp 46. We komen het doosje dan bij u ophalen. Ook mag u het spaardoosje op één deze adressen inleveren.

**Samen zijn we de kerk in actie. Doet u, doe jij mee!**

Namens de ZWO-commissie,  
Jannemieke van Doorn

## FINANCIEEL OVERZICHT

<b>Datum</b>	<b>Collecte</b>	<b>Bedrag</b>
30-1	via collecte	€ 88,75
	via Givt	€ 103,50
	via bankrekening	€ 502,00
6-2	via collecte	€ 107,20
	via Givt	€ 71,50
	via bankrekening	€ 100,00
13-2	via collecte	€ 80,32
	via Givt	€ 107,50
	via bankrekening	€ 40,00
20-2	via collecte	€ 83,50
	via Givt	€ 133,00
	via bankrekening	€ 100,00

<b>Ontvangen per bank</b>	<b>Doel</b>	<b>Bedrag</b>
Activiteiten	oude metalen	€ 425,00

### **Giften contant ontvangen**

<b>Via</b>	<b>Doel</b>	<b>Bedrag</b>
Mw. J. Wonink	kerkbalans 2022	€ 100,00
Dhr. D. Boeve	verj.fonds 2 x € 15	€ 30,00
Mw. H. Scholten	verjaardagfonds	€ 10,00
Mw. A. Wonink	verjaardagfonds	€ 5,00
Ds. I. Boersma-Prins	kerk	€ 40,00
Ds. I. Boersma-Prins	kerk (bonnen)	€ 20,00
Ds. I. Boersma-Prins	50% kerk, 50% diaconie	€ 20,00
Ds. I. Boersma-Prins	diaconie (bonnen)	€ 20,00
Ds. I. Boersma-Prins	diaconie	€ 10,00
Ds. I. Boersma-Prins	diaconie	€ 10,00

Ton Eilander

## **KERKRENTMEESTERS**

### **Kerkbalans 2022**

Uw gezamenlijke toezegging voor 2022 is € 102.500,00, dat is 2,5% meer dan het jaar 2021.

Daar zijn we uiteraard bijzonder blij mee en hierbij onze hartelijke dank voor uw welgemeende toezeggingen.

Ook willen we de mensen bedanken, die weer hun inspanningen hebben gedaan om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen.

Namens de Kerkrentmeesters,  
Ton Eilander

### **Collecte orgelfonds wordt 'beeld en geluid.'**

Beste gemeenteleden,

Sinds een heel lange tijd zijn jaarlijks een aantal collectes bestemd voor het orgelfonds. De tijd heeft ons ingehaald en sinds een heel aantal jaren kunnen wij gelukkig ook gebruik maken van een beamer en kunnen de diensten ook thuis via beeld en geluid bekeken worden. Deze apparatuur is ook net als het orgel slijtagegevoelig en heeft onderhoud nodig.

Wij hebben als kerkrentmeesters besloten om de collectes van orgelfonds vanaf nu 'beeld en geluid' te noemen. We hebben dit in goed overleg met Peter Hammingh gedaan, die al jaren de drijvende kracht achter ons mooie orgel is. De beamer, de geluidsinstallatie en de apparatuur voor de internetuitzendingen hebben ook onderhoud nodig en door dat gelijk te trekken met het orgel komt dat vanaf heden uit één pot. De collectes zullen per jaar door de kerkrentmeesters ook met een bedrag worden aangevuld, zodat we op de langere termijn ook geld hebben staan dat, mocht er iets stuk gaan of door ouderdom vervangen moeten worden, wij niet voor verrassingen komen te staan. We hopen dan ook als kerkrentmeesters dat u net zo gul blijft geven voor de collecte 'beeld en geluid' dan dat u al die jaren voor de collecte 'orgelfonds' hebt gegeven.

Namens de kerkrentmeesters,  
Wilco Zonnenberg

**40-dagenproject:**

**Ben jij klaar voor het feest?**

Op 6 maart starten we in de kerk met het 40-dagenproject voor de kinderen. We gaan op weg naar het feest van Pasen.



Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren? In de verhalen uit Johannes horen we hoe het donker wordt in de stad, en hoe God op Paasmorgen een nieuw begin maakt.

**Gezinsboekje voor de kinderen**

De gezinnen met kinderen ontvangen een boekje met materiaal om toe te leven naar het Paasfeest. Er staan verhalen, liedjes, gebeden, spelletjes en nog veel meer in.

**Kom op zondag naar de kerk voor de kindernevendienst**

We hangen in de kerk een slinger waar elke zondag een nieuw verhaal aan komt. Zo staan we tijdens de dienst stil bij het project. Daarna gaan we verder aan de slag in de kindernevendienst. Voor de allerkleinste kinderen is er oppas.

Hartelijke groeten,  
De leiding van de Kindernevendienst Petruskerk

**VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE**

**Oud papier**

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

**OUD-PAPIER!!!!**

De activiteitencommissie

## **Inzameling oude metalen**

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude was-machines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel te groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.

## **Wereldgebedsdagviering zondagavond 6 maart**

Van vrijdag 4 maart t/m zondag 6 maart 2022 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond. Thema dit jaar is Gods belofte.

Het WGD 2022-programma is gebaseerd op de brief die de profeet Jeremia schreef aan de ballingen in Babylonië. De ballingen bevonden zich in een context van lijden, onzekerheid en tegengestelde opvattingen over hoe op het moment te reageren. Dit jaar komen we samen om de verhalen te horen van vrouwen die zich buitengesloten voelen, luisteren naar de angst van een vluchtelingkind en leren we de context te zien van een multi-etnische, multiculturele en multireligieuze samenleving in Engeland, Wales en Noord-Ierland (EWNI). Voor Jeremia was Gods plan duidelijk, en dit delen we door te zingen en te vieren. Dit jaar is voor de viering een lied geschreven: "For surely I know the plans I have for you"

We krijgen zo een zaadje van hoop om na te denken over waar het in ons leven en in onze gemeenschap moet worden geplant. Grijp deze kans om het bewustzijn over de behoeften van onze gemeenschap te vergroten en bied de geschenken van gebeden en toewijding aan. Een zaadje, gevoed door gebeden van voorbede en daden van liefde, bindt ons samen over de hele wereld. De viering in onze gemeente wordt gehouden op zondag 6 maart om 19.00 uur, voorganger is ds. Boersma-Prins.



## Orgelconcert

Beloofd is beloofd, er stond nog een orgelconcert in de planning. Er is natuurlijk afgelopen jaar al een prachtige digitale presentatie door Johan Smit op ons, toen net gereviseerde orgel gegeven, maar nu het weer kan willen we ook graag onze andere 4 organisten de kans geven om hun favoriete muziek voor ons te spelen en ditmaal natuurlijk live. Het duurt nog even, maar schrijf de datum vast in uw agenda: zaterdagavond 9 april van 19.30-20.30 uur.



## Werkweek Roemenië mei 2022

Allereerst laat Liviu Tudosie u allen van harte groeten. Hij denkt nog steeds met een warme gevoelens terug aan de tijd toen hij bij ons in de gemeente stage liep en aan alle andere ontmoetingen welke hij en zijn vrouw Elena gehad hebben met mensen uit de omgeving van Wapenveld. Hun dank gaat uit naar u.

Nadat we in januari met Stichting Netwerk Roemenië 825 voedselpakketten hebben mogen uitdelen in 7 dorpjes in Roemenië, kwam het verzoek van Liviu om te helpen bij de bouw van een woning.

Liviu's stichting Perspective Danes wil deze woning bouwen om er een vrouw met kinderen te huisvesten. Dit gezin neemt deel aan de programma's van de stichting. Op deze manier kan het gezin een waardig bestaan opbouwen en toewerken naar een betere toekomst.

Na afloop van de presentatie, die we vorig jaar oktober gehouden hebben in de Rots, hebben zich nieuwe vrijwilligers en ook weer oudgedienden gemeld, zodat er nu al een team paraat staat dat bestaat uit 6 personen. Er is nog plek voor 2 vrijwilligers liefst met bouw/metselervaring. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met één van ondergetekenden.

Van 16 t/m 20 mei gaan we aan een begin maken met de bouw en later zal een Duits team het werk overnemen en voltooien.

De fundering zal al gestort zijn wanneer wij arriveren, zodat wij meteen kunnen gaan metselen onder het toezicht van een Roemeense vakman.

Ook willen we deze keer met een klein transport hulpgoederen gaan brengen. Hiervoor zijn we de mogelijkheden nog aan het onderzoeken. Ideeën en/of een oplossing zijn welkom.

Denkt u mee?

In de komende weken zullen we van Liviu meer details ontvangen. Daarna zullen we sponsoracties op gaan zetten. We denken al aan het welbekende en geroemde sponsordiner. In de Wegwijzer van april zullen we u verder informeren en het team aan u voorstellen.

Meer informatie over de stichting van Liviu is te vinden op de website: <https://perspectivedanes.ro>

Grote groet, namens het team,  
Gerrit Draaijer en Gerhard Koele

### **BEDANKT**

Beste gemeenteleden van de Petruskerk,

Zoveel mooie woorden, fijne kaarten, prachtige bloemen en andere lieve gebaren mochten wij ontvangen na het overlijden van onze lieve vader en opa, Peter Hofland.

Het is een grote steun te merken dat zovelen hem missen, zoals wij hem missen. We zullen dit als blijvende herinnering koesteren en willen u hiervoor hartelijk danken.

*‘ achter elke traan van verdriet,  
schuilt de glimlach van herinneringen ’*

Warme groet, Chrisja en Beatrijs





Ds. Van Maasschool

## Vacature leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Ds. Van Maasschool is op zoek naar meerdere nieuwe leden.

Wat is de Raad van Toezicht?

Sinds medio 2019 vormt de Stichting Scholengroep IJsselrijk het

bestuur van de Ds. Van Maasschool.

De Raad van Toezicht van de Ds. Van Maasschool houdt toezicht op het bestuur van de school. Het toezicht richt zich op een aantal wettelijke onderwerpen. Maar daarnaast is de Raad van Toezicht ook intensief en nauw betrokken bij de school, bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor de lokale identiteit van de school of door het bestuur te adviseren op onderwerpen die voor onze school belangrijk zijn. Als toezichthouder voel je je betrokken bij de school en sta je in voor het belang van de school.

### Wat doet de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht gebruikt zijn expertise om naast toezicht te houden op het beleid van het bestuur ondermeer het bestuur te adviseren en goedkeuring te verlenen aan besluiten van het bestuur. In de Raad van Toezicht zijn een voorzitter, secretaris en penningmeester vertegenwoordigd. De Raad van Toezicht vergadert 4 keer per jaar. Tevens vergadert de Raad van Toezicht 1 keer per jaar met de MR.

Door de voorgenomen fusie met de Hervormde schoolvereniging zullen de Raad van Toezicht van beide scholen worden samengevoegd tot één Raad van Toezicht.

### Wat kan jij als lid betekenen?

In de komende tijd zijn er diverse belangrijke thema's waarin je als lid van de Raad van Toezicht vanuit jouw expertise en betrokkenheid een belangrijke bijdrage kan leveren. Actuele thema's zijn bijvoorbeeld de samenwerking tussen de christelijke scholen in Wapenveld en de huisvesting van onze school. Er is een profielschets voor leden van de Raad van Toezicht.

Daarin is onder meer opgenomen, dat kandidaten in meer of mindere mate moeten beschikken over ‘verankering’ in de samenleving.

### **Spreekt communicatie jou aan?**

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden belangstellenden met deskundigheid op het gebied van communicatie zeker van harte uitgenodigd om te reageren.

Wil je meer informatie of heb je interesse?

Hiervoor kun je contact opnemen met Wieger Blokland of Herwin IJzerman (leden RvT).

Wieger Blokland - e-mailadres: [wiegerblokland@ijsselrijk.nl](mailto:wiegerblokland@ijsselrijk.nl)

Herwin IJzerman - e-mailadres: [herwinijzerman@ijsselrijk.nl](mailto:herwinijzerman@ijsselrijk.nl)

Ook kun je natuurlijk terecht bij Rutger van der Zwan (directeur Ds. Van Maasschool)

### **NBG**



### **Veertigdagenboekje ‘Samen op weg naar Pasen’**

Wie in de veertigdagentijd - vanaf 2 maart - bewust vanuit de Bijbel wil toeleven naar Pasen, kan inspiratie halen uit het dagboek *Samen op weg naar Pasen* van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het boekje bevat een Bijbelleesplan over het thema ‘bevrijding’ en is gratis aan te vragen bij het NBG.

Het boekje telt 64 pagina's en bevat voor elke dag een bijbeltekst, een mini-overdenking en een vraag om de Bijbelpassage met je leven te verbinden. Voor meer informatie en het bestelformulier zie: [bijbelgenootschap.nl/40dagen](http://bijbelgenootschap.nl/40dagen).

NBG-thema voor de veertigdagentijd (vanaf 2 maart)

### **Pasen: 'Feest van bevrijding'**

Veel mensen - Bijbellezers, ouders, kinderwerkers, voorgangers - beleven de veertigdagentijd als een periode van bezinning. Ze leven toe naar Pasen. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) reikt daarvoor inspiratie aan via een dagboekje, kindermateriaal en webinars.

Het thema is: 'Feest van Bevrijding'.

"Vrijheid wordt in onze maatschappij hoog gewaardeerd", zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. "We merken dat in deze tijd. Hoewel we in een vrij land leven met een uitstekende gezondheidszorg, ervaren veel mensen de coronamaatregelen als vrijheidsbeperking. Ook de Bijbel heeft het over vrijheid. Soms heel praktisch en menselijk - bijvoorbeeld bevrijding van het volk Israël. Vaak ook gaat het over vrijheid die je kunt ervaren als je met God leeft. Die vrijheid staat tegenover dat wat jou in je leven beperkt. Met Pasen vieren we dat God in Jezus bevrijding heeft gebracht door de dood heen. We hopen dat ons themamateriaal mensen helpt om na te denken over vrijheid en over wat het paasverhaal in hun leven betekent."

### **De Bijbel voor Oezbeken in Centraal-Azië**

De Oezbeekse Bijbel kan nu worden verspreid.

Oezbekistan maakte vroeger deel uit van de zogeheten Zijderoute. Door de jaren heen werd het overheerst door de Arabieren, de Turken, de Mongolen en de Russen. Pas sinds 1991 verklaarde Oezbekistan zich onafhankelijk. Maar de eerste democratisch gekozen regering onder president Karimov leek al snel meer op een dictatoriaal regime. Na het overlijden van Karimov in 2016 werd Mirzijojev zijn opvolger. Hij lijkt een milder beleid te willen voeren en geeft meer ruimte voor godsdienstvrijheid. Daardoor is het nu mogelijk om de Bijbel in Oezbekistan te verspreiden.

Veel mensen in Oezbekistan kunnen zelf geen Bijbel betalen. Daarom willen we samen met u 5.000 Bijbels geven aan Oezbeekse christenen in Centraal-Azië. Dit project is in samenwerking met de Bijbelgenootschappen van Oezbekistan, Kazachstan en Kirgizië. In juni 2017 is de volledige Bijbel in het Oezbeeks gepresenteerd. Dit is het resultaat van 25 jaar werk. Nu kunnen de 30 miljoen Oezbeken die verspreid over Centraal-Azië wonen de Bijbel lezen in hun eigen taal.

Ja, ik geef voor het verspreiden van Bijbels aan Oezbeken.

Tot voor kort was het lezen van de Bijbel lastig in Oezbekistan.

Hoewel de situatie nog steeds niet ideaal is, geeft de overheid sinds kort meer ruimte. Helpt u mee de Bijbel in het Oezbeeks te verspreiden? <https://bit.ly/3oP1RtC>

NBG contactpersonen:

Harriët Vroling en Jolanda Liefers.

## **De Hezenberg**

Wilt u in uw vrije tijd ook waardevol bezig zijn?

Dat kan bij stichting Hezenberg in Hattem!

Op landgoed Hezenberg in Hattem ontvangen wij mensen met een persoonlijkheidsproblematiek. Zij verblijven 10, 12 of 16 weken op het landgoed voor een behandeling om fundamentele veranderingen in hun leven te realiseren. Daarnaast komen er mensen voor ambulante behandeling of pastorale begeleiding naar het landgoed en worden er met regelmaat retraiteweekenden gehouden.

Om dit werk te kunnen doen, werken wij samen met veel vrijwilligers in diverse functies. Op dit moment zijn er vacatures voor gastvrouwen en -heren, receptiemedewerkers en de tuinploeg.

Interesse?

Bekijk wat wij samen met vrijwilligers willen betekenen voor onze gasten op onze website [www.hezenberg.nl](http://www.hezenberg.nl). Daar vindt u ook meer informatie over de vacatures en contactgegevens.

Ter gelegenheid van ons 75-jarig jubileum heeft RTV Hattem een film gemaakt over de Hezenberg die te vinden is op YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=PvXh8PIXpHg>.





PETRUS  
kerk