

Protestantse Gemeente te Wapenveld



**Liturgie van de
Morgendienst**

In de Petruskerk
op
Zondag Roept Hij mij aan
Eerste zondag van de veertigdagen
Jeugddienst

6 maart 2022

09:30 uur

Liturgische kleur: Paars

*Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik
bij je zijn.*

Psalm 91: 15.

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins

Met muzikale medewerking van 4Tune

*Collectes:
Wereldgebedsdag
Kerk*

Jeugd- en Jongerenwerk

ORDE VAN DIENST

Thema: Samen op weg naar Pasen

Muziek 4tune

Voor de dienst lied 'Breng ons samen' Opwekking 797

**U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.**

Refrein:

**Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.**

**U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.**

Refrein) Bridge 2x:

**Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!**

**Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde. (Refrein)**

Welkom en mededelingen

Lied 84A: wat hou ik van Uw huis

- 1. Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.**
- 2. Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.**
- 3. Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.**

- 4. Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U.
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.**
- 5. De Heer beveiligd ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.**

Stil gebed, onze hulp en groet

We richten ons op God

Luisterlied : Ken je mij? (Trijntje Oosterhuis)

Gebed en aansluitend : Samenzanglied: Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed (302 ELB)

**Heer, ik kom tot U
hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart**

**Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed**

**Zie mij voor U staan
zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
van U wil ik zijn**

**Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U**

We willen leven zoals God van ons vraagt

Lied: Ik wil jou van harte dienen (lied 213 ELB)

**Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.**

**Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.**

**Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.**

**Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.**

**Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.**

Start 40-dagenproject voor de kinderen met themalied 'een slinger van verhalen'

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

We luisteren naar het Woord van God

Uit de bijbel wordt Johannes 11: 55-12:11 gelezen:

⁵⁵ Het was kort voor het Joodse pesachfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. ⁵⁶ Daar keken ze uit naar Jezus; ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar: 'Wat denk je? Zou Hij niet meer naar het feest komen?' ⁵⁷ De hogepriesters en de farizeeën hadden intussen opdracht gegeven Hem aan te geven als men wist waar Hij was, zodat ze Hem konden arresteren.

¹ Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de dood had opgewekt. ² Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen. ³ Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. ⁴ Judas Iskariot, een van de leerlingen, degenen die Hem zou uitleveren, vroeg: ⁵ 'Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?' ⁶ Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit.

⁷ Maar Jezus zei: 'Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; ⁸ de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.'

⁹ Veel Joden hadden gehoord dat Jezus daar was en gingen naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de dood had opgewekt. ¹⁰ De hogepriesters be-

raamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, ¹¹ omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden naar Jezus gingen en in Hem geloofden.

Samenzanglied "Laat het huis gevuld zijn"

**Laat het huis gevuld zijn
Met wierook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn
Met de wolk van mijn Geest
Laat het huis gevuld zijn
Met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met Mijn geur**

**Want ik wil komen met Mijn Geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon
Laat Mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen**

**Laat het huis gekleed zijn
Met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn
Met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn
Door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon**

Overdenking

Luisterlied "mag ik dan bij jou"

Samenzanglied "Kom als je honger hebt of dorst"

**Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen**

**Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen**

**Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis**

**Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen**

**Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis**

Dankgebed en het gezongen Onze Vader

Aandacht voor collecte (luisterlied 'Vandaag')



**Ik bescherm je voor de wind,
en vind voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur
want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang**

Slotlied samenzang: 'Ik wens jou'

**Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht**

**Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind**

**een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou**

**'k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft**

**een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou**

Zegen

Bij het naar buiten gaan "My lighthouse"

0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN

Vanavond is er om 19:00 uur een dienst, waarin ds. Boersma – Prins voor zal gaan. Deze dienst staat in het teken van Wereldgebedsdag.

Woensdag 9 maart 2022, Biddag voor gewas en arbeid, begint de dienst om 19:30 uur. In deze dienst gaat ds. Boersma – Prins voor.

Volgende week zondag 13 maart 2022, om 9:30 uur gaat ds. Zweers uit Zwolle voor. Na de dienst is er koffiedrinken.

