

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

▶
▶ 26 mei
Hemelvaartsdag
bij molen De Vlijt
Zie blz. 21 en 22
▶
▶



Mei 2022
Jaargang 19
Nummer 9

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-376 9665
✉ iboersma@live.nl

Roger Dragstra
☎ 06 283 430 62
✉ roger@dragstra.eu
(woensdag is de vrije dag)

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

www.pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda IJzerman 06 114 831 43

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-4479387

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Ledenadministratie:
G. Kegelaar
☎ 038-844 2292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038-447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander
☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 8282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710
J. IJzerman ☎ 038-447 8600

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 0396 5638 72 Kerk
 O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 0384470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 0646991710

De liturgische kleur: wit
Pinksteren: rood

1 mei

9:30

19.00

Oud. v. dienst Ochtend

Collecte

Zondag 's Heren Goedertierenheid

Dhr. R. Dragstra *Jeugddienst*

Tentdienst in het park

Dhr. W. Zonnenberg

1. Bloemenfonds 2. Kerk

Uitgang: Jeugd- en jongerenwerk

8 mei

9:30

Oud. v. dienst

Collecte

Zondag Juicht

Ds. T. Noort, IJsselmuiden

koffie na de dienst

Mw. N. Dubois-Bastiaans

1. Diaconie 2. Kerk

Uitgang: Beheer en onderhoud

15 mei

9:30

19:00

Oud. v. dienst ochtend
avond

Collecte

Zondag Zingt

Ds. I. Boersma-Prins

Ds. I. Boersma-Prins *Zangdienst*

Dhr. W. Zonnenberg

Dhr. J.R.H. Huisman

1. Diaconie 2. Kerk

Uitgang: doelcollecte (**zie pag. 14**)

22 mei

9:30

Oud. v. dienst

Collecte

Zondag Bidt

Dhr. E. Fokkema, Twello

Dhr. R. van Marle

1. Diaconie 2. Kerk

Uitgang: Kosten erediensten

26 mei

9:30

Oud v. dienst

Collecte

Hemelvaartsdag

Ds. I. Boersma-Prins

gezamenlijke buitendienst met VEG

Plaats: Molen De Vlijt

Dhr. J.A.S. Hiemstra

1. Zending 2. Kerk

Uitgang. Orgelfonds

29 mei**Zondag Hoor**

9:30

Ds. G.C. van Rheenen, Hattem

Oud. v. dienst

Dhr. J.R.H. Huisman

Collecte

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Beheer en onderhoud**5 juni****Pinksteren**

9:30

Ds. I. Boersma-Prins

19:00

Ds. J. Visser, Ermelo *Praisedienst*

Oud. v. dienst ochtend

Dhr. R. van Marle

avond

Mw. A. van Oosten

Collecte

1. Pinksterzendingscollecte 2. Kerk
Uitgang: Orgelfonds**KERKCALENDER**

10 mei

20.00 uur avond Jongvolwassenen

25 mei

Inlevering kopij voor het juni-nummer

OM OVER NA TE DENKEN

Heb je de nieuwe paaskaars al gezien?

Ieder jaar wordt op Stille Zaterdagavond een dienst gehouden in onze kerk waar we 'als het ware' de wacht houden bij het graf van Jezus tot het licht wordt. In sommige kerken komt men echt samen bij het vallen van de nacht tot het eerste morgenlicht. In onze kerk hebben we het beperkt tot een samenkomst van 1 uur waarbij we lezen over schepping en bevrijding, over donker én licht, dood én leven. We staan rondom de doopvont en gedenken onze doop en belijden het geloof. Tijdens die dienst wordt in het donker ook de nieuwe paaskaars binnengedragen. *'Waar de mensen dwalen in het donker, draai je om en zie het nieuwe licht. Zie het licht dat God ons gaf in Jezus, zie het Licht dat alles overwint!'*

Het komende jaar staat deze kaars te branden in de kerk, iedere keer als we samenkomen: als baken in tijden van vreugde en verdriet. De vlam is een soort teken, een bemoediging om niet te vergeten dat Hij er is: de Levende, Jezus Christus onze Heer!

Op die kaars staat de verwijzing naar Jezus: de Alfa en Omega maar de diaconie zoekt ook ieder jaar een kaars met een mooie afbeelding. Vorig jaar Gods handen rondom onze werldebol en nu: groene aarde, zon, regenboog en de levensboom die vruchten van liefde draagt. Mochten de gedachten afdwalen tijdens een preek dan is er genoeg stof tot nadenken!



Ik dacht bij de kaars aan het volgende lied:

*De boog van Gods erbarmen onspant de wereltijd
en kleurt met nieuwe vreugde waar elk van ons aan lijdt.
Al wervelen de wolken, verduistert angst ons oog,
bevrijdend zijn de kleuren van deze regenboog.*

*Wij gaan op weg naar morgen, onzeker van wat komt,
maar wel bewust van alles wat ons aan kwaad bestormt.
Dan hangt Gods boog te stralen als onze zekerheid,
als teken van vergeving die naar het leven leidt.*

*Het witte licht van Pasen, dat ongebroken is,
strooi het, o God, in kleuren door onze duisternis!
Dan wordt geloof en liefde, compassie, vrede, recht,
-uw kleurrijke genade – de wereld toegezegd.*

(lied 6, het liefste lied van overzee deel II)

In dát licht op weg naar de feesten van Hemelvaart en Pinksteren? Doe je mee? Zie de verdere info in deze Wegwijzer!

Hartelijke groet,
ds. Ida Boersma- Prins

#durfteboeren

Nu de bonenstokken weer in de achtertuin van kerk en pastorie staan en de perenbomen vol bloesem - wat een prachttijd is het voorjaar toch! - dacht ik aan een initiatief van de Protestantse kerk in Dronten.

Uit het blad Petrus: met de handen in de aarde, dat brengt jong en oud bij elkaar in Dronten. De protestantse gemeente heeft een volkstuin waar gemeenteleden samen werken. "Geloven is ook dóén. Samen dingen uitproberen en zien hoe het uitpakt, samen iets ervaren van God."

De hemel is leigrijs, het voorjaar is jong en corona is nog niet in Nederland als jeugdwerker Evert Jan Broekhuizen en Noah Perlee (13) naar de tuin lopen op het complex van volkstuinvereniging 'De Pionier' in Dronten. Noah heeft een snoeischaar bij zich, ze overleggen wat ze gaan doen. Snoeien blijkt een goed plan. Het net om de aalbessenstruik mag er ook af, want er zijn geen vruchten en dus ook geen hongerige vogels.

Dit is niet zomaar een tuin, maar een stukje grond van de Protestantse Gemeente Dronten. Onder de noemer #DurfteBoeren tuinieren hier jongeren en volwassenen uit de gemeente. #Durfte is een methode die de Protestantse Kerk

aanbiedt aan plaatselijke gemeenten.

Het initiatief verbindt verschillende leeftijden aan elkaar: ze gaan samen aan de slag met iets waar ze goed in zijn (of willen worden). Zo zijn er in andere plaatsen bijvoorbeeld groepen #DurfteFilmen, #DurfteOrganiseren en #DurfteKlussen.

Het #DurfteBoeren-team in Dronten “bestaat uit allemaal leden van onze gemeente”, vertelt Evert Jan, “waaronder 2 scholieren van het voortgezet onderwijs. En Noah is daar 1 van. Het mooie is dat verschillende generaties meedoen. Zelf ben ik rond de 30 en vader van jonge kinderen. Maar er doen ook ouders met pubers mee, waaronder Gerrit, die zelf agrariër is en zijn ervaring deelt.”

Het is precies hoe Evert Jan het graag ziet: mensen vanuit de hele gemeente bij elkaar. “We hebben in de kerk de neiging alles op te delen in groepjes: jongeren, ouderen, gezinnen, singles. Dat onderscheid kan functioneel zijn, maar soms schieten we wat door, vind ik.”

Dat Dronten juist voor boeren koos, heeft volgens Evert Jan een reden. “Ik liep er in de kerk tegenaan dat alles met woorden gaat. Die woorden zijn fijn, mooi en goed, bestudeer ze vooral. Alleen: geloven is ook doen. Op weg gaan terwijl je niet weet waar die weg je brengt. Samen dingen uitproberen en zien hoe het uitpakt, maar ook: samen iets ervaren van God.”

Bovendien is de Bijbel een bron van verhalen over leven op en van het land, vervolgt Evert Jan, die zelf al eens een volkstuin had. “Hoe kun je echt begrijpen wat er precies bedoeld wordt als de Bijbel spreekt van zaaien, ploegen en oogsten, als je nooit met je voeten in de klei hebt gestaan? Zelf begrijp ik die verhalen daardoor in elk geval beter. Bovendien ervaar ik ook iets van God in hoe mooi de dingen groeien. Dat inspireert me en daarom vind ik werken in onze volkstuin soms net zo waardevol als luisteren naar een preek.”

‘Soms is tuinieren net zo waardevol als luisteren naar een preek’

Een belangrijk doel van #DurfteBoeren is om jongeren hun talenten te laten ontdekken. Ook Noah vindt het een leerzaam project, al was hij vooraf zeker geen groentje. “Mijn vader had een volkstuin en daarin bewerkte ik mijn eigen hoekje. Alleen deed ik daar niet zoveel mee. Voor mij was dit project de kans om het opnieuw te doen, en nu goed.”

Noah ziet zijn weg al duidelijk voor zich, en #DurfteBoeren is daar een onderdeel van. “Ik wil later een restaurant beginnen met daarnaast een boerderij waar ik de ingrediënten voor mijn restaurant vandaan haal. Het moet een vegetarisch restaurant worden, omdat ik het zielig vind voor dieren om op een bord te belanden. Bovendien is minder vlees beter voor mijn gezondheid en het milieu.”

De oogst van het project is dus meervoudig: talenten komen tot bloei, God wordt in zijn schepping ervaren en er komt ook nog heerlijk voedsel uit de tuin, zoals uien, aalbessen en aardappelen.

Friet in de kerk

“Vorig jaar hebben we van de aardappelen patat gemaakt”, zegt Noah. “Dat trok veel mensen naar de maaltijd die we op Dankdag voor de gemeente organiseerden.” Maar liefst 90 gemeenteleden, maar ook mensen van buiten de kerk, genoten van de verschillende groenten die waren geoogst. “Die samenkomst werkte verbindend binnen onze gemeente”, zegt Evert Jan, “en ook dát is een wens van mij.” Voor Noah werkt dat precies hetzelfde. “Ik vind het heel leuk om samen met de gemeente dingen te doen en te beleven, helemaal als iets mijn interesse heeft. En dat is bij #DurfteBoeren zeker het geval.” Tot zover het artikel in het blad Petrus.

Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat in het kader van verbinding tussen jong en oud en het initiatief #durfte..... zou passen bij onze gemeente. Boeren of beameren? Kosteren of Creatief bezig? Kom maar op met plannen en ideeën!

iboersma@live.nl, scriba@pkwapenveld.nl.

OOG VOOR ELKAAR

“U zij de glorie”! Wat mooi om dat met zoveel mensen samen te zingen met Pasen. Voorafgegaan door een week van bezinning en verstillde diensten om zo stil te staan bij de lijdensweg van Jezus.

Iedereen die bij de diensten betrokken was: bedankt!

Tijdens 1 van de diensten zongen we het lied van de voetwassing: “zo is de Heer een knecht geworden en tot de bodem toe gegaan om ons met ootmoed te omgorden, Hij doet ons zijn geringheid aan. Heer van mijn hart, U bent gekomen de nacht door naar uw grote dag, ik heb in eenvoud aangenomen dat ik U daarin volgen mag.”

Op allerlei manieren mogen we, in alle bescheidenheid en eenvoud, navolgers zijn. Ook door als gemeente naar elkaar om te zien én naar anderen die onze hulp en ons meeleven nodig hebben.

We leven mee met Korrie van Piekeren en haar kinderen en kleinkinderen nu zij Albert moeten missen. Hij overleed op 6 april. Elders in de Wegwijzer leest u het In Memoriam.

We leven mee met mensen die chronisch ziek zijn en voor wie het leven plotseling of gaandeweg heel anders geworden is dan gehoopt of gedacht. Ze worden vaak niet bij name genoemd maar hierbij een hartelijke oproep om daar oog voor te hebben!

Denkt u/denk je eraan dat je vragen om hulp of pastoraal bezoek kunt neerleggen bij het pastoraal team bestaande uit Nelleke Dubois, Roelie Draaijer, Wanda IJzerman en Wietse Venema? (of via pastoraat@pkwapenveld.nl). Juist omdat we niet genoeg pastorale ouderlingen hebben die stelselmatig hun wijk doorlopen is pastoraat een beetje 'maatwerk' geworden waarbij we ook van gemeenteleden onderling hopen dat ze ons een seintje geven: ook dat is omzien naar elkaar!

De komende 2 weken t/m 8 mei hoop ik samen met Mark te genieten van een mooi verjaardagskado: een reis naar Noorwegen! De tent achterin de auto en geitenwollensokken mee en kennismaken met de ongerepte natuur noordwaarts. Ik hoop het niet maar móchten zich verdrietige zaken voordoen dan kunt u contact opnemen met ons pastorale team: zij weten wie mij deze weken vervangt.

Hartelijke groet,
Ida Boersma-Prins

KERKENRAADSVERSLAG

Verslag van de kerkenraadsvergadering (kleine kerkenraad) gehouden op 9 maart 2022.

Na de opening worden de notulen besproken, die vervolgens worden goedgekeurd.

Het zou fijn zijn, als er een ouderling pastoraat bij komt.

Op 21 maart is het volgende pastorale overleg, op 23 maart is er een bijeenkomst voor 'nieuwe' leden van de afgelopen 2 jaar en op 30 maart is er nog een toerustingsavond voor de pastorale medewerkers

Rock Solid is ook weer begonnen en het is goed te zien dat bij de jeugddienst van zondagochtend 6 maart veel jeugd aanwezig was. De nazit was ook succesvol en voor herhaling vatbaar. Zowel de oudere als jongere jeugd deed mee. Zorgen zijn er wel over het aantal oppaskinderen dat zondags aanwezig is en het vinden van vrijwilligers voor de oppasdienst.

Vanuit de diaconie krijgen we het fijne bericht dat er weer avondmaal mag worden gevierd op Rehoboth. Na de paasdienst worden er narcisjes uitgedeeld aan de bezoekers. N.a.v. de jaarrekening van de diaconie valt op dat er een gat is in de overige kosten diaconaal werk plaatselijk tussen de begroting en de uitgaven. Dit heeft te maken met de corona-stop op bijvoorbeeld bijeenkomsten voor ouderen die niet door konden gaan. De opbrengst van de Oekraïne-collecte zal verdubbeld worden.

Na het loslaten van alle coronamaatregelen gaan we het middenvak gebruiken voor mensen die huiverig blijven/zijn. Hier zal nog wel extra afstand tussen de zitplaatsen worden gehouden.

Voor de volgende kerkenraad willen we de ZWO uitnodigen om hun werkzaamheden toe te lichten, zeker nu er 2 leden gaan stoppen bij de ZWO.

Tijdens de pinksterdienst zal er afscheid en bevestiging zijn van ambtsdrager(s).

Op 6 april 2022 vergadert de grote kerkenraad weer.

Wilfred sluit de vergadering af met een gedicht.

Johan Hiemstra
Scriba

IN MEMORIAM

Albert van Piekeren

*** 15 september 1937 † 6 april 2022**

“Alles wordt nieuw” staat boven de rouwkaart van Albert van Piekeren. Een belofte om aan vast te grijpen in de confrontatie met ons kwetsbare bestaan.

Albert overleed op 6 april in de leeftijd van 84 jaar. Zelf kon hij in eerste instantie nauwelijks beseffen dat hij zo ziek was dat hij afscheid zou moeten nemen van dit leven, van de liefsten om hem heen. Hij was nog maar net terug van een reis samen met dochter Herma naar Spanje, op bezoek bij dochter en schoonzoon Géke en André. Wat heeft hij genoten van de gezelligheid, van de bergen en de sinaasappelbomen, van het bezig zijn op het terrein. Ook daar, als altijd, de handen uit de mouwen. En de werkschoenen zouden blijven staan tot de volgende keer....

De schok, het verdriet om dit leven waar je zo van houdt te moeten loslaten was zwaar, al was Albert, ook door wat hij in de familiekring meemaakte, zich ervan bewust hoe broos het mensenleven is.

Toch kwam de omslag naar rust en aanvaarding ook snel en verrassend. Alberts leven met het woord van God en de beelden die hij eerder in zijn leven had opgedaan bij een reis naar Israël speelden daarin een grote rol. Hij zag het voor zich: datzelfde meer van Galilea waar hij had gekletst met mensen, dat was ook de plek waar Jezus de mensen toesprak en brood en vis gaf. We zongen tijdens de dienst ook: “O vrede van Tiberias, o heuvels in het rond, waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas”. En op datzelfde meer riep Petrus naar Jezus: “Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.” En Jezus zei: “Kom!” Ook Albert hoorde die stem “Kom” en legde met vertrouwen zijn leven in Gods hand.

In het dorp was Albert een bekend gezicht, van jongs af aan hier opgegroeid en door de kolen- en oliehandel die hij samen met Korrie opbouwde, kwam hij op vele adressen.

In onze gemeente gedenken wij Albert in zijn dienst als diaken, zijn deelname aan de tuinploeg en zijn liefde voor mensen, voor onze gemeente. Toen de kinderen hem vroegen hoe hij herinnerd wilde worden zei hij: als iemand die samen met Korrie voor ons gezin stond. In de dienst deelden zij kostbare en grappige herinneringen hoe ze dat ook zeker zo ervaren hebben.

We bidden Korrie, Herma en Berend, Géke en André en de kleinkinderen Lotte & Korneel en Marijn de troost van God toe, troost door het lied dat ze zongen: Yeroeshalayim, shel zahav!
Alles wordt nieuw!

Ds. Ida Boersma-Prins

MUTATIES

.

Overleden

- Dhr. A. van Piekeren op 6 april 2022 in de leeftijd van 84 jaar.

Ton Eilander

DIACONIE

Doelcollecte 15 mei 2022

Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma's en training & voorlichting.

Op dit moment zijn er 2 ziekenhuisschepen in de vaart: de *Africa Mercy* en de *Global Mercy*, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

Mercy Ships Holland
Ridderkerkstraat 20, 3076 JW Rotterdam
IBAN: NL 40 RABO 03 56 31 21 51



FINANCIËEL OVERZICHT

Datum	Collecte	Bedrag
27-3	via collecte	€ 64,10
	via Givt	€ 59,00
	via bankrekening	€ 143,00
3-4	via collecte	€ 208,20
	via Givt	€ 134,50
	via bankrekening	€ 180,00
10-4	via collecte	€ 85,81
	via Givt	€ 90,00
	via bankrekening	€ 190,00
14-4	via collecte	€ 196,16
	Collecte Rehoboth	€ 43,00
17-4	via collecte	€ 250,25
	via Givt	€ 153,00
	via bankrekening	€ 120,00

Ontvangen per bank	Doel	Bedrag
Activiteiten	oud papier februari	€ 231,35
Activiteiten	oude metalen	€ 410,00
Activiteiten	oud papier maart	€ 498,70
Verjaardagsfonds	4 ^e kw 2021 + 1 ^e kw 2022	€ 986,90

Giften contant ontvangen

Via	Doel	Bedrag
Mw. H. van Marle	kerk	€ 10,00
Dhr. W. Westhoff	kerk 2 x € 10	€ 20,00
Dhr. A. Jonker	kerk	€ 20,00

Ton Eilander

Jeugddienst "Leve de vrijheid!"



Wanneer? 1 mei 2022
Hoelaat? 9.30u
Waar? Petruskerk Wapenveld
Met wie? Roger Dragstra
Muziek? Efron en Iris

Na de dienst is er voor de jeugd
gelegenheid om na te praten in
de jeugdruimte

Voor de volwassenen is er na de
dienst koffie en thee in "de Rots"

1 mei – ‘Leve de vrijheid’

Het is toch wel ontzettend bijzonder dat je kunt denken wat je wilt, kunt zeggen wat je denkt en het zelfs met elkaar oneens kunt zijn. En dat je naar de kerk kunt gaan. Of niet. En dat je naar je eigen muziek kunt luisteren, kunt afspreken met vrienden, naar het dorpsfeest kunt en niet 's avonds de schuilkamer in moet. Misschien denk je nu wel: dat is toch super normaal!? En dat is dus juist bijzonder :-).

De oorlog in de Oekraïne maakt extra duidelijk dat we ontzettend blij mogen zijn met onze vrijheid en vrede. Op 4 en 5 mei staan we daarbij stil.

In je geloof ben je ook vrij. Op 2 manieren: vrij om te geloven en vrij om met God te leven in Zijn Koninkrijk. Onvoorstelbaar groot en tegelijk iets wat er nu als is. Daar stonden we met Pasen bij stil.

In de jeugddienst van 1 mei zingen we, luisteren, kun je meedoen en is er na afloop nog even aan prima nazit met lekkers en een spel. ‘Leve de vrijheid’ is het thema en je snapt nu wel waarom, denken we. We hebben echt wat te vieren en dat gaan we ook doen. Een positieve dienst met hoop, goed nieuws en met natuurlijk JULLIE!

We zien je graag,
Marjelle, Rienk en Roger

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobiel-tjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. Ook (auto)accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of te groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.

Hands together 4 Romania 2022

Graag geven we weer een update over de werkreis naar Roemenië.

Acties

Bij het lezen van deze tekst heeft het eerste vijfgangen diner bij de fam. Venema al plaatsgevonden. Mocht u het gemist hebben, op **7 mei** is er een tweede kans.

De cupcakes worden in de eerste week van mei afgeleverd. Hoeveel er gebakken mogen worden door de jeugd van Rock Solid is bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend, maar de teller staat nu op 66 stuks.

Transport

Stichting Netwerk Roemenië heeft ons het voorstel gedaan om haar bus te gebruiken voor de heenreis. We maken hier graag gebruik van. Bijkomende vraag was of er een caravan meegenomen kon worden. Deze zal gebruikt gaan worden als noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hier zijn we natuurlijk akkoord mee gegaan. Mooi om elkaar op deze manier te kunnen helpen.

Wietse Venema en Gerrit Draaijer gaan vrijdag 13 mei beginnen aan hun 3-daagse tocht met een bus vol gedoneerde materialen, mede dankzij de Gift City te Zwolle. René en Gerhard zullen later in dat weekend per vliegtuig volgen. Vanuit Noord-Holland komen dan ook 2 mensen van SNR over. Zij zullen na het uitladen de bus gaan gebruiken voor vluchtelingen hulp. Gerrit heeft besloten om na het bouwen een week langer te blijven om bij deze hulp te assisteren. Hij zal dit dan samen doen met Dick Krabbendam, ons allen welbekend.

Bouw

De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang. Liviu zal er voor zorgen dat we zo snel mogelijk na aankomst aan de slag kunnen gaan en dat er Roemeense hulp aanwezig zal zijn.

Via het netwerk van Willem Jan Stoffer zijn er materialen geschonken welke tijdens de bouw en bij de projecten van Liviu gebruikt kunnen worden. Heel fijn! Ook deze nemen we mee.

Tip: Voor de activiteiten van stichting Perspective Danes kunt u een kijkje nemen op de website: <https://perspectivedanes.ro>

Onkosten

Via de acties en enkele giften staat de teller nu op € 3.300. We danken iedereen heel hartelijk voor deze steun. Om de reis ook financieel tot een succes te mogen maken, komen we nog € 1.700 te kort. We bidden en hopen dat dit gehaald mag worden. Wilt u hieraan meehelpen dan kan dat door een gift te geven. Contant aan 1 van de bouwteamleden of via bank: Stichting Netwerk Roemenië o.v.v 'bouwweek Wapenveld'. Rekeningnummer: NL63RABO 0122 1231 82.

Wij kijken enorm uit naar deze reis en zijn erg benieuwd wat er op ons pad gebracht zal worden. We hopen, in de kracht van de Heilige Geest, tot steun te kunnen zijn voor de Roma's, de vluchtelingen uit Oekraïne en het team van Liviu.

Ook uw gebed zal ons daarin sterken. Wij nodigen u daarom van harte om voor deze reis te bidden, zeker gezien de ontstane toestand door de oorlog in Oekraïne.

Het bouwteam Wapenveld.



Emmaüs-wandeling 26 mei

Jezus is opgestaan! Hij is er. Vertrouwd en toch totaal anders. Tenzij je het zelf hebt gezien, is het geloven wel lastig. Dus al pratend over wat gebeurd is, lopen de 2 mannen terug naar Emmaüs. Ze proberen het wat helder te krijgen. Misschien dat ze elkaar kunnen helpen in hun geloof. In dat gesprek is Jezus een onverwachte derde gesprekspartner. Hij is zo aanwezig, dat hun geloof groeit, ze de schrift begrijpen en bij het breken van het brood Jezus herkennen.



Als je samen onderweg bent, kan Jezus zomaar aanwezig zijn in dat gesprek. Dat kan verhelderend zijn. Soms kom je Jezus op het spoor in wat de andere vertelt, wat jij zelf zegt, of wat je met elkaar ervaart. Een rijke en bemoedigende ervaring, zo leert de praktijk en hoor ik van wandelaars die deze wandeling eerder liepen.

Daarom is er ook deze Hemelvaart, 26 mei, de kans de Emmaüs-wandeling in alle vroegte te lopen.

- Om 8:00 uur is er een korte, gezamenlijke start, bij het bijgebouw van molen de Vliet in Wapenveld.
- En dan is er ruim de tijd om in de rust van de vroege morgen in het oude Kloosterbos te lopen.
- Je loopt je eigen route in je eigen tempo. Wat je bespreekt bepaal je zelf, je krijgt daarvoor een boekje mee met handvatten om in gesprek te komen.
- In het boekje staan ook gebeden, zodat je als afsluiting samen een gebed kunt lezen of bidden.
- Om 10:00 uur start de gezamenlijke dienst bij de molen. Ook daar ben je natuurlijk van harte welkom! Een mooie afsluiting van de wandeling.

Opgeven hoeft niet, kom maar gewoon! Als je doet naar het voornemen van je hart, komt het vast goed. Het is wel handig als je al een loop- en gespreksmaatje hebt en je dus samen komt.

De wandeling kan ook na afloop gelopen worden, dan is er geen gezamenlijke start. Het boekje is direct na de dienst nog verkrijgbaar.

Namens de VEG Heerde en de Petruskerk Wapenveld,
Roger Dragstra
Kerkelijk werker

Hemelvaartsdag: Openluchtdienst bij molen de Vlijt op DV 26 mei

Op 26 mei a.s. is het Hemelvaartsdag. Molen de Vlijt is een bijzondere plek voor geloofsleven en kerkelijk leven in onze omgeving. Vandaar dat we die plek kiezen om als Petruskerk, samen met de VEG Kruiskerk in Heerde, Hemelvaart te vieren.

We zijn blij dat we weer kunnen samenkomen en zingen. Er zal een inspirerende dienst voor jong en oud zijn met het thema 'Vrede!'. Roger Dragstra leidt de dienst en ds. Ida Boersma zal de preek verzorgen. Vivo werkt muzikaal mee, net als Ted Hoogers op accordeon en ook Dennis en Lianne Stijf op piano en met zang.

Een paar praktische zaken die goed zijn om te weten:

- Die dag starten we om 8:30 uur met een 'Emmaüs-wandeling' in het Kloosterbos. Een laagdrempelige wandeling ter inspiratie en bemoediging. Opgeven hoeft niet. Kom maar gewoon (liefst met een wandelmaatje) naar de Molen! De dienst begint om 10:00 uur. In de dienst is speciale aandacht voor de kinderen en tieners. Na de dienst is er tijd voor koffie/thee en ontmoeting.
- Voor wie wil is er een fietstocht beschikbaar die u wat meer meeneemt in het bijzondere verleden rondom molen de Vlijt (de fietstocht ligt klaar bij de molen en die kunt u op eigen gelegenheid fietsen).

- Voor wie alles bij de molen wil meemaken, eindigt het programma om 13:30 uur.
- Er staan stoelen, maar u mag natuurlijk ook zelf een plaid of kleed meenemen als u in het gras op de rand wil zitten.

De organisatie van de Hemelvaartsdag is handen van Bart Doornink, Jochem Huisman, ds. Ida Boersma, Klaas van der Wal en Roger Dragstra.

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met ds. Ida Boersma, Jochem Huisman of Roger Dragstra. Het beste is even dat u mailt.

We zien jou en u graag bij de molen om deze dag samen te vieren!

Ben jij erbij 10 mei? (Avond voor 25-45 jarigen)

'Ik heb het echt nodig om soms even tijd te maken voor mijn geloof. Het schiet er anders zomaar bij in. Niet omdat ik het niet belangrijk vind of zo, maar omdat het er gewoon niet van komt'
Herken je die uitspraak van een dertiger die een volle agenda heeft met werk, vrienden, gezin en nog veel meer?

Even een beetje bronnen in de kerk, kan echt verfrissend zijn. Naast alle drukte en gedoe van alle dag is even tijd voor je geloof ook belangrijk. Vaak is het zo dat dat echt verfrissend werkt ook in alle andere dingen die je doet. Als een soort fitness voor je ziel :-).



Daarom is er dinsdag 10 mei een tijd voor ontmoeting, gezelligheid en het delen van je verhaal met elkaar. Ons eigen verhaal raakt ook altijd ergens Gods verhaal met mensen. Heel erg leuk als je komt en meedoet of luistert naar wat anderen vertellen.

We starten om 20:00 uur en de avond duurt tot 21:30 uur. Natuurlijk kletsen we even bij met een bakje koffie/thee. En we delen met een leuke opdracht iets meer van ons zelf. Kortom een avond die we samen maken en waar je wat aan hebt.

Opgeven hoeft niet. Door te komen, doe je een avond mee. Geen verplichtingen! We kijken op de avond zelf of we het nog een keer doen, wanneer we dat doen of dat we het eerst bij een keer laten.

Ik zie je heel graag dinsdag 10 mei in de Petruskerk (boven jeugdzaal)

Roger Dragstra
0628343062
roger@dragstra.eu

NBG stelt Bijbels beschikbaar voor Oekraïners

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) heeft de Oekraïense Bijbel digitaal beschikbaar gemaakt via debijbel.nl. Ook voorziet het NBG samen met andere organisaties in de behoefte aan Bijbels onder Oekraïense vluchtelingen in Nederland en België. Via de UBS - het samenwerkingsverband van de Bijbelgenootschappen - steunt het NBG Bijbelverspreiding onder vluchtelingen in Polen, Roemenië, Moldavië en Hongarije.

Het NBG stelt het Nieuwe Testament, het Johannes-evangelie, leesplannen en kinderbijbelverhalen in het Oekraïens en Russisch beschikbaar. Voor kinderen worden ook enkele programma's uit de kindernevendienstmethode *Bijbel Basics* in het Oekraïens vertaald. Zo hebben kerken iets in handen als vluchtelingen kerkdiensten bezoeken. De eerste 2 vertaalde *Bijbel Basics*-programma's zijn te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics.



Op Bijbelplatform debijbel.nl en in de app *Mijn Bijbel* is de Bijbel in het Oekraïens beschikbaar zodat Bijbelteksten gemakkelijk te gebruiken zijn, tijdens kerkdiensten of in persoonlijk contact met Oekraïners. De verspreiding van de Bijbels en kinderbijbelverhalen gebeurt deels in samenwerking met stichting Gave en stichting Geloofsinburgering, deels via lokale kerken. Dit materiaal is gratis te bestellen in de [NBG-webshop](#); verzendkosten worden wel berekend.

Leesplan voor Pinksteren over de Geest

Wie tussen Pasen en Pinksteren wil stilstaan bij het werk van de Heilige Geest kan het boekje *'Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft'* aanvragen. Het bevat een Bijbelleesplan en is vanaf 20 april te bestellen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

"Gods Geest brengt mensen in beweging", zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. "Met dit leesplan leef je toe naar Pinksteren. Wil jij je laten vormen door de Geest en ontdekken hoe je vrucht kunt dragen? Je krijgt eerlijke vragen en praktische tips om te groeien in geloof en liefde. Laat je inspireren!"

Bestellen

Het Bijbelleesplan *'Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft'* verschijnt half mei bij het NBG.

Het is gratis aan te vragen vanaf 20 april via bijbelgenootschap.nl/vruchtvandegeest en wordt na verschijning toegezonden, zolang de voorraad strekt.

Dagelijkse ervaring: de strijd om voldoende water en de eeuwige onzekerheid of hun velden morgen, volgende maand, volgend jaar weer voldoende zouden opleveren.

Het verhaal van Adam en Eva kan helpen om het geloof in een goede God te rijmen met het dagelijkse, vaak harde bestaan. Maar het zadelt de lezer ook op met een eeuwig gevoel van heimwee. Een gevoel van heimwee dat verbinding geeft met de vluchtelingen van nu. Want wie [Genesis 3](#) en [4](#) gelezen heeft, voelt aan dat ontheemd zijn niet is beperkt tot inwoners van AZC's. Het is de basis van mens-zijn buiten de tuin.

De gehele blog is te lezen via: <https://debijbel.nl/bericht/vluchtelingen-in-de-bijbel-adam-en-eva>



NBG contactpersoon: Harriët Vroling
en Jolanda Liefers



PETRUS
kerk