

Protestantse Gemeente te Wapenveld



**Liturgie van de
Morgendienst**
In de Petruskerk
Op

8 mei 2022
09:30 uur

Vierde zondag van Pasen
Zondag Juicht

Liturgische kleur: Wit

*Heel de aarde, juich voor God.
Bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof.*

Psalm 66: 1,2b

Voorganger: Ds. T. Noort uit IJsselmuiden

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte

*Collectes:
Diaconie
Kerk*

Beheer en Onderhoud

ORDE VAN DIENST

Mededelingen door de ouderling van dienst

Wij gaan staan en zingen de Openingspsalm: 33: 7,8

7. **Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.**

8. **Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.**

Stil gebed

Votum en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen**

(wij gaan zitten)

Gebed

Wij zingen Lied 601:1, Psalm 121:3,4 en Lied 601:2 (achter elkaar)

1. **Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan koud, één voor één, en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan. Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.**
3. **De Heer brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade.**
4. **De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.**
2. **Licht, van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint. Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind. Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.**

Genadeverkondiging en leefregel

Wij zingen Lied 216:1,3

1. **Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door. Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord.**
3. **Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.**

Gebed om de hulp van de Heilige Geest

Kindermoment en kinderlied

1. **Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u**
2. **Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.**
3. **Ontvang mijn Geest, heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvang mijn Geest, heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.**
4. **Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u**

Schriftlezing: Joh. 14: 1-7

¹ Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij.

² In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

³ Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. ⁴ Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.'

⁵ Toen zei Tomas: 'Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?'

⁶ Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. ⁷ Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.'

Wij zingen Lied 412: 1,4,6

- 1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk open-
baren!**
- 4. U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders enige Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God ver-
loren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd
verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht
ontnomen
en ons de weg gebaad om tot Gods rijk te
komen.**

- 6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen
mogen:
ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw
mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons
vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid
bouwen.**

Verkondiging

Wij zingen Lied 413: 1,2,3

- 1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.**
- 2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!**
- 3. Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.**

Gebeden, voorbede, met een gezamenlijk gebeden "Onze Vader"

Aandacht voor de collecte

Wij zingen staande het Slotlied 416: 1,2,3

1. **Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.**
2. **Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.**
3. **Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.**

Zegen

Na de dienst zingen we het Wilhelmus: Lied 708: 1,6

1. **Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.**

6. **Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.**

MEDEDELINGEN

Volgende week, zondag 15 mei 2022, om 9:30 uur
gaat Ds. I. Bopersma– Prins voor.