

**GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST**



**Protestantse Gemeente te  
Wapenveld  
in de Petruskerk  
5 juni 2022 09:30**

**Pinksteren**

*Liturgische kleur: Rood*

*Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze  
God draagt ons en redt ons*

*Psalm 68: 20*

*Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins uit Wapenveld  
Dhr. A. Dijkslag*

*Ouderling van dienst: Dhr. R. van Marle*

**Collectes:**

**Pinksterzendingscollecte**

**Kerk**

**Orgelfonds**

# ORDE VAN DE AVONDDIENST

**Thema: Pinksterdemocratie  
Welkom door de ouderling van dienst**

**Wij zingen staande ons Intochtslied:  
Opwekking 573 "Wij zijn hier bij elkaar" (JV)**

**"Heer U bent welkom"**

We zijn hier bij elkaar  
om de koning te ontmoeten  
We zijn hier bij elkaar  
om te eren onze heer  
We zijn hier bij elkaar  
Om te vieren dat hij goed is  
en wij prijzen en aanbidden hem, Jezus onze  
heer

Heer U bent welkom, welkom  
U bent welkom grote koning  
Wij heffen onze handen op  
naar de God van alle eeuwen  
Heer U bent welkom, welkom  
U bent welkom zoon van God  
wij richten heel ons hart op U  
U bent welkom in ons midden

We zijn hier bij elkaar  
om de koning te ontmoeten  
We zijn hier bij elkaar  
om te eren onze heer  
We zijn hier bij elkaar  
Om te vieren dat hij goed is  
en wij prijzen en aanbidden hem,  
Jezus onze heer

Heer U bent welkom, welkom	
U bent welkom grote koning	
Wij heffen onze handen op	
naar de God van alle eeuwen	2x
Heer U bent welkom, welkom	
U bent welkom zoon van God	
wij richten heel ons hart op U	
U bent welkom in ons midden	

Stil gebed. Bemoediging en groet

(Wij gaan zitten)

Gebed

# Samenzang: Opwekking 849 "Goedheid van God" (JV)

## "Goedheid van God"

Ik hou van U, uw genade blijft me dragen  
dag aan dag, in de palm van uw hand  
Van de morgen tot de avond,  
als ik weer slapen ga  
zing ik steeds, van de goedheid van God

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer  
Zing ik steeds, van de goedheid van God

Uw zachte stem, leidde mij door al mijn dalen  
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht  
Heer, ik ken U als een Vader,  
Ik ken U als een Vriend  
Ik leef met U, in de goedheid van God

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer |  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! | 2x  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer |  
Zing ik steeds, van de goedheid van God |

Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij  
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij  
Heel mijn hart en ziel, leg ik voor U neer  
Ik geef U alles, Heer  
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer  
Zing ik steeds, van de goedheid van God

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer  
Zing ik steeds, van de goedheid van God

## **Samenzang: Psalm 139 “Heer, die mij ziet zoals ik ben” (JV)**

### **“Heer, die mij ziet zoals ik ben”**

Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent U mij, U weet waar ik ga,  
U volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

U bent mij overal nabij  
Uw ogen waken over mij.  
Van toen ik vormloos ben ontstaan  
U wist hoe het zou verder gaan.  
O God, hou mij geheel omgeven  
En leidt mij op de weg van 't leven.  
O God, hou mij geheel omgeven  
En leidt mij op de weg van 't leven.

Schriftlezing uit Numeri 11 vers 16 - 17  
en vers 24 - 29

16 De HEER antwoordde Mozes: ‘Breng zeventig van de oudsten van Israël bijeen van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen, en laat hen naar de ontmoetingstent komen om zich daar bij je te voegen. 17 Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken, en een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen.

24 Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk over. Daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. 25 Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. 26 Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het kamp. 27 Een jongeman rende naar Mozes toe

en zei: 'Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren!' 28 'Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!' zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes' rechterhand was geweest. 29 Maar Mozes zei: 'Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!'

### Schriftlezing uit Handelingen 2 vers 14 - 18

14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: 'U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 17 "Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. 18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.



**Wij zingen uit het NLB 675**  
**"Geest van hierboven" (JV)**

**Wij zingen "Geest van hierboven"**

Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse Vrede, deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen, van grote dingen,  
als wij ontvangen al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,  
als wij herboren Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,  
Liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here, doet triomferen  
die naar U heten en in U weten,  
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

## Verkondiging

**Wij zingen:**

**"Maak dit huis tot een huis van gebed"  
(InSalvation) (JV)**

Maak dit huis tot een huis van gebed,  
waar U tastbaar aanwezig bent;  
vol van uw glorie,  
vol van uw naam.  
Alles wordt stil,  
slechts één stem spreekt ons aan.  
Maak dit huis tot een huis van gebed.  
Maak dit huis tot een huis van gebed.

Laat de beenderen weer leven, Heer.  
Wek ze op, als uw kerk profeteert;  
vol van uw glorie,  
vol van uw naam.  
Alles wordt stil,  
slechts één stem spreekt ons aan.  
Laat de beenderen weer leven, Heer.  
Laat de beenderen weer leven, Heer.

Wij buigen neer voor U  
en wij verwachten U.  
Bouw de ruïnes op,

herstel uw kerk, Heer!  
Kom stort uw Geest op ons,  
blaas ons nieuw leven in,  
want wij verlangen naar  
herleving, Jezus.

Zet uw kerk weer in vuur en vlam,  
Heilig God, dat ons hart weer brandt;  
vol van uw glorie,  
vol van uw naam.  
Alles wordt stil,  
slechts één stem spreekt ons aan.  
Zet uw kerk weer in vuur en vlam.  
Zet uw kerk weer in vuur en vlam.

## Gebeden

Mededelingen  
t.a.v. de  
Inzamelingen  
via de beamer



**Wij zingen staande ons Slotlied:  
Opwekking 815  
"Vul dit huis met uw glorie" (JV)**

1

Vul dit huis met Uw glorie		
Vul dit huis met Uw glorie		
Vul dit huis met Uw aanwezigheid		2x
Want alles is door U		
En alles is tot U		
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid		

[Chorus]

Hei - lig    hei - lig  
Heilig is de Heer  
Jezus is    Koning  
Breng hulde geef    Hem eer

3

Vul dit huis met Uw glorie  
Vul dit huis met Uw glorie  
Vul dit huis met Uw aanwezigheid  
Want alles is door  
En alles is tot U  
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

[Chorus]

Hei - lig hei – lig

Heilig is de Heer

Jezus is Koning

Breng hulde geef Hem eer

|  
|  
|  
|

2x

[Bridge]

Jezus is Koning

Breng hulde geef Hem eer

4

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U

En alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

|  
|  
|  
|  
|  
|

2x

Heenzending en Zegen

**0-0-0-0-0-0-0-0**



## MEDEDELINGEN:

Volgende week, zondag 12 juni 2022,  
om 9:30 uur gaat  
Ds. Noort uit IJsselmuiden voor.

---

**JoVo avond**  
(jong volwassenen 25-45jr)

**12 juni 19:30**

*Kijk op facebook voor meer info!*

