

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER



Juli-augustus 2022
Jaargang 19
Nummer 11

De liturgische kleur: groen bij het Heilig Avondmaal: wit

3 juli

9:30

Ds. I. Boersma-Prins
Afscheid KND/jeugddienst

Oud. v. dienst
Collecte

Dh. A.C. van de Beerecamp
1. Jeugd- en jongerenwerk 2. Kerk
Uitgang. Bloemenfonds

10 juli

9:30

Ds. T. Noort, IJsselmuiden
koffie na de dienst

Oud. v. dienst
Collecte

Dhr. W. Zonnenberg
1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Kosten erediensten

17 juli

9:30

Ds. R. Koning, Putten

Oud. v. dienst
Collecte

Dhr. R. van Marle
1. Kosten erediensten 2. Kerk
Uitgang: Doelcollecte

24 juli

9:30

Ds. G. van den Dool, Vledder

Oud. v. dienst Ochtend
Collecte

Mw. A. van Oosten
1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang. Beheer en onderhoud

31 juli

9:30

Dr. J. Wieggers, Olst

Oud v. dienst
Collecte

Mw. N. Dubois-Bastiaans
1. Bloemenfonds 2. Kerk
Uitgang. Kosten erediensten

7 augustus

9:30

Ds. J. van Slageren, Zwolle

Oud. v. dienst
Collecte

Dhr. A.C. van de Beerecamp
1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Beheer en onderhoud

14 augustus

9:30 Ds. I. Boersma-Prins
koffie na de dienst

Oud. v. dienst Dhr. J.A.S. Hiemstra
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Kosten erediensten

21 augustus

9:30 Ds. I. Boersma-Prins

Oud. v. dienst Mw. A. van Oosten

Collecte 1. Kosten erediensten 2. Kerk.
Uitgang: Doelcollecte

28 augustus

9:30 Ds. A.H. Zweers, Zwolle
voorbereiding Heilige Avondmaal

Oud. v. dienst Dhr. R. van Marle

Collecte 1. Bloemenfonds 2. Kerk
Uitgang: Kosten erediensten

4 september

9:30 Ds. I. Boersma-Prins
Heilige Avondmaal

11:00 Ds. I. Boersma-Prins
Heilig Avond in Huize Rehoboth

19:00 Mw. M. van Doorne, 't Harde
Heilig Avondmaal aan tafel

Oud. v. dienst ochtend Dhr. J.A.S. Hiemstra
Rehoboth Dhr. J.A.S. Hiemstra
Avond Mw. A. van Oosten

Collecte 1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Beheer en onderhoud

KERKCALENDER

24 augustus inlevering kopij voor het septembernummer

OM OVER NA TE DENKEN

Wist je dat...de kerk niet het gebouw is?
Wist je dat...de kerk niet de toren is?
Wist je dat...de kerk niet de kerkenraad of de dominee is?
Wist je dat...jij de kerk bent?
Wist je dat...wij de kerk zijn?
Wist je dat...als je genodigd wordt dat je dan welkom bent?
Wist je dat...iemand dan koffie heeft gezet en het gezellig heeft gemaakt?
Wist je dat...iemand dan op jou wacht, iemand die benieuwd is naar jouw mening, jouw verhaal?
Wist je dat...God zelf ook op jou wacht? Dat Hij de Gastheer is?
Wist je dat...ook al heb jij 'geen behoefte' dat een ander misschien wel snakt naar jouw glimlach, jouw hand op de schouder, jouw aanwezigheid?
Wist je dat...een ander blij kan worden of zich getroost kan voelen als jij er bent? Jou hoort zingen?
Wist je dat...het fijn is om sámen kerk te zijn?

En ik weet wel dat het waar is wat Geert Boogaard schrijft in één van z'n gedichten: soms is er écht niks aan, de kerk....
En ik weet wel dat het waar is dat de kerk verplicht is om te zoeken naar aansprekende manieren om de boodschap van Gods liefde voor mensen zo te brengen dat jij het begrijpt en dat dat misschien niet altijd zo goed lukt.....
Maar wij zijn de kerk! Zullen we het samen doen?
Samen kerk zijn als plaats waar mensen Gods liefde bezingen, samen kerk zijn als plaats waar je je door liefde laat leiden, waar plaats is voor vergeving en een nieuw begin.
Samen kerk zijn als plaats waar we leven van troost en van vreugde.
Laat jij je aanvuren en uitdagen?

Denk er deze zomer eens over na; door de coronatijd is je liefde voor de kerk misschien verflauwd, verwaterd maar denk er eens over na of je een nieuw begin wilt maken....met God, met elkaar, samen kerk zijn!

Hartelijke groet, ds. Ida Boersma-Prins

OOG VOOR ELKAAR

Samen de mooie dingen van het leven vieren en beleven: zo feliciteren we van harte onze examenkandidaten met het behaalde resultaat, het diploma. Meestal besteden we alleen aandacht aan de middelbare scholieren omdat de vlag met schooltas wappert op vaste data in juni. Bij oudere jongeren die slagen voor hun opleiding ligt dat vaak anders ... maar ook van harte gefeliciteerd!

We bidden jullie Gods zegen toe op je weg door het leven!

Zondag 3 juli hopen we aandacht te besteden aan de kinderen van de basisschool die een belangrijke stap voorwaarts maken: naar de middelbare school en dat betekent o.a. ook dat je niet meer uitgenodigd wordt voor de kindernevendienst. We zwaaien jullie uit en heten je welkom: in de kerk en bij het andere jeugdwerk van catechese en club. De jongeren werken zelf mee aan deze dienst en we worden muzikaal begeleid door Living Letter.

Niet alleen blijdschap maar ook als het om verdriet en zorgen gaat, willen we met elkaar meeleven. We delen het verdriet van dhr. Drikus Rorije (Patrijsweg 40) nu hij zijn vrouw Mies moet missen. Mevr. Rorije-Horst overleed op 8 juni in de leeftijd van 83 jaar (het In Memoriam leest u in deze Wegwijzer).

En wat zijn Bartha Logtenberg (Patrijsweg 6) en haar kinderen en kleinkinderen ontredderd en verslagen na het zo plotselinge overlijden van Bertus. Hij overleed op 18 juni in de leeftijd van 67 jaar (het In Memoriam leest u in deze Wegwijzer).

Met en voor de kinderen zingen we aankomende zondag: wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heren hand. Dat iedereen die ziek is of zeer bezorgd over zijn gezondheid in dat geloofsvertrouwen innerlijke rust en moed mag krijgen voor de

weg die vóór hem of haar ligt.

De vakantietijd breekt aan. Wij weten nog niet precies wanneer onze vakantieweken zijn al is het preekrooster aardig leeg. We laten het weten via de mededelingen in de dienst. Mocht er pastorale zorg nodig zijn dan kunt u contact opnemen via pastoraat@pkwapenveld.nl of bellen met iemand van het pastorale team.

En met die vakantietijd voor de boeg een reiszegen voor mensen die onderweg zijn, maar ook voor iedereen die thuisblijft:

Het ga je goed.
Wat op je weg komt
het zij je tot zegen!
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn,
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je met hoofd en hart bewogen bent
om de mens op je weg.
God zegene je weg,
moge je leven tot Gods eer zijn.

Ds. Ida Boersma-Prins

MUTATIES

Overleden

- Mw. J. Rorije-Horst, Patrijsweg 40, 8191 BK Wapenveld, op 8 juni 2022 in de leeftijd van 83 jaar.
- Dhr. H.A. Logtenberg, Patrijsweg 6, 8191 BJ Wapenveld, op 18 juni 2022 in de leeftijd van 67 jaar.

Ton Eilander

IN MEMORIAM

Jacomina Rorije-Horst
*** 18 februari 1939 † 8 juni 2022**

Op 8 juni overleed mevr. Mies Rorije-Horst in de leeftijd van 83 jaar. De dankdienst voor haar leven vond plaats op dinsdag 14 juni in crematorium Kranenburg te Zwolle. Op de rouwkaart stond een tekst uit Psalm 28: De HEER is mijn kracht en mijn schild, op Hem vertrouwde mijn hart. In dat vertrouwen is Mies overleden, een vertrouwen dat groeide naarmate ze zwakker werd.

Toen ik in 2015 meneer en mevrouw Rorije bezocht ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum trof ik een dankbaar echtpaar. De zegeningen werden geteld van kinderen en kleinkinderen, van samen genieten na de pensionering, kortom van een prachtig leven. Maar ook toen al was er het sterke bewustzijn: hier komt een keer verandering in. En die verandering kwam toen Mies vorig jaar het bericht kreeg dat ze ernstig ziek was en niet meer beter kon worden. Vanaf toen werd er geleefd van bloedtransfusie naar bloedtransfusie en van mijlpaal naar mijlpaal, want steeds was er iets moois om naar uit te kijken. En nu was de 57^e trouwdag in aantocht waarbij toch ook de bezorgheid om de hoek kwam kijken: ik zal toch niet, net zoals mijn moeder, op mijn trouwdag overlijden? Dat is niet gebeurd, het overlijden kwam vóór 11 juni, toch nog onverwacht. Maar Mies had er vrede mee, al vond ze het heel moeilijk en verdrietig haar man alleen achter te moeten laten in de zorgen om zijn gezondheid.

Bij Mies was Godsvertrouwen ingebed in haar leven. Zo was ze ook van huis uit opgevoed, streng of je kunt ook zeggen: beschermd. Ze groeide op in Heerde waar ze zo graag naar de Horsthoekschool dichtbij huis had willen gaan en ze heeft het moeilijk gevonden dat haar ouders kozen voor de christelijke school.

Dat geloof belangrijk in haar leven was, kwam de laatste jaren weer meer tot uiting toen ze samen met Dicky Schoenman en met Alie Blom naar de Petruskerk gingen en daar hun vaste plekje opzochten.

Natuurlijk was Mies bang en verdrietig toen ze zo ziek werd... maar God stelde haar gerust met een heel bijzondere ervaring. Ze vertelde van een droom waar een engel haar tegemoet vloog en zei dat ze niet bang hoefde te zijn. Ook hoorde ze het lievelingslied van haar moeder: Neem Heer mijn beide handen..... Vanaf toen zei ze: het is goed.

Laten we met gebed en meeleven om dhr. Rorije en zijn kinderen en kleinkinderen staan.

Ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Hermannes Albertus Logtenberg
*** 18 september 1954 † 18 juni 2022**

Op 18 juni overleed geheel onverwacht onze broeder in het geloof Bertus Logtenberg, in de leeftijd van 67 jaar. Nauwelijks te beseffen voor Bartha en de kinderen en kleinkinderen dat ze zo plotseling moeten leven zonder zijn liefde en zorgzaamheid.

Op vrijdag 24 juni was voorafgaande aan de begrafenis een dienst van Woord en Gebed waarbij we herinneringen deelden en troost zochten in Gods Woord.

Nadat Bertus zo'n tien jaar geleden afgekeurd werd voor zijn werk als timmerman - en wat deed hem dat veel verdriet! - brak er een periode aan waarin ze als echtpaar veel dingen samen deden. In harmonie op weg naar hun 45^e trouwdag later in dit jaar. Samen zochten ze ook de gezelligheid met hun kinderen en was er een hechte band met familie en vrienden. Ze leefden met tevredenheid en dankbaarheid. En Bertus hielp waar hij kon. Eerder in de tuin van z'n ouders aan de Putterweg, rondom het huis van de ooms Logtenberg in Oene, klussen in de Worp bij Herman en oppassen op de vier kleinkinderen Febe, Oscar, Maarten en Ilja.

We kennen Bertus in onze gemeente als gezelligheidsmens, altijd vrolijk en levenslustig. Jarenlang in de activiteiten-commissie en nu het maandelijkse drukken van de Wegwijzer en allerlei andere hand- en spandiensten.

Als drager bij 'De Laatste Eer' zag je weer een andere kant van Bertus: ernstig en zorgvuldig en hij vond het een eer om dat werk te doen.

Qua muziek lagen Bertus en Bartha niet echt op één lijn: Bertus hield van het levenslied, 'geheime zendermuziek' en hij was enthousiast zanger en regelaar bij het piratenkoor 'De Zingende Paddn'. Je zou de psalmen eigenlijk ook wel levensliederen kunnen noemen, want een hele verzameling gevoelens en emoties komen in het psalmboek voorbij. Het was heel bijzonder voor de familie Logtenberg dat net op de zondag dat we als gemeente zijn overlijdensbericht hoorden psalm 27 de psalm van de zondag was. Want laat die Psalm 27 nou net de trouwtekst van Bartha en Bertus zijn. "De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?"

Als het om het geloof ging, was hij niet een man van veel woorden. Liever de handen uit de mouwen, laat het maar zien in je daden. Daarom lazen we ook uit Micha 6 en 1 Petrus 3.

Bartha herkende Bertus in de praktische aanwijzingen die in die gedeeltes gegeven worden. Petrus geeft de gemeente adviezen over hoe te leven als volgeling van Jezus in het leven van alledag. En de profeet wijst het volk eeuwen eerder op waar het werkelijk op aankomt. Op eerlijkheid, rechtvaardigheid en trouw. Wandel je leven in alle bescheidenheid met God.

Het ging Bertus niet om het verdienen van Gods genade maar om vanuit de liefde van Christus zelf ook liefde te geven en de mensen om je heen te helpen. In die liefde van Christus mogen we Bertus Logtenberg veilig geborgen weten. Laten we biddend om Bartha, de kinderen en kleinkinderen heen staan.

Ds. Ida Boersma

Classicale vergadering Veluwe

Op 14 juni jl. kwam de classicale vergadering bijeen. De afgevaardigden spraken o.a. met elkaar over samen kerk zijn en de huisgemeente onder de classicale vergadering. Lees verder op de website pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen.

Gerrit Bok,
scriba

DIACONIE

Paaskaars 2021.

Zoals gebruikelijk geeft de diaconie de 'oude' kaars weg aan één van de gemeenteleden. Wilt u deze kaars ontvangen, stuur dan een mail naar diaconie@pkwapenveld.nl met een korte toelichting waarom u de kaars wilt ontvangen.

Namens de diaconie,
Jessica Oldenhof

ZWO - voorjaarszending

De voorjaarszendingscollecte heeft in 2022 een bedrag opgeleverd van € 1.023.

Een ieder hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage!

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

ZWO - postzegels en kaarten

Ook in de komende periode worden waarschijnlijk weer kaarten verstuurd vanaf diverse vakantielocaties. Voordat u ze weg wilt gooien, denkt u er dan aan dat de kaarten en postzegels mogelijk geld waard zijn...

De postzegels en kaarten kunnen worden ingeleverd in de bus in de hal van de kerk. U mag de postzegels op de kaarten laten zitten, deze hoeven niet van de kaarten geknipt of gescheurd te worden. De kaarten leveren soms nog meer op dan de postzegels.

Alvast hartelijk dank!

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

ZWO - bedankt

In de afgelopen mei-vergadering van de ZWO-commissie hebben we afscheid genomen van Mirjam Bruggeman. Mirjam is meer dan 20 jaar lid geweest van de ZWO-commissie.

Mirjam, heel erg bedankt voor al het werk dat je in deze lange periode hebt verricht!

De leden van de ZWO-commissie,
Bieuwkje van der Hoek
Marijke Mensink
Evelien Lamberts
Jannemieke van Doorn

FINANCIEEL OVERZICHT

Datum	Collecte	Bedrag
29-5	via bankrekening	€ 75,00
	via collecte	€ 156,03
	via Givt	€ 126,00
5-6	via bankrekening	€ 55,00
	via collecte	€ 221,45
	via Givt	€ 105,50
12-6	via bankrekening	€ 55,00
	via collecte	€ 103,15
	via Givt	€ 85,00
19-6	via bankrekening	€ 125,00
	via collecte	€ 197,60
	via Givt	€ 62,00
Ontvangen per bank	Doel	Bedrag
Dhr. W. Westhoff	oude metalen	€ 385,00
ROVA	oud papier	€ 257,14

Giften contant ontvangen

Via	Doel	Bedrag
Mw. E. Jonker	Bezoekdienst	€ 5,00
Mw. E. Jonker	Bezoekdienst	€ 7,00
Ds. I. Boersma-Prins	Diaconie	€ 10,00
Ds. I. Boersma-Prins	Diaconie	€ 10,00
Mw. M. Nitrauw	Kerk	€ 10,00
Ds. I. Boersma-Prins	Kerk	€ 10,00
Ds. I. Boersma-Prins	Kerk	€ 50,00
Mw. H. van Marle	Kerk	€ 10,00
Mw. M. Nitrauw	Verjaardagsfonds	€ 5,00

Ton Eilander

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude was-machines, drogers, magnetrons, mobiel-tjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteits-kabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen naar 06 4699 1710.

**JoVO - inspiratie en ontmoeting
voor jong volwassenen.**



Er zijn al een aantal JoVo-avonden geweest. Ontspannen avonden voor ontmoeting met andere leeftijdsgenoten (25-45 jaar) in de kerk. Avonden met een positieve vibe. Een combinatie van het alledaagse en de Bijbel. Op deze manier proberen we als kerk je een beetje inspiratie en bemoediging te geven. Je bent immers al druk zat met van alles en nog wat. Wat is het dan mooi als je elkaar kunt aanmoedigen om God erbij te blijven betrekken.

De eerstvolgende avond is dinsdag 13 september. We starten om 20:00 uur en het duurt tot maximaal 21:30 uur. Je hoeft je niet aan te melden, gewoon komen is het beste! Je ziet tegen die tijd nog info via facebook, website en de mededelingen in de kerk. Heb je vragen of wil je even contact?
App of bel Roger: 06 28 34 30 62.

Hartelijke groet,
Roger Dragstra

BEDANKT

De tuinploeg heeft een nieuwe cultivator voor het gazon van de kerk van Eddy Wullink gekregen.
Namens de tuinploeg danken wij Eddy hartelijk voor deze gulle gift.

Tuinploeg Petruskerk Wapenveld

Zorgvragen

Als Coördinatie Team Pastoraat krijgen we soms vragen over zorg, met name waar men terecht kan.

Bijvoorbeeld: voor ondersteuning huishouden, vervoert etc. kunt u bij het WMO-loket van de gemeente Heerde terecht. Uw zorgverzekeraar vergoedt soms ook taxivervoer als u voor controles naar het ziekenhuis moet. Kijk in uw polis of bel met uw zorgverzekeraar voor de aangesloten taxibedrijven.

Naar aanleiding van bovenstaande is een telefoonlijst gemaakt. De lijst wordt op de website van de kerk geplaatst. Op het prikbord hangen wat exemplaren om mee te nemen. Mocht iemand aanvullingen hebben, dan vernemen wij dat graag.

Coördinatie Team Pastoraat

Telefoonlijst:

Huisartsenpraktijk Wapenveld 's avonds of weekend	038 447 8701 0900 33 6 33	praktijkwapenveld.nl
Huisartsenpraktijk Heerde 's avonds of weekend	0578 698180 0900 33 6 33	huisartsenheerde.nl
Spoedeisende hulp Isala Zwolle	088 624 5000	isala.nl
Fysio D'Olde Bank	038 4477588	fysiodoldebank.nl
Fysio+Fitness Noord Oost Veluwe	038 4479999	hierhebikpijn.nl
WMO Heerde aanvraag huishouding respijtzorg	0578 699494	gemeente@heerde.nl zorgvraag.heerde.nl
Thuiszorg Wapenveld (Rehoboth)	0578 763708	wzuveluwe.nl

Thuiszorg Verian	088 126 3126	verian.nl
Buurtzorg Wapenveld	06 2232 8502	viattence.nl
Thuiszorg Viattence	0578 668449	
Particuliere begeleiding thuis Saar aan huis	085 9025807	saaraanhuis.nl
Personenalarmering Eurocross (wordt grotendeels vergoed door Zilverenkruis Achmea)	071 36 41707	eurocross.nl
Personenalarmering Verian	055 2002744	
WZU Veluwe (Rehoboth) dagbesteding en wonen	0578 763708	wzuveluwe.nl
Viattence Heerde dagbesteding en wonen	0578 668449	viattence.nl
Dorpsontmoetingscentrum Hof van Cramer	Ton Hulsebos 06 5125 9370 Maarten Jan Heesen 06 4540 3527	hofvancramer.nl
Hospice Casa Vera Epe	06 2379 5462	hospicecasavera.nl
Hospice Hattem	06 8382 1368	coördinator@hospicehattem.nl
Hanzeheerd Brinkhoven	0578 691244	brinkhoven@hanzeheerd.nl
Hanzeheerd de Bongerd	038 4445851	debongerd@hanzeheerd.nl
Taxi vervoer naar ziekenhuis kan wellicht via uw zorgverzekeraar		
Palliatieve netwerk Oost-Veluwe	0578 668449	info@viattence.nl
Vrijwillige hulpdienst Heerde	Bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur 0578 692525	info@vhdheerde.nl
STIP voor uw zorgvraag	0578 699499	info@zorgvraagheerde.nl

GEDICHT

Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan,
we zullen weer massaal op vakantie gaan.
Het is een tijd om tot rust te komen.
Een tijd van nieuwe ervaringen,
prachtige vergezichten tijdens wandelingen.

Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken,
we raken toch nooit uitgekeken,
op Gods schepping in de natuur.
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt,
Hij is het die over ons leven waakt.

Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen,
U over de thuisblijvers ontfermen.
Wij bidden om Uw nabijheid.
Bewaar ons overal op onze levensreis,
onderweg naar Uw hemels paradijs.

(Mina Mulder-Zuur)





PETRUS
kerk