

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER



Juni 2022
Jaargang 19
Nummer 10

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038 376 9665
✉ iboersma@live.nl

Roger Dragstra
☎ 06 283 430 62
✉ roger@dragstra.eu
(woensdag is de vrije dag)

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

www.pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda IJzerman 06 114 831 43

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038 447 9387

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-844 2292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl
Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038 447 8600
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

College van kerkrentmeesters:
☎ 038 447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038 4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46991710

De liturgische kleur: Met Pinksteren Rood; Na Pinksteren: Groen
Bij het Heilig Avondmaal: Wit

5 juni

Pinksteren

09:30

Ds. I. Boersma-Prins

19:00

Ds. J. Visser uit Ermelo

Praisedienst

Oud. v. dienst ochtend

Dhr. R. van Marle

avond

Mevr. A. van Oosten

Collectes

1: Pinksterzendingscollecte 2: Kerk

Uitgang: Orgelfonds

12 juni

Zondag van de Drie-éénheid

09:30

Ds. T. Noort uit IJsselmuiden

voorbereiding H.A./ koffie na de dienst

Oud. v. dienst

Nog niet bekend

Collectes

1: Kosten Erediensten 2: Kerk

Uitgang: Doelcollecte

19 juni

09:30

Ds. I. Boersma-Prins

Heilig Avondmaal

11:00

Ds. I. Boersma-Prins

Heilig Avondmaal in huize Rehoboth

19:00

Ds. A. M. van de Wetering uit Epe

Heilig Avondmaal aan tafel

Oud. v. dienst

Nog niet bekend

Collectes

1: Diaconie 2: Kerk

Uitgang: Beheer en Onderhoud

26 juni

09:30

Ds. J.M. Weststrate uit Heerde

Oud. v. dienst

Nog niet bekend

Collectes

1: Diaconie 2: Kerk

Uitgang: Kosten Erediensten

3 juli

09:30

Ds. I. Boersma-Prins

afscheid KND/ jeugddienst

Oud. v. dienst

Nog niet bekend

Collectes

1: Jeugd en Jongerenwerk 2: Kerk

Uitgang: Bloemenfonds

KERKCALENDER

22 juni Inleveren kopij voor de Wegwijzer van juli/augustus

OM OVER NA TE DENKEN

Wat een prachtige Hemelvaartsdag was het dit jaar!

Wat een mooie samenkomst in de buitenlucht!

Een feest!

Klapstoelen en kleedjes.

Muziek!

Spelende kinderen!

De wijnranken en vijgebomen ontbraken....dan was het helemaal dichtbij het bijbelse plaatje van vrede, van sjaloom gekomen: "ieder onder z'n eigen vijgeboom" zonder angst voor oorlogsgeweld. (lees Micha 4 *'eens zal de dag komen....dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand meer opgeschrikt....)*

De letter V stond centraal op deze Hemelvaartsdag.

Op zoek in het evangelie!

De V van VREDE.

Vrede als tegenpool van wat er in deze wereld aan de hand is. Oorlog, geweld, conflicten....onwerkelijk dichtbij en actueel en verschrikkelijk, maar ik denk niet alleen aan Oekraïne en andere oorlogsgebieden. We hebben corona-jaren achter de rug waarin we hebben gemerkt hoe makkelijk je tegenover elkaar komt te staan door een verschillende mening, door verwijten en verwijdering. Verhoudingen kwamen onder druk te staan.

En ik denk ook aan dat we met onze levensstijl als het ware de oorlog hebben verklaard aan de schepping en onze verantwoordelijkheid voor deze aarde.

Zoveel seinen op rood, zo dat mensen zich afvragen: in wat voor tijd leven we, waar gaat dit naartoe?

Vorige week las ik met een groepje jonge mensen het Hemelvaartsgedeelte uit Handelingen met de vraag waar hun gedachten bleven haken. En een paar noemden deze tekst: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd.....en we deelden onze onzekerheid over in wat voor tijd we leven en hoe we alles moeten duiden...

We lazen deze Hemelvaartsdag ook de vredegroet van Jezus na zijn opstanding. (joh. 20). Het woord vrede dat Hij ook liet horen toen Hij voor zijn lijdensweg met zijn leerlingen over zijn afscheid sprak, hen daarop voorbereidde. "Ik laat jullie Vrede na, mijn vrede geef Ik jullie."

Vrede voor jullie!

Want zijn Vader is God van vrede.

En Gods koninkrijk is een rijk van vrede.

En op Hemelvaartsdag vieren we, eren we Jezus als Vredevorst.

Staat het haaks op onze werkelijkheid?

Botst dat met wat we lezen in de krant en wat mensen aan den lijve meemaken.

Ja!

En te vaak heb ik zelf m'n toevlucht gezocht in: ja, maar het gaat om innerlijke vrede. Rust van binnen die je gegeven wordt. Maar dat klopt toch niet.... het komt zeker mee in het bijbelse begrip vrede, maar dat is niet het belangrijkste. Voor zielerust wordt niet het begrip sjaloom, vrede gebruikt.

De bijbel bedoelt met vrede: leven in goede verhoudingen. In je verhouding tot God, in je verhouding tot andere mensen en natuurlijk.... ook in de verhouding tot jezelf, want wat kun je met jezelf overhoop liggen, wat kan het stormen in je binnenste maar het is niet het belangrijkste.....

Ik denk aan wat Bonhoeffer in de oorlogsjaren in zijn cel schreef over Hemelvaartsdag. Hij beleefde het, hij vierde het in zijn cel als dag van grote vreugde. Christus regeert de wereld en ons leven schrijft hij en dat dat voor hem een therapie is tegen zelf-medelijden. 'Het behoedt mij ervoor de eigen ontberingen op een of andere manier belangrijk te vinden.'

Dus zet jezelf niet op nr 1 als het om vrede gaat.

God wil vrede en daar hoort het woord gerechtigheid bij. Vrede en gerechtigheid kussen elkaar zegt Psalm 85.

God wil vrede. Niet de vrede van de wereld want die heeft te maken met macht, met onderwerping.

De vrede van God heeft te maken met offer, met zelfverloochening. Kijk naar Jezus de Vrededorst.

En daarom is deze letter V een letter om mee te nemen als opdracht. Een opdracht om aan te pakken. Een roeping voor christenen. En werk genoeg, voor het oprapen. Waar en hoe wil jij de vrede dienen?

De V staat trouwens ook voor vertrouwen. Zo mag je Hemelvaartsdag ook vieren. Onder de indruk van het vertrouwen dat Jezus ons geeft bij zijn weggaan. Wat een opdracht vertrouwt Hij ons toe, wat een ruimte in dat spanningsveld waarin we leven, tussen hemel en aarde.

Neem de letter V mee als geheugensteun op weg naar Pinksteren.

De V van vertrouwen

De V van vreugde

De V van verbinding met God en elkaar

De V van volhardend gebed om de Geest van God

De V van vrede.

(een gedeelte van de hagepreek 2022, ds. Ida Boersma)

OOG VOOR ELKAAR

Oog voor elkaar geeft werk voor ons allemaal in de gemeente

De onderlinge verhoudingen in de gemeente: er-met-elkaar-zijn en er-voor-elkaar zijn.

‘Op jezelf geloven’ zonder relatie tot medegelovigen is voor het Nieuwe Testament óndenikbaar: het geloof dat ons verbindt aan Christus verbindt ons tegelijk aan elkaar.

Hoop jij ook zo dat we als gemeente niet als ‘los zand’ aan elkaar hangen?

Daarom even een handjevol uitspraken om over na te denken als het gaat om 'oog voor elkaar'. Hoe concreet wordt dat in jouw leven? Ik nodig je van harte uit om daarover na te denken en in actie te komen. En vind je het moeilijk om te zien waar jij je tijd en talent kunt inzetten? Ik denk graag met je mee! Mogelijkheden genoeg: voor jong en oud en van kleine tot wat grotere projecten maar altijd waardevol en gewaardeerd!

Met dankbaarheid zwaaien we uit op 1^e Pinksterdag: Jannie Docter-van der Horst als diaken, Diny van der Scheer- Ruiters als pastoraal werker en Jeroen Huisman als ouderling-kerkrentmeester.

Blij zijn we dat Antoinet Huisman-Veluwenkamp en Alfred van de Beerencamp gehoor hebben gegeven aan de roeping om resp. diaken en ouderling-kerkrentmeester te worden. Zij worden op 1^e Pinksterdag bevestigd in het ambt.

Meeleven

We leven mee met de kinderen van Finet Logtmeijer (W.H. van de Pollstr. 14) die op 18 mei overleed in de leeftijd van 71 jaar. Elders in de Wegwijzer leest u het In Memoriam.

Meer mensen in de gemeente tobben met hun gezondheid, zijn gespannen over lopende onderzoeken en liggen 's nachts wakker met zorgen over de toekomst. Kunnen we lasten helpen dragen door voor elkaar te bidden, door met elkaar mee te leven? Denk ook aan de jongeren in onze gemeente die met spanning op de uitslag van hun eindexamen wachten!

Denkt u/denk je eraan dat je vragen om hulp of pastoraal bezoek kunt neerleggen bij het pastoraal team bestaande uit Nelleke Dubois, Roelie Draaijer, Wanda IJzerman en Wietse Venema? (of via pastoraat@pkwapenveld.nl) Juist omdat we niet genoeg pastorale ouderlingen hebben die stelselmatig hun wijk doorlopen is pastoraat een beetje 'maatwerk' geworden waarbij we ook van gemeenteleden onderling hopen dat ze ons een seintje geven: ook dat is omzien naar elkaar!

hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins

Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Wat een prachtige dag was het!

De organisatie kijkt met veel plezier, maar ook dankbaarheid voor het weer en verloop van de dag, terug op de 26 mei jl. Zij bedankt iedereen voor de hulp die dag die we voor de 2^e keer met de Petruskerk organiseerden.

Even een korte terugblik:

- Schitterend weer, ondanks de matige voorspelling.
- Iedereen was er na 2 jaar corona ook echt weer aan toe om dit samen te beleven.
- Vivo met 9 muzikanten, Dennis/Lisanne/Rienk met zang en muziek, Ted op accordeon, Alexander met perfect geluid, de stoelen (met helpers) van Joop Fikse: wat een samenwerking en saamhorigheid.
- Dik 200 bezoekers, vanuit verschillende (kerkelijke) windrichtingen en van alle leeftijden: er was babygeluid, spelende kinderen, gezinnen, ouderen en jongeren.
- Leo Montfrooij stond met beachflags aan het fietspad mensen 'dringend doch vriendelijk' aan te spreken om aan te schuiven.
- De liturgie die we uitdeelden, was zo goed al op. Koffie, ranja en cake gingen schoon op en de appels (van Henk Nooteboom) waren ook dit jaar weer zeer smakelijk.
- Er werd in groepjes samen gefietst en gewandeld, zij het in beperkte mate. De 'Emmaüs'-wandeling om 8.30 uur ging in 3 groepjes van 2 en ze keerden gelukkig ook allemaal op tijd terug.
- Er zijn mooie foto's gemaakt die we terug gaan zien op Facebook. Ook Roger maakte nog een selfie met aantal kinderen in de dienst en er gingen ruim 20 kinderen naar de KND.
- De wieken van de molen draaiden volop tijdens de dienst tegen een Hollandsche lucht van blauw en wit.
- De overweging van Vrede kon niet passender in deze tijd en

daarna werd met gulle hand gegeven bij de collecte.

- Liedereren, het weer, de muziek, alles viel prachtig samen, of zoals Opwekking 832 uit de liturgie zegt 'de hemel knielt' en 'de hemel juicht'!

Namens de organisatie van Petruskerk en Kruiskerk,
Bart Doornink

IN MEMORIAM

Finetta Logtmeijer

* 9 februari 1951 † 18 mei 2022

Op 18 mei overleed onverwacht mevr. Finetta Logtmeijer in de leeftijd van 71 jaar. Finet was afkomstig uit Steenwijk en vanuit de prachtige kapel van “De laatste eer” in Steenwijk heeft daar de afscheidsdienst plaatsgevonden en daarna de begrafenis in Steenwijkerwold.

Op zondag 22 mei hebben we haar herdacht in onze gemeente en gezongen “Veilig in Jezus’ armen”. Niet veel mensen zullen haar hebben gekend maar gelukkig had ze een kleine groep mensen rondom zich, ook uit onze gemeente, die haar hielpen. Door psychiatrische problemen was zij angstig en leefde ze tamelijk teruggetrokken. Ze had vier kinderen, Suzanne, Jacco, Hester en Maurice. Maurice overleed 11 maanden geleden en daar had ze veel verdriet van. Ook was er machteloosheid en verdriet dat ze niet de moeder heeft kunnen zijn die ze graag wilde. Ze genoot van het contact met de kinderen en de hoogtepunten waren het samenzijn rondom haar verjaardag en samen Kerst vieren in Amsterdam.

Ze was een lieve, kwetsbare vrouw. Bij haar afscheid heb ik uit Psalm 61 geciteerd: ‘Laat mij als een kleine vogel schuilen waar Gij uw armen om mij slaat’. Zelf putte ze troost uit het geloof. “Ik wandel in het licht met Jezus” klonk bij haar afscheid.

Een ingelijst gedicht geeft mooi aan wat Finets troost was en wat ze haar kinderen mee zou willen geven.

*In Gods hand
Omringd door liefdevolle zorgen
beveiligd als een kostbaar pand,
zo ligt mijn broos bestaan geborgen
diep in de holte van Uw hand.*

*Mijn pril begin hebt Gij gezocht;
uw liefde riep mij in het leven;
elke minuut, elk' ademtocht
wordt mij in gunst door U gegeven.*

*Dit blijde weten, dit geluk,
slaat alle twijfel in mij stuk;
verdrukking, ziekte, dood of lijden,
wat kan mij van Uw liefde scheiden?*

*Want in de holte van Uw hand,
omringd door liefdevolle zorgen,
beveiligd als een kostbaar pand,
houdt Gij, voor eeuwig mij geborgen.*

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering (grote kerkenraad) gehouden op 6 april 2022 in De Rots.

Omdat het een grote kerkenraad is, is er na de opening ruimte voor een verdere bezinning. We kijken naar vier samengestelde fragmenten van vieringen uit verschillende protestantse kerken. We praten met elkaar over de verschillende liturgieën.

De ZWO is uitgenodigd en Jannemieke van Doorn praat de kerkenraad bij over het werk van de ZWO. De ZWO regelt de voor- en najaarszendingscollecte, zamelt kaarten en postzegels in, regelt actie spaardoosjes, de paasgroetenactie en het 40-dagen project. De ZWO bestaat nu uit 5 mensen en er wordt ca. 4x per jaar vergaderd. Er stoppen 2 ZWO-leden, dus nieuwe leden zijn welkom!

De avond voor pastorale medewerkers is weer goed bezocht. Dit in tegenstelling tot de avond voor nieuw-ingekeomenen, waar het bezoekersaantal tegenviel. Ook de avond voor jongvolwassenen van Roger Dragstra had een teleurstellende opkomst. Er is wel een lijst van aanpak gemaakt voor de volgende avond op 10 mei.

Het komend avondmaal wordt op de eigen plek gevierd, ambtsdragers zullen rondlopen. Op Rehoboth kunnen we in de tuinkamer terecht. Bij de financiële stukken van de diaconie moet nog een nadere toelichting komen.

Er is nog geen besluit genomen over de wijze van collecteren. Hier wordt over nagedacht wat wijsheid is.

De jaarstukken van de kerk zijn tijdens de gemeenteavond door een aantal gemeenteleden goed bekeken. De stukken kunnen naar de kascommissie. De volgorde van de stappen zijn wat rommelig verlopen dit jaar. Volgend jaar moeten we dit beter ondervangen.

De voorzitter sluit de vergadering met gebed.

Johan Hiemstra
Scriba

Preekvoorziening

Na jaren lang gezorgd te hebben dat wij elke zondag een dominee op de preekstoel hebben staan, hebben Agnes en Wietse Venema deze taak overgedragen aan Wim Westhoff.

We willen Agnes en Wietse dan ook hartelijk bedanken voor het vervullen van deze klus en zijn blij dat Wim deze taak over wil nemen.

Realiseert u zich dat het preekrooster voor het hele volgende jaar al zo goed als rond is? Regeren is vooruitzien, maar soms is dat best lastig, dat je zo ver van tevoren al moet plannen wat wanneer gaat gebeuren. Er zullen ongetwijfeld diensten zijn waarvan we zeggen “hè, wat jammer dat dat nu net samenvalt met ...”; er wordt ook zoveel georganiseerd tegenwoordig.

Al met al een hele klus om elk jaar het rooster weer rond te krijgen. Maar tot nu toe is het altijd gelukt en ook voor komend jaar zal het de preekvoorzieners weer lukken om elke zondag iemand te vinden die bij ons wil voorgaan.

Succes Wim!

De kerkenraad.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Solidariteit betekent zoveel als ‘één voor allen en allen voor één’. En daar draait het dan ook om bij de Solidariteitskas: gemeenten die elkaar helpen. Die elkaar de hand toereiken. Die weten dat je verantwoordelijk bent voor elkaar. En dat je elkaar soms moet geven wat nodig is: draagkracht.

De solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Breed gedragen

Veel van de activiteiten die de solidariteitskas bevordert, hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden.

Andere activiteiten vallen niet onder één of enkele gemeenten maar ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is het een kwestie van gemeenten die met elkaar áán elkaar geven.

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,- per belijdend lid – waarbij dit bij de meesten automatisch wordt afgeschreven in de maand juni. Een aantal gemeenteleden ontvangt in dezelfde maand een acceptgiro. Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas; het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Het aantal belijdende leden van onze gemeente is ongeveer 400. Vanuit de landelijke kerk - de synode - wordt op basis van dit aantal aan onze gemeente een vaste heffing in rekening gebracht van € 5,- per belijdend lid, in totaal dus $400 \times € 5,- = € 2.000,-$. Als ieder belijdend lid € 10,- overmaakt, resteert voor onze gemeente per saldo een netto-opbrengst van € 1.000,-. De ervaring leert echter, dat een deel van de belijdende leden vergeet om de acceptgiro in te vullen en in te sturen. **Ook voor deze niet bijdragende leden moet € 5,- worden betaald.**

Ten slotte Het advies moge duidelijk zijn: vergeet toch vooral niet uw bijdrage aan de solidariteitskas over te maken! U helpt daarmee niet alleen andere zustergemeenten binnen onze kerk, maar ook onze eigen gemeente. Van harte aanbevolen dus – alvast dank voor uw bijdrage!

IBAN-nummer Protestantse kerk Wapenveld: NL12 RABO 0396 5638 72

FINANCIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	doel:	bedrag:
24-4-2022	via collecte		€ 163,30
24-4-2022	via Givt		€ 54,00
24-4-2022	via Bankrekening		€ 171,00
1-5-2022	via collecte		€ 127,74
1-5-2022	via Givt		€ 60,00
1-5-2022	via Bankrekening		€ 158,00
8-5-2022	via collecte		€ 122,79
8-5-2022	via Givt		€ 90,00
8-5-2022	via Bankrekening		€ 185,00
15-5-2022	via collecte		€ 214,00
15-5-2022	via Givt		€ 76,00
15-5-2022	via Bankrekening		€ 109,00
22-5-2022	via collecte		€ 117,90
22-5-2022	via Givt		€ 76,50

giften:	per bank	doel:	
	activiteiten	Oude metalen	€ 485,00

giften:	contant ontvangen	doel:	bedrag:
	via Dhr. W. Westhoff	verjaardagfonds	€ 10,00

Ton Eilander

MUTATIES

Overleden:

Mw. F. Logtmeijer, W.H. van der Pollstraat 14, op 18 mei 2022 in de leeftijd van 71 jaar.

Ton Eilander

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710

BEDANKT

“ALS EEN WARME DEKEN”

Zo voelde het medeleven van zoveel mensen tijdens Albert's korte ziekbed en zijn overlijden.

Het geeft troost en moed om verder te gaan en proberen de draad weer op te pakken.

Nogmaals hartelijk dank namens ons allemaal en hopelijk snel tot ziens!

Hartelijke groet,
Korrie van Piekeren.

Graag wil ik iedereen bedanken, die de afgelopen moeilijke periode met mij meegeleefd hebben.

Ik ervaar alle blijken van medeleven als water in de woestijn.

Geke Kegelaar

He hé

Eindelijk weer thuis na een lange tijd van afwezigheid
Met veel pijn maar dat zal minder worden.

Wat mij heeft geholpen is de vele gebeden die voor mij gezond-
den zijn tot God die deze gebeden heeft gehoord en er naar
heeft gehandeld.

Hartelijk dank voor uw medeleven en uw medeleven aan Sienie.
Die voor een bijna onmogelijke taak stond de moed er steeds in
te houden.

Voor alle zieken en bedroefden de volgende zin die ik op onze
huwelijksdag van onze kinderen kreeg en waar ik veel moed uit
haalde.

WIE HOOPT OP DE HEER
KRIJGT NIEUWE KRACHT
HIJ SLAAT ZIJN VLEUGELS UIT
ALS EEN ADELAAR

T.R. Bredewolt en C.W. Van Ommen

Roemenië reis mei 2022

Wanneer u dit leest zit onze reis naar Roemenië er al weer op.
Gerrit zit op het moment van schrijven nog in Roemenië samen
met Dick om de hulp in Oekraïne te ondersteunen. Zij hopen op
28 mei terug te komen.

Transport

Het transport van de goederen en caravan door Gerrit en Wietse
is goed verlopen. Na 3 dagen kwamen zij veilig aan in Danes,
waar zij, na een heerlijke maaltijd bij Elena, de caravan afgekop-
peld hebben. Exact op hetzelfde moment dat zij even later de
rotonde naar Sighisoara, onze verblijfplaats, namen, sloten wij
(René, Gerhard met Dick en Hans van SNR) opgehaald van het
vliegveld door Liviu achter hen aan. Een fijn weerzien.

Werkweek

Maandagochtend hebben we na het ontbijt met en voor elkaar en de komende week gebeden. Goed om zo samen te starten. Dick en Hans zijn die dag richting Oekraïne gereden om daar organisaties te ondersteunen.

Aangekomen bij het center hebben we eerst alle gedoneerde spullen uitgeladen samen met Christi en Alin, onze Roemeense medebouwers. Een deel hiervan, geschonken door de Gift City, is vrijdagmiddag alweer verkocht op een markt op het terrein van Liviu. Een groot aantal bezoekers, ook van buiten Danes, kwam hier op af. De opbrengst was 462 euro. Mooi om te zien dat ook op deze manier de stichting gesteund wordt.

Daarna zijn we naar de bouwplaats gegaan. Na uitleg en gebed heeft Liviu de eerste steen gelegd en konden we aan de slag. Al snel werden er koppels gevormd, vonden we ons ritme, en met extra hulp van Jozef (de man die vorig jaar opgehaald is uit Balan) mochten we 5 dagen ons werk doen.

Heerlijk in t zonnetje en iedere dag een goede lunch in het center bereid door Elena, Simona en Oekraïense vrouwen. Liviu vangt daar tijdelijk enkele vluchtelingen op.

Op vrijdag hadden we alle buitenmuren en een deel van de binnenmuren op hoogte. De kerk waar Liviu deel van uitmaakt en een aannemer gaan er voor zorgen dat alles klaar wordt gemaakt voor het Duitse team dat in augustus komt om de bouw over te nemen en af te maken.

Tussendoor zijn we nog naar een ziegeunerdorp geweest om voedsel te brengen. Hier hebben we ook de vrouw en enkele van haar kinderen ontmoet waarvoor het huis gebouwd wordt.

Verder zijn er boodschappen gedaan tbv de opvang van de vluchtelingen in het center en zijn er kids tassen (vol met tekenen knutselspullen) uitgedeeld aan Oekraïense kinderen die in een andere plaats opgevangen worden. Het blijft bijzonder om dit te mogen doen. Je voelt de dankbaarheid van de mensen.

Akties en giften

Mooi ook om te melden dat door de akties (Rock Solid cupcakes, sponsor diner) en de vele giften we 5.519,50 euro moch-

ten ontvangen. Wat een zegen! Hierdoor konden we buiten het ouderweekend en de bouw ook extra geld doneren aan stichting Perspective Danes voor de opvang van de vluchtelingen in het center en hebben we het loon en de lunches van onze medebouwers kunnen betalen. Iedereen heel hartelijk dank hiervoor. Speciale dank aan u allen van Liviu en Elena. Zij zijn elke keer weer verrast en dankbaar voor de steun die ze mogen ontvangen.

Het was een goede week. Wij voelden ons gedragen en verbonden door uw gebed. Fijn om zo samen christen te zijn.

Wilt u meer weten? Schiet dan een van ons aan. We delen graag onze ervaringen (en hopen ook u enthousiast te maken).

Isus te iubeste!

Het bouwteam, ook namen Dick en Hans.



Bijbel Challenge met NBV21 op Opwekking

Tijdens de Pinksterconferentie 'Opwekking' – van 3 tot en met 6 juni in Biddinghuizen – zal non-stop de NBV21, de nieuwste Bijbelvertaling, worden voorgelezen. Wie wil meedoen met deze *Bijbel Challenge* kan online intekenen. De *challenge* is opgezet door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

'We dagen bezoekers uit om in sessies van een kwartier non-stop de NBV21 te lezen, van Genesis tot en met Openbaring', zegt Paul Abspoel, Programmacoördinator Kerken bij het NBG. 'Wie wil meedoen kan zich vanaf nu aanmelden via [de website](#).' De Bijbelchallenge verloopt in estafette en gaat dag en nacht door, van vrijdagmorgen tot en met maandagmiddag, in een speciale tent. Er komen ook enkele open tijdvakken. Op die momenten kunnen bezoekers van de Pinksterconferentie spontaan meedoen.

Leesplan voor Pinksteren over de Geest

Wie tussen Pasen en Pinksteren wil stilstaan bij het werk van de heilige Geest, kan het boekje *'Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft'* aanvragen. Het bevat een Bijbelleesplan en is vanaf vandaag te bestellen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

'Gods Geest brengt mensen in beweging', zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. 'Met dit leesplan leef je toe naar Pinksteren. Wil jij je laten vormen door de Geest en ontdekken hoe je vrucht kunt dragen? Je krijgt eerlijke vragen en praktische tips om te groeien in geloof en liefde. Laat je inspireren!'

[Bestellen](#)

Het Bijbelleesplan *'Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft'* verschijnt half mei bij het NBG. Het is gratis aan te vragen via bijbelgenootschap.nl/vruchtvandegeest en wordt na verschijning toegezonden, zolang de voorraad strekt.

Meer verantwoordelijkheid voor vrouwen in 1 Korintiërs 11

'In de NBV21 geeft Paulus vrouwen meer *agency* dan in traditionele vertalingen', aldus Cor Hoogerwerf over 1 Korintiërs 11. In dat hoofdstuk gaat het over de hoofbedekking van vrouwen. Hoogerwerf bespreekt dit in het vandaag verschenen vertaalblad *Met Andere Woorden*. Verder zoomt het blad in op Ruth, met het oog op de komende [webinarserie](#).

In MAW is er daarnaast veel aandacht voor het boek Ruth vanwege de [webinarserie voor theologen](#) die van 9 mei-13 juni wordt gehouden. Marjo Korpel schrijft over de oorsprong van Ruth en dateert het in de tijd na de ballingschap. Klaas Veenhof bespreekt de rechtsgewoontes van destijds en komt met een suggestie om Ruth 4:5 anders te lezen. En verderop in dit nummer gaan Martine Oldhoff en Matthijs de Jong in discussie over de vraag of het woord 'ziel' in Bijbelvertalingen vaker zou moeten worden ingezet

NBG contactpersoon:
Harriët Vroling
en Jolanda Liefers.

CLASSIS

De generale synode vergaderde

Op 21 en 22 april kwam de generale synode bijeen. Namens de classicale vergadering Veluwe nemen vijf personen deel aan deze vergadering. Elke dag wordt geopend met een liturgische viering. Thomas Kool, ouderling in de Hervormde gemeente Voorthuizen heeft deze keer de impressie geschreven. Hij schrijft iets over zijn rol en de rol van de andere afgevaardigden. Daarna komen aan de orde de vestigingsplaats van de PThU, de benoeming van Jolanda Aantjes als lid van het moderamen en de rol van de kerkelijk werkers en preekconsenthouders. Dat laatste vanwege het rapport *geroepen om te dienen*.

Proeverij van de seidermaaltijd, voorstellen voor benoeming preses en twee bijzondere afgevaardigden, benoemingen van nieuwe collegeleden en mooi nieuws lees je allemaal in deze impressie. U vindt de impressie op de website: pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen

*Gerrit Bok,
scriba classicale vergadering Veluwe.*



PETRUS
kerle