

GROOTLETTER LITURGIE**Petruskerk te Wapenveld**

19 juni 2022
9:30 uur

Eerste zondag van de zomer

Viering Heilig Avondmaal

Liturgische kleur: Wit

*Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
 U bent mij altijd tot hulp geweest,
 verstoot mij niet, verlaat mij niet,
 God, mijn behoud.*

*Psalm 27: 7a, 9b.**Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins**Organist: Dhr. Th. Van der Wal*

Collectes: Diaconie
Kerk
Beheer en onderhoud

ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door
 de ouderling van dienst

We zingen staande Psalm 27: 1 en 7

1. **Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
 Waar is het duister dat mij onheil baart?
 Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
 in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
 Of zich de boosheid tegen mij verbindt
 en op mij loert opdat zij mij verslindt,
 ik ken geen angst voor nood en overval:
 het is de Heer die mij behouden zal!**

7. **O als ik niet met opgeheven hoofde
 zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
 O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
 dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
 Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
 Hij is getrouw, de bron van alle goed!
 Wacht op de Heer, die u in zwakheid
 schraagt,
 wacht op de Heer en houd u onversaagd.**

Stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen**

(wij gaan zitten)

Gebed van verootmoediging

Wij zingen Lied 400

- 1. Voordat ik kan ontvangen brood en wijn en delen in de maaltijd van de Heer, erken ik wat er donker is in mij en leg dat neer.**
- 2. Het woord van steun en troost dat ik niet sprak, de hand die ik in trots niet reiken kon, de vriendschap die in drukte onderging – ik leg het neer.**

- 3. Mijn blik, soms onverschillig afgewend, mijn wil zo fel aan anderen opgelegd, elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst ik leg het neer.**
- 4. In deze kring ziet Christus zelf mij aan. Ik vraag en schenk vergeving ieder hier, dat alles wat zijn vrede tegenwerkt wordt neergelegd.**
- 5. Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis, ik maak mij leeg en strek mijn handen uit naar U, naar alles wat U geven wilt in brood en wijn.**

Leefregel

Wij zingen Lied 276: 3

- 3. Tafel van Een, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim. Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.**

Gebed bij de opening van het Woord

Wij zingen het Kinderlied: ELB 420

Refrein:

**Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur zal Hij open
doen.
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.**

**Als je de Vader vraagt om een brood
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet een.**

Refrein:

**Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur zal Hij open
doen.
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.**

**Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn Naam, ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen.
Ik ben dezelfde als toen.**

Refrein:

**Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur zal Hij open
doen.
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.**

Gesprekje met de kinderen voordat ze
naar de kindernevendienst gaan

Schriftlezing: Handelingen 4: 1-12

¹ Terwijl Petrus en Johannes de menigte
nog toespraken, kwamen de priesters, het
hoofd van de tempelwacht en de saddu-
ceeën op hen af, ² hevig ontstemd omdat
ze het volk onderrichtten en de opstanding
uit de dood verkondigden op grond van wat
er met Jezus was gebeurd. ³ Ze grepen
hen vast en zetten hen gevangen tot de
volgende dag, omdat het al avond was.

⁴ Maar van degenen die naar de toespraak
hadden geluisterd, kwamen velen tot ge-
loof, zodat het aantal gelovigen groeide tot
ongeveer vijfduizend.

⁵ De volgende dag kwamen de leiders, de
oudsten en de schriftgeleerden bijeen in

Jeruzalem, ⁶ samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden. ⁷ Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: 'Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?' ⁸ Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: 'Leiders van het volk en oudsten, ⁹ nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, ¹⁰ dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. ¹¹ Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. ¹² Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.'

Wij zingen Lied 89:1

- Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welfen,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.**

Schriftlezing Handelingen 4: 13- 22

¹³ Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeer. ¹⁴ En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen. ¹⁵ Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar. ¹⁶

Ze zeiden: 'Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.¹⁷ Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.'¹⁸ Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.¹⁹ Maar Petrus en Johannes zeiden: 'Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!²⁰ We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.'²¹ Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.²² De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

Wij zingen Lied 512: 1 t/m 4

- 1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;**
- 2. uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.**
- 3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed;**
- 4. al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud, maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij U aanschouwt.**

Overdenking

Wij zingen Lied 512: 5 t/m 7

5. **Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.**
6. **O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.**
7. **O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stopt
dan draagt mij uw muziek.**

Dankgebed en voorbeden

Vorbereidingen voor de viering

Tafelgebed

De harten omhoog naar God!
Allen: als bloemen naar de zon!
Dank de Heer onze God!
Allen: wij willen God danken!

U danken wij, God, onze Heer,
God van overal en altijd,
Van mensen, dieren en planten,
Van water, lucht en aarde,
Die alles goed maakt en alles vasthoudt:
Heilig is uw Naam!
Kom tot ons!

Wij zingen op melodie van Psalm 136:

**Loof de Heer want Hij is goed,
Die de mensen leven doet
En hen als op handen draagt –
Liefde die de dood verjaagt.**

**Dank de Heer die alles schiep
En ons hier bij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
Maak ons vrij, toon ons uw kracht!**

In Jezus zien we wie U bent:
Mens onder de mensen,
Bewogen om hun lot.
Zo nam Jezus brood en beker,
Dankte U en deelde uit.
Telkens als we samenkomen rond de ta-
fel,
Deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.
Kom tot ons!

Zingen (melodie Psalm 136):

**Loof de Heer, want God is goed;
Zie wat Jezus voor ons doet!
Brood is Hij voor mij en wijn,
Ik mag gast aan tafel zijn.**

Uw Geest is gekomen,
Kracht om alles nieuw te maken.
Brood en beker die naar U wijzen.
Mensen die op U lijken.
Geroepen om met U mee te gaan,
Vormen we een kring van klein en groot,
Één wereldwijde gemeente.
Kom tot ons!

Zingen:

**Loof de Heer, want God is goed,
Die ons weer herleven doet.
Toekomst heeft ons aangeraakt,
Vrede voor wie vrede maakt.**

**Dank de Heer, kom in de kring,
Leef van de verwondering,
Dat ook jij erbij mag zijn,
Bij het brood en bij de wijn.**

Nodiging

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn.

Tijdens de rondgang van brood en beker
zingen we lied 695 en lied 675

- 1. Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.**

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
4. Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
5. Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zeggen ons met uw licht!

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,

**Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!**

Dankgebed

Aandacht voor de collecte



(de kinderen komen terug uit de neven-
dienst)

We zingen staande het slotlied: lied 886:1

- 1. Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.**

Zegen en gezongen Amen

0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Volgende week, zondag 26 juni 2022,
om 9:30 uur, gaat Ds. G. van den Dool uit
Willemsoord voor.
