

GROOTLETTER LITURGIE**Petruskerk te Wapenveld**

03 juli 2022
9:30 uur

Derde zondag van de zomer
Jeugddienst

Liturgische kleur: Groen

*Klap in de handen, o volken,
 juich God toe met jubelzang.*

Psalm 47:2

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins

Met medewerking van “Living Letter”

Collectes:
Jeugd- en jongerenwerk
Kerk
Bloemenfonds

ORDE VAN DIENST

Voor de dienst zingen we met Living Letter:
 God van trouw (Opwekking 542)

**God van trouw,
 U verandert nooit,
 Eeuwige, U mijn vredevorst.
 Aller Heer, ik vertrouw op U.
 Heer, ik roep tot U,
 opnieuw en opnieuw.
 Heer, ik roep tot U,
 opnieuw en opnieuw.
 U bent mijn rots wanneer ik wankel,
 U richt mij op wanneer ik val.
 Dwars door de storm
 bent U Heer, het anker;
 ik stel mijn hoop alleen op U.**

10.000 redenen (Hemelhoog 617A)

**De zon komt op, maakt de morgen wakker;
 Mijn dag begint met een lied voor U.
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag
 overkomen,
 Laat mij nog zingen als de avond valt.**

Refrein:

**Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,
Prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dat ooit, o mijn ziel,
Verheerlijk zijn heilige naam.**

**Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.**

Refrein:

**En op die dag als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stukt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.**

Refrein:

Welkom en mededelingen

Wij zingen staande ons Intochtslied:
139B: 1 en 2

1. **Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.**

**Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.**

2. **Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;**

**U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.**

**Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.**

Stil gebed, onze hulp en groet

(we gaan zitten)

Drempelgebed

Wij zingen Lied “Wees stil voor het aangezicht van God” (Hemelhoog nr. 667)

**Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer.**

**Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.**

**Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment;
De kracht van God die vergeeft en ons ge-
nezing brengt.
Niets is onmogelijk voor wie gelooft in
Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.**

Gebed om ontferming

Vertaling:

Ik bid

Ik kan gewoon niet slapen vannacht

Ik weet dat zoveel dingen niet goed gaan

Het staat in de kranten

Het is op de TV

Het is overal waar ik kom

Kinderen huilen

Soldaten sterven

Sommige mensen hebben geen thuis

Maar ik weet, dat de zon schijnt achter die regen

Ik weet, dat na de pijn goede tijden kunnen aanbren-
ken

Kunt U mij vertellen, hoe ik een verschil kan maken

Als ik mijn ogen sluit zie ik betere tijden

Ik sluit mijn ogen en bid

Als ik mijn ogen sluit zie ik betere tijden

Ik sluit mijn ogen en bid

Ik verlies mijn eetlust

Want ik weet dat er vandaag kinderen verhongeren

Maar ben ik schuldig

Als ik mijn eten op mijn bord laat liggen?

Ik heb een droom

Dat het allemaal anders kan

En dat begint vandaag

Want ik weet, dat de zon schijnt achter die regen

Ik weet, dat na de pijn goede tijden kunnen aan-
breken

Kunt U mij vertellen, hoe ik een verschil kan ma-
ken

Als ik mijn ogen sluit zie ik betere tijden

Ik sluit mijn ogen en bid

Als ik mijn ogen sluit zie ik betere tijden

Ik sluit mijn ogen en...

Ik bid voor de gebroken harten

Ik bid voor het leven, dat nog niet begonnen is

Ik bid voor iedereen, die adem te kort komt

Ik bid voor iedereen, die een antwoord zoekt

Ik bid, kunt U hen een antwoord geven

Ik kan gewoon niet slapen vannacht

Kan iemand mij vertellen hoe je een verschil kan
maken

Als ik mijn ogen sluit zie ik betere tijden

Ik sluit mijn ogen en bid

Als ik mijn ogen sluit zie ik betere tijden

Ik sluit mijn ogen en bid

Gedicht

Handen heb je om te geven van je eigen
overvloed

En een hart om te vergeven wat een ander
jou misdoet

Open je oren om te horen, open je hart voor
alleman

Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt.

En een mond om iets te zeggen wat een ander moet inspreken.

Open je oren om te horen, open je hart voor alleman

Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman

En een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan.

Open je oren om te horen, open je hart voor alleman

Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is

En een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is.

Oren heb je om te horen naar de Mens die vrede is

En een hart om te geloven in God die liefde is.

De groeiboom



Wij zingen Lied 923 "Wil je wel geloven dat het groeien gaat"

- 1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, dat je had verborgen in de zwarte grond, en waaruit een grote boom ontstond.**
- 2. Wil je wel geloven het begin is klein, maar het zal een wonder boven wonder zijn als je het gaat wagen met Gods woord alleen; dan gebeuren wonderen om je heen.**
- 3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, groeit de liefde uit boven de haat.**

Gesprekje met de kinderen die naar de kindernevendienst gaan

Wij zingen “Ik wandel in het licht met Jezus” (Hemelhoog 346)

1. **Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk're dal ligt achter mij
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.**

Refrein

**Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.**

2. **Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.**

Refrein

**Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.**

3. **Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd;
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.**

Refrein

**Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.**

4. **Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn
dat straalt te midden van de wereld
die gebukt gaat onder zorg en pijn.**

Refrein

**Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.**

Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jeremia 17: 5-8

⁵ Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER. ⁶ Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land.

⁷ Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. ⁸ Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

Schriftlezing: Johannes 15: 1-5

¹ 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ² Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. ³ Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. ⁴ Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft,

kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. ⁵ Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.

Lied "Lees je bijbel, bid elke dag" (EL 459)

**Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.**

Overdenking

Lied "Jezus alleen" opwekking 575

**Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,**

**dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.**

(v)

**Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.**

(allen)

**En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.**

(m)

**Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!**

(allen)

**Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.**

**Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!**

De kinderen komen terug en de kinderen
van groep 8 worden toegesproken door de
leiding van de kindernevendienst

Welkom bij het jeugdwerk van de
Petruskerk!

In een land van licht en donker,
opent zich een weg voor jou
Zal er zon zijn en soms wolken
en een ander schoolgebouw.
In een land van zon en regen
op je eigen benen staan
Eigen keuzes, eigen wegen
en wij zullen met je gaan.

Wij zijn er, vandaag en morgen,
als een steuntje in de rug.
Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg in licht en donker
draagt Gods zegen jou en mij

Lied "Ik wens jou"

**Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dicht bij jou**

**Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dicht bij jou**

**Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met alle mensen die
je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft**

**Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou**

**Een jas voor de regen
En een vriend dicht bij jou
Een muur voor de wind
En een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dicht bij jou**

**Ik bescherm je voor de wind en vind voor
jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan
word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een
trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven
lang**

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte



Wij zingen het Slotlied “Wat de toekomst brengen moge” (melodie ‘The Rose’)

**Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.**

**Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.**

**Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.**

Zegen

Living Letter zingt “God van licht”

0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Volgende week, zondag 10 juli 2022, om
9:30 uur, gaat Ds. Noort uit IJsselmuiden
voor. Na de dienst is er koffiedrinken.
