

GROOTLETTER LITURGIE**Petruskerk te Wapenveld**

10 juli 2022
9:30 uur

Vierde zondag van de zomer*Liturgische kleur: Groen*

*Klap in de handen, o volken,
 juich God toe met jubelzang.*

*Psalm 47:2**Voorganger: Ds. T. Noort uit IJsselmuiden**Organist: Dhr. J. Smit*

Collectes:
Diaconie
Kerk
Kosten erediensten

ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de ouderling
 van dienst

We zingen staande het intochtslied:

Psalm 32:1,4

1. **Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft
 vergeven
 en toegedekt al wat hij had misdreven,
 God rekent hem zijn dwalingen niet aan –
 heil hem, die recht voor God is komen
 staan!
 Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,
 in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,
 want dag en nacht woog zwaar op mij uw
 hand,
 mijn leven werd zo dor als dorstig land.**

4. **Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal Ik u
 wijzen,
 U ziet mijn oog, waarheen gij ook zult rei-
 zen.
 Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,**

zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.'

**Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen –
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.**

**Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheug u in de Heer te allen tijd!**

Stil gebed

Votum en groet

We zingen het Klein Gloria:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

(wij gaan zitten)

Gebed van verootmoediging

Wij zingen Psalm 139:1; ELB 209: 1,2;
Psalm 139:14 (achter elkaar)

Ps. 139:1.

**Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.**

ELB 209: 1

**Kom in mijn hart, kom in mijn hart
kom iedere macht onttronen.
Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon,
mijn hart door uw Geest bewonen.**

ELB 209: 2

**Reinig mijn hart, reinig mijn hart
in bronnen van uw genade:
Uw Woord geneest; uw bloed, uw Geest:
zij stuiten de stroom van 't kwade.**

Ps.139:14.

**Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.**

Genade-verkondiging (1 Joh 1:8 en 9) en
Leefregel (Filip. 2:1-5):

Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven.

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet al-

leen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Wij zingen Lied 906: 1,8

- 1. God is tegenwoordig,
God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden,
laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem / heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.**
- 8. Heer kom in mij wonen,
zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt,
wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.**

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: ELB 184: 1, 2

- 1. Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk're dal ligt achter mij
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.**

Refrein:

**Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.**

- 2. Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.**

Refrein:

**Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.**

Schriftlezing: Psalm 51: 1-14

¹ Voor de koorleider. Een psalm van David,
² toen de profeet Natan hem had bezocht,
nadat hij met Batseba geslapen had.

³ Wees mij genadig, God, in uw trouw,
U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden
uit, ⁴ was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden. ⁵ Ik ken mijn
wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden
bewust, ⁶ tegen U, tegen U alleen heb
ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is
in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig
zijn en uw oordeel zuiver.

⁷ Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
⁸ maar U wilt dat waarheid mij vervult,
U leert mij wijsheid, diep in mijn hart.
⁹ Zuiver mij met majoraan, dan word ik
rein, was mij en ik word witter dan sneeuw.

¹⁰ Laat mij vreugde en blijdschap horen:
U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.

¹¹ Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.

¹² Schep, o God, een zuiver hart in mij,

vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
¹³ verban mij niet uit uw nabijheid, neem
uw heilige geest niet van mij weg. ¹⁴ Red
mij, geef mij de vreugde van vroeger, de
kracht van een sterke geest.

Wij zingen Psalm 111: 6

- 6. Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.**

Schriftlezing Efeze 3: 14-17

¹⁴ Daarom buig ik mijn knieën voor de Va-
der, ¹⁵ die de vader is van elke gemeen-
schap in de hemelsferen en op aarde.

¹⁶ Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlij-
ke kracht en sterkte schenken door zijn
Geest, ¹⁷ zodat door uw geloof Christus
kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld
en gegrondvest blijft in de liefde.

Wij zingen ELB 167: 1,2

- 1. Wees mijn vooruitzicht,
o Heer, door de tijd;
niets blijft voor mijn hart
dan dit ene: Gij zijt.
Vervul mijn gedachten,
houd gij er de wacht.
Wees lichtend aanwezig
bij dag en bij nacht**
- 2. Wees Gij mijn wijsheid,
het woord in mijn mond.
Wees Gij met mij een
in uw heilig verbond.
Gij machtige Vader,
ik, waarlijk uw kind,
dat in uw gemeenschap
zijn oorsprong hervindt.**

Verkondiging

Wij zingen lied 139b: 1,2

- 1. Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan**

**en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.**

- 2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.**

Dankzegging en voorbeden

Aandacht voor de collecte



Wij zingen staande het Slotlied: Lied 834:
1,2,3

- 1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.**
- 2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.**

3. **Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.**

Zegen en een gezongen "Amen"

0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Volgende week, zondag 17 juli 2022, om
9:30 uur, gaat Ds. R. Koning uit Putten
voor.
