

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
17 juli 2022 09:30**

Liturgische kleur: Groen

*Zie, God is mijn helper, de Heer is het die
mijn leven draagt. Laat het kwaad zich ke-
ren tegen mijn belagers, toon uw trouw en
breng hen tot zwijgen.*

Psalm 54: 6, 7.

*Voorganger: Ds. R. Koning
uit Putten*

Organist: Dhr. A. Dijkslag

Ouderling van dienst: Dhr. R. van Marle

Lector: Dhr. G.A. Jonker

Collectes:

Kosten Erediensten

Kerk

Doelcollecte

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen staande ons Intochtslied

Psalm 63: 1, 3

- 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzegend brandt, –
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.
- 3 Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwd,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

Stil gebed, Bemoediging en groet

Gemeente zingt als antwoord: Lied 705: 1, 2

- 1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

- 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Gebed van toenadering

Lezing leefregel uit Mattheüs 6 vers 24 - 27
(NBV21)

24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25 Daarom zeg Ik jullie: maak je geen

zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen?

Lied met de kinderen Lied 923: 1, 2, 3

1

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote
boom ontstond.

2

Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen
om je heen.

3

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit
boven de haat.

Kinderen van jongste groepen gaan naar
de kerk

Gebed om de Heilige Geest (Door de lector)

Heer, onze God,
wij danken U dat U ons hier hebt
samengebracht
in uw nabijheid, om ons uw liefde te openbaren
en ons te onderwijzen over het leven.
Wij bidden U:
breng in ons alle andere stemmen tot zwijgen
opdat wij alleen Uw Woord, Uw stem horen
Open door uw Heilige Geest ons verstand
en ons hart
voor uw waarheid -
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Wij zingen lied 886: 2

2 Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Lezing O.T. uit Leviticus 23 vers 1 - 2 en 33 - 34 en 39 - 44 (NBV21)

1 De HEER zei tegen Mozes: 2 'Zeg tegen de Israëlieten: "Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen:

33 De HEER zei tegen Mozes: 34 'Zeg tegen de Israëlieten: "Op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de HEER het Loofhutzenfeest, dat zeven dagen duurt.

39 Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de HEER, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en

de achtste dag moeten voor jullie rustdagen zijn. 40 De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van de HEER, jullie God. 41 Elk jaar moet dit feest ter ere van de HEER zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand. 42 Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, 43 om jullie kinderen eraan te herinneren dat Ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen Ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, jullie God.”

44 En Mozes maakte de hoogtijdagen van de HEER aan het volk bekend.

Zingen lied 282: 1, 2

(De lector leest de tekst voor, dan klinkt de melodie 2x en vervolgens zingen we de coupletten)

- 1 Genesteld aan uw hart
en aan uw altaar kind aan huis,
pelgrim die schuilt,
zo ben ik thuis
bij U, mijn God, die in
uw loofhut mij bewaart.

- 2 Hier wordt uw woord van kracht,
dat mij herschept en adem geeft,
de ziel wil zijn
van al wat leeft.
Het fluistert in mijn oor
hoe vurig Gij mij wacht.

Verkondiging

Wij Zingen “Ik geloof in God de Vader.”
(Hemelhoog 523 / melodie "Wat de toekomst
brenge moge.")

- 1 Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht
die de hemel en de aarde
door zijn woord heeft voortgebracht
die de mens als kroon der schepping
naar zijn beeld geschapen heeft
en ons in zijn grote liefde
eeuwig draagt en aanzien geeft.
- 2 Ik geloof in Jezus Christus
's Vaders eengeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde

opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren
waar Hij alle macht ontving.

- 3 Ik geloof de Heilige Geest, die
God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden
enkel op zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.

=====

Wij gaan zo mogelijk staan en gedenken:

Broeder Pieter Bood

* 6 februari 1935 †14 juli 2022

en zingen ook staande Lied 791: 1 en 4

- 1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
- 4 Liefde waagt zichzelf te

- 4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Wij gaan zitten.

=====

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen
over de Collecte.

Bij de uitgang is
een mogelijkheid
om uw giften
fysieke
te geven.



Wij zingen staande ons Slotlied

Lied 150a: 1, 2

1

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn
Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Heenzending en zegen

Antwoord gemeente: Lied 150a: 4

4

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!



Met een loofhut
op de camping!

Mededelingen:

Volgende week, zondag 24 juli 2022, om
9:30 uur, gaat Ds. van den Dool
uit Vledder voor.

Ds. Boersma is van
maandag 18 juli tot en met zondag 31 juli
met vakantie.

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen
met het team pastoraat.

De contactgegevens vindt u op de website
en in de Wegwijzer.

Voor overige zaken,
kunt u uiteraard ook één van de
kerkenraadsleden benaderen.