



## Protestantse Gemeente te Wapenveld

Startsein winterwerk Petruskerk met  
gezellige avond op Rehoboth op  
16 september 2022 om 19:00 uur.  
Inloop vanaf 18.45 uur

# AAN TAFEL !



*Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins*

Welkom

Zingen o.l.v. Albert Jonker

**Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot Zijn eer**

**Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En Zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.**

**Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.**

**Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer**

Gebed

Gedicht door Roelie Draaijer- van der Helm

Zingen o.l.v. Nanda Dijk (gitaar)

**Zoek eerst het Koninkrijk van God  
en zijn gerechtigheid  
En dit alles krijgt u bovendien,  
hallelu, halleluja.  
Halleluja (4x)**

**Men kan niet leven van brood alleen,  
maar van ieder woord dat door de  
Heer gesproken wordt,  
hallelu, halleluja.  
Halleluja (4x)**

**Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij  
zult het zien.  
Klopt en de deur zal voor u opengaan,  
hallelu, halleluja.  
Halleluja (4x)**

Kwis bijbelse spreekwoorden



Zingen o.l.v. Bertha Eilander- Hollander  
**Heer, wat een voorrecht om in liefde te  
gaan,  
schouder aan schouder in uw wijngaard  
te staan,  
samen te dienen, te zien wie U bent,  
want uw woord maakt uw wegen bekend.**

**Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor door U  
apart is gezet,  
vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.**

**Samen te strijden in woord en in werk,  
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,  
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.**

**Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor door U  
apart is gezet,  
vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.**

**Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor door U  
apart is gezet,  
vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.**

Voordracht mevr. Willy Kinket- Karssing

“Sterke verhalen” o.l.v. mevr. Korrie Colijn-  
Dijkslag

Afsluiting

Lied 413 ELB o.l.v. dhr. Piet van't Hoog

**Lichtstad met uw paarlen poorten  
Wond're stad zo hoog gebouwd  
Nimmer heeft men op deez' aarde  
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar zijn liefdesstem  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem**

**Heilig oord vol licht en glorie  
Waar de boom des levens bloeit  
En de stroom van levend water  
Door de gouden godsstad vloeit  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar zijn liefdesstem**

**Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem**

**Wat een vreugde zal dat wezen  
Straks vereend te zijn met Hem  
In die stad met paarden poorten  
In het nieuw Jeruzalem  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar zijn liefdesstem  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem**



Tijd voor een hapje & een drankje

Activiteiten op zondag:

- startdienst! Met speciale kinderdienst op de jeugdzolder
- koffie met gebak
- lunch op de boerderij van Wim Westhoff
- Met mogelijkheid voor spel en speurtocht voor alle leeftijden

**Welkom!**

Wist u trouwens dat iedere laatste dinsdagmorgen van de maand de kerk open is voor koffiedrinken & ontmoeting?

