

**GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST**



**Protestantse Gemeente te  
Wapenveld  
in de Petruskerk  
4 sept. 2022 09:30**

*Liturgische kleur: Wit*

*Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik  
tot U. U, Heer, bent goed en tot vergeving  
bereid, uw trouw is groot voor ieder die u  
aanroept.*

*Psalm 86: 3, 5*

*Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins  
uit Wapenveld*

*Organist: Dhr. Th. van der Wal*

*Ouderling van dienst: Dhr. J.A.S. Hiemstra*

*Lector: Mw. H. Scholten-Marskamp*

**Collectes:**

**Diaconie  
Kerk**

**Beheer en Onderhoud**

## **ORDE VAN DE MORGENDIENST**

Orde van dienst 4 september 2022  
Petruskerk Wapenveld  
Viering maaltijd des Heren  
12e zondag van de zomer

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust  
voor te bereiden op de dienst.

Welkom en mededelingen door de  
ouderling van dienst

**Wij zingen staande ons intochtlied:  
Psalm 86: 2 en 4**

**2 Ja tot U hef ik mijn leven,  
Gij zijt mild om te vergeven,  
rijk in goedertierenheid  
voor een hart dat tot U schreit.  
Heer, neem mijn gebed ter ore,  
wil mijn luide smeken horen.  
In het bitterste getij  
roep ik en Gij antwoordt mij.**

**4 Leer mij naar uw wil te handelen,  
laat mij in uw waarheid wandelen.  
Voeg geheel mijn hart tezaam  
tot de vrees van uwe naam.  
Heer mijn God, ik zal U loven,  
heffen 't ganse hart naar boven.  
Ja, uw naam en majesteit  
loof ik tot in eeuwigheid.**

Stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.**

(wij gaan zitten)

Aanvangsgebed

## **Wij zingen Lied 880: 3 en 4**

- 3 Dit leven op aarde:  
een bron van genezing,  
welt op in ons lachen,  
zingt mee in ons lied.  
Brengt zorg voor de armen, geeft ge-  
meenschap en liefde,  
bevrijdt onze ziel van verdriet.**
- 4 Dus houd van het leven,  
geef dank aan de Schepper,  
wees blij met het licht van de Zoon  
dat ons tooit.  
Voel de kracht van de Geest en volg  
het pad van de vrede  
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.**

Leefregel

## **Wij zingen een lied op melodie van Lied 103C**

**Dank U Vader van de lichten,  
Voor de sterren en de maan,  
Dank dat U mij niet een dwaalweg  
Door de duisternis laat gaan,  
Dank U voor het licht der wereld,  
Voor de zon van mijn bestaan.**

**Dank U Jezus voor uw liefde,  
Uw nabijheid en geduld,  
Voor het offer van uw leven,  
De vergeving van mijn schuld,  
Dank dat mij het licht van Pasen  
Met de moed der hoop vervult.**

**Dank U Geest voor al uw gaven,  
Voor het goede wijd en zijd,  
Voor de vrede en de vreugde,  
Voor de trouw te allen tijd,  
Dank voor alle troost en vriend-  
schap  
Dank voor de zachtmoedigheid**

Moment voor de kinderen:

**Wij zingen het Kinderlied:  
"Vijf broden en twee vissen"**

**Vijfduizend mensen waren  
Aan 't luisteren naar de Heer  
Maar op de derde avond  
Was er geen eten meer**

**Er was nog wel een jongen  
Die iets te eten had  
Hij gaf het aan de Here  
Het was zijn hele schat**

**Vijf broden en twee vissen  
Het was niet eens zo veel  
Maar toen de Heer ze zegende  
Kreeg iedereen zijn deel**

**Ja, Jezus deed een wonder  
Want Hij heeft alle macht  
Maar denk eens aan die jongen  
Die het bij Jezus bracht**

**Vijf broden en twee vissen  
Het was niet eens zo veel  
Maar toen de Heer ze zegende  
Kreeg iedereen zijn deel**

**Vijf broden en twee vissen  
Het was zijn hele schat  
Zou jij ze kunnen missen  
Als jij niets anders had**

Gesprekje met de kinderen voordat ze  
naar de kindernevendienst gaan

Schriftlezing uit 2 Samuël 19 vers 32 - 41

32 De Gileadiet Barzillai was uit Rogelim gekomen en had de koning vergezeld naar de Jordaan om hem uitgeleide te doen bij de oversteek van de rivier. 33 Hij was al heel oud, wel tachtig jaar. Hij had de koning tijdens diens verblijf in Machanaïm van al het nodige voorzien; hij was een zeer vermogend man. 34 De koning zei tegen hem: 'Barzillai, ga met me mee de rivier over, dan zal ik u bij mij in Jeruzalem

van al het nodige voorzien.’ 35 Maar Barzillai antwoordde: ‘Ik ben aan het einde van mijn levensdagen. Waarom zou ik nog met de koning meegaan naar Jeruzalem? 36 Ik ben nu tachtig jaar. Wat valt er voor mij nog te genieten van het leven? Kan ik nog proeven wat ik eet en drink? Kan ik de stem nog horen van zangers en zangeressen? Waarom zou ik u dan nog tot last zijn, mijn heer en koning? 37 Ik zou zelfs nauwelijks in staat zijn met u de rivier over te steken. Waarom zou u mij op die manier belonen? 38 Laat uw dienaar toch teruggaan, zodat ik kan sterven in mijn eigen stad, bij het graf van mijn vader en mijn moeder. Neem liever Kimham met u mee, mijn heer en koning, en behandel hem zoals u voor ogen staat.’ 39 De koning antwoordde: ‘Kimham zal met mij meegaan, en ik zal hem behandelen zoals u voor ogen staat. Ik zal doen zoals u wenst.’ 40 Ondertussen stak het leger de Jordaan over. Toen de koning aan de beurt was om over te steken, bedankte hij Barzillai en kuste hem vaarwel. Barzillai ging terug naar zijn woonplaats, 41 en de koning ver-



volgde zijn reis naar Gilgal. Kimham ging met hem mee.

en Psalm 71 vers 14 - 18

14 Ik blijf naar U uitzien, altijd, U lof brengen, meer en meer.

15 Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden, dag aan dag, hun aantal kan ik niet tellen.

16 Spreken zal ik over uw macht, HEER, mijn God, de rechtvaardigheid roemen van U alleen.

17 God, U onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen.

18 Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm.

## **Wij zingen Psalm 71: 10 en 13**

**10**

**Maak me in mijn grijsheid niet onmondig.**

**Verlaat mij niet te zeer,  
maar gun mij stem, o Heer,  
dat ik een nieuw geslacht verkondig  
uw grootheid en uw sterkte,  
al wat uw arm bewerkte.**

**13**

**Vermeerder Gij mijn kracht, o Here,  
geef dat ik dag aan dag  
uw troost ervaren mag.  
Dan zal ik vrolijk musiceren,  
uw trouw, uw zegeningen,  
o Heilige, bezingen.**

Overdenking

## **Wij zingen Lied 840: 1 - 3**

**1**

**Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom –  
want mijn leven is onder de macht ge-  
steld  
van de Heer die mijn dagen en nachten  
telt  
en de Heer zegt 'kom' en ik kom.**

**2**

**O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga,  
Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen,  
wees het woord in mijn vlees en de  
geest om mij heen,  
wees de adem waaruit ik ontsta.**

**3**

**Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt,  
ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed  
wordt wijn  
en uw lichaam brood voor wie hongerig  
zijn  
en uw naam wordt een lied in mijn  
mond.**

# Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte, voor mededelingen vanuit de gemeente & voorbereidingen bij de avondmaalstafel



## Tafelgebed

Breng dank aan God, want Hij is goed.  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

### **Wij zingen: lied 704:1**

**1 Dank, dank nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.**

Gezegend zijt Gij, machtige God,  
Om het licht van deze dg,  
Om het leven uit uw hand,  
Om de liefde ons gegeven.  
Gezegend zijt Gij, eeuwige God,  
Om de werken die Gij doet,  
Om de redding ons gebracht,  
Om uw woord dat richting wijst.

Gezegend zij Gij, heilige God,  
Om de mens naar uw hart,  
Uw Zoon tot ons gezonden,  
Jezus Christus, onze Heiland,  
Die op de avond voor zijn lijden  
Het brood genomen heeft, gebroken,  
En het deelde met zijn vrienden:  
'neem en eet, mijn lichaam voor u.'  
Die de beker heeft genomen  
En hem deelde met zijn vrienden:  
'het nieuwe verbond in mijn bloed,  
Vergoten tot vergeving en verzoening.'  
Gezegend zijt Gij, omwille van Hem  
Die wij hier en nu gedenken  
Met dit brood en deze beker.  
Zend uw Geest, kom in ons midden.  
Bind ons samen tot één lichaam  
Dat zindert van leven en geestkracht,  
Met handen die gerechtigheid doen  
En voeten die gaan op de weg van de  
vrede.  
Maak ons één, doe ons herleven.

Zo loven en zegenen wij U  
Met allen in hemel en op aarde,  
Want Hij is onze Redder en Bevrijder,  
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.  
Aan U de eer, de macht, de glorie.

### **Wij zingen: Lied 704: 3**

**3 Lof, eer en prijs zij God  
die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.**

Wij bidden het "Het Onze Vader"

Nodiging en delen van brood en wijn

Tijdens de rondgang klinkt instrumentale  
muziek uit Taizé

**Na de rondgang zingen we  
Lied 512: 1, 2, 4 en 5**

- 1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;**
  
- 2 uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.**
  
- 4 al wat ik doe, al wat ik wil,  
het is te zwak, te koud,  
maar sterk en vurig wordt de ziel  
wanneer zij U aanschouwt.**
  
- 5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,  
een zon diep in de nacht,  
roep ik uw nadering reeds uit  
omdat ik U verwacht.**

Dankgebed



**Wij zingen staande ons slotlied:  
Lied 422: 1 - 3**

- 1 Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.**
  
- 2 Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt:  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt.**
  
- 3 Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.**

Zegen en gezongen Amen

**0-0-0-0-0-0-0-0-0**

## **MEDEDELINGEN:**

**11:00 uur: Ds. Boersma – Prins  
(Rehoboth)**

**19:00 uur: Mevr. van Doorne uit 't Harde  
(Petruskerk)**

**Volgende week zondag,**

**11 september 2022,  
gaat om 9:30 uur ds. D. van Meulen  
uit Epe voor.**

**Na de dienst is er koffiedrinken.**

**00000000000000000000**



B. Heinen