

## GROOTLETTER LITURGIE



**Petruskerk te Wapenveld**

**18 september 2022**

**09:30 uur**

**Eerste zondag van de herfst  
STARTZONDAG**

*Liturgische kleur: Groen*

*Verheugd was ik toen ik hoorde: 'Wij gaan  
naar het huis van de HEER,'  
verheugd ben ik, nu onze voeten staan  
binnen je poorten, Jeruzalem.'*

*Psalm 122: 1, 2.*

*Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins*

*Organist: Dhr. Th. van de Wal*

*Ouderling v.dienst: Mevr. P.A. Dubois-Bastiaans*

*Lector: Dhr. G.A. Jonker*

**Collectes:**

Diaconie  
Kerk  
Doelcollecte

## ORDE VAN DE DIENST

Aan tafel!

Orgelspel

Wij zingen voor de dienst:  
Lied 280: 1, 4 en 6

- 1. De vreugde voert ons naar dit huis  
waar 't woord aan ons geschiedt.  
God roept zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied.**
- 4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat,  
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat?**
- 6. Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't woord, waarin Gij spreekt  
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het brood, dat Gij ons breekt.**

Welkom en mededelingen

Wij zingen staande ons intochtlied:  
Psalm 122: 1

- 1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,  
toen men mij zeide: 'Gord u aan  
om naar des Heren huis te gaan!  
Kom ga met ons en doe als wij!'  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in,  
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!  
Jeruzalem, van ver aanschouwd,  
wel saamgevoegd en welgebouwd,  
o schone stede, die wij groeten.**

Stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de  
Heilige Geest, als in den beginne,  
nu en immer, en van eeuwigheid tot  
eeuwigheid. Amen**

(wij gaan weer zitten)

Wij zingen Lied 18 uit Geroepen om te  
zingen (melodie 'Geest van hierboven')

**Bijeengeroepen uit onze huizen,  
elk met zijn eigen levenslied,  
zijn wij gekomen, om weer te dromen  
van wat God in ons mensen ziet.  
Wij willen zingen van alle dingen,  
roepen uit donker, roepen om leven,  
roepen om licht om Gods woorden  
te zien.  
God zal ons horen,  
Hij schenkt het leven.  
Hij zal ons vragen antwoord te geven,  
samen te leven in zijn gloria.**

**Bijeengekomen, woord in ons midden,  
samen zijn we hier in Gods huis.  
Kleinen en groten, niemand verstoten:  
voor wie God zoekt is hier een thuis.  
Bidden en danken, stilte en klanken,  
met elkaar delen, één zijn met velen  
en zingen keer op keer: Jezus is Heer!**

**Jong en oud samen  
zingen nu amen.  
God in ons midden,  
verhoor ons bidden.  
Heel uw gemeente zingt: Halleluja!**

Gebed

Wij zingen Lied 23C

- 1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  
wijst mij een groene streek;  
daar rust ik aan een stille stroom -  
en niets dat mij ontbreekt.**
- 2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  
doet mij zijn wegen gaan,  
de paden van gerechtigheid,  
ter ere van zijn naam.**
- 3. Al moet ik door het doodsravijn,  
U gaat steeds aan mijn zij.  
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf  
geeft steun en veiligheid.**

- 4. Terwijl de vijand toe moet zien,  
maakt U mijn tafel klaar.  
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,  
en redt mij in gevaar.**
- 5. Uw trouw en goedheid volgen mij,  
uw liefde, dag aan dag;  
en wonen zal ik in Gods huis  
zo lang ik leven mag.**

Leefregel

Wij zingen Lied 333 (2x)

**Kom, Geest van God,  
maak onze harten open,  
dat Christus bij ons woning vindt.**

Schriftlezing: Psalm 23

<sup>1</sup> Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,  
het ontbreekt mij aan niets.

<sup>2</sup> Hij laat mij rusten in groene weiden  
en voert mij naar vredig water,

<sup>3</sup> Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij  
langs veilige paden tot eer van zijn naam.

<sup>4</sup> Al gaat mijn weg door een donker dal,  
ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,  
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

<sup>5</sup> U nodigt mij aan tafel voor het oog van  
de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn  
beker vloeit over.

<sup>6</sup> Geluk en genade volgen mij alle dagen  
van mijn leven,  
ik verblijf in het huis van de HEER tot in  
lengte van dagen.

Wij zingen Lied 23B: 1 en 4

- 1. De Heer is mijn herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan wat'ren der rust.**
  
- 4. De Heer is mijn herder!  
In 't hart der woestijn  
verkwikken en laven  
zijn hemelse gaven;  
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn.**

### Schriftlezing Lucas 14: 12-24

<sup>12</sup> Tegen degene die Hem had uitgenodigd,  
zei Hij: 'Wanneer u een maaltijd aanbiedt  
of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw  
vrienden, uw broers, uw verwanten of uw  
rijke bureu. Want zij zullen op hun beurt u  
uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug.

<sup>13</sup> Wanneer u een feestmaal geeft, nodig  
dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. <sup>14</sup> Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.'

<sup>15</sup> Een van de andere gasten, die dit hoorde, zei tegen Hem: 'Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!'

<sup>16</sup> Daarop zei Jezus: 'Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. <sup>17</sup> Toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: "Kom, want alles staat klaar."

<sup>18</sup> Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: "Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet

gaan bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen.”<sup>19</sup> En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen.”<sup>20</sup> Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.”

<sup>21</sup> Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.”

<sup>22</sup> Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,”<sup>23</sup> zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol. 24 Ik zeg jullie: niemand van de genodigden zal van mijn feestmaal proeven.”

Arjanne zingt ‘voor ieder van ons een plaats aan de tafel’

Overdenking

Arno zingt met ons ‘Welkom in Gods huis’  
Lied 707 (bundel Hemelhoog) ‘

- 1. Kom, als je honger hebt of dorst.  
Hier kun je eten, deel met ons.  
Kom met je tranen en je pijn.  
Hier is het goed, hier mag je zijn.  
Met open armen word je ontvangen.**
- 2. Kom, als je moe bent van je vlucht.  
Hier ben je veilig, hier is rust.  
Kom, met je wanhoop en verdriet.  
Hier mag je weer een toekomst zien.  
Met open armen word je ontvangen.**

*Refrein:* **Welkom in Gods huis,  
welkom in Gods huis,  
welkom in Gods huis,  
welkom, welkom thuis.**

- 3. Kom met je leegte en je angst.  
Hier word je liefdevol omarmd.  
Kom maar, als niemand je verstaat.  
Hier is een plek voor jouw verhaal.  
Met open armen word je ontvangen.**

*Refrein:* **Welkom in Gods huis,  
welkom in Gods huis,  
welkom in Gods huis,  
welkom, welkom thuis.**

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en  
gezamenlijk gebeden Onze Vader

Aandacht voor mededelingen vanuit de  
gemeente en de collecte-doeleinden



Informatie over het vervolg  
van deze startdienst

Wij zingen het Slotlied: Lied 657: 1 en 4

**1. Zolang wij ademen  
schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.**

**4. Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest.**

Zegen en gezongen Amen

**0-0-0-0-0-0-0-0-0-0**

-----  
**Mededelingen:**

-----  
Volgende week, zondag 25 september  
2022, om 9:30 uur, gaat Dr. J. Wiegers uit  
Olst voor.  
-----