

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

▶
▶ 16 en 18
september:
Startweekend
Zie ook blz. 30
▶
▶



September 2022
Jaargang 20
Nummer 1

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-376 9665
✉ iboersma@live.nl

Roger Dragstra
☎ 06 283 430 62
✉ roger@dragstra.eu
(woensdag is de vrije dag)

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

www.pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda IJzerman 06 114 831 43

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-844 2292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl
Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 8600
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038 4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46991710

De liturgische kleur: bij het Heilig Avondmaal: wit.
Overige zondagen: groen

4 september

09:30 Ds. I. Boersma-Prins *Heilig Avondmaal*
11:00 Ds. I. Boersma-Prins
Heilig Avondmaal in huize Rehoboth
19:00 Ds. M. van Doorne uit 't Harde
Heilig Avondmaal aan tafel

Oud. v. dienst ochtend Dhr. J.A.S. Hiemstra
avond Mevr. A. van Oosten

Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: Beheer en Onderhoud

11 september

09:30 Ds. D. van Meulen uit Epe
koffie na de dienst

Oud. v. dienst Dhr. W. Zonnenberg

Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

18 september

09:30 Ds. I. Boersma-Prins *Startzondag*
14:00 Afsluiting startzondag aan Marledijk 2 in Marle

Oud. v. dienst Mevr. N. Dubois-Bastiaans

Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: Doelcollecte

25 september

09:30 Dr. J. Wieggers uit Olst

Oud. v. dienst Mevr. A. van Oosten

Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

2 oktober

09:30		Ds. N. Beimers uit Zwolle	<i>Israëlzondag</i>
19:00		Dhr. Roger Dragstra	<i>jeugddienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend	Dhr. W. Zonnenberg	
	avond	Dhr. A. C. van de Beerecamp	
Collectes		1: Kerk en Israël 2: Kerk	
		Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk	

KERKCALENDER

- 21 sept. Inleveren kopij voor de Wegwijzer van oktober
- 21 sept. Bijeenkomst nieuwe leden zie blz. 19
- 28 sept. Bijeenkomst (potentiële) pastorale bezoekers
zie blz. 19

OM OVER NA TE DENKEN

Aan tafel!

Die eerste gemeente viert avondmaal.
Gewoon, zoals de Here Jezus dat voor zijn kerk heeft ingesteld.
Niks geen poespas, gewoon met brood en wijn.
Toch gaat het in al deze eenvoud om een groots feest.
De Heiland heeft het ingesteld om ons nog sterker bij zijn verlossingswerk te bepalen.
Om ons in ons geloof te versterken.
Dat is helemaal niet iets gewoons.
Wij moeten dat dus niet vieren als iets dat er nu eenmaal bij hoort.

Het is beter om te beseffen dat het avondmaal dient om ons nauwer met Christus te verbinden.

Een levende gemeente word je door gewoon te doen wat Jezus zegt en dat is 'Doe dit tot mijn gedachtenis' (Lucas 22: 19)

Maar, zegt iemand, ik voel er zo weinig bij als ik avondmaal vier. Dat is, denk ik, voor veel gelovigen een probleem.

Je verwacht veel van het avondmaal, maar het resultaat is vaak zo beperkt.

Het avondmaalsformulier spreekt over versterkt worden in het geloof en gevoed worden in de blijdschap, maar je komt van de viering vaak net zo terug als je er naartoe bent gegaan.

Misschien is het de volgende keer wel beter, denk je dan.

Het zal wel aan mijn geloof liggen, denk je.

We kunnen er beter anders naar kijken.

Ten eerste: we moeten niet zoveel vragen, maar gewoon doen wat Jezus zegt.

Als Hij zegt: 'doe dit', dan zal het wel goed zijn.

Ten tweede: nergens in de Bijbel wordt ons in verband met het avondmaal een spectaculaire groei in blijdschap en zekerheid van het geloof beloofd.

Ten derde: de Heilige Geest werkt in het verborgene. Dat werk zie je niet altijd, dat merk je ook niet altijd direct. Sacramenten kunnen met vitamines vergeleken worden. Wie een sinaasappel eet, krijgt niet meteen een gezonde blos op de wangen en voelt niet gelijk een lading levenslust door de aderen stromen. Wie een paar dagen geen sinaasappel eet, ziet bij zichzelf ook niet direct de wangen invallen, de gelaatskleur verdwijnen en de knieën verslappen. Wie langere tijd geen vitamines krijgt wordt wel ziek. Zo werkt het ook met het avondmaal. Je moet het gewoon gebruiken, vieren, want het houdt je geloof gezond. Pas als je het heel lang niet viert, merk je dat je geloof aan kracht verliest. De blijdschap verbleekt, de zekerheid verslapt. Gewoon doorgaan met avondmaal vieren dus!

(Uit: 'Morgen doe ik het beter, gids voor gewone christenen, Herman J. Selderhuis)

OOG VOOR ELKAAR

Na de zomereditie van de Wegwijzer die twee maanden besloeg hebben we nu weer een maandblad. Met achteromkijkend naar de afgelopen maanden heel wat te vertellen.

Verdriet en vreugde om te delen.

We leven mee met de nabestaanden van mevr. Alida Scheer-Goudriaan, dhr. Piet Bood, dhr. Herman Docter en dhr. Harm Liefers die in de achterliggende periode zijn overleden. We hebben hun namen genoemd en gebeden voor de families in de zondagse eredienst. De gedenktteksten over hun leven vindt u elders in de Wegwijzer.

Op het moment van schrijven is dit nog vooruitkijken, op het moment van ontvangst van de Wegwijzer horen sommige dingen alweer bij het achteromkijken. Wat wel echt vooruitkijken is: het startweekend 2022! Ik hoop en bid erom dat dit voor onze gemeente ook echt een nieuwe start is na corona! Dat er vanaf dan weer meer kinderen naar voren komen rennen als het tijd voor de kindernevendienst is. Dat de clubs weer kunnen beginnen. Dat ouders hun jonge kinderen meenemen naar Kerk op Schoot of gewoon op zondag bij de bekwame en lieve oppas brengen. Dat ach vul maar in, ik heb een hele lange verlanglijst hoor!

Maar vooral dat we sámen tot eer van God kunnen leven en het goede kunnen doen voor deze wereld en onze naaste. Ik heb dan de Ander en anderen nodig. Jij/u toch ook? Overweeg serieus om een nieuwe stap van toewijding te maken! Om niet te vragen: 'wat heb ik eraan' maar 'hoe kan ik met mijn gaven, talenten en tijd God en de naaste liefhebben?'

Het jaarthema van de PKN is dit jaar: Aan tafel! En dan gaat het over gastvrijheid en je welkom weten, dan gaat het over delen en verbondenheid.

Zie de overige informatie in de hal van de kerk en in de Wegwijzer

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,

want iedere stem geeft klank aan het koor.

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;

ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Piet Bood

* 6 februari 1935 † 14 juli 2022

Op 14 juli overleed Piet Bood na een moeilijke laatste levensperiode in het ziekenhuis en het Zonnehuis. Piet is 87 jaar geworden: toen hij als twintiger diabetes kreeg werd dat nog voor onmogelijk gehouden. Op dinsdag 19 juli kwamen we voorafgaand aan de begrafenis samen in de Petruskerk om zijn leven dankbaar te gedenken.

Op de rouwkaart stond het gedichtje dat ook op de kaart stond ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum: 'de liefde tussen man en vrouw is als een gouden band geweven, een stukje paradijs dat op aarde is gebleven'. Inmiddels waren Piet en Betsy al 63 jaar samen. Ook hun trouwtekst uit Deut. 33 stond op de kaart: 'van oudsher is God een schuilplaats, Zijn armen dragen u voor eeuwig.'

Piet werd in Andijk geboren in een gezin van 8 waar hij de 4^e was. Later verhuisde het gezin naar Nieuw Vennep; tijdens de oorlogsjaren een spannend gebied, al was er door de grote tuin geen gebrek aan eten. Nadat Piet Betsy had leren kennen die in de zorg in Bennebroek werkte trok hij met haar mee naar de Veluwe. De Noord-Hollandse nuchterheid en rechttoe-rechtaan mentaliteit bleef! Piet was geen prater, maar hij kon met humor en een lach rake opmerkingen lanceren.

We stonden stil bij Piets gouden handen die met vakmanschap bezig waren in z'n betaalde arbeid, voor de VMI en zijn eigen bedrijf, maar ook thuis en zeker ook voor de kerk. Bij de fotopresentatie zagen we een gedenkwaardige foto van Piet op het dak van onze kerk om de gerestaureerde haan weer in top te brengen. Zo zette hij zijn talenten in voor onze gemeente in de commissie van beheer en in de kerkenraad. Ook was hij tien jaar namens onze kerk betrokken bij Rehoboth.

Er zijn mooie herinneringen van de kinderen aan hun sportieve, sterke vader. Zoals hij als militair de Nijmeegse Vierdaagse liep met bepakking van 55 kg zo kennen wij hem ook: rennend en later wandelend.

Piet was geen prater over zijn gevoelens en misschien was het strenge gezin waar hij zelf in opgroeide daar debet aan. In ieder geval kon hij, zonder woorden, wel heel goed zijn liefde uiten door voor iedereen klaar te staan.

Piet heeft gemerkt dat zorgen en ziekte glans kunnen weg nemen: de laatste jaren waren er veel zorgen om Betsy's gezondheid maar zelf ging hij ook achteruit. Wat een troost als je dan mag schuilen in de belofte van God: armen die je dragen. Wat een voorrecht om de taal van de liefde te horen, ervan te zingen (Piet hield zo van zingen!) en te (be)leven temidden van die werkelijkheid die zich als een beslagen spiegel aan ons opdringt. God is liefde. "Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer?" (lied 903)

Laten we liefdevol om Betsy en haar kinderen en kleinkinderen staan nu ze een lieve echtgenoot, vader, opa en opie moeten missen.

Ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Alida (Aly) Scheer- Goudriaan

*** 3 juni 1937 † 20 juli 2022**

Na een langdurig gedragen ziekte overleed mevr. Aly Scheer op 85-jarige leeftijd. Sinds februari 2020 was ze weduwe van Siemen Scheer. Kort daarvoor waren ze uit 't Harde op Rehoboth komen wonen.

De afscheidsdienst werd op maandag 25 juli gehouden in de aula van de Algemene Begraafplaats op 't Harde. Begonnen met de mooie klanken van 'Jesu, joy of man's desiring' mochten we in dankbaarheid stilstaan bij haar leven aan de hand van de tekst die op de rouwkaart stond: Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: "vrees niet, Ik help u" (Jesaja 41: 13)

De laatste levensjaren van mevr. Scheer waren getekend door ziekte, verlies en gemis; het maakte het contact moeizaam. Ze bracht het zelf naar mij toe zo onder woorden: 'wat jammer dat we geen band meer kunnen opbouwen, want ik kan mijn gedachten niet meer ordenen'. Maar ook al kon ze haar levensloop niet meer uit de doeken doen, we konden wel geloofsvertrouwen delen: 'k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God'. Bijzonder hoe haar familie en het personeel van Rehoboth haar die laatste weken van ziekzijn omringden met liefdevolle zorgzaamheid. Het gedicht van Marinus vd Berg dat gelezen werd bij haar afscheid paste daarbij:

Gelukkig is de mens die tot het einde
Handen mag voelen die goed doen.
De hand die met aandacht was.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest, die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

Tot die tijd kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde die onmisbaar is.

Aly groeide op in een groot gezin van 10 kinderen in Oudewater. Ze had een gelukkige kindertijd en jeugd jaren en had een zorgzaam karakter. Vanwege gezondheidsproblemen werd ze als tiener opgenomen in het gezin van haar oom en tante in Apeldoorn vanwege de gezonde boslucht. Daar leerde ze later ook haar man Siemen kennen. Het echtpaar Scheer heeft veel betekend voor hun familie en andersom; ook maakten ze met inzet van hun talenten en hun geloof deel uit van de protestantse kerk op 't Harde. In het familiefotoboek dat mevr. Scheer maakte voor alle familieleden citeerde ze in het voorwoord het lied van Hanna Lam: *'de mensen van voorbij, zij blijven met ons leven, zij zijn met ons verweven in liefde, in verhalen, zij worden niet vergeten, zijn in een ander weten....bij God mogen ze wonen.* Een troostrijke belofte voor het gezin Goudriaan waar uit de ketting van 10 nu één schakel mist.

Ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Herman Docter

* 12 oktober 1935 † 23 juli 2022

Op 23 juli is Herman Docter overleden in de leeftijd van 86 jaar na twee jaar van liefdevolle zorg op Hofje Wendakker. De uitvaart vond plaats in besloten kring. Op de rouwkaart schreven de kinderen: "zorgzaam, lief, volhardend, perfectionistisch, op eigen wijze....prachtige eigenschappen die hij tot op het laatste moment van zijn leven heeft vastgehouden. Nu is het tijd om hem in liefde los te laten".

Herman groeide op in het gezin Docter aan de Klapperdijk waar het met 5 broers en 2 zussen altijd drukte en reuring was vooral ook door de bakkerij en de winkel. Herman was zelden in de bakkerij te vinden. Zijn belangstelling lag elders. Hij reed bijv. de elfstedentocht, per schaats en per fiets en wat was hij een vakman in de bouw! Herman werd lid van onze gemeente in 2019, nadat zijn vrouw Alie Dalhuisen was overleden. Het gemis en de ontredde maatschappij maakten dat hij graag eens wilde praten over hoe hij met dat diepe verdriet verder moest leven. Aangekomen op de Mosweg kreeg ik niet alleen de herinneringen aan zijn vrouw en haar ziekzijn te horen maar ook prachtige verhalen over zijn leven en werk, over het huis, zelf gebouwd. Over de nieuwe hond die té ondeugend, zeg maar onhandelbaar was. En natuurlijk was het ondertussen voor mij genieten van alles wat in dat uur voorbijkwam aan vogels op de voederplank. In zijn verdriet zocht hij God, misschien wel opnieuw. Hij zocht naar grond onder de voeten in dat moeras van verdriet. De liefde en vriendschap met Trijntje Vijfschaft gaf hem nieuwe levenslust en moed. Het was mooi om te zien hoe ze samen konden genieten van het goede. Samen fietsen, samen naar de kerk, samen jeugdherinneringen delen. Het was bitter dat zo snel de donkere wolken zich aandienen in de onrust en dementie van Herman. Het stemt mij dankbaar te weten dat Herman zijn leven aan God toevertrouwde, dat hij het wist dat wij niet dieper kunnen vallen dan in Gods hand.

Op de begraafplaats werd een lied van Sytze de Vries voorgelezen waarvan ik nu een tweetal coupletten citeer:

*Zo veel breekt stuk, de krachten gaan verloren.
De hand die steeds zo bezig was, valt stil.
Laat toch wie oud zijn, in geloof voltooien
Hun aardse taak, gehoorzaam aan uw wil.
Verval doet pijn, maar schenk ons het vertrouwen
Dat Gij ons draagt, uw eigen hand ons tilt.*

*Dankzij uw Geest gaat goedheid niet verloren.
In wat geweest is vangt uw toekomst aan.
De blijdschap blijft, van hemels licht doordrongen;
Wat waarde heeft wordt nooit teniet gedaan.
Hoe is geleefd, maar ook hoe is geleden,
Het blijft voor U voorbij de dood bestaan.*

Dat iedereen die Herman zal missen getroost mag worden door deze belofte!

Ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM

Harmen Liefers

***7 november 1934 † 14 augustus 2022**

Na een kort ziekbed overleed Harm Liefers op 14 augustus in de leeftijd van 87 jaar. Aan dit korte ziekbed ging een periode van verdriet en achteruitgang vooraf. Jarenlang zagen we hem lopen naar Rehoboth om zijn vrouw Tinie te bezoeken en nadat zij overleed in september 2021 ging zijn gezondheid zodanig achteruit dat ook hij daar moest gaan wonen eind maart 2022.

De vertrouwde plek aan de Manenbergerweg (na een tussenperiode aan het W.H.van de Pollplein) moest hij achter zich laten: de plek waar hij geboren was, met zijn ouders had gewoond, de plek waar hij met zijn gezin woonde onder 1 dak met het gezin van zijn zus Teuntje, getrouwd met Gerrit Jan van der Wal.

Velen in ons dorp zullen Harm kennen: hij maaide gras langs de bermen en hij ruimde op waar anderen er een puinhoop van maakten op het plein en op de hangplekken. Hij droeg zo zorg voor de openbare ruimte ondanks het feit dat veel mensen denken: 'laat de gemeente dat maar doen'. Hij wilde zich niet irriteren maar dan liever zelf de handen uit de mouwen steken. Een voorbeeldfunctie voor ons allen die gezien en gewaardeerd werd: hij ontving de vrijwilligersprijs in de vorm van de bronzen pad. In zijn werkzame leven zat hij in de ondernemingsraad van de Berghuizer papierfabriek en bij de vakbond CNV.

Het geloof en het geloofslid stempelden Harms leven. Al van jongs af aan. Als boerenarbeider verhuisde hij eerst met de familie van der Horst mee naar Hasselt. Na zijn diensttijd kwam hij op een boerderij in Zalk te werken: op zondag ging hij dan 2x naar de kerk in Wapenveld en 's avonds na het melken nog naar een dienst in Kampen. Hij genoot daarvan! In de cantorij, de stille week commissie en de gespreksgroep zette hij zich in en kwam zijn kennis van het lied goed van pas.

De herinneringen van de kinderen zijn getekend door die mooie plek aan de Manenbergerweg, de huisdieren en vakanties en het plezier dat hun ouders hadden bij het werken in de moestuin en het verwerken van de oogst.

Op de kaart zetten zij het gedichtje:

*Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn
Dan ben je niet heengegaan
maar thuis aangekomen.*

Dat kinderen en kleinkinderen vanuit die troost verder mogen leven!

Ds. Ida Boersma-Prins

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering (kleine kerkenraad) gehouden op 11 mei 2022 in De Rots.

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Romeinen 12 met aansluitend een uitleg van A. Troost.

De notulen van 6 april worden besproken en na een paar kleine aanpassingen goedgekeurd.

Op 22 april is het pastoraat weer bij elkaar geweest. Er worden nu lijsten gemaakt met wie welke bezoeker krijgt. Op 30 mei is er een vervolgbijsamenkomst.

De oude Rock Solid-groep is weer bij elkaar geweest en dit was een erg gezellige bijeenkomst. Dit is uit de groep zelf gekomen en komt nog een vervolg, maar op afroep. Verder komt het afscheid van de oudste kinderen van de KND er weer aan, waar nu de voorbereiding voor is. Bezetting oppas en leiding jeugdwerk is wel zorgelijk, uitbreiding zou zeer gewenst zijn!

Bij de uitgang hangen de collectezakken. Om duidelijker te krijgen welke zak voor welke collecte is, komen er nummers bij. Wellicht is het mogelijk om ook bij de achteringang een dergelijke oplossing te realiseren.

We bespreken het rooster van aan- en aftreden van ambtsdragers. Het zou fijn zijn als er nog een ambtsdrager voor de jeugd, communicatie en diaconie bij kan komen. Met de nieuwe structuur is de vergaderdruk behoorlijk afgenomen, waarmee we hopen dat deze voor velen genoemde drempel is weggenomen.

We evalueren de gemeente-avond en komen tot de conclusie dat, ondanks dat de aanloop voor ons zelf wat rommelig en onwennig voelde, er toch positieve reacties waren van de bezoekers. Fijn dat we dit weer konden oppakken en met de ervaring van dit jaar, zal het volgende jaar vertrouwd zijn. De opkomst was niet heel groot, wellicht volgend jaar in een andere vorm

gieten of een ander moment in de week.

Volgende vergadering (kleine kerkenraad) is op 15 juni. In juli is er geen vergadering, waarna we de draad in augustus weer oppakken.

De predikant sluit de vergadering met gebed.

Johan Hiemstra
Scriba

Verslag van de kerkenraadsvergadering (kleine kerkenraad) gehouden op 15 juni 2022 in De Rots.

Ds. Boersma opent de vergadering met het lezen van Handelingen 2, waarna we spreken over wat het werk als ambtsdrager ons heeft gegeven en wat we zelf hebben kunnen/gaan geven. Aansluitend nemen we afscheid van de aftredende ambtsdragers/pastoraal medewerker, Jeroen Huisman, Jannie Docter en Dinie van der Scheer.

Na een korte pauze gaan we verder met de vergadering en bespreken we de notulen van 11 mei jl.

Er is een lijst opgesteld met adressen van hulpinstanties. Deze ligt al in de kerk en komt nog in de Wegwijzer met een uitleg. In de vergadering van het pastoraat op 20 juni 2022 wordt nog nader gekeken naar de lijst voor op internet. Het pastorale team gaat als mensen zich uitschrijven uit de kerk, nog contact opnemen om na te gaan wat de reden van uitschrijving is. Er wordt een bijeenkomst voorbereid voor een middag in september voor mensen die alleen zijn komen te staan. Deze keer meer op praktische zaken gericht. Eind september komt er weer een avond voor alle mensen die bezoekwerk verrichten.

Er is een nood-oppasrooster voor de komende periode gemaakt, na de zomer wordt dat weer opgepakt.

Op 22 juni gaan de diaconie en de ZWO samen zitten voor de financiën en om te kijken/leren van elkaar. Er komt een tweede collectezakhouder, beiden worden voorzien van nummers. Diaconie wil de website wat meer gaan vullen, meer verwijzingen naar Grip op de Knip, Liviu etc. Vraag die leeft is hoe de geldstromen in de komende periode/jaren zullen gaan lopen. De acceptgiro stopt binnenkort ook, wordt meegenomen in de vergadering van de KRM.

Hemelvaartsdag was een hele goede en leuke dienst en samenwerking. Goede reacties op gehad!

Er komen postbakjes in de kerkenraadskamer. Hier zal post voor elk bloemblad in gelegd kunnen worden.

De startzondag is dit jaar op 18 september 2022. Het jaarthema is „Aan tafel“.

We stellen de volgende vergaderdata vast voor de kerkenraad voor het restant van 2022. De vergadering van november 2022 wordt wat later gepland. Dit is dan de laatste vergadering van 2022, maar wel op voldoende op tijd, zodat we alle activiteiten voor december 2022 nog kunnen bespreken.

17 augustus 2022 (KK)
14 september 2022 (KK)
19 oktober 2022 (GK)
23 november 2022 (KK)

Ds. Boersma is benaderd om een stagiaire te begeleiden. Deze stagiaire zal dan ook activiteiten/werkzaamheden oppakken binnen onze gemeente. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Johan Hiemstra
Scriba

Ontmoetingsavond voor nieuwe leden Petruskerk

Uitnodiging 21 september 2022

Alle nieuwe leden die sinds april 2019 lid zijn geworden van de Petruskerk zijn uitgenodigd voor deze avond om elkaar te ontmoeten.

Door Covid is deze avond voor nieuwe leden al een paar jaar niet gehouden.

We nodigen de nieuwe leden dan ook van harte uit voor deze ontmoeting.

Locatie

Petruskerk Inloop 19.15 uur. Start 19.30 uur met koffie/thee en wat lekkers.

Wij zien u graag 21 september 2022.

Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

Uitnodiging pastorale bezoekers en alle belangstellenden voor bezoekwerk

Bijeenkomst 28 september 2022

Op deze avond willen wij de pastorale bezoekers en iedereen die interesse heeft in bezoekwerk graag ontmoeten.

Locatie

Petruskerk. Inloop om 19.15 uur. Start 19.30 uur.

Onderwerp

Het onderwerp is **gebed**.

Graag zien wij u 28 september

Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

EVEN VOORSTELLEN



Dag broeders en zusters van de Petruskerk. In dit stukje wil ik mezelf voorstellen. Mijn naam is Esther Bootsma, ik woon in Heerde samen met mijn man. We hebben drie volwassen kinderen. In september 2021 ben ik begonnen met de opleiding hbo-theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Een deeltijdopleiding waar praktijkervaring opdoen een groot aandeel heeft. Afgelopen jaar heb ik mijn praktijkplek in Nijverdalen gehad, bij de protestante ge-

meente daar.

Vanaf september t/m juni zal ik in jullie gemeente praktijkervaring op doen, voor 16 uur in de week. De opdrachten vanuit de opleiding zijn voornamelijk op het vlak van educatie; denk daarbij aan Bijbelstudie, meditatie verzorgen en Bijbelvertelling houden. En het trainen en coachen van vrijwilligers. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en samen te werken. Gezien de band die er is vanuit mijn thuisgemeente (Vrije Evangelische Gemeente Heerde) heb ik er alle vertrouwen in.

DIACONIE

Doelcollecte September "Stichting De Hoop"

"De Hoop helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen, door begeleiding met het geloof als uitgangspunt. Het doel is om mensen in een uitzichtloze situatie de wil en kracht te geven om vol te houden en een mooi leven op te bouwen."

Help met jouw donatie mensen op weg naar een nieuw leven!

Namens de diaconie,
Antoinet Huisman

Steun aan projecten van de opbrengst over de afgelopen jaren

In de afgelopen jaren (2019, 2020 en 2021) heeft de ZWO-commissie geen doelen gesteund met een extra bijdrage. Dit kwam onder andere door de Coronaperiode. Na overleg met de Diaconie is gebleken dat er over deze periode het volgende bedrag beschikbaar is:

€ 12.000,-.

We hebben er voor gekozen om het bedrag te verdelen over drie projecten. Alle drie projecten worden gesteund door Kerk in Actie. Deze projecten ontvangen ieder € 4.000,-. Hieronder volgt een korte toelichting van deze projecten.

Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen in Israël

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als 'bezetter' of 'terrorist'. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.

Joden en christenen in Israël komen elkaar in het dagelijkse leven bijna niet tegen. Dit begint al bij de kinderen. Door het gescheiden onderwijs in Israël, leren kinderen elkaar en elkaars cultuur en gebruiken niet kennen. De meeste Arabische burgers van Israël zijn moslim, maar er zijn ook veel Arabische christenen onder hen. Arabische kerken hebben van oudsher veel scholen. De meeste leerlingen van de christelijke scholen zijn moslim en een kleiner deel is christen.

In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met elkaar omgaan.

In alle activiteiten van het Rossing Center staat onderlinge ontmoeting centraal. Hiermee wil het centrum vooroordelen en negatieve stereotype bestrijden, en bijdragen aan begrip en waardering van de geschiedenis, tradities en identiteit van de verschillende groepen. Ook wordt op deze manier bewustwording gecreëerd van het belang van joods-christelijke relaties voor vrede in het Heilige Land.

Dit doet het Rossing Center door op scholen ontmoetingen tussen Joodse en Arabische leerlingen te organiseren. Zo wordt geprobeerd vooroordelen ten opzichte van elkaar te verminderen en kinderen enthousiast te maken open te staan voor anderen. Ze krijgen speciale lessen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen en leren elkaar kennen tijdens de zomervakanties. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving.

Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala

Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap. Ze leren trots zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht tegen vrouwen moet stoppen.

Kerk in Actie ondersteunt de volgende cursussen:

Het Tamar-project leert 20 jonge Maya-vrouwen hun rechten en hoe te handelen bij (seksueel) geweld (n.a.v. verhaal in 2 Samuel 13). Zij komen vier weekenden bij elkaar.

Het José-project leert 20 jonge Maya-mannen hoe ze op een gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan. Ook leren ze welke wetten er zijn om vrouwen te beschermen tegen geweld. Bijbellezen in eigen context geeft 30 mannen en vrouwen de kans om nieuwe inzichten op te doen, zich te bevrijden van oude geloofsbeelden die vrouwen onderdrukken en verandering in gezin, kerk en samenleving teweeg te brengen. De deelnemers volgen een 4-daagse cursus.

Stem van onderdrukte vrouwen laten horen

De organisatie vraagt zowel online als offline aandacht voor geweld tegen vrouwen en voor gelijkheid tussen man en vrouw. Tijdens de jaarlijkse Internationale Dag tegen het Geweld (op 25 november) gaan vrouwen de straat op om het probleem breed onder de aandacht te brengen in Guatemala. Vrouwen worden ondersteund om juridische of medische hulp te vinden na huiselijk of seksueel geweld. Veel vrouwen die de cursussen volgen, blijven zich als vrijwilligster inzetten voor de organisatie.

Spiraal van geweld doorbreken

Cedepca werd in 1986 opgericht. Het is de Spaanse afkorting van Evangelisch Centrum voor Pastorale Studies in Centraal Amerika. Guatemala is getraumatiseerd door de 36-jarige burgeroorlog, waarbij 240.000 mensen omkwamen. Soldaten zetten geweld in tegen vrouwen en hun gezinnen als onderdrukingsmiddel. Officieel eindigde de oorlog in 1996, maar voor vrouwen is er weinig veranderd, omdat er nog steeds veel (huiselijk) geweld is. Daarom is het werk van Cedepca nog steeds actueel en nodig en inmiddels ook uitgebreid naar omliggende landen, zoals Nicaragua en Costa Rica.

Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

Daarnaast worden in Moldavië Oekraïense vluchtelingen gastvrij ontvangen. De Moldavische bevolking, de regering en humanitaire organisaties zetten zich onophoudelijk op voor de vluchtelingen.

Kinderen

Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders naar het buitenland vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en hierdoor liggen depressie en agressie op de loer.

Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijkse sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd.

Ouderen

Veel ouderen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van kunnen rondkomen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen, waardoor ze 's winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen.

Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo'n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn. Doordat hun pensioen niet genoeg is om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, gaan velen als eerste bezuinigen op voedsel. Koken doen ze niet meer, om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijk en gaat hun gezondheid bergafwaarts.

Wat fijn dat we als gemeente op diverse plekken op de wereld een bijdrage kunnen leveren aan een beter bestaan. Een ieder hartelijk dank voor de gaven!

De ZWO-commissie

FINANCIIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	bedrag:
26-6-2022	via Bankrekening	€ 34,00
26-6-2022	via collecte	€ 147,35
26-6-2022	via Givt	€ 91,50
3-7-2022	via Bankrekening	€ 100,00
3-7-2022	via collecte	€ 129,75
3-7-2022	via Givt	€ 97,00
10-7-2022	via Bankrekening	€ 80,00
10-7-2022	via collecte	€ 149,02
10-7-2022	via Givt	€ 79,00
17-7-2022	via Bankrekening	€ 100,00
17-7-2022	via collecte	€ 189,65
17-7-2022	via Givt	€ 65,50
24-7-2022	via Bankrekening	€ 64,00
24-7-2022	via collecte	€ 138,15
24-7-2022	via Givt	€ 94,00
31-7-2022	via Bankrekening	€ 75,00
31-7-2022	via collecte	€ 117,75
31-7-2022	via Givt	€ 60,00
7-8-2022	via Bankrekening	€ 345,00
7-8-2022	via collecte	€ 112,75
7-8-2022	via Givt	€ 55,50
15-8-2022	via Bankrekening	€ 30,00
15-8-2022	via collecte	€ 137,55
15-8-2022	via Givt	€ 67,00
21-8-2022	via Bankrekening	€ 85,00
21-8-2022	via collecte	€ 214,90
21-8-2022	via Givt	€ 69,00

giften: per bank	doel:	bedrag:
Rova	oud papier mei en juni	€ 1.186,93
activiteiten	oude metalen	€ 665,00
activiteiten	zaalverhuur / keuken	€ 3.300,00
Gift van een gemeentelid	Kerk	€ 10.000,00
Gift van een gemeentelid	Kerk	€ 100,00
Gift van een gemeentelid	Kerk	€ 100,00

giften: contant ontvangen via:	doel:	bedrag:
via Dhr. A. Jonker	Beeld & Geluid	€ 50,00
via collecte	Bloemenfonds	€ 20,00
via Ds. I. Boersma	Kerk	€ 5,00
via Ds. I. Boersma	Kerk	€ 50,00
via Ds. I. Boersma	Kerk	€ 20,00
via Mw. H. Kwakkel	Kerk	€ 10,00
via Mw. H. Kwakkel	Kerk	€ 5,00
via Mw. H. van Marle	Kerk	€ 10,00
dhr. A. Jonker	PBD	€ 5,00
via Mw. E. Jonker	PBD	€ 5,00
via Mw. E. Jonker	PBD	€ 10,00
via Mw. M. van der Wekken	PBD	€ 12,00
activiteiten	Verjaardagfonds	€ 132,50
via collecte	Verjaardagfonds	€ 5,00
via collecte	Verjaardagfonds	€ 5,00
via collecte	Verjaardagfonds	€ 5,00
via dhr. G.J. Draaijer	Verjaardagfonds	€ 7,00
via dhr. W. Westhoff	Verjaardagfonds	€ 10,00
via Mw. H. Scholten	Verjaardagfonds	€ 5,00
Via. Mw. T. IJzerman	Verjaardagfonds	€ 10,00
Via. Mw. T. IJzerman	Verjaardagfonds	€ 20,00

Ton Eilander

KERKRENTMEESTERS

Bestellen collectebonnen

Er kunnen 3 soorten collectebonnen besteld worden nl:

bonnen van € 0,50 (kleur geel)
bonnen van € 1,00 (kleur blauw)
bonnen van € 2,00 (kleur groen).

1 vel bestaat uit 20 bonnen en voor de bonnen van € 0.50 zijn de kosten € 10,00 per vel, voor de bonnen van € 1,00 zijn de kosten € 20,00 per vel en voor de bonnen van € 2,00 zijn de kosten € 40,00 per vel

De bonnen zijn alleen per vel te bestellen.

U kunt bonnen bestellen door het juiste bedrag over te maken op rekening: **NL 12 RABO 0396 5638 72 van de Protestantse Gemeente te Wapenveld**. Bij de bestelling graag opgeven welke bonnen men wenst door het bedrag per vel of de kleur te vermelden. Na bijschrijving op de rekening van de kerk, worden de bonnen meestal binnen 2 weken thuis bezorgd.

U kunt er ook voor kiezen om de collectegelden op de bankrekening: **NL 12 RABO 0396 5638 72 van de Protestantse Gemeente te Wapenveld o.v.v. collecten**.

Of uw bijdrage te storten via de GIVT app.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Ton Eilander, tel. 06- 12 88 10 11.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en ook beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710



Startweekend

Jaarthema: Aan tafel

Vrijdag 16 september Bijeenkomst op Rehoboth

18:45 uur: Inloop met koffie en lekkers.

19:00 uur: Start met verschillende activiteiten.

Na afloop een hapje en een drankje.

Zondag 18 september

9:30 uur: Kerkdienst



We willen graag dat iedereen een bloem meeneemt van huis, deze mag in één van de vazen voor in de kerk worden gezet, samen worden dit kleurrijke boeketten.

Voor de kinderen is er een aparte kinderdienst.

Na de dienst is er koffie met taart voor iedereen.



11:30 uur: Op de fiets naar Wim Westhoff, Marledijk 2 voor een puzzelactiviteit en lunch. Er rijden ook auto's naar de Marledijk.



Geef je op voor de lunch en ook als je een taart wilt maken via:

- Lijst in de hal
- Per mail naar Agnes Venema: wietseagnesvenema@gmail.com



PETRUS
kerk