

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

2 november

19:30

Dankdag voor
Gewas en
Arbeid



Oktober 2022
Jaargang 20
Nummer 2

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-376 9665
✉ iboersma@live.nl

Roger Dragstra
☎ 06 283 430 62
✉ roger@dragstra.eu
(woensdag is de vrije dag)

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

www.pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda IJzerman 06 114 831 43

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-844 2292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl
Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 8600
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97

Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86

Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman
W. Westhoff

Hullenweg 5
Marledijk 2

8191 LB W' veld
8198 KP Marle

☎ 038 4470367
☎ 06 46991710

De liturgische kleur: Groen

2 oktober

09:30 Dhr. B. Greveling uit Wezep *Israël zondag*

19:00 Dhr. R. Dragstra uit Leeuwarden
jeugddienst

Oud. v. dienst ochtend Dhr. W. Zonnenberg
avond Dhr. A. C. van de Beerecamp

Collectes 1: Kerk en Israël 2: Kerk
Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

9 oktober

09:30 Ds. I. Boersma-Prins *Koffie na de dienst*

Oud. v. dienst Dhr. R. van Marle

Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

16 oktober

09:30 Ds. I. Boersma-Prins

19:00 Ds. I. Boersma-Prins *Taizédienst*

Oud. v. dienst ochtend Mevr. A. van Oosten

avond Dhr. J.A.S. Hiemstra

Collectes 1: Kosten Erediensten 2: Kerk
Uitgang: Doelcollecte

23 oktober

09:30 Ds. G.C. van Rheenen uit Hattem

Oud. v. dienst Dhr. A. C. van de Beerecamp

Collectes 1: Ned. Bijbel Genootschap 2: Kerk
Uitgang: Beheer en Onderhoud

30 oktober

09:30 Ds. T. Noort uit IJsselmuiden
Oud. v. dienst Mevr. N. Dubois-Bastiaans
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

2 november

Dankdag voor Gewas en Arbeid
19:30 Ds. I. Boersma-Prins
Oud. v. dienst Dhr. W. Zonnenberg
Collectes Dankdagzendingscollecte

KERKCALENDER

26 okt. Inleveren kopij voor de Wegwijzer van november

OM OVER NA TE DENKEN

Voorzitter Annemarie van Oosten las de afgelopen kerkenraadsvergadering het volgende artikel voor:

‘Blij met de blijvers’

De landelijke kerk staat op verlies. Hier en daar is plaatselijk sprake van minieme groei, maar die is lang niet voldoende om het tij van teruggang te keren.

Ds. Overeem ziet 3 manieren om op de cijfers te reageren:

Klaagliederen aanheffen.

Zoveel mensen haken af en we hebben nog wel zo ons best gedaan om hen vast te houden. Helpt dan niets meer? Ik kies niet voor deze manier. Een wervende kerk zeurt en klaagt niet, maar houdt het hoofd hoog.

Het roer moet om.

De kerk mist de boot. Radicale herzieningen zijn nodig. Gooi de kerkorde maar weg. Organiseer de huisgemeente. Doe goede dingen met kleine groepen. Stuur dominees op herhalingsoefening zodat ze eindelijk gewone taal spreken. Ik kies ook niet voor deze manier. Mijn geloof is gewoon niet groot genoeg om oude schoenen weg te gooien voor ik nieuwe

heb. En ik vind het niet billijk voor de mensen die dwars tegen de trend in bij de kerk gebleven zijn. Door alles op z'n kop te zetten of binnenste buiten te keren leggen we de pijn toch weer bij hen neer en jagen we hen uiteindelijk ook nog de kerk uit.

Blijven en de lofzang gaande houden.

Onder blijvers versta ik die mensen die toch op zondagmorgen de stoute schoenen aantrekken. Ze kunnen het niet laten en ze kunnen het niet missen. Mensen die 'ja' zeggen als er een beroep op hen wordt gedaan voor een ambt of een klus. Mensen die proberen tegen alle drammerigheid en ikkerigheid in de gemeente toch zoveel mogelijk gemeenschap laten zijn. Mensen die heus niet alleen maar naar binnen kijken: het grootste deel van de vrijwilligers wordt nog steeds uit kerkgangers gerecrueteerd. Behalve op zondag in de kerk vindt je hen door de week achter het stuur voor tafeltje-dek-je of achter de koffiekar in het verzorgingshuis. Mensen die de eredienst ook financieel in stand houden. Ook de miljoenen voor hulp van Kerk in Actie komen uit hun hart en portemonnee. Collectanten, boekhouders, scriba's, leiders van kindernevendienst en oppasdienst, beameristen, autorijders, tuinploegleden, bezoekermedewerkers, bloemenbrengers enz. enz.: een bonte stoet van lieve mensen voor de Heer.

Cijfers vertellen niet het hele verhaal. Er is ook andere groei. Groei in diepgang, in toewijding, in volharding, in gebed. Groei in roeien tegen de stroom en fietsen tegen de wind in. Groei, niet in grote woorden maar in kleine daden van trouw. Groei tegen de verdrukking van secularisatie in oppervlakkigheid in. Als we nu eerst eens gewoon een keer **dankjewel** zeggen tegen al die mensen!

Hoera voor de blijvers. Geef ze de ruimte, mensen als teken van de trouw van God.

(dit artikel werd in 2003 geschreven maar is verrassend actueel en daarom zeg ik met Annemarie mee: **hoera voor de blijvers! Fijn dat we de lofzang op Gods trouw gaande kunnen houden**)

OOG VOOR ELKAAR

Met het startweekend achter de rug wil ik allereerst even terugblikken en iedereen hartelijk bedanken die meegewerkt heeft aan een vrolijke en bemoedigende start. Een gezellige avond op Rehoboth en op zondag startdiensten (met 3 diensten tegelijk: in de kerkzaal, voor tieners en voor kinderen) met fleurige bloemen en muziek, daarna koffiedrinken met taartenbuffet en lunch met - in de stromende regen- op de skottelbraai gebakken hamburgers....wat hebben veel mensen meegedaan, prachtig! Bedankt! Vanuit verbondenheid met God en elkaar willen we gemeente zijn en lief en leed willen we met elkaar delen. Zo denken we aan Roelof van Ommen en zijn naasten nu ze Betsie moeten missen. Zij overleed op donderdag 15 september in de leeftijd van 76 jaar. (elders leest u het In Memoriam)

De lijst met adressen waar zorgen zijn is lang. Wilt u met open hart en ogen rondkijken voor wie u iets kunt betekenen aan meeleven en gebed?

*Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, en op te vangen wie zijn thuis verloor, om voor elkaar te zijn Uw hand en voet, te helpen wie geen helper had ontmoet: wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, om voor elkaar te zijn Uw hart en mond, om op te komen voor wie is verstomd, voor wie gevangen zit of is gewond, roept **U ons Christus**, uw gezicht te zijn! (lied 973)*

Ds. Ida Boersma- Prins

IN MEMORIAM

Elisabeth Catharina van Ommen-Heideveld

*** 17 september 1945 † 15 september 2022**

Op 15 september, 2 dagen voor haar 77^e verjaardag, overleed Betsie van Ommen, een half jaar nadat ze hoorde dat ze ernstig en ongeneeslijk ziek was. Wat is het een zware tijd geweest om dat samen met Roelof te verwerken, samen met God en samen met de kinderen. Zwaar en tegelijk wonderlijk vastberaden en vol geloofsvertrouwen. Verdrietig en tegelijk vol dankbaarheid voor het leven dat haar gegeven was en voor alle mooie momenten en herinneringen.

De afscheidsdienst op 21 september in onze kerk stond dan ook in het teken van dankbaarheid. Dankbaar dat ze met elkaar en aan elkaar gegeven als geschenk van God 61 jaar samen mochten zijn, waarvan 56 jaar getrouwd. Dankbaar voor zoveel dingen en niet in het minst omdat Roelof en Betsie in die laatste week zo bijzonder samen afscheid konden nemen, elkaar los konden laten en biddend elkaar in Gods hand konden leggen. Ook kon heel bewust afscheid genomen worden van kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden, waarbij voor ieder een hartelijk woord was.

Betsie was zorgzame moeder, schoonmoeder van Annette en Erik, van Edwin en Kitty en van Carola en trotse oma van Robin & Thomas, Mats & Roos en Renske. Ze kon genieten van kleine dingen, zo karakteriseerden de kinderen haar. Van het vee, van de tuin, van handwerken en zwemmen, van bakken en braden in de keuken. Wat hoopte ze nog de geboorte van een kalf mee te maken en die wens werd vervuld: het mooie kalf staat dan ook op de rouwkaart als teken van hoe dankbaar ze kon zijn voor zulke gebeurtenissen.

In onze gemeente en op de gespreksgroep merkten we hoe Betsie uit geloof leefde. Zo kon ze samen met Roelof ook de afscheidsdienst al goed vantevoren doorspreken en een lijstje maken van liederen en bijbelgedeeltes.

Dat Psalm 23 daarbij hoorde was geen verrassing: dat je je leven -dat voor haar ook in het teken stond van goed zorgen voor wat je is toevertrouwd- ook in goede handen mag weten bij Christus, de Herder was troostrijk en gaf haar moed. 'Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, Gij zijt bij mij'. Ook werd een tekst uit Hebr. 11 gekozen waarbij heel duidelijk onder woorden wordt gebracht dat we mensen reizigers zijn op deze aarde, op doorreis naar het Vaderhuis.

We bidden Roelof en zijn gezin Gods onmisbare zegen toe. Dat ze zich in hun verdriet toch geborgen weten onder de boog van Gods liefde en trouw. *'Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: IK Ben bij jou! In tijden van vreugde maar ook van verdriet ben ik bij U veilig, U die mij ziet.*

Ds. Ida Boersma- Prins

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering (kleine kerkenraad) gehouden op 17 augustus 2022 in De Rots.

De voorzitter opent de vergadering met een uitleg over “Licht” aan de hand van het lied “Licht dat ons aanstoot in de morgen”. Hierna zingen we het lied samen.

Op 18 september neemt ds. Weststrate afscheid als predikant van de VEG Heerde. Omdat wij dan onze startdienst hebben, kan er helaas geen afvaardiging naartoe. Er zal een kaart worden verzonden namens de gemeente en we zullen ons afmelden.

Alle nieuwe leden vanaf 2019 hebben een uitnodiging voor ‘nieuwkomersbijeenkomst’ ontvangen, deze vindt plaats op woensdag 21 september. Op 28 september is er een bijeenkomst gepland voor pastorale bezoekers en andere belangstellenden voor bezoekwerk. Het thema van deze avond is gebed.

De oppasruimte moet worden opgeruimd/uitgezocht. Annemarie van Oosten pakt dit op. Komende week is er een gesprek met Roger Dragstra om o.a. te bespreken hoe het gaat met het jeugdwerk en wat de mogelijkheden zijn voor de komende maanden.

De ZWO gaat de vergaderingen samen met diaconie doen om zo de verbondenheid tussen ZWO en diaconie verder te versterken en van elkaar te kunnen leren en elkaar te kunnen helpen.

Helaas is er geen pianist gevonden en is de cantorij daarom helemaal gestopt. Ontzettend jammer! In december komt het koor “De Regenboog” uit Heerde zingen. De dienst start dan om 10:00 uur! In de Kerstnachtsdienst komt Arioso zingen.

In verband met het afschaffen van de acceptgiro’s, zoeken de kerkrentmeesters uit wat de mogelijkheden zijn en wat er bijvoorbeeld kan met een QR-code. De collectebonnen blijven gewoon in gebruik. De wens is er om het podium te vergroten en het opstapje wat breder te maken. Dit wordt opgepakt.

Ook zullen er doeltjes worden aangeschaft en ballen voor de jeugd, die op Startzondag gebruikt kunnen worden.

Voor het Interkerkelijk Overleg (opzoeknaarhetlicht.nl) zal Mariska Hiemstra – Ijzerman de taken van Shweta Bos overnemen. Ook vanaf deze plaats willen we Shweta heel hartelijk danken voor haar inzet hiervoor de afgelopen jaren!

Johan Smit stopt per 2023 als organist voor de zondagse erediensten. Hij blijft wel beschikbaar voor eventuele rouw en trouwdiensten. Er wordt gezocht naar een nieuwe organist.

De kaars van de KND wordt voortaan aangestoken door de ouderling van dienst en we vragen gemeenteleden weer of iemand de bloemen wil bezorgen.

De volgende kerkenraadsvergadering (kleine) is op 14 september 2022. Het moderamen zal op 7 september 2022 weer vergaderen.

De voorzitter sluit de vergadering met gebed.

Johan Hiemstra
Scriba

JOVO gaat weer los – doe je mee?

De startzondag is geweest dus we mogen weer! Dat geldt ook voor JOVO, de gespreksgroep voor 25+. Kom je ook op **donderdag 27 oktober** 20:00 uur? We zitten in het jeugdhonk (bovenzaal kerk).

In een mix van gezelligheid, doen en gesprek hebben we in alle drukte even aandacht voor elkaar en ons geloof. Vragen? Stel ze zeker even bij mij (0628343062 of roger@dragstra.eu).

TOT ZIENS!?

Mede namens Esther Bootsma (CHE Stagiaire)
Roger Dragstra
Kerkelijk werker

DIACONIE

Zendingserfgoedkalender 2023

De Zendingserfgoedkalender 2023 toont wandkleden met afbeeldingen ontworpen door de heer He Qi uit China, die geweven zijn door vrouwen van de Tujia stam.

Het thema luidt: Een nieuwe weg met Christus, naar het verhaal van de Emmaüsgangers. De weergegeven Bijbelverhalen zijn ontworpen door de tot nu toe bekendste Chinese christelijke kunstenaar, de heer He Qi. Maar deze zouden nooit zo bekend zijn geworden, als deze niet kunstig op traditionele wijze geweven zouden zijn door vrouwen van de Tujia minderheid in China.

De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste editie van 2015 een groot succes. In veel gemeenten wordt deze verspreid en ook particulieren weten de weg te vinden om er een of meerdere te bestellen, voor eigen gebruik of om cadeau te doen. Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK), die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven, voortgezet. In deze traditie staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal. Op de Zendingserfgoedkalender 2015 (afbeeldingen uit Egypte van dr. Farid Fadel), 2016 (Bijbelse schilderijen van de Jesus Mafa serie uit Noord Kameroen), 2017 (kunst en kerk in Papoea, Indonesië), 2018 (iconen en miniaturen uit de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland), 2019 (traditionele schilderkunst van Bali, Indonesië), 2020 (schilderijen van de Indiase kunstenaar Jayashree Jayapaul), 2021 (batiks ontworpen door ds. Khristian Aris Widodo en uitgevoerd door de Batik studio Canting Laras in Kalipenten bij Yogyakarta) en 2022 (schilderijen van de om het geloof naar Nederland gevlucht Iraanse kunstenaar Mahboobeh Salem) ontvingen we veel positieve reacties.

De Zendingserfgoedkalender 2023 toont ons Bijbelse verhalen door de in Nanjing, China onder het communistisch regime van Mao opgegroeide en aan de kunstacademie opgeleide kunstenaar He Qi wandkleden, die door vrouwen van de Tujia minderheid kunstig geweven zijn.

De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van China en over de (ook recente) ontwikkeling van het Christendom daar. Verder een overzicht in vogelvlucht van voorbeelden van christelijke kunst, die al in de strenge periode van het rode boekje van Mao, de Culturele Revolutie en de Grote sprong voorwaarts, zich begon te ontwikkelen. Deze kunst sluit nauw aan bij de traditionele kunst en kunsttechnieken van het immense land. Wat uitgebreider wordt ten slotte stilgestaan bij de veelzijdigheid van de persoon en het werk van He Qi en de traditionele (hof) weefkunst van de Tujia.

Kerk in Actie juicht de voortzetting van de MZK traditie toe en beveelt deze van harte aan. De Zendingserfgoedkalender 2023 met als thema Een nieuwe weg met Christus kost € 9 per stuk.

Voor bestellingen en vragen kunt u terecht bij op de website:

[Zendingserfgoedkalender 2023 – Zendingserfgoed](#)

En via:

verzending@zendingserfgoed.nl

Met vriendelijke groet,
ZWO-commissie

VAN DE KERKRENTMEESTERS

ACCEPTGIRO WEGWIJZER

Bij dit nummer treft u een acceptgiro aan voor de halfjaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de druk- en papierkosten voor Wegwijzer.

Het College van kerkrentmeesters wijst er met nadruk op, dat het om een vrijwillige bijdrage gaat.

U treft dan ook geen ingevuld bedrag aan op de acceptgirokaart. Om deze kosten te besparen kunt u er ook voor kiezen de Wegwijzer digitaal te ontvangen.

Dit kunt u doorgeven op: wegwijzer@pkwapenveld.nl

Ter info: één jaargang van “Wegwijzer” (11 nummers) kost ongeveer €15.00.

Omdat de acceptgirokaart per 1 juni 2023 als betaalmiddel komt te vervallen hebben we alvast een QR-code in het leven geroepen, waarmee gemakkelijker betaald kan worden, maar wij beseffen ons ook ten zeerste, dat dit voor heel veel ouderen erg moeilijk zal zijn.

Hoe kunt u uw betaling voldoen:

Via het scannen van de QR-code; het bedrag staat ingesteld op € 15,00 (de kosten voor 11 Wegwijzers per jaar). Dit bedrag kunt u desgewenst wijzigen, of



Uw bijdrage overmaken via telebankieren op rekeningnummer:
NL 12 RABO 0396 5638 72 t.n.v. Protestantse Gemeente te
Wapenveld o.v.v. Wegwijzer, of

Uw bijdrage, via een overschrijvingskaart uit uw bankboekje
over te schrijven op rekeningnummer: NL 12 RABO 0396
5638 72 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wapenveld o.v.v.
Wegwijzer, of

Tot 1 juni 2023 deze acceptgiro nog te gebruiken door deze in te
vullen en te ondertekenen en op te sturen naar uw bank.

het college van kerkrentmeesters

FINANCIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	doel:	bedrag:
4-9-2022	via Bankrekening		€ 140,00
4-9-2022	via collecte		€ 266,90
4-9-2022	via Givt		€ 122,00
11-9-2022	via Bankrekening		€ 249,00
11-9-2022	via collecte		€ 196,74
11-9-2022	via Givt		€ 53,00
18-9-2022	via Bankrekening		€ 75,00
18-9-2022	via collecte		€ 196,74
18-9-2022	via Givt		€ 82,25

Via de bank ontvangen: doel:

Rova	oud papier juli	€ 388,54
		€

giften:	contant ontvangen via:	doel:	bedrag:
	via mw. A. Eilander	PBD	€ 5,00
	via Ds. I. Boersma	Diakonie	€ 40,00
	via Ds. I. Boersma	Diakonie	€ 10,00
	via Ds. I. Boersma	Kerk	€ 10,00
	via mw. H. van Marle	Kerk	€ 20,00
	via mw. N. Dubois	op lotgenotenmiddag	€ 3,00

Ton Eilander

MUTATIES

Overleden:

- Mw. E.C. (Betsy) van Ommen-Heideveld, Revelingseweg 55, 8191 KP Wapenveld op 15 september 2022 in de leeftijd van 76 jaar.

Ton Eilander

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en ook beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710

BEDANKT

Hartelijk dank willen we zeggen aan de velen, die ter gelegenheid van ons 70-jarig huwelijksjubileum ons feliciteerden.

We zijn overstelpd door het enorme aantal handdrukken, brieven, emails, pakketjes, kadobonnen, dozen met chocola en nog veel meer.

Heel bijzonder en zeer verrassend ...!!!! Het is ons onmogelijk u/ jullie allen apart te bedanken voor je bewijs van deelname aan ons feest.

En omdat dit jubileum geen verdienste is, willen we instemmen in met Psalm 115 "niet óns o Heer, niet óns, maar UW naam zij alle eer".

Met een hartelijke groet wensen we ieder Gods zegen toe.
Leunie en Piet van 't Hoog

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor hun kaarten en andere blikken van medeleven tijdens mijn ziekteperiode.

Geke Kegelaar

Startweekend 2022.

Een startweekend van de kerk,
dat is altijd voor veel mensen een heleboel werk.
Maar dit wordt door deze mensen met liefde gedaan
en daardoor kon ook dit startweekend weer beginnen gaan.
Eerst werd op vrijdag bij Rehoboth gestart met veel activiteit,
met zang, spel, korte anecdotes en veel gezelligheid.
Op zondag was het in de kerk een groot feestelijk samenzijn
en leek het erop dat we met velen wilden samenzijn.
Na de kerkdienst, kinderdienst en de oppas gingen we weer allerlei dingen doen
en leek het wel weer op de tijden van toen.

Koffie, praten, spel en nog veel meer dingen
totdat we voor een gezamenlijke lunch aan tafel gingen.
Veel mensen zijn voor en achter de schermen bezig geweest.
Het resultaat was een mooi feest.
Dank aan iedereen die hierbij aanwezig is geweest.
Deze dag is een goede start van het winterwerk geweest.

Diny en Bertus van der Scheer

Lieve mensen van de Petruskerk in Wapenveld,

Wat een verrassing om een mooie kaart van jullie te krijgen met
daarop goede wensen en zoveel namen van mensen, die ik voor
een groot deel ook nog ken! De contacten zijn er al heel lang.

Ik mocht in het verleden voorgaan in 'het dorps huis' en later in
jullie nieuwe Petruskerk. Langs meer wegen waren er contacten
en die zullen er waarschijnlijk ook blijven.

Ik heb mijn werkzaamheden bij de Kruiskerk in Heerde afgerond,
maar ik zal er nog regelmatig voorgaan als gastspreker. We blij-
ven ook wonen op ons vertrouwde plekje. Van daaruit zal ik ook
zo nu en dan voorgaan in andere VEG's en in PKN-gemeenten
en helpen waar dat kan e/of wenselijk is. Zo verandert er in het
contact met jullie gemeente niet zo veel.

Dank voor al het goede
in de tijd die achter ons ligt.

Met een hartelijke groet,
ds. J (Sjaak) M. Weststrate, Heerde
mede namens mijn vrouw, Marijke.



Leer mensen (dichter)bij Jezus brengen

'HET EVANGELIE IN 4 WOORDEN'

 10, 17 & 24 november

 19.45 - 22.00 uur

 Goede Herder kerk, Epe

 www.thegodstory.org/E4W

Wil jij op een ontspannen manier leren hoe je mensen in jouw directe omgeving bekend kunt maken met het evangelie? Het aantal christenen in Nederland loopt steeds verder terug. En dat is een geweldige kans voor de Kerk. Want een meerderheid heeft de God van liefde nog nooit afgewezen, simpelweg omdat ze het evangelie nog nooit

duidelijk gehoord hebben. Tijdens de training 'Het evangelie in 4 woorden' leer je aan de hand van 4 woorden Jezus voor te stellen aan mensen in jouw eigen netwerk. Inhoud In drie avonden leer je hoe je een gesprek kunt starten en voeren over God, geven we je allerlei praktische tips en ontdek je hoe je aan mensen van 'nu' kunt laten zien waarom het evangelie zulk goed nieuws is! Kortom: je leert hoe je mensen op een ontspannen manier (dichter)bij Jezus kunt brengen. Niet alleen theorie, maar ook veel oefenvormen.

Kijk hier [E4W Promo - YouTube](#) om de promo video te bekijken voor getuigenissen en ervaringen van deelnemers.

Details

Data: donderdag 10, 17 & 24 november, 19.45 uur

Locatie: Goede Herderkerk Epe (Enkweg 2)

Aanmelden & meer info: www.thegodstory.org/e4w

Kosten: volwassenen €40
 studenten €30
 scholieren €1

Geacht gemeentelid,

De classicale vergadering Veluwe heeft het voornemen om een avond te beleggen rond het thema *samen kerken*. Twee woorden die ook twee kanten in zich hebben waarin het gaat om plaatselijk en lokaal kerk te zijn. Deze twee woorden zijn ook de twee onderdelen van het programma op deze avond.

Kerken is het eerste onderwerp waarbij het dan gaat over hoe de basiskenmerken van het kerk-zijn functioneren in de eigen gemeente. Er is gelegenheid om met elkaar in kleinere groepjes de vreugde en de zorg te delen wat er in de gemeenten beleefd wordt rond de eredienst, in het pastoraat en diaconaat, bij vorming en toerusting en de uitstraling naar buiten. Mogelijk dat hier al ideeën worden opgedaan waarvoor in het tweede deel van de avond de aandacht gevraagd wordt.

Samen is het tweede onderwerp waarbij we stil willen staan. Samen als gemeenten elkaar bijstaan om het bestaan naar de toekomst mogelijk te maken. Samen kan in velerlei vorm. Het werk van kerkelijke bureaus, de kennis van de kerkrentmeesters, een gezamenlijk college van diakenen, samen delen van een voorganger. Er is veel mogelijk en het begint bij de verkenning wat gemeenten onderling voor elkaar kunnen betekenen. We constateren namelijk dat er gemeenten zijn die moeilijker aan ambtsdragers kunnen komen, het aantal gemeenteleden loopt terug, de financiën staan onder druk. Andere gemeenten laten een stabiel beeld zien of groeien. Wat we niet willen is dat krimp kramp wordt. Dan gaat het pijn doen en verliezen de betrokkenen de moed. Door met elkaar kerk te zijn, bemoedig je elkaar en deel je de zorg en de vreugde en wat het voor je betekent om in Naam van God kerk te zijn.

Samen kerken doen we omdat we geloven dat de kerk toekomst heeft omdat het koninkrijk van God komende is en gekomen is. We bidden om de eer van Zijn Naam, de komst van Zijn rijk en het welzijn van de medemens. Daarom sluiten we de avond af met een avondgebed.

Van welkom om met elkaar na te denken over de toekomst van de gemeente(n).

Gerrit Bok
scriba klassicale vergadering Veluwe.

plaats	Oene, De Ark, Keizerstraat 4, 8167 NE
datum	19 oktober
aanvang	19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur
van harte welkom	We vinden het fijn te weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen en daarom het verzoek om voor 14 oktober dat door te geven aan: scriba@kerkoene.nl



PETRUS
kerik