

## GROOTLETTER LITURGIE



**Protestantse Gemeente te  
Wapenveld  
in de Petruskerk  
9 oktober 2022  
09:30 uur**

### **Vierde zondag van de herfst**

*Liturgische kleur: Groen*

*Laat mij, HEER, uw trouw ervaren,  
red mij, zoals u hebt beloofd.  
Dan kan ik antwoorden wie mij bespot,  
want ik vertrouw op uw woord.*

*Psalm 119: 41-42*

*Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins  
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte  
Ouderling van dienst: Dhr. R. van Marle  
Lector: Mevr. A. Koetsier- van de Mars  
M.m.v.muziek- en zanggroep uit Ruinen*

**Collectes:**

Diaconie  
Kerk  
Kosten erediensten

## **ORDE VAN DE DIENST**

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

Het dikgedrukte zingt de gemeente mee

Lied voor de dienst: Opwekking 80 'Ik zal opgaan naar uw huis' (Muzikaal Team)

**Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich,  
Ik zal komen in zijn hof met lof.  
Ik zal eren onze Heer, die mijn dagen maakt.  
Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij.**

*Instrumentaal intermezzo*

**Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich  
Ik zal komen in zijn hof met lof.  
Ik zal eren onze Heer, die mijn dagen maakt.  
Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij**

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

We zingen staande het Intochtslied Psalm 119: 12 en 14 (organist)

**12. Ik klem mij vast aan uw getuigenis.  
O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen!  
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,  
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,  
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis.  
Ik zal de weg van uw geboden lopen.**

**14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,  
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.  
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.  
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.  
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,  
immers uw knecht is tot uw dienst gegengen.**

Stil gebed

Zingen: Votum en groet (Muzikaal Team)  
Onze hulp en onze verwachting is van God,  
onze Heer.  
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.  
Genade en vrede van God, de Vader,

Door Jezus zijn Zoon, Immanuël.  
Hij woont met zijn Geest in ons.  
Onze hulp en onze verwachting is van God,  
onze Heer.  
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.  
Genade en vrede van God, de Vader,  
Door Jezus zijn Zoon, Immanuël.  
Hij woont met zijn Geest in ons.  
Halleluja, Halleluja, amen! 2x  
**Halleluja, Halleluja, amen! 2x**

(wij gaan zitten)

Gebed om ontferming en vergeving  
met gezongen Kyrië (Muzikaal Team)

Als onze dagen donker zijn, U bent dichtbij.  
U weet hoe ver het licht kan zijn. Heer, blijf heel dichtbij.  
Als wij vermoeid en zoekend zijn, U bent dichtbij  
U weet hoe zwaar de weg kan zijn. Heer, blijf heel dichtbij.  
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.

Gesproken gebed met muzikale ondersteuning  
Gemeente:

**Als wij verdwalen in de tijd, U bent dichtbij.  
U bent er tot in eeuwigheid. Heer, blijf heel  
dichtbij.**

MT: Kyrie, Kyrie, kyrie eleison (3x)

Samenzang glorialied: ELB 417 (Muzikaal  
Team)

Zegen, aanbidding, kracht, overwinning.

Ere zij de eeuwige God.

Laat elke natie, elke creatie

Buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard zal uw macht  
belijden.

Elke knie buigt neer voor uw troon, aanbid-  
dend.

U wordt hoog verheven o God

En oneindig is uw heerschappij, o eeuwige  
God.

**Zegen, aanbidding, kracht, overwinning.**

**Ere zij de eeuwige God.**

**Laat elke natie, elke creatie**

**Buigen voor de eeuwige God.**

**Elke tong in hemel, op aard zal uw macht  
belijden.**

**Elke knie buigt neer voor uw troon, aan-  
biddend.**

**U wordt hoog verheven o God**

**En oneindig is uw heerschappij, o eeuwi-  
ge God.**

*Muzikaal intermezzo*

**De aarde wordt vol van Uw koninkrijk.**

**Zing nu voor de eeuwige God.**

**Geen andere macht is aan U gelijk.**

**Zing nu voor de eeuwige God.**

**Elke tong in hemel, op aard zal uw macht  
belijden.**

**Elke knie buigt neer voor uw troon, aan-  
biddend.**

**U wordt hoog verheven, o God**

**En oneindig is uw heerschappij, o eeuwi-  
ge God.**

O eeuwige God, o eeuwige God.

Leefregel

Lied 912: 1 en 2

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,  
trouw en vaardig tot uw werk.  
Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van uw wet.

Kinderlied Opwekking kids 285: Ken je het verhaal? (met de beamer)

Gesprekje met de kinderen voordat ze naar de kindernevendienst gaan

Gezongen gebed voor de bijbellezing: Lied 314:  
1 en 3 (organist)

1. Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeen gekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.
3. O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen.

### Lezing: Psalm 111

- <sup>1</sup> Halleluja! Ik wil de HEER loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten.
- <sup>2</sup> Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze.
- <sup>3</sup> Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
- <sup>4</sup> Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER.
- <sup>5</sup> Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen, eeuwig gedenkt Hij zijn verbond.
- <sup>6</sup> Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken.
- <sup>7</sup> Rechtvaardig en eerlijk is het werk van zijn handen, uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
- <sup>8</sup> ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht.
- <sup>9</sup> Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld.  
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
- <sup>10</sup> Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Zingen: Het woord van God 1 en 2 (Muzikaal Team)

1. Het Woord van God brengt goede vruchten voort,  
in ieder mens die luistert naar uw woord;  
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:  
het keert niet onvervuld terug.
2. Beproof mijn hart dat voor u openligt;  
niets is verborgen voor uw aangezicht.  
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,  
moet zwijgen als U tot mij spreekt.

Lezing: Lucas 17:11-19

<sup>11</sup> Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. <sup>12</sup> Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan. <sup>13</sup> Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' <sup>14</sup> Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien.' Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. <sup>15</sup> Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. <sup>16</sup> Hij viel neer aan Jezus' voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. <sup>17</sup> Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen?' <sup>18</sup> Wilde niemand

anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?' <sup>19</sup> Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'

Lezing: Timotheüs 2: 8-15

<sup>8</sup> Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, <sup>9</sup> en omwille van dit evangelie heb ik veel te verduren; ik ben zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten. <sup>10</sup> Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus redding en eeuwige luister ontvangen.

<sup>11</sup> Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven; <sup>12</sup> als wij volharden, zullen we ook met Hem heersen; als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen; <sup>13</sup> als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.

<sup>14</sup> Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God dringend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de toehoorders ten onder gaan. <sup>15</sup> Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.

Zingen: Het woord van God 3 en 4  
(Muzikaal Team met gemeente)

- 3. De stem van liefde die in stilte spreekt;  
een woord van wijsheid dat mij richting  
geeft.  
De Geest die troost en mij in waarheid  
leidt;  
diep in mijn hart uw woorden schrijft.**
- 4. O levend brood dat al mijn honger stilt,  
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.  
Dit hemels brood, het mens geworden  
Woord,  
is Christus die ik toebehoor.**

Verkondiging

Zingen: lied 103C: 1 en 2

- 1. Loof de koning, heel mijn wezen,  
gij bestaat in zijn geduld,  
want uw leven is genezen  
en vergeven is uw schuld.  
Loof de koning, loof de koning,  
tot gij Hem ontmoeten zult.**

- 2. Loof Hem als uw vaderen deden,  
eigen u zijn liefde toe,  
want Hij bergt u in zijn vrede,  
zegenend wordt Hij niet moe.  
Loof uw Vader, loof uw Vader,  
tot uw laatste adem toe.**

Dankgebed en voorbeden afgesloten door zingen van Lied 1006 Onze Vader in de hemel  
(Muzikaal Team en **gemeente** in wisselzang)

Onze Vader in de hemel,  
U staat zorgzaam om ons heen.  
Geef dat alle mensen weten:  
zoals U is er maar één.

**Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn,  
in uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien kan zijn.**

Help ons samen goed te leven  
en te doen wat U graag wilt.  
Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild.

**En vergeef ons wat we fout doen,  
net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander,  
maar weer samen verder gaan.**

Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar.  
Geef dat wij het juiste kiezen,  
dat we goed zijn voor elkaar.

**Onze Vader, wij geloven,  
dat U onze wereld leidt.**

**Met uw licht helpt U ons verder.**

**Hier en nu en straks. Altijd.**

Amen. Amen.

Collecte (orgelspel)



Zingen: An Irish blessing (Muzikaal Team)

May the road rise to meet you,  
may the wind be always at your back.  
May the sun shine warm upon your face,  
the rains fall soft upon your fields.  
And until we meet again, until we meet  
again,  
may God hold you in the palm of His hand.

May the sun make your days bright,  
may the stars illuminate your nights.  
May the flowers bloom along your path,  
May your house stand firm against the storm.  
An until we meet again, until we meet again.  
May God hold you in het palm of His hand.

Vertaling:

*Dat de weg je tegemoet komt,  
dat de wind je steunt in de rug,,  
dat de zon je gezicht mag verwarmen  
en de regen je velden vruchtbaar maakt,  
dat God jou, totdat wij elkaar opnieuw ontmoeten,  
mag behoeden in de palm van zijn hand.*

*Dat de zon je dagen doet stralen,  
dat sterren je nachten verlichten,  
dat bloemen bloeien langs je pad  
dat je huis bestand is tegen de storm.  
Dat God jou, tot wij elkaar weer ontmoeten,  
mag behoeden in de palm van Zijn hand.*

We gaan staan voor de heenzending en zegen  
Voorganger: Ga in vrede  
Allen: amen (orgel)

**0-0-0-0-0**

-----  
**Mededelingen:**

-----  
Volgende week, zondag 16 oktober 2022, om 9:30 uur, gaat Ds. I. Boersma- Prins voor.

-----  
Volgende week, zondag 16 oktober 2022, om 19:00 uur, is er Taizé-dienst, waarin Ds. I. Boersma - Prins voorgaat.

-----  
Dinsdagmorgen a.s. is er weer Bijbelkring van half tien tot elf uur.

Iedere tweede dinsdagmorgen van de maand hopen we bij elkaar te komen. Zingen, bijbelstudie, gesprek.... van harte welkom om aan te schuiven!

Meer info bij ds. Ida Boersma- Prins

-----