

GROOTLETTER LITURGIE



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
2 november 2022
19:30 uur**

Dankdag voor gewas en arbeid

Liturgische kleur: Groen

*Voorganger: Ds. I. Boersma- Prins
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte
Ouderling van Dienst: Dhr. W. Zonnenberg
Lector: Dhr. P. Hammingh*

Collecte: Dankdag zendingscollecte

ORDE VAN DE DIENST

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Wij zingen staande lied 146A: 1 en 3

- 1. Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.**
- 3. Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in 't water van de zee.**

Stil gebed, onze hulp en groet

(we gaan zitten)

Wij zingen lied 146A: 7

- 7. Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
dult voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van uw licht.**

Inleiding op de dienst

Wij zingen lied 859: 1 en 2

- 1. Schuldig staan wij voor U, Heer,
schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan: / onze naam
had Gij opgeschreven
in uw boek des levens.**

- 2. Doorgang hebben wij ontzegd
aan wie wilden leven,
mensen keer op keer ontrecht,
steen voor brood gegeven,
God, blijf Gij / toch nabij:
dat Gij ons verleden
nieuw herschrijft met vrede!**

Aandacht voor de collecte

Wij zingen lied 35 (uit de bundel van het Leger des Heils)

**O, Heer mijn God wanneer ik mij ten volle
verdiep in alles wat U hebt gemaakt,
zie 'k hei en akker, hoor de donder rollen,
besef: U scheidt en spijzigt en bewaakt:**

**dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij:
hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij;
dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij:
hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij!**

**Als 'k aan de kim de dageraad zie lichten
of in de scheem'ring door de bossen dwaal,
Als 'k op de berg geniet de vergezichten
of in de diepte der ravijnen daal;**

**dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij:
hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij;
dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij:
hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij!**

**Als 'k naar de tulpen kijk en de seringen,
als 'k hoor de merel en de nachtegaal,
Als 'k aan het stille strand de zee hoor zingen
of op de storm let met zijn grootse taal;**

**dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij:
hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij;
dan juicht mijn ziel, o God, ontroerd en blij:
hoe groot zijt Gij! Hoe groot zijt Gij!**

Gebed

Wij zingen lied 712

- 1. Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.**

- 2. Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan 't gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.**
- 3. De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,**
- 4. en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.**

Schriftlezing 2 Kor. 9

¹ Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem, ² want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs zeggen: 'Achaje stond vorig jaar al klaar.' Uw enthousiasme heeft de meesten van hen tot navolging geprikkeld. ³ Ik stuur nu de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn en dat u ook werkelijk klaarstaat, zoals ik heb gezegd. ⁴ Het mag niet zo zijn dat, wanneer een aantal Macedoniërs met mij meekomt, blijkt dat u nog helemaal niet zover bent.

Die schande wil ik ons, beter gezegd: u, in deze zaak besparen.

⁵ Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaarligt.

⁶ Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

⁷ Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. ⁸ God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. ⁹ Zo staat er geschreven:

‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ ¹⁰ God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

¹¹ U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. ¹² Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. ¹³ Ze prijzen God om-

dat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. ¹⁴ In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overvloedig de genade is die God u heeft bewezen. ¹⁵ Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

Wij zingen lied 905: 1 en 4

- 1. Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van Hem zijn heil verwacht, weet Hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de nacht. Want wie op God alleen vertrouwt, heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.**
-
-
- 4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, doe wat uw hand vindt om te doen. Weet dat de hemel zelf u zegent, u brengt naar weiden fris en groen. Wie zich op God alleen verlaat, weet dat Hij altijd met ons gaat.**

Overdenking

Wij zingen lied 1006

- 1. Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.**

Dankgebed en voorbeden

Wij zingen staande lied 413

- 1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.**
- 2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!**
- 3. Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.**

Zegen met een gezongen "Amen"

