

Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Protestantse Kerk



GROOTLETTER LITURGIE

**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
2 oktober 2022**

19:00 uur

Derde zondag van de herfst

JEUGDDIENST

Liturgische kleur: Groen

Voorganger: Roger Dragstra uit Leeuwarden

Ouderling van dienst: Alfred van de Beerecamp

Muziek: Lianne, Dennis en Rienk

Collectes:

Kerk en Israel

Kerk

Jeugd- en jongerenwerk

ORDE VAN DE DIENST

Thema: 'Als je maar vast zit!'

Muziek vooraf

Voorzang

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Opwekking 194 - U maakt ons één

**U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.**

**Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin. (hele tekst 2x)**

You are the peace in my troubled sea

**My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness. I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh
-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore**

**Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms**

**My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness. I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh
-oh)**

**In my wrestling and in my doubts
In my failures You won't walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea**

**In the silence, You won't let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea**

**My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness. I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore**

**I won't fear what tomorrow brings
With each morning I'll rise and sing
My God's love will lead me through
You are the peace in my troubled sea**

Votum en groet

Zingen: Opwekking 640 - Mijn hulp is van U
Heer

**Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.**

**Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft ge-
maakt.**

**U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.**

**Wat kan mij gebeuren door zon of door
maan?**

**U bent mijn schaduw, U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven; mijn komen en
gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.**

Mijn hulp is van U, Heer! (hele tekst 2x)

Gebed

Proefje 'Mok met een lifeline'

Zingen: Opwekking 763 – Ik heb U nodig

**Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.**

**O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.**

**Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.**

**O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.**

**Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.**

Wij zingen: heilig, heilig, heilig.

**Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.**

**Bekleed met majesteit en macht,
Stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht.
Wij zingen: heilig, heilig, heilig.**

**Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig.
Dat ik U zien zal.**

**Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig.
Dat ik U zien zal.**

Zegen

Zingen: My lighthouse

voor waar je gaat.

**Bewaar je oog, je oor,
je mond, je hand, je voet.
Bewaar je oog, je oor,
je mond, je hand, je voet.**

**Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oog, je oor,
je mond, je hand, je voet.**

Gebeden

Zingen: Opwekking 559 – Schijn met Uw licht in
mij hart

**Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.**

**Bekleed met majesteit en macht,
Stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht.**

**Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!**

**O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.**

**O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.**

**U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig**

Zingen: Opwekking 789 – Lopen op het water

**U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet**

**En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op Uw Naam**

**Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij**

**De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand**

**En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij**

**Brug:
Geest van God, leer mij te gaan over de gol-
ven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dra-
gen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid (de brug 4x)**

**En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op Uw Naam**

voor wat je hoort.

**Bewaar je mond, bewaar je mond
voor wat je zegt.**

**Bewaar je mond, bewaar je mond
voor wat je zegt.**

**Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar 't gebed.**

**Bewaar je mond, bewaar je mond
voor wat je zegt.**

**Bewaar je hand, bewaar je hand
voor wat je doet.**

**Bewaar je hand, bewaar je hand
voor wat je doet.**

**Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar 't gebed.**

**Bewaar je hand, bewaar je hand
voor wat je doet.**

**Bewaar je voet, bewaar je voet
voor waar je gaat.**

**Bewaar je voet, bewaar je voet
voor waar je gaat.**

**Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar 't gebed.**

Bewaar je voet, bewaar je voet

Preekje Spreuken 3:5 - 8(BGT): 'aangehaakt blijven'

⁵⁻⁶Je moet op de Heer vertrouwen. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan zal hij je helpen. Denk niet dat je alles zelf kunt. ⁷Wees niet eigenwijs, maar heb eerbied voor de Heer. Blijf uit de buurt van slechte mensen en doe geen kwaad. ⁸Dan zul je sterk en gezond zijn.

Zingen : 'Bewaar je oog' (oog, oor, mond, hand en voet)

Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.

Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.

Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.

Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.

Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.

Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.

Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.

Bewaar je oor, bewaar je oor

Mijn ziel vindt rust

Want in de storm bent U dichtbij

Ik ben van U en U van mij

Video met impressie klimbos Harderwijk: wat hebben we gedaan?

Preekje Romeinen 8:35- 39 (BGT): 'Gods liefde, zo zeker als wat!'

³⁵Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is ons leven in gevaar.

³⁶In de heilige boeken staat: «Omdat we bij u horen, moeten we elke dag lijden. We worden behandeld als schapen die geslacht worden.» ³⁷Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons.

³⁸⁻³⁹Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!

Zingen : Opwekking 626 - Prachtige God

Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.

**Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.
't is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!**

**Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.**

**Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.
De Grootshheid van Uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!**

**Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.**

**U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij.**

Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

**U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij.**

Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

**Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.**

**Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God.**

**Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God.**

**Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
Prachtige, God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb u lief**