

**GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST**



**Protestantse Gemeente te  
Wapenveld  
in de Petruskerk  
20 nov. 2022 09:30**

**Derde zondag van de voleinding**

*Liturgische kleur: Wit*

*Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de  
HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jul-  
lie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst  
geven.*

Jeremia 29: 11.

*Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins  
uit Wapenveld*

*Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte*

*Ouderling van dienst: Dhr. W. Zonnenberg*

*Lector: Mevr. A. Tijssen-Frelink*

**Collectes:**

Diaconie  
Kerk  
Doelcollecte

# **ORDE VAN DE MORGENDIENST**

Eeuwigheidszondag Petruskerk  
Wapenveld  
20 november 2022

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust  
voor te bereiden op de dienst.

Welkom en mededelingen

**Wij zingen staande Psalm 33: 8**

**8**

**Wij wachten stil op Gods ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heil'ge naam is onze vreugd.  
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,  
uw barmhartigheid.  
God, op wie wij wachten, /  
geef ons moed en krachten  
nu en voor altijd.**

Stil gebed, onze hulp en groet

## **Wij zingen het "Klein Gloria"**

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. (wij gaan zitten)**

Gebed om ontferming

## **Wij zingen Lied 221: 1 en 2**

**1**

**Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen gesla-  
gen,**

**zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met  
mijn vragen,**

**dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen  
richt.**

**Wil mij behoeden en op handen dragen.**

**2**

**Want waar ben ik,  
als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen.  
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid  
om, als ik val, mij telkens op te vangen.  
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.**

Leefregel

**Wij zingen Gezang 463: 1, 2 en 4 (LvK)**

- 1 O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.  
Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart, door U geleid,  
met liefde zijn vervuld.**
  
- 2 Geef dat uw roepstem wordt ge  
hoord, als eenmaal bij de zee.  
Geef dat ook wij uw nodend woord  
vertrouwen, volgen ongestoord,  
op weg gaan met U mee.**

- 4 Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.  
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is.**

Gebied bij de opening van het Woord

**Wij zingen het Kinderlied  
"Dank U dat ik meewerken mag"  
met de beamer mee.**

**Wat een wonder dat ik meewerken mag,  
in Uw koninkrijk,  
dat ik meewerken mag en ik U van  
dienst kan zijn.  
Met eigen handen zal ik werken aan Uw  
recht.  
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij  
zegt.**

**Wat een wonder dat ik meewerken mag,  
in Uw koninkrijk,  
dat ik meewerken mag en ik U van  
dienst kan zijn.**

**Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.**

**Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.**

**Wij mogen bidden voor wie ziek is,  
koken voor wie honger heeft,  
steunen wie de kracht mist,  
troosten wie gevangen leeft,  
Jezus deed het ons voor,  
de Vader geeft, wij geven door.**

**Wat een wonder dat ik meewerken mag,  
in Uw koninkrijk,  
dat ik meewerken mag en ik U van  
dienst kan zijn.**

**Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.**

**Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.**

**Wij morgen zorgen voor wie arm is,  
kleden wie geen kleren heeft,  
helpen wie gevlucht is,  
delen met wie niets meer heeft,**

**Jezus deed het ons voor,  
de Vader geeft, wij geven door.**

**Wat een wonder dat ik meewerken mag,  
in Uw koninkrijk,  
dat ik meewerken mag en ik U van  
dienst kan zijn.**

**Met eigen handen zal ik werken aan Uw  
recht.**

**Ik dank U Heer en doe graag wat U mij  
zegt.**

**Ik doe graag wat U mij zegt.**

**Ik doe graag wat U mij zegt.**

**Ik doe graag wat U mij zegt.**

Gesprekje met de kinderen voordat ze  
naar de kindernevendienst gaan

Schriftlezing uit Klaagliederen 1 vers 1 - 6,

1 Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens  
zo levendige stad. Een weduwe is ze ge-  
worden, zij die groot was onder de volken,  
de vorstin van de gewesten is tot slavernij

vervallen. 2 Heel de nacht weent zij, haar wangen zijn nat van tranen. Er is niemand die haar troost, niemand van haar vele minnaars; geen vriend bleef haar trouw, allen zijn haar vijandig gezind. 3 Juda is verbannen na een tijd van nood en zware onderdrukking; zij zit neer te midden van de volken, maar vindt geen rust: haar vervolgers belagen haar, drijven haar in het nauw. 4 De wegen naar Sion treuren, er zijn geen feestgangers meer. Haar poorten liggen verlaten, haar priesters zuchten, haar meisjes zijn bedroefd. En zijzelf: bitter is haar lot. 5 Haar vijanden zijn heer en meester, zo zeker van zichzelf. De HEER heeft haar dit aangedaan om haar vele overtredingen. Haar kinderen zijn gevangen weggevoerd, voor de vijand uit. 6 Sion heeft al haar glans verloren. Haar leiders zijn als herten die geen weidegrond meer vinden. Ze zijn gevluht, van al hun kracht beroofd, voor hun vervolgers uit.



## uit 3 vers 17 - 26

17 Mijn leven is verstoken van vrede, geluk is mij vreemd geworden. 18 Steeds denk ik: Verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de HEER. 19 Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, de alsem en het gif. 20 Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. 21 Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: 22 De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde. 23 Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! 24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd. 25 Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en zich op Hem verlaat. 26 Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.

## **Wij zingen Lied 188**

(Evangelische Liedbundel)

**'k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer mijn God,  
want in zijn hand  
ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief,  
zijn vrede woont in mij.  
'k Zie naar Hem op en 'k weet:  
Hij is mij steeds nabij**

Overdenking

## **Wij zingen Lied "Ik zal er zijn"**

(Hemelhoog 460)

**Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige  
Naam.**

**Verborgen aanwezig deelt U mijn be-  
staan.**

**Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar  
geheim.**

**Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.**

**Een boog in de wolken als teken van  
trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij  
jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van ver-  
driet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.**

**De toekomst is zeker, ja eindeloos  
goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ont-  
moet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs  
mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.**

**'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn be-  
staan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dicht-  
bij:  
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.**

**O Naam aller namen, aan U alle eer.**

**Niets kan mij ooit scheiden van Jezus  
mijn Heer:**

**Geen dood en geen leven, geen moeite  
of pijn.**

**Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.**

**'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn be-  
staan.**

**Hoe adembenemend, ontroerend dicht-  
bij:**

**uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.**

**Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.**

Gedicht “Handen” (Marinus van den Berg)

Gedachtenis

***Wij gedenken de gemeenteleden,  
overleden in het kerkelijk jaar 2020***

Evert Schuurman,  
Overleden op donderdag 25 november  
2021 op de leeftijd van 66 jaar

Jacob Dijkslag,  
Overleden op woensdag 8 december 2021  
op de leeftijd van 75 jaar

Roelina van Duijn- Reitsma,  
Overleden op maandag 21 maart 2022  
op de leeftijd van 76 jaar

Albert van Piekeren,  
Overleden op woensdag 6 april 2022  
op de leeftijd van 84 jaar

Finetta Logtmeijer,  
Overleden op donderdag 18 mei 2022  
op de leeftijd van 71 jaar

Jacomina Rorije- Horst,  
Overleden op woensdag 8 juni 2022  
op de leeftijd van 83 jaar

Hermannus Albertus Logtenberg,  
Overleden op zaterdag 18 juni 2022  
op de leeftijd van 67 jaar

Pieter Bood,  
Overleden op donderdag 14 juli 2022  
op de leeftijd van 87 jaar

Alida Scheer- Goudriaan,  
Overleden op woensdag 20 juli 2022  
op de leeftijd van 85 jaar

Herman Docter,  
Overleden op zaterdag 23 juli 2022  
op de leeftijd van 86 jaar

Harmen Liefers,  
Overleden op zondag 14 augustus 2022  
op de leeftijd van 87 jaar

Elisabeth Catharina  
van Ommen- Heideveld,  
Overleden op donderdag 15 september  
2022  
op de leeftijd van 76 jaar

De laatste kaars wordt aangestoken: in  
persoonlijke stilte gedenken we hen die we  
missen in ons leven.

**Wij zingen: "Door goede machten"**

**Door goede machten trouw en stil om-  
geven,  
behoed, getroost, zo wonderlijk en  
klaar,  
zo wil ik graag, met u mijn liefsten le-  
ven,  
en met u ingaan in het nieuwe jaar.  
In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen  
mag.**

**God is met ons des avonds en des mor-  
gens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.**

**Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,  
drukt nog de last van't leed dat ons be-  
klemmt,**

**O Heer geef onze opgejaagde zielen  
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt be-  
stemd.**

**In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen  
mag.**

**God is met ons des avonds en des mor-  
gens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.**

**Laat warm en stil de kaarsen branden  
heden,  
die Gij hier in ons donker hebt gebracht,  
breng als het kan ons samen, geef ons  
vrede,  
wij weten het, uw licht licht schijnt in de  
nacht.**

**In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen  
mag.**

**God is met ons des avonds en des mor-  
gens,**



**is zeker met ons elke nieuwe dag.**

**Valt om ons heen steeds meer het diepe  
zwijgen,**

**de eenzaamheid, die nergens uitkomst  
ziet,**

**Laat ons dan allerwegen horen stijgen  
tot lof van U het wereldwijde lied.**

**In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen  
mag.**

**God is met ons des avonds en des mor-  
gens,**

**is zeker met ons elke nieuwe dag.**

Gelegenheid voor persoonlijke gedachtenis  
en het aansteken van een kaarsje

Aandacht voor de  
collecte



**Wij zingen straande ons Slotlied  
op melodie van “Lof zij de Heer”**

**Ga dan op weg naar een toekomst van  
vreugde en vrede**

**Zoek reisgenoten om samen die weg te  
betreden.**

**Valt het je zwaar, steun en bemoedig el-  
kaar.**

**Liefde verlicht dan je schreden.**

**Ga dan op weg om je eigen geluk uit te  
delen.**

**Zo kunnen wij wat gebroken was, lief-  
devol helen.**

**Geen hongersnood: wij delen samen  
ons brood.**

**Er zal genoeg zijn voor velen.**

**Ga dan op weg met je dromen en al je verhalen.**

**Laat zo je route door hoop en verwachting bepalen.**

**Houd op het Licht samen je ogen gericht,**

**dan zal nieuw vergezicht stralen.**

Heenzending en Zegen en gezongen  
Amen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

## **Wat is eeuwigheidszondag?**

Voor deze zondag worden verschillende benamingen gebruikt. Eeuwigheidszondag komt uit de lutherse traditie van de 19e eeuw, die een alternatief vond voor de rooms-katholieke traditie van Allerzielen. In de calvinistische traditie in Nederland noemde men de zondag Eeuwigheidszondag. Deze benaming paste beter bij het karakter van deze zondag: een dag die geen afsluiting is, maar juist onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan.

Naast Eeuwigheidszondag bestaan de benamingen Gedachteniszondag en Zondag Voleinding.

## MEDEDELINGEN:

Het gaat weer beginnen!  
Kerk op schoot



Zondag 27 november om half vier 's middags!

Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar, maar ook ouders, grootouders, broertjes, zusjes, familie en vrienden zijn van harte welkom!

---

En voor de tieners: op 28 november en op 1 december welkom bij Follow Me, van 7 tot 8 op de jeugdzolder.  
Hou je whatsapp in de gaten!

---

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. Boersma - Prins voor in een zangdienst m.m.v. gemengd koor Lofstem.  
Thema is: niet zien en toch geloven.

---

Volgende week zondag, 27 november 2022, om 9:30 uur gaat ds. Van den Dool uit Vledder voor.

---

### Actie schoenendoos 2022

Ook dit jaar doen we als kerk meedoen aan actie schoenendoos van Gain. Op zondag 6 november zijn er folders uitgedeeld in de kerk, heeft u dit gemist en

wilt u wel graag een schoenendoos vullen en/of bijdragen in de verzendkosten neem even contact op met Hetty via mail of telefoon en als u uw adres dan doorgeeft zorg ik dat u een folder krijgt. De dozen worden 23 november weggebracht, graag ontvang ik ze voor 22 november Plak de dozen niet dicht.( zie ook instructie folder)

Meer info kunt u vinden op de website: [schoenendoosactie.nl](http://schoenendoosactie.nl)

Namens het jeugdwerk. Hetty de Weerd  
j.de.weerd@planet.nl  
038-4479356 - 0630170592  
Hullenweg 8-1 Wapenveld

---

## Goelcollecte November

De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne is nog lang niet voorbij. Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) helpt waar mogelijk in het westen van Oekraïne. De oorlogsdreiging is daar gelukkig minder aanwezig, maar de mensen daar hebben wel te maken met de gevolgen van de oorlog. HOE ondersteunt op diverse locaties Romakinderen die naar school gaan. De overheid heeft bevolen dat scholen alleen open gaan als er een schuilkelder aanwezig is. Helaas is die in de school in Bótrágy niet aanwezig. De school blijft gesloten. Wel krijgen de 85 kinderen Bijbelles, maar van onderwijs is geen sprake. Ook ontvangen de kinderen elke dag eten, omdat ouders nauwelijks inkomsten hebben en hun kinderen niet kunnen voorzien van een goede maaltijd. Helaas leven er in Oekraïne in de dorpen waar de scholen staan ook kinderen op straat. Deze kinderen worden nu ook gevoed. Uw diaconale steun is van groot belang om deze kinderen de komende wintermaanden eten te blijven geven. De kosten van voedsel zijn fors gestegen. Daarom doen we een dringend beroep op uw diaconie om dit belangrijke werk te ondersteunen. HOE is immers uw diaconale arm als het gaat om diaconaal werk in Oost-Europa.

We vragen uw gebed, maar ook om financiële middelen. De bijdrage van uw diaconie is welkom op NL84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa, Barneveld, o.v.v. 'Voedsel in de winter'.

De doelcollecte is vandaag voor de Stichting HOE.  
Van harte bij u aanbevolen!

## Kerst in Wapenveld

Doet u, doe jij mee met de  
*adventramenroute*

In de adventsperiode willen we  
onze ramen versieren, net als  
vorig jaar.



[www.opzoeknaarhetlicht.nl](http://www.opzoeknaarhetlicht.nl)



