

2

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Heenzending en Zegen met een gezongen
Amen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Kerk



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
4 dec. 2022 09:30**

Zondag Volk van Sion

Liturgische kleur: Paars

*Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont,
je hoeft geen tranen meer te storten. Want
hij zal zich over je ontfermen als je week-
laagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort.*

Jesaja 30: 19

*Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins
uit Wapenveld*

Organist: Dhr. J. Smit

Ouderling van dienst: Mevr. N. Dubois-Bastiaans

Lector: Mw. W.A. Ijzerman

Collectes:

**Werelddiaconaat
Kerk**

Gebouwen en Onderhoud

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Tweede Advent (Volk van Sion)
Petruskerk Wapenveld

Orgelspel

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust
voor te bereiden op de dienst.

Welkom en mededelingen door de ouder-
ling van dienst

**Wij zingen staande ons Intochtslied
Psalm 80: 1 en 2**

- 1 O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.**

Aandacht voor de
collecte

(Kinderen komen
terug)



Wij zingen staande ons Slotlied 442: 1-2

1

**Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!**

En wij zingen Lied:

**In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.**

**Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.**

**U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons be-
loofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.**

(Wij gaan zitten)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en
gezamenlijk Onze Vader

**2 Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efraïm,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!**

Stil gebed, onze hulp en groet

(Wij gaan zitten)

Wij zingen in beurtzang: Lied 462

1 : Allen

**Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?**

2 : Allen

**Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?**

3 : Vrouwen

**Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.**

4 : Mannen

**Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.**

5 : Allen

**Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.**

6 : Allen

**Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.**

**op deze donkere aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan 't einde van de nacht.**

- 4 God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.**

0-0-0-0-0-0-0-0

We gedenken staande onze zuster
in het geloof

Gerrie van Renselaar- Landman
(*31 oktober 1936 †27 november 2022)

Wij zingen Lied 445: 1 - 4

- 1 De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldere morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.**
- 2 Zo is ons God verschenen
in onze lange nacht.
Hij die de engelen dienen
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld.**
- 3 Hoevele zwarte nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn**

Gebed om ontferming

Wij zingen Gezang 26: 1 "Daar is uit 's werelds duistre wolken"

- 1
Daar is uit 's werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.**

Leefregel

Wij zingen Lied 439: 1 en 3

- 1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,**

**die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.**

- 3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.**

Adventsproject

(aansteken van de 2e kaars, projectlied,
gesprekje met de kinderen),

Daarna gaan de kinderen naar de jeugd-
zolder

*Zelfs in 't land van melk en honing,
Wachten mensen al zo lang.
Wanneer komt toch onze koning?
Wanneer zijn we niet meer bang?
Hij zal alles anders maken,*

aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan
onze voorouders heeft beloofd: Hij herin-
nert zich zijn barmhartigheid jegens Abra-
ham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.'

Wij zingen Lied 443: 3 en 4

3

**Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,
en zegt: voor mij is goed wat God be-
looft.**

**Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst
zijn grote naam:**

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

4

**Emmanuel, de redder, bracht zij voort
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods
woord**

**voor allen die geloven zal zij altijd zijn
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.**

Overdenking

2

**Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,
en alle mensen danken jou de eeuwen door;
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.**

Schriftlezing uit Lucas 1: 46-55

46 Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, 47 mijn hart juicht om God, mijn redder: 48 Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. 50 Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. 51 Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 52 heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. 53 Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. 54-55 Hij trekt zich het lot

*Tot de hele wereld lacht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.*

Tekst Kinderlied:

**In een wereld, soms zo duister,
wordt al eeuwenlang gewacht,
op een nieuwe morgen luister,
hoor je 't lied al door de nacht?
God belooft een nieuwe wereld,
al ons wachten wordt beloond.
Hij zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht.
Gloria, gloria,
God zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht.
Gloria, gloria
God zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht**

De kinderen gaan naar hun eigen dienst

Schriftlezing uit Lucas 1 vers 26 - 38

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begnadigd, de Heer is met je.' 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.' 34 Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.' 35 De engel

antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.' 38 Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

Wij zingen Lied 443: 1 en 2

1

**De engel Gabriel komt aangesneld,
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel.
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon,
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria**