

## GROOTLETTER LITURGIE

**Protestantse Gemeente te  
Wapenveld  
in de Petruskerk  
1 januari 2023  
10:00 uur**



**Nieuwjaar**  
*Liturgische kleur: WIT*

*“en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’  
tot eer van God, de Vader.*

Filippenzen 2:11

*Voorganger: Mw. A. Koetsier– van de Mars  
Organist: Dhr. A. Dijkslag  
Ouderling van Dienst: Mw. Dhr. A. van Oosten*

*Collectes*

(1) Diaconie  
(2) Kerk  
(3) Beeld en geluid

## ORDE VAN DE DIENST

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Thema van de dienst: “IK ZAL ER ZIJN”

Wij zingen staande het Intochtslied: lied 213 vers 1, 2 en 5

- 1. Morgenglans der eeuwigheid,  
licht aan 't eeuwig Licht onttoegen,  
stel ons deze ochtendtijd  
uwe heerlijkheid voor ogen,  
en verdrijf door uwe macht  
onze nacht!**
- 2. Laat als milde morgendauw  
uw genade tot ons komen  
en de dorstige landouw  
van ons leven overstromen,  
ja, verkwik ons door uw troost  
onverpoosd.**

- 5. Overstroom ons met uw licht,  
klare Zon van trouw en goedheid.  
Treed niet met ons in 't gericht,  
maar verblijd ons met de zoetheid  
van des hemels zaligheid  
voor altijd.**

Introductie, stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen het "Klein Gloria":

**Ere zij de vader en de Zoon en de  
Heilige Geest, als in den beginne,  
nu en immer, en van eeuwigheid tot  
eeuwigheid. Amen**

(wij gaan zitten)

Gebed om ontferming

Wij zingen lied 482: 1 en 3

- 1. Er is uit 's werelds duistere wolken  
een groot licht stralend opgegaan –  
wie wonen in het diepste donker,**

**zij zullen in het zonlicht staan.  
Glorie aan God, de overwinning  
is ongekend, de vreugde groot;  
de aarde jubelt – hoor ons zingen:  
wij delen in een rijke oogst!**

- 3. Godlof, een kind is ons geboren,  
een held zal onze koning zijn,  
die raadsman, God-met-ons zal  
heten –  
die zoon zal ons tot vader zijn!  
Vorst die met vrede ons wil kronen  
van nu af tot in eeuwigheid,  
de Eeuwige zal hem doen tronen  
op recht en op gerechtigheid.**

Gebed bij de opening van het woord

Wij zingen lied 319: 1, 2 en 7

- 1. Alles wat er staat geschreven,  
Heer, doe ons verstaan,  
want uw woorden zijn ons leven,  
spreek ons aan!**

**2. Mozes heeft het vuur zien branden en hij werd uw knecht, laat ons voortgaan aan zijn hand en wijs de weg.**

**7. Gij gaat onze aard' te boven, zend uw adem neer, heel de aarde moet U loven meer en meer.**

Bijbellezing: Exodus 3 vers 9 t/m 15

9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. <sup>10</sup> Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.'

<sup>11</sup> Mozes zei: 'Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?' <sup>12</sup> God antwoordde: 'Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.'

<sup>13</sup> Maar Mozes zei: 'Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: "Wat is de naam van die God?" Wat moet ik dan zeggen?' <sup>14</sup> Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.'"

<sup>15</sup> Ook zei Hij tegen Mozes: 'Zeg tegen hen: "De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: 'Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aange-roepen door alle komende generaties.'"

Marcus 4 vers 35 t/m 41

<sup>35</sup> Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.' <sup>36</sup> Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op.

<sup>37</sup> Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol

water kwam te staan.<sup>38</sup> Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: 'Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?'<sup>39</sup> Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water: 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust.<sup>40</sup> Hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet?'<sup>41</sup> Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?'

Wij zingen lied 906: 1, 7 en 8

**1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,  
laat ons diep in 't stof aanbidden.  
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen  
alles in ons voor Hem neigen.  
Wie de stem / heft tot Hem  
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.**

**7. Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,  
afgezonderd in uw vrede.  
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid  
schouwen mag in geest en waarheid.  
Heer laat mij / even vrij  
als een adelaar stijgen,  
zo word ik U eigen.**

**8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,  
U ten heiligdom gegeven.  
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,  
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.  
Waar ik ga zit of sta,  
laat mij U aanschouwen,  
met een stil vertrouwen.**

Overdenking

Wij zingen: Hemelhoog 460: "IK ZAL ER ZIJN"

- 1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.  
Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'.**
- 2. Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde maar ook van verdriet  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.**

### *Refrein*

- 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;  
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.**
- 3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.**
  - 4. O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer  
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.**

*Refrein*

**'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.**

**Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.**

**Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;**

**uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.**

*Coda*

**Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.**

Dankgebed, stil gebed en onze Vader

Aandacht voor de collecte



Wij zingen staande: Op Toonhoogte 408 (=419 HH) "God zal met ons zijn"

- 1. Jezus is de Bron  
waardoor je leven mag.  
Ja, Hij is de Vriend  
bij wie je schuilen mag.  
Al maken we fouten,  
maar hebben berouw,  
Hij zal ons vergeven,  
Jezus blijft ons trouw.**

*Refrein:*

**God zal met ons zijn,  
God is Immanuël.  
God zal met ons zijn,  
de God van Israël.**

- 2. Jezus is de Koning  
van ons mensen klein,  
wil voor ons de Redder  
van de wereld zijn.  
Hij vraagt Hem te volgen,**

**in zijn spoor te gaan.  
Hij is onze Koning,  
Hij kent onze naam.**

*Refrein*

**God zal met ons zijn,  
God is Immanuël.  
God zal met ons zijn,  
de God van Israël.**

- 3. Ver weg van het kindje,  
ver weg overal.  
Weet je, dat die Koning  
bij ons blijven zal?  
Ver weg in het Oosten,  
waar wij gaan of staan,  
Hij zal bij ons blijven,  
Jezus is Zijn naam.**

*Refrein*

**God zal met ons zijn,  
God is Immanuël.  
God zal met ons zijn,  
de God van Israël.**

- 4. Jezus is de Koning,  
Hij is nu nog klein.  
Straks zal Hij de Redder  
van de wereld zijn.  
Ver weg in het Oosten,  
waar wij gaan of staan,  
Hij is onze Koning,  
Hij kent onze naam.**

*Refrein*

**God zal met ons zijn,  
God is Immanuël.  
God zal met ons zijn,  
de God van Israël.**

Zegenbede en aansluitend gezongen  
Amen

Wij zingen lied 416 :

- 1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.**

- 2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.**
- 3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.**
- 4. Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.**

**0-0-0-0-0-0-0-0-0**

-----  
**Mededelingen:**  
-----

Volgende week zondag 8 januari 2023, om  
09:30 uur gaat ds. Boersma - Prins voor.  
Na de dienst is er weer koffiedrinken!

Volgende week zondagavond 8 januari  
2023 is er een zangdienst met liederen op  
verzoek uit de gemeente. U mag liederen  
doorgeven aan Ida Boersma.