

GROOTLETTER LITURGIE

**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
15 januari 2023
19:00 uur**



Eerste zondag na Epifanie

Heilig Avondmaal aan tafel

Liturgische kleur: WIT

*Juich de Heer toe, heel de aarde,
dien de Heer met vreugde,
kom tot hem met jubelzang,
Psalm 100:1-2*

Thema: Wijsheid van boven

*Voorganger: Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld
organist: Dhr. A. Duizendstra
lector: Dhr. P. Hammingh
Ouderling van dienst: Mw. N. Dubois-Bastiaans*

Collectes

(1) Diaconie

(2) Kerk

(3) Gebouwen en onderhoud

ORDE VAN DE DIENST

Welkom en mededelingen door de ouderling
van dienst

Wij zingen staande lied 680 in wisselzang:

1. *(samen)*

**Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.**

3. *(vrouwen)*

**Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.**

4. *(mannen)*

**Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.**

5. (samen)

**O heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.**

Stil gebed, Onze hulp, groet

(wij gaan zitten)

Wij zingen lied 241 (ELB)

1. **Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.**
2. **Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.**

**Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.**

3. **Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.**

Gebed

Lezing: Spreuken 1 vers 1 tot en met 7

¹ Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. ² Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht ³ en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. ⁴ Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. ⁵ Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven ⁶ deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden.

⁷ Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af.

Lezing: Jacobus 1 vers 1 tot en met 6

¹ Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de diaspora. Ik groet u.

² Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. ³ Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. ⁴ Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.

⁵ Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

⁶ Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel.

Twijfelaars zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen.

Wij zingen psalm 36 vers 2

- 2. Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.
Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleug'len spreiden.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.**

VERKONDIGING: “wijsheid van boven”

Geloofsbelijdenis: wij zingen lied 289 uit de Evangelische liedbundel

- 1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos
-het gesternte zingt zijn eer-**

**heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.**

- 2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
-groot is het geheimenis-
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.**
- 3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen -God zij glorie-
uit het graf is opgestaan.
Door het brood -dit is mijn lichaam-
door de wijn - dit is mijn bloed-
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.**

Dienst van de tafel:

Lezing van het Avondmaalsformulier

Wij bidden samen het "Onze vader"

Wij zingen lied 381 vers 1, 2,3 en 4

- 1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak
wacht,
maar troost mij met uw woord: het is vol-
bracht.**
- 2. Gij hebt mij Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
Schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.**
- 3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen
wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.**
- 4. Wie geeft het brood, dat hongerigen
voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en
wijn.**

Gemeenschap van brood en wijn

(tijdens het rondgaan van brood en wijn/
druivensap speelt het orgel)

Wij zingen lied 381 vers 6

- 6. U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn
dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.**

Dankgebed

Ter inleiding op de zegen zingen wij staande lied
705 vers 1

- 1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!**

Zegen

na het gesproken amen zingen wij lied 175(ELB)

refrein:

**Stilte over alle landen
in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht**

- 1. Welke zonden wij bedreven,
wil ze Here, ons vergeven.
God, wil goede rust ons geven
in deze nacht.**

refrein:

**Stilte over alle landen
in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht**

- 2. God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen
zijn wij vannacht.**



0-0-0-0-0-0

Mededelingen:

Volgende week zondag 22 januari 2023, is er om 09:30 uur een dienst, waarin ds. Noort uit IJsselmuiden voor zal gaan.

Volgende week zondag 22 januari 2023, is er om 19:00 uur een jeugddienst, o.l.v. Esther Bootsma uit Heerde.

De doelcollecte volgende week zondag is bestemd voor de Voedselbank.