

GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
22 jan. 2023 19:00**

Liturgische kleur: Groen

*Laat heel de aarde voor u buigen en
zingen, uw naam bezingen.*

Psalm 66: 4

Voorganger: Mevr E Bootsma

Ouderling van dienst: Dhr. R. van Marle

Band: Vera Winter en band

Collectes:

Doelcollecte
kerk

Ned. Bijbel Genootschap

ORDE VAN DE AVONDDIENST

Thema: "Over jou staat geschreven"

Band: Vera Winter en band

Wij zingen voor de dienst:

"Breng ons samen" (Opwekking 797)

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar

Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit

Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de
Geest

Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons
geeft

Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aan-
vaardt

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Welkom en mededelingen

**Wij zingen staande ons intochtlied
Lied: "Wees stil voor het aangezicht van
God" (Opwekking 464)**

Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag

En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk
Voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.

Stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen Lied: " Abba Vader, U alleen" (Opwekking 136)

Abba, Vader, U alleen,
U behoer ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoer ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoort ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,

(Wij gaan zitten)

Gebed

Wij zingen Lied: "Lopen op het water" (Opwekking 789)

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt
stand.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

Bridge 4x:

Geest van God, leer mij te gaan over de
golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen
dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Refrein2x

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

Introductie op het thema

Bijbellezing uit

Psalm 139 vers 1 - 6 en 13 - 18

[1] Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
[2] u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
[3] Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

[4] Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.

[5] U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.

[6] Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

[13] U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.

[14] Ik loof u voor het ontzaglijke wonder
van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

[15] Toen ik in het verborgene gemaakt
werd,
kunstig geweven in de schoot van de aar-
de,
was mijn wezen voor u geen geheim.

[16] Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er
niet één.

[17] Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,

[18] ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

en uit 1 Samuel 17 vers 22 - 29 en 36 - 37 en 41 - 50

[22] David gaf zijn spullen af aan de foeier en haastte zich naar de gevechtlijn. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg hun hoe het met ze ging. [23] Terwijl hij met ze aan het praten was, trad uit de Filistijnse gelederen de kampvechter naar voren, Goliat uit Gat, en David hoorde hem de Israëlieten uitdagen zoals hij dat elke dag deed. [24] Bij het zien van Goliat renden de Israëlieten angstig weg. [25] 'Zien jullie die man daar?' zeiden ze tegen elkaar. 'Israël vernederen, daar is het hem om te doen! Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden overladen. Bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw en wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en herendienst.' [26] David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden: 'Wat gebeurt er met degene die

die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen!’ [27] De soldaten herhaalden tegen hem wat ze zojuist gezegd hadden. [28] Toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit: ‘Wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou, om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden.’ [29] ‘Wat doe ik nu weer verkeerd?’ antwoordde David. ‘Ik vraag het toch alleen maar!’

[36] Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt! [37] De HEER, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn.’ ‘Ga dan,’ zei Saul tegen David, ‘en moge de HEER je bijstaan.’

[41] Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schild-

knecht. [42] Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op [43] en zei: 'Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt?' En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. [44] 'Kom maar op,' zei hij, 'dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's.' [45] 'Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,' antwoordde David, 'maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. [46] Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouden, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. [47] Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.' [48] Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, [49] stak zijn

hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. [50] Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had.

Wij zingen Lied: "Ik stel mijn vertrouwen op de Heer" (Opwekking 42)

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Overdenking deel 1

Luisterlied: "Heer U doorgrond en kent mij" (Opwekking 518)

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij
en om mij heen,
elke dag

Overdenking deel 2

Wij zingen Lied: "Vader u bent goed" (Opwekking 630)

Op elk moment van mijn leven,
in voor of tegen spoed
Aanbid ik U mijn Jezus
en dank U voor Uw bloed

Ik vind kracht in U mijn Vader
als ik heel dicht bij U bent.
Mijn hart en mijn gedachten,
worden warm als ik bedenk

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.

Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U

Op elk moment van mijn leven,
bij dag en bij nacht,
wil ik Uw woorden lezen,
en dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven,
in de regen in de kou,
wil ik schuilen in Uw vrede,
wil ik rusten in Uw trouw.

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U
(2x)

Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U

Dankgebed

Collecte



Luisterlied:

"Geen afstand"- Eline Bakker

U bent niet bang voor mijn vragen
Mijn twijfel schrikt U niet af
U deinst niet terug bij het zien van mijn
falen

Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht
U bent niet verrast als ik struikel
Niet boos of teleurgesteld

U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid
Daar in Uw armen vind ik herstel

U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand
Tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
Tussen U en mij

U heet mij altijd weer welkom
U schudt het stof van mij af
Ik zie compassie en trots in Uw ogen
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach
Niet langer gebukt onder schaamte
U heeft mij vrijgemaakt
Nu ga ik staan op Uw woord en beloften
U bent een Vader die mij nooit verlaat

U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand

Tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
Tussen U en mij

Dit is waar
Ik hoor te zijn
Ik dichtbij U
U dichtbij mij
Ik wil nu
Niets anders meer
Ik geef mij over

Dit is waar
Ik hoor te zijn
Ik dichtbij U
U dichtbij mij
Ik wil nu
Niets anders meer
Ik geef mij over

Dit is waar
Ik hoor te zijn

Ik dichtbij U
U dichtbij mij
Ik wil nu
Niets anders meer
Ik geef mij over
Dit is waar
Ik hoor te zijn
Ik dichtbij U
U dichtbij mij
Ik wil nu
Niets anders meer
Ik geef mijzelf

Oh, ik geef mij over
Dit is waar ik hoor te zijn
Ik wil bij U zijn
Heel dichtbij U zijn

U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand
Tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien

Er is geen afstand

U strekt Zich uit naar mij

Wat ik ook doe of voel

Er is geen afstand

Tussen U en mij

Er is geen schaduw van

Omkeer bij U te zien

Er is geen afstand

Tussen U en mij

Wij gaan staan: Heenzending en Zegen

Wij zingen staande ons Slotlied: "Kom tot de Vader" (Opwekking 599)

Nog voordat je bestond,

Kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment,

En telde elke traan.

Omdat Hij van je hield,

Gaf Hij zijn eigen Zoon.

Hij wacht alleen nog maar

Totdat je komt

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Want niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

Er is Koffie na dienst.

MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag 29 januari 2023,
is er een Kerk – School - Gezinsdienst
om 9:30 uur.

In deze dienst gaat
ds. Boersma – Prins uit Wapenveld
voor.

De doelcollecte vandaag is bestemd voor
de Voedselbank.

Jeugddienst
“Over jou staat geschreven”

Waar? Petruskerk Wapenveld
Wanneer? 22 januari 2023
Hoelaat? 19.00u
Met wie? Esther Bootsma
Muziek? Vera Winter en haar band

