

## GROOTLETTER LITURGIE

**Protestantse Gemeente te  
Wapenveld  
in de Petruskerk  
15 januari 2023  
9:30 uur**



### **Eerste zondag na Epifanie**

Viering Heilig Avondmaal

*Liturgische kleur: WIT*

*Juich de Heer toe, heel de aarde,  
dien de Heer met vreugde,  
kom tot hem met jubelzang,  
Psalm 100:1-2*

*Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins  
organist: Dhr. A. Dijkslag  
lector: Mevr. A. Tijssen-Frelink  
Ouderling van dienst: Dhr. J.A.S. Hiemstra*

**Collectes**

- (1) Diaconie
- (2) Kerk
- (3) Gebouwen en onderhoud

## **ORDE VAN DE DIENST**

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen staande Psalm 66: 1

1. **Breek, aarde, uit in jubelzangen,  
Gods glorieijke naam ter eer.  
Laat van alom Hem lof ontvangen.  
Geducht zijn uwe daden, Heer.  
Uw tegenstanders, diep gebogen,  
aanvaarden veinzend uw beleid.  
Heel de aarde moet uw naam verhogen,  
psalmzingen uwe majesteit.**

Stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige  
Geest, als in den beginne, nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen**

(wij gaan zitten)

## Aanvangsgebed

Wij zingen Psalm 66: 5

5. **Ik kom met gaven in mijn handen.  
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht  
en brengt U, Heer, de offeranden,  
U in benauwdheid toegezegd.  
Brandoffers wil ik U bereiden  
en zoete geuren op doen gaan.  
Ik wil U heel mijn leven wijden:  
aanvaard het, neem mijn offer aan.**

Leefregel

Wij zingen Lied 389 ELB:

1. **Maak mij een vredestichter, Heer,  
die liefde brengt waar haat de mensen drijft,  
verzoening waar verdeeldheid domineert,  
geloof in U waar twijfel heerst.  
O, Meester, geef dat ik niet voor mezelf  
begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal.  
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied;  
of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan!**

2.

**Maak mij zo'n vredestichter, Heer,  
dat wanhoop overwonnen wordt door hoop,  
de duisternis verdreven door uw licht  
en diep verdriet door vreugd' in U.  
O, Meester, geef dat ik niet voor mezelf  
begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal.  
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied;  
of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan!**

3.

**Want 't is door geven dat men krijgt;  
elkaar vergevend, dat de schuld verdwijnt;  
zichzelf verliezend, dat men leven vindt,  
een eeuwig leven, nieuw in U.**

Gebed bij de opening van het Woord

Wij zingen het Kinderlied: 262 ELB

**Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.  
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.  
Uw Woord is een lamp,  
uw Woord is een licht.  
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.**

Gesprekje met de kinderen waarna ze naar de kindernevendienst gaan

### Schriftlezing Johannes 2: 1-11

<sup>1</sup> Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, <sup>2</sup> en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. <sup>3</sup> Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' <sup>4</sup> 'Vrouw, wat wilt u van Me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' <sup>5</sup> Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.' <sup>6</sup> Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. <sup>7</sup> Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de rand. <sup>8</sup> Toen zei Hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze. <sup>9</sup> En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom <sup>10</sup> en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!' <sup>11</sup> Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Wij zingen Lied 791: 3, 5 en 6

3. **Liefde luidt de naam der namen waarmee Gij U kennen laat. Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad.**
5. **Liefde laat zich voluit schenken als de allerbeste wijn. Liefde blijft het feest gedenken waarop wij uw gasten zijn.**
6. **Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft over ons: wil ons genezen, bron van liefde, liefde zelf!**

Avondmaalsmeditatie

Wij zingen Lied 910: 2 en 4

2. **Goddank, wij overdenken 't geheim van onze Heer, het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer.**

**Bevrijd van onze zorgen  
begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen,  
wat hij ook brengen mag.**

4. **Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgenboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,  
God doet zijn hand toch open,  
zijn lof krijgt stem in mij.  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij.**

Vorbereidingen bij de avondmaalstafel en  
aandacht voor de collecte-mededelingen



Dankgebed en voorbeden

Tafelgebed bij Kana-zondag “Vreugde geeft Gij  
ons te drinken”:

Vreugde geeft Gij ons te drinken,  
uw goedheid blijkt ons telkens weer.  
Zo gaat uw zon over ons op.  
daarom danken wij U voor het dagelijks  
brood,  
voor de wijn die ons verheugt  
en van toekomst spreekt.  
En met ieder die van uw liefde leefde  
en met alle vrolijke harten hier bijeen,  
Stemmen wij in met het lied van hemel en  
aarde en zingen U toe:

(melodie lied 1008)

***Al wat ademt moet nu zwijgen  
om het wonder te verstaan,  
alle zorgen overstijgen  
van het alledaags bestaan,  
want met zegenende handen  
draagt de Heer zijn liefde aan.***

***Alles moet zich voor Hem buigen  
nu God onder mensen woont,  
met de engelen getuigen,  
zingen op verhoogde toon:***

**Heilig, heilig, driemaal heilig!**  
**Hosianna voor de Zoon!**

U danken wij om Hem,  
de vrucht uit de schoot van uw volk Israël,  
het brood uit de hemel.  
Jezus, de wijnstok, op wie wij zijn geënt.  
In Hem zijt Gij te lezen;  
in Hem herkennen wij uw trouw  
die van wijken niet wil weten.  
Hij hield zijn ogen opgeslagen naar U  
en was zo vaak met ontferming bewogen  
over de mensen,  
tot in die nacht van het verraad,  
toen Hij brood nam en U zegende....  
Laat ons in Hem blijven: ranken,  
gevoed met leven,  
opdat wij vruchten dragen  
die opnieuw God en mensen verheugen.  
Onthou ons uw Adem niet!  
Maak ons aanstekelijk en vurig,  
één lichaam dat de liefde vieren kan,  
dat weet van Kanaän,  
uw goede aarde voor mensen.  
Breng al uw mensenkinderen  
bijeem in dit huis  
van uw liefde,

dit land van uw belofte.

Dat bidden we in de Naam van Hem die ons  
leerde bidden:

Onze Vader...

Nodiging en rondgang van de gemeente langs  
brood en wijn

tijdens de rondgang luisteren we naar lied 388:  
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Wij zingen lied 381: 6

6. **U wil ik danken, grote Levensvorst;  
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.  
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;  
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.**

dankgebed

Wij zingen staande het slotlied: lied 422: 1 en 3

1. **Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen**

**alle, alle dagen  
door uw stille kracht.**

3. **Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.**

Zegen en gezongen amen

**0-0-0-0-0-0**

## **Mededelingen:**

-----  
Vandaag zijn er de nog volgende  
avondmaalsdiensten:

11:00 uur: ds. Boersma (Rehoboth, zittend)

19:00 uur: ds. Van Ark (Petruskerk, aan tafel)

-----  
Volgende week zondag 22 januari 2023, is er  
om 09:30 uur een dienst, waarin ds. Noort uit  
Ijsselmuiden voor zal gaan.

-----  
Volgende week zondag 22 januari 2023  
is er om 19:00 uur een jeugddienst, o.l.v. Esther  
Bootsma uit Heerde.

-----  
De doelcollecte volgende week zondag is be-  
stemd voor de Voedselbank.

-----