

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER



Januari 2023
Jaargang 20
Nummer 5

ADRESSEN

Ds. I. Boersma-Prins
Kwartelweg 11
8191 AP Wapenveld
☎ 038-376 9665
✉ iboersma@live.nl

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Nelleke Dubois 06 125 429 20
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda IJzerman 06 114 831 43

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038 4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46991710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:
G. Kegelaar ☎ 038-844 2292
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl
Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 8600
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: groen
Bij de bediening van het Heilig Avondmaal: wit

8 januari		Zondag verschijning van de Heer
09:30		Ds. I. Boersma-Prins <i>voorbereiding Heilig Avondmaal / koffie</i>
19:00		Ds. I. Boersma-Prins <i>zangdienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend	Dhr. W. Zonnenberg
	avond	Dhr. J.A.S. Hiemstra
Collectes		1: Diaconie 2: kerk Uitgang: Kosten Erediensten
15 januari		
09:30		Ds. I. Boersma-Prins <i>Heilig Avondmaal</i>
11:00		Ds. I. Boersma-Prins <i>Heilig Avondmaal</i> op Rehoboth
19:00		Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld <i>Heilig Avondmaal aan tafel</i>
Oud. v. dienst	ochtend	Dhr. J.A.S. Hiemstra
	avond	Mevr. N. Dubois-Bastiaans
Collectes		1: Diaconie 2: kerk Uitgang: Gebouwen en Onderhoud
22 januari		
09:30		Ds. T. Noort uit IJsselmuiden
19:00		Mevr. E. Bootsma <i>Jeugddienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend	Mevr. A. van Oosten
	avond	Dhr. R. van Marle
Collectes		Collectes: 1: Doelcollecte 2: kerk Uitgang: Ned. Bijbel Genootschap
29 januari		
09:30		Ds. I. Boersma-Prins <i>kerk-school- en gezinsdienst</i>
Oud. v. dienst		Dhr. R. van Marle
Collectes		1: Diaconie 2: kerk Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

5 februari**Zondag Zeventigste**

09:30

Ds. I. Boersma-Prins

19:00

praisedienst

Oud. v. dienst ochtend Dhr. A. C. van de Beerecamp

avond Dhr. J.A.S. Hiemstra

Collectes

1: Diaconie 2: kerk

Uitgang: Beeld en Geluid

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas aanwezig voor de kleinste kinderen.

KERKCALENDER

- 4 jan. Gemeente groeigroep woensdagavond oneven weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk
- 5 jan. Wandelen, elke donderdagmorgen 9.30 uur na app-contact, info Jenneke Zonnenberg
- 10 jan. Bijbelkring 9.30-11.00 uur in de Rots (elke 2^e dinsdag van de maand)
- 11 jan. Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur
- 12 jan. Gesprekken over Bonhoeffer, 15.00 uur in de Rots
- 16 jan. Follow me catechisatie
- 18 jan. Kerkenraadsvergadering
- 19 jan. Follow me catechisatie
- 22 jan. Jeugddienst 19.00 uur o.l.v. Esther Bootsma, m.m.v. Vera Winter en haar band
- 25 jan. Inleveren kopij voor de Wegwijzer van februari
- 25 jan. Pastorale avond 19.30 uur
- 31 jan. Koffie-uurtje ± 10.00-11.00 uur in de Rots (elke laatste dinsdag van de maand)

OM OVER NA TE DENKEN

Uit een radiotoespraak in december 1968!

Om eens over na te denken in het licht van 2023....

Wat zullen we in het nieuwe jaar?

Nakaarten heeft weinig zin, tenzij we ons in het verleden verdiepen om in het heden toegerust te worden voor de toekomst.

1968 was het jaar waarin Martin Luther King werd vermoord, de man met een droom.

Toen enkele jaren eerder John Kennedy werd vermoord, zei King: 'voor mij is er slechts één vraag, die beantwoord moet worden, niet: **wie**, maar **wat** doodde Kennedy? En zijn antwoord was: 'Kennedy werd vermoord door een klimaat van zedelijke verruwing; we hebben een atmosfeer geschapen waarin geweld en haat een populair tijdverdrijf zijn.' Het ergste is dat we eraan wennen. Omdat we het van dag tot dag meemaken raken we ermee vertrouwd. Sommigen worden onverschillig en hard, om zichzelf te beschermen. Anderen denken: er valt toch niets te veranderen. Ze lijden aan een gevoel van wanhopige machteloosheid. Er zijn er ook, die als King, hun protest laten horen en hun droom dromen. Goddank! De droom mag niet sterven en het protest mag niet tot zwijgen worden gebracht. Als dat gebeurt zijn we nergens meer.

Wat zullen we in 1969? (*in 2023?*)

Zegt u het maar, ik kan het niet. De nieuwjaarstoespraken zullen in niets verschillen van die van een jaar geleden. Wat koop je ervoor?

Ik weet niet of de kerk in Nederland zó als gemeente van Christus zal leven dat ze het zout en licht van Nederland zullen zijn. Ik weet nog minder of jouw en mijn geloven ook echt ons leven en onze levenspraktijk zal zijn.

Weet ik dan niets? Ja, maar ik ben bang voor al te vlotte en al te vrome woorden. Daarom wil ik het laten zeggen door Martin Luther King, die wat hij geloofde en in praktijk bracht met de prijs van zijn leven heeft moeten betalen.

King zegt: 'Wanneer onze dagen worden versomberd door laaghangende wolken en onze nachten zwarter worden, laat ons dan niet vergeten dat er in het heelal een weldoende macht is, die

God heet, en dat Hij bij machte is een weg te banen waar geen weg is. Dat is onze hoop. Dat is ook ons mandaat bij het proberen een wat menselijker wereld op te bouwen....Jezus heeft eeuwig gelijk...Laten we Zijn woorden horen en navolgen, voordat het te laat is.'

Wij mogen in 1969 (*in 2023*) leven, geloven, werken, strijden, dromen, hopen en protesteren. Deze wereld is van God en wij zijn van God. In Gods naam: houdt het u voor gezegd! Jezus heeft eeuwig gelijk! (uit 'kort en goed', ds. Buskes)



(Mat. 28:20)

OOG VOOR ELKAAR

Op het moment van schrijven is het nog 2022....met zo nu en dan schrik door een te vroeg afgeschoten vuurpijl zit ik achter de laptop. Met de beste wensen en goede voornemens gaan we de grens over, van oud naar nieuw? Ik wens het u en jullie zeker toe: het beste...net zoals dat ons van alle kanten toe is gewenst met prachtige kaarten! Dankjulliewel!!

Tegelijk mijmer je daar wat over. Wat is het beste? Gezondheid, geluk, tevredenheid? Hoe nieuw is het nieuwe jaar? Neem je niet alles van het oude jaar mee...Onthutst besepte ik, bladerend in de overdenkingen van ds. Buskes uit 1968 en 1969 (één ervan staat in de rubriek 'Om over na te denken') hoe weinig er veranderd is.

Als ik zijn waarschuwingen lees over de rampzalige gevolgen voor onze planeet als we als mensheid niet goed omgaan met onze opdracht om verantwoordelijkheid te dragen voor Gods schepping.... het zou nú geschreven kunnen zijn.

We bidden het altijd met de avondmaalsvieringen: of we mogen leven tot eer van God en tot heil van onze naasten. Natuurlijk maakt iedereen daarin eigen keuzes in het hoe je dat dan praktisch maakt in het leven van alledag, maar ik wens het ons als gemeente toe en bid erom: leven tot eer van God en tot heil van je naaste.

Dat betekent oog voor de naaste die ver weg woont, in gebieden die door klimaatrampen getroffen worden of door vervolging of door oorlogsgeweld. Oog voor de naaste betekent een brede blik, wereldwijd. De diakenen mogen ons toerusten in het scherp zien van de nood.

Oog voor de naaste is ook met erbarmen om je heen kijken in je naaste omgeving. Wie heeft jouw glimlach, jouw steun, jouw aandacht nodig?

We mogen ambassadeurs van hoop zijn!

*Laten we ons gezonden weten
als de handen van de hemel,
die zich vouwen rond de aarde.*

*Om luiken te openen,
waar uitzicht ontbreekt,
om harten te verwarmen,
waar de kilte toeslaat,
om handen te vullen
van wie beroofd zijn,
om tranen af te wissen
die blijven stromen,
zelfs om te spreken
waar iedereen zwijgt
en wegstijgt.*

*Laten wij ons geroepen weten
om van elkaar gediend te zijn.
Wat een handvol brood
al niet kan doen...*

We denken aan de families in rouw: de naasten van mevr. Gerrie van Renselaar- Landman (overleden op 27 november) en de naasten van mevr. Geertje van der Scheer- Eilander (overleden op 13 december). Elders in de Wegwijzer leest u het In Memoriam.

We denken aan de zieken en aan hen die verdriet en zorgen hebben, ook al noemen we hier geen namen. Voor ons allemaal mooie woorden om het jaar 2023 mee in te gaan:

*Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
Die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja!*

Een hartelijke groet,
Ida Boersma- Prins

BEDANKT

Voor je hulp bij alle activiteiten rond de feestdagen!

Prachtig dat er in de drukke tijd rond de feestdagen toch altijd weer mensen te vinden zijn, die de schouders eronder zetten en mee willen helpen bij alle kerstactiviteiten.

Zonder hen zouden we geen kinderkerstfeest gehad hebben, geen optreden van Kleinkoor Glorify met de uitvoering van Lessons en Carols, geen mooi versierde kerstboom in de kerkzaal, geen kerstmiddag voor ouderen, geen kerstverhaal in het zuivelmuseum, geen kerstnachtsdienst, geen zingen op Rehoboth om 8 uur 's ochtends op 1^e kerstdag, geen kerkdienst op 1 kerstdag met muziek, geen oudjaarsavonddienst, geen nieuwjaarsdagdienst met nieuwjaarswensen bij een kop koffie en zouden de mensen thuis een zwart scherm gezien hebben.

Kortom, iedereen die meehielp: heel hartelijk bedankt!!

Annemarie van Oosten

AGENDA TIP

Woensdag 25 januari 2023 organiseren wij weer een pastorale avond voor de bezoekers van onze kerk. Uiteraard is iedereen die belangstelling heeft voor bezoekwerk ook van harte welkom.

Informatie over onderwerp volgt later.

Inloop om 19.15 met koffie/thee
Aanvang 19.30 uur.

Coördinatie Team Pastoraat

IN MEMORIAM

Gerrie van Renselaar-Landman

***31 oktober 1936 † 27 november 2022**

Op 27 november overleed mevr. Van Renselaar, toch vrij onverwacht. Het leek de laatste tijd juist wat beter te gaan en wat heeft ze nog genoten van haar verjaardag gevierd op molen de Vlijt en omringd door haar kinderen, kleinkinderen en familie. Het zijn zulke moeilijke laatste jaren geweest. Allereerst waren er de verschillende verhuizingen: van de vertrouwde plek aan de Wildekampseweg naar de hc van der hoven van oordtlaan was al moeilijk, maar na een val kwam Rehoboth, Apeldoorn, Zutphen en weer Rehoboth. Daar kwam depressie bij en corona (ze schreef in die tijd in haar dagboekje: 'ik voel me net een opgehokte kip), de kromming van haar lichaam, de steeds maar zachter wordende stem. Wat het erger maakte was de schaamte, toch een soort taboe op depressie en dat ze -wat ze nooit heeft gewild- beslag legde op tijd en zorg van anderen. Dat zij als moeder, als oudste nu liefde en zorg moest ontvangen in plaats van geven dat viel haar heel zwaar.

De kinderen en kleinkinderen hebben samen met hulp die liefde en zorg gegeven en mevr. Van Renselaar heeft haar hart daaraan opgehaald. De kinderen vonden een klein handgeschreven gedichtje die ook op de rouwkaart stond: "dank U Heer voor ons gezin en de liefde die ik ontving. Wees hen nu nabij op de weg zonder mij".

De kinderen vonden veel gedichtjes, liederen en dagboektekeningen. Gerrie hield van het geschreven woord, zocht in die teksten denk ik ook een uitlaatklep voor haar gevoelens. Daarover praten, over haar gevoel, deed ze niet, maar door het geschrevene krijg je toch een beeld. Van wie ze was, wat ze dacht, wat ze geloofde. Ze hield van schrijven: toen ik haar leerde kennen was dat toen ik een keer te gast was bij de vrouwenvereniging die toen nog bestond en zij las toen de notulen voor, heel bescheiden, met zachte stem maar je kon zien dat ze die secuur en met plezier geschreven had.

In de dankdienst voor haar leven lazen we de trouwtekst die Timen en Gerrie meekregen op 4 september 1956 in de hervormde kerk in Hattem. Die woorden uit de brief van Paulus aan de Efeziërs “Wees goed voor elkaar en vol meelevens; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft en ga de weg van de liefde, zoals Christus deed” klonken terwijl we terugkeken op haar leven van liefde en zorg. Haar leven in het ouderlijk gezin Landman waar ze de oudste was en ook altijd die verantwoordelijkheid heeft gevoeld om oudste te zijn. Haar leven samen met Timen en het opgroeiende en steeds groter wordende gezin. We herinneren ons haar meelevens en haar zorgzaamheid, dat vaak ook iets zorgelijks had, bezorgd, ernstig, lief.

De laatste jaren als ik Gerrie zag moest ik vaak aan woorden van Jezus denken. Woorden die we ook hebben gelezen: Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal je rust geven. In het verdriet zijn haar geliefden ook blij en dankbaar dat ze haar in Gods liefdevolle armen mogen leggen. Veilig in Jezus' armen. Dat ze bij Hem geborgen is in vrede tot de dag van de opstanding.

IN MEMORIAM

Geertje van der Scheer-Eilander

***4 juli 1938 - † 13 december 2022**

Op 13 december overleed onze zuster in het geloof Geertje van der Scheer- Eilander in de leeftijd van 84 jaar. Een lange periode van ziekzijn was daaraan vooraf gegaan, een periode die ook gekenmerkt werd door volharding en hoop op levenstijd met Henk en de kinderen en kleinkinderen.

Voordat we naar de begraafplaats gingen was er op maandag 19 december een dienst van dankbaarheid voor haar leven. Uit de liederen klonk de dank aan God. Geertje kon zich voorbereiden op haar afscheid door de lange periode waarin zij ziek was. Dat maakte het niet minder moeilijk (haar naasten loslaten), maar gaf wel de gelegenheid om samen te praten over woorden van God en over liederen die in de dienst gebruikt zouden kunnen worden. Heel lang stond de trouwtekst uit Spreuken 3 centraal. Toen Henk en Geertje trouwden op 12 mei 1960 kregen ze die woorden mee als richtsnoer voor hun leven samen: "Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg". In 2020 was het de bedoeling om de 60^e huwelijksdag met een dankdienst in de kerk te vieren rondom deze tekst, ware het niet dat corona dat verhinderde. Desondanks is het jubileum toch een prachtige feestdag geworden met mooie herinneringen die gekoesterd werden.

Ook mooi om te zien dat het Woord van God, altijd in beweging, nieuwe gedachten en inzichten brengt. De laatste weken voor haar overlijden wilde Geertje de tekst veranderen; het moest Johannes 20: 29 worden, 'gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven', haar belijdenistekst. Het maakte haar verdrietig om dat wat je ziet en vooral wie je ziet, dat je die los moet laten. Tegelijk was er de rust dat je mag vertrouwen op Wie je niet ziet, om daar je houvast te zoeken.

Geertje was een trotse moeder en oma: haar leven stond in het teken van zorg en liefde voor hen.

Het was natuurlijk een drukke bedoening aan de Riekenkampweg: de boerderij, het huishouden, een druk gezin waar de kleren genaaid werden en de groente verwerkt. Later kwam er meer tijd om ook te genieten van vakanties en vriendschappen, waarbij de vakantie naar Noorwegen hoog genoteerd stond. Herinneringen aan vroeger werden gekoesterd: hoe de kerk was opgebouwd en onderhouden, hoe het gezin Eilander zich verzamelde rondom het harmonium om samen te zingen, waar Geertje zelf speelde maar ook hoorde ze nog zo de klanken van het orgel als pa Eilander 'de heilige stad' speelde. Met die muziek is Geertje uitgedragen, de droom van de heilige stad is werkelijkheid geworden. In dat vertrouwen -niet zien en toch geloven- bidden we om troost voor Henk, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en iedereen die Geertje zal missen.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans 2023

Allereerst willen wij u een voorspoedig en vredig 2023 toewensen.

Zowel voor u, maar ook voor ons, als Kerk, zijn het hele dure tijden en is de nood hoog.

Hier in de buurt is er een kerk, die in 2023 € 30.000,00 meer moeten betalen voor de energiekosten. In Wezep gaat 1 kerk voor 3 maanden dicht en gaat bij een andere, nieuwere en daardoor beter geïsoleerde kerk hun diensten en hun vergaderingen houden.

Binnen enkele weken krijgt u weer de Kerkbalans in de bus, die we van harte bij u aan bevelen.

Laat uw Kerk niet op de laatste plaats komen.

Om de bezorgers van de Kerkbalans van dienst te zijn vragen wij u om de Kerkbalans op tijd in te vullen en klaar te leggen.

De Kerkrentmeesters

De oliebollenactie, welke we ook dit jaar hebben gehouden, heeft het mooie bedrag van € 1.692,70 opgebracht.

Deze actie zou niet geslaagd zijn zonder het bakteam van WZC genaamd "de Oliebol", en zeker ook de inzet van de vrijwilligers, die uw bestelling opgenomen en bezorgd hebben.

Maar vooral ook u als koper van de oliebollen.

Hartelijk dank voor dit mooie resultaat.

Wij hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen.

Hartelijke groet,
het oliebollenteam Willem Jan en Dini.

FINANCIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	doel:	bedrag:
27-11-2022	via collecte		€ 105,35
27-11-2022	via Givt		€ 68,00
27-11-2022	via Bankrekening		€ 242,00
4-12-2022	via collecte		€ 233,67
4-12-2022	via Givt		€ 89,50
4-12-2022	via Bankrekening		€ 92,00
11-12-2022	via collecte		€ 186,62
11-12-2022	via Givt		€ 121,50
11-12-2022	via Bankrekening		€ 72,00
18-12-2022	via collecte		€ 247,25
18-12-2022	via Givt		€ 137,00
18-12-2022	via Bankrekening		€ 187,00
25-12-2022	via collecte	(incl. kerstnachtdienst)	€ 522,95
25-12-2022	via Givt	(incl. kerstnachtdienst)	€ 226,50
25-12-2022	via Bankrekening	(incl. kerstnachtdienst)	€ 37,00

giften:	per bank	doel:	bedrag:
	gemeentelid	Kerk	€ 350,00
	gemeentelid	Kerk	€ 50,00
	activiteiten	oude metalen	€ 250,00
	activiteiten	oliebollen verkoop	€ 1.692,70
	activiteiten	keuken	€ 1.800,00
	contant ontvangen via:	doel:	bedrag:
	via Mw. P.A. Dubois	Bloemenfonds	€ 10,00
	via Ds. I. Boersma	Diakonie	€ 5,00
	via Ds. I. Boersma	Diakonie	€ 10,00
	via Ds. I. Boersma	Kerk	€ 20,00
	via Mw. H. van Marle	Kerk	€ 20,00
	via Ds. I. Boersma	Kerk	€ 40,00
	via Mw. M. van der Wekken	Oekraine	€ 20,00

Ton Eilander

MUTATIES

Overleden:

Mw. G. van Renselaar-Landman, de Vree 1, kamer 018,
8191JE Wapenveld op 27 november 2022 in de leeftijd
van 86 jaar.

Mw. G. van der Scheer-Eilander, Riekenkampweg 2,
8191 KW Wapenveld op 13 december 2022 in de leeftijd
van 84 jaar.

Ton Eilander

JEUGD

Jeugddienst op 22 januari 2023: Over jou staat geschreven!?

22 januari is het Bijbelzondag met als thema: over jou staat geschreven... In de jeugddienst gaan we kijken wat de Bijbel zegt over jou, over de ander en over mij. Je zult versteld staan hoe actueel de Bijbel en haar verhalen zijn. Eén bekend Bijbelverhaal gaan we eruit lichten. Wat heeft de hoofdpersoon ons te vertellen en wat kunnen we ervan leren. Vera Winter en haar band gaan met en voor ons zingen. We nodigen je van harte uit om 19.00u in de Petruskerk. Neem gerust je vriend(en) mee! Na de dienst is er nog gelegenheid samen wat te drinken en na te kletsen.

Groeten,
Marjelle van Selm,
Rienk van Marle
en Esther Bootsma

BEDANKT

Hierbij wil ik u allen hartelijk danken voor de mooie bos bloemen die ik heb gekregen, na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
Dit doet mij heel goed.

Met vriendelijke groet.
Dick Roke.

Graag willen Gert en ik iedereen bedanken voor de bloemen, mooie kaarten met bemoedigende woorden.
Ook bedanken we een ieder voor de bezoeken thuis of korte gesprekken elders.
We zijn dankbaar hoe het afgelopen jaar is verlopen omtrent de gezondheid van Gert.

Gert en Corrie Striker

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en ook beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710



Beste gemeenteleden,

Zoals u/jullie misschien wel weten zijn wij jarenlang actief geweest als vrijwilliger van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

Het NBG heeft aangegeven de samenwerking met alle vrijwilligers stop te zetten.

Vandaar dat wij geen vrijwilliger meer zijn.

Hiervan wilden wij u/jullie graag op de hoogte stellen.

Wij wensen iedereen Gods zegen toe voor 2023!

Vriendelijke groet,
Jolanda Liefers en Harriët Vroling

ALPHA

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. Op **woensdag 11 januari 2023** start een nieuwe Alpha uitgaande van de **Goede Herderkerk van Epe**.

VOOR WIE?

Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

WAAROM?

Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis!

HOE WERKT HET?

Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal (of we bekijken een kort filmpje) over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.

Er zijn circa **tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag**. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal.

Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:

Is er meer?

Wie is Jezus?

Wie is de Heilige Geest?

Bidden: waarom en hoe?

De Bijbel lezen: waarom en hoe?

Hoe zit het met de kerk?

WELKOM!

De introductie- en startavond is op woensdag 11 januari 2023 om 19.00 uur.

Contactpersonen:

Nely Kroes, tel. 06-17638136 : nely_kroes@hotmail.com

Helma Riphagen, tel. 06-12709177 : helmariphagen@gmail.com

Wim van Zuuk, tel. 06-50663260 : familievanzuuk@gmail.com

Henk van den Berg, tel. 06-30572653 : henkemst@gmail.com

GEZOCHT:

Werkgroeplid koor De Regenboog

Voor de ondersteuning van het koor de Regenboog zijn we op zoek naar een enthousiast werkgroeplid. De Regenboog is een koor voor mensen met een beperking, en de leden halen veel plezier en voldoening uit het zingen en musiceren tot eer van God. De werkgroep draagt in grote mate bij aan dit plezier. Een werkgroeplid zorgt voor begeleiding van de koorleden bij de tweewekelijkse repetities op de dinsdagavond van 18.30 tot 20.15 uur in de Johanneskerk te Heerde. Het koor zingt van 19.00-20.00 uur, en voor die tijd is er een gezellige inloop waar werkgroepleden helpen bij het inschenken van drinken en een praatje maken met de koorleden. Wanneer nodig zitten werkgroepleden tijdens de repetities en concerten tussen de koorleden om deze soepel te laten verlopen. Denk aan het geven van wat extra hulp en aandacht, terwijl de dirigent het gehele koor aanstuurt. Voor sommige koorleden is dat net wat ze nodig hebben om met elkaar een fantastische tijd te beleven. Als werkgroeplid werk je mee in een actieve werkgroep, je bent geduldig en assertief, en je bent bereid om de handen uit de mouwen te steken.

Zie je jezelf in de rol van werkgroeplid werkzaam bij ons koor?

Neem dan contact op met: Alien Sollie (tel. 06-58921794) of Hendriecke Augustinus (tel. 06-24781152). Ook voor vragen of om eerst een keer te kijken bij een repetitie kunt u ons mailen.

Het mailadres is: secretariaat@koorderegenboog.nl.

We zien ernaar uit!

Verslag Generale Synode – 11 en 12 november 2022

De eerste dag in Lunteren begon met een viering in het kader van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Begeleid door een klein combo kregen we door deze viering een idee van de internationale vieringen op de Assemblee in Karlsruhe. Zo ervaren we iets van de wereldkerk.

Dat ook onze eigen kerk veelkleurig is kwam naar voren in de presentatie van een nieuwe kerngemeente vanuit Betondorp. Een mooi inkijkje in hoe zo'n nieuwe kerkplek tot stand komt.

Tussendoor was er ook een grondig gesprek met de Raad van Toezicht van de PThU.

Zo'n gesprek heeft tijd nodig. Juist omdat het gaat om de zorgvuldigheid waarmee de kerk om wil gaan met de opleidingen van nieuwe professionals. Daarna een presentatie van de nota 'Speelruimte gezocht – Protestantse visie op kerkgebouwen'. We kregen diverse voorbeelden te horen van hoe gemeentes omgaan met hun gebouwen. Dit kan verrassend uitpakken en ook aan de kerkelijke gemeenschap weer nieuwe inspiratie geven. Zeker voor veel gemeenten die te maken krijgen met krimp en zorgen hebben over hun gebouw. De Nota kan een mooi aanzet zijn om ook plaatselijk weer opnieuw te kijken naar de waarde van onze kerkgebouwen.

In de avond was er een Avondmaalsviering. Deze werd gehouden in de Gereformeerde Kerk van Lunteren. We werden gastvrij ontvangen door de ambtsdragers van de plaatselijke gemeente. Zo vierden we echt in het midden van de kerk.

Op de tweede dag kwam het rapport 'Werk aan de Schuilplaats' opnieuw aan de orde.

Er was eerder al gesproken over bijvoorbeeld de invoering van de VOG voor werkers in de kerk.

Ook de aanstelling van vertrouwenspersonen in de gemeente kreeg opnieuw aandacht.

Maar bovenal ging het gesprek over hoe ook in de kerk blijkt dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag tekort gedaan wordt. We hebben het te snel over de daders en wat zij kunnen of moeten doen. Daarom sprak de synode onder andere uit: Berouw te hebben over het feit dat we als kerk tekortschieten in de wijze waarop we met slachtoffers van seksueel en geestelijk misbruik binnen onze kerk zijn omgegaan en niet in staat geweest zijn de slachtoffers te beschermen.

De Synode wil hiermee uitspreken dat we als kerk geroepen zijn naar slachtoffers om te zien. In het vervolgesprek werd duidelijk dat daders waard nodig ook de toegang tot het ambt ontzegd kan worden.

Na een aantal kerkordelijke wijzigingen kwam het gesprek op de vraag of de kerk zich uit dient te spreken over relaties. Er werd besloten aan het begin van volgend jaar aan de slag te gaan met relevante vraagstukken rondom dit thema. Juist om plaatselijk gemeenten te kunnen helpen om hierover in gesprek te gaan. Zo sloten we de twee dagen in een goede onderlinge sfeer af.

Dit was voor mij de laatste synode, aangezien mijn termijn er op zit. Een waardevolle en leerzame tijd waarin ik het gevoel kreeg mee te mogen draaien in de 'keuken van de kerk'. Inmiddels is vanuit de Classis Veluwe een nieuwe afgevaardigde gekozen. Vanaf deze plek wens ik de afgevaardigden een zegenrijke toe in de Synode.

Ds. Marrit Bassa
Heerde



PETRUS
kerk