

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
30 april 2023 09:30**

Zondag Juicht

Liturgische kleur: Wit

*Heel de aarde, juich voor God. Bezing de
eer van zijn naam, breng hem eer en lof.*

Psalm 66: 1, 2b.

Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg uit Olst

Organist: Dhr. H. van der Geer

*Ouderling van dienst: Dhr. A. C. van de
Beerecamp*

Lector: Mw. W.A. IJzerman

Collectes:

**Diaconie
kerk**

Jeugd en Jongerenwerk

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust
voor te bereiden op de dienst.

Woord van welkom en Mededelingen door
de ouderling van dienst

Wij zingen staande ons Intochtslied: Lied 283 : 1, 2, 4

- 1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

- 2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

- 4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Stil gebed, Onze Hulp en Groet

(Wij gaan zitten)

Gebed van schuldbelijdenis en van ontferming

Wij zingen Lied 103c : 1, 3

- 1 Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

- 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Lezing van Gods geboden

Wij zingen: Lied 834 : 1, 2, 3

- 1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

- 2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

- 3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Gebod bij de opening van de Bijbel,

**We zingen samen het Kinderlied met de
beamer mee, waarna zij naar hun
nevendienst gaan**

Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,
gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn,
jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid,
dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij,
open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.

Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.

Schriftlezingen:

1 Korinthiërs 15: 1 t/m 11 (NBV21)

1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u hebt aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw redding – als u tenminste vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt

ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf. 6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7 Vervolgens is Hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8 Pas op het laatst verscheen Hij ook aan mij, misgeboorte die ik was. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. 10 Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb veel harder gewerkt dan alle andere apostelen, althans, niet ik, maar Gods genade die mij bijstaat. 11 In ieder geval, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal de boodschap die ik u verkondigd heb, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen.

en uit Philippenzen 4: 4 t/m 7
uit de (NBV21), door de lector

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Wij zingen : Psalm 119: 5, 6

5

Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord.
Leid mij in 't licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.

6

O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden
missen.

Prediking

Wij zingen: Lied 907: 1, 4

- 1 Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminnenswaardig.

- 4 Wat zou ik nog treuren,
als de Heer der vreugde,
Jezus, binnenschrijdt!
Zij die God beminnen
zullen vreugde winnen
ook uit bitterheid.
Of mij 't kwaad naar 't leven staat,
toch zijt Gij ook in mijn lijden,
Jezus, mijn verblijden.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en
gezamenlijk het Onze Vader

Inzameling van de gaven



Wij zingen staande ons Slotlied: Lied 910 : 1, 4

- 1 Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

- 4 Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Heenzending en Zegen,
waarop de gemeente antwoordt met een
gezongen Amen.

*Na de dienst zingen allen nog staande:
(indien mogelijk)
het Wilhelmus:*

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

MEDEDELINGEN:

Vanavond 30 april is er een
Ontmoetingsdienst op het Stationspark.

Spreker: Martin Brand.

Aanvang 19.00 uur. Allen Welkom.

Volgende week zondag 7 mei 2023 is er
om 9:30 uur een dienst,
waarin ds. Boersma - Prins zal voorgaan.

De dienst volgende week zondag om
19:00 uur komt te vervallen.

Hagepreek Hemelvaartsdag 2023

Net als voorgaande jaren houden we als gemeentes van de Kruiskerk en van de Petruskerk samen een openluchtdienst die om 10 uur begint. De kinderen gaan tijdens de dienst in optocht naar een knutsel- en spelprogramma. De opbrengst van de collecte is voor de kledingbank “De Cirkel” in Heerde.

Na de dienst is er koffie en.....cake!
Mogen we weer rekenen op zelfgemaakte lekkernijen? Wie bakt mee? In de hal ligt een intekenlijst. We verzamelen, indien mogelijk, om 9:30 uur met de fiets bij de Petruskerk, waarna we samen met de fietsers van de Kruiskerk uit Heerde naar de molen zullen fietsen. Let op: er zijn een aantal stoelen bij de molen, maar zelf een stoel meenemen of een kleurrijk kleedje is aanbevolen. Op feestdag Hemelvaartsdag vieren we een belofte: vier je mee? Van harte welkom!

Beste vrijwilliger,

Als dank voor al de uurtjes die je besteedt aan de Petruskerk willen wij je graag uitnodigen voor de vrijwilligersavond op dinsdagavond 9 mei.

Deze avond zal zanger/dominee/cabaretier Rob Favier optreden.

Ook zal er aandacht zijn voor het afscheid van Berend Jan en Geke Stijf als kostersechtpaar.

Voor geïnteresseerden in het financieel en organisatorisch reilen en zeilen van onze gemeente is er van 19:00 uur tot 19:45 uur gelegenheid om de financiële stukken in te zien. Daarnaast kan het bloemblad worden bekeken, waar de highlights/opvallende zaken uit het afgelopen jaar zijn opgeschreven. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan of in gesprek te gaan met de aanwezige kerkenraadsleden. Anders dan anders zijn er dus geen mondelinge presentaties.

(Zie volgende pagina:)

19:00 – 19:45 uur

Financieel / organisatorisch
verslag Petruskerk

19:45 – 20:00 uur

Inloop vrijwilligersavond met koffie/thee

20:00 uur

Rob Favier

21.30 uur

Afsluiting met hapje en drankje

We hopen je 9 mei te zien,
Kerkenraad/KRM Petruskerk Wapenveld

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0