

Protestantse Gemeente te Wapenveld



**Liturgie van de
Morgendienst**

In de Petruskerk op

**Zondag Zingt!
Vijfde zondag van Pasen**

7 mei 2023

09:30 uur

Liturgische kleur: WIT

*Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht. Zijn rechterhand
heeft overwonnen, zijn heilige arm
heeft redding gebracht.*

Psalm 98:1

*Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins
Organist: Dhr. H. van der Geer*

Collectes:

(1) Diaconie

(2) Kerk

(3) Beeld en geluid

ORDE VAN DIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u voor te bereiden op deze dienst

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen staande het intochtlied: Psalm 98

1. **Zing een nieuw lied voor God de Here, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zing voor de Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.**

4. **Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten,**

**Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.**

Stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer, en van eeuwigheid tot
eeuwigheid.
Amen**

(wij gaan zitten)

Wij zingen Lied 287: 1 en 2

**1. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.**

**2. Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!**

Gebed

Wij zingen Lied 287: 5

**5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.**

Leefregel

Gebed bij de opening van het Woord

Wij zingen het Kinderlied van de maand
mee met de beamer: Liefde, blijdschap,
vrede:

Refrein (2x):

**Liefde, blijdschap, vrede
goedheid en ook trouw
wil de Heer je leren,
door de Heil'ge Geest in jou!**

**Het is vaak moeilijk
om goed te doen
En echt voor God te leven
Daarom heeft de Heer
als hulp voor ons
Zijn Heil'ge Geest gegeven**

Refrein:

**Liefde, blijdschap, vrede
goedheid en ook trouw
wil de Heer je leren,
door de Heil'ge Geest in jou!**

**Waar je ook bent
of wat je ook doet
Hij wil je steeds weer leren
Om door je hele doen
en laten heen
de Vader te vereren**

Refrein:

**Liefde, blijdschap, vrede
goedheid en ook trouw
wil de Heer je leren,
door de Heil'ge Geest in jou!**

**Wanneer Gods Geest
je leven leidt
Dan zul je pas gaan merken
Dat zijn aanwezigheid
je vrede geeft
en altijd zal versterken**

Refrein:

**Liefde, blijdschap, vrede
goedheid en ook trouw
wil de Heer je leren,
door de Heil'ge Geest in jou!**

Gesprekje met de kinderen voordat ze naar de kindernevendienst gaan

Schriftlezing: Deut. 6: 20-25

²⁰ Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’, ²¹ geef dan dit antwoord: ‘Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd. ²² Wij zagen met eigen ogen hoe Hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. ²³ Maar ons leidde Hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat Hij onze voorouders onder ede had beloofd. ²⁴ Daarom gebod de HEER, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor Hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou Hij ons leven sparen, zoals Hij tot nu toe heeft gedaan. ²⁵ Als wij voor het oog van de HEER, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals Hij ons heeft opgedragen, zal het ons ten goede worden aangerekend.’

Inleiding op het volgende lied van ds. Troost (op melodie van gez. 483 LvK)

**Heer, de stilte doet ons pijn,
toont ons in gedachten
allen die gevallen zijn,
al hun jammerklachten,
-met geweld
neergeveld –
Heer, zo zijn wij mensen:
waanzin kent geen grenzen.**

**Zie de stilte van dit uur
als een krans gebeden –
vlam van boven, eeuwig vuur,
fakkel van de vrede,
dood de haat,
ban het kwaad,
wek in ons, uw mensen,
liefde – zonder grenzen!**

Schriftlezing 1 Petrus 2:1-10

¹ Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en

kwaadsprekerij, ²en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. ³U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? ⁴Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, ⁵en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. ⁶In de Schrift staat immers: 'In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' ⁷Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.' ⁸En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. ⁹Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een

heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. ¹⁰Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.

Wij zingen Lied 971: 1 en 2

- 1. Zing een nieuw lied voor God de Here en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.**
- 2. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.**

Verkondiging

Wij zingen Lied 657: 1 en 2

- 1. Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.**
- 2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.**

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en
gezamenlijk gebeden Onze Vader

Aandacht voor de collecte



Wij zingen staande het Slotlied 672: 2 en 3

- 2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.**

**3. In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.**

Zegen met gezongen "Amen"

0-0-0-0-0

Mededelingen:

Volgende week zondag 14 mei 2023 is er om 9:30 uur een dienst, waarin Ds. G. van den Dool uit Vledder zal voorgaan.

De dienst die vanavond (7 mei) gepland stond om 19:00 uur komt te vervallen.

Hagepreek Hemelvaartsdag 2023:
Net als voorgaande jaren houden we als gemeentes van de Kruiskerk en van de Petruskerk samen een openluchtdienst die om 10 uur begint. De kinderen gaan tijdens de dienst in optocht naar een knutsel- en spelprogramma. De opbrengst van de collecte is voor de kledingbank "De Cirkel" in Heerde. Na de dienst is er koffie en.....cake! Mogen we weer rekenen op zelfgemaakte lekkernijen? Wie bakt mee? In de hal ligt een intekenlijst.

We verzamelen, indien mogelijk, om 9:30 uur met de fiets bij de Petruskerk, waarna we samen met de fietsers van de Kruiskerk uit Heerde naar de molen zullen fiet-

sen. Let op: er zijn een aantal stoelen bij de molen, maar zelf een stoel meenemen of een kleurrijk kleedje is aanbevolen. Op feestdag Hemelvaartsdag vieren we een belofte: vier je mee?

Van harte welkom!

Gemeenteavond

Voor aanvang van de vrijwilligersavond op 9 mei aanstaande, is er vooraf ook de mogelijkheid om van 19:00 uur tot 19:45 uur om de financiële stukken van de kerk over 2022 in te zien. Daarnaast kan elk bloemblad worden bekeken, waar de highlights/opvallende zaken uit het afgelopen jaar zijn opgeschreven. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen of in gesprek te gaan met de aanwezige kerkenraadsleden. Anders dan anders zijn er dus geen mondelinge presentaties.
