

GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
18 juni 2023 19:00**

Liturgische kleur: Groen



*Voorganger: Mw A. Koetsier-van de Mars
uit Wapenveld*

Organist: Dhr. H. van der Geer

*Ouderling van dienst: Dhr. A. C. van de
Beerecamp*

Lector: Mw. H. Scholten-Marskamp

Collectes:

**Diaconie
kerk**

Gebouwen en Onderhoud

Orde van de Avonddienst

Orde van dienst zangdienst zondagavond
18 juni 2023

Thema: "Zing van het Koninkrijk!"

Zingen voor de dienst: JdH 132: 1 en 3
"Heer, ik hoor van rijke zegen"

Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen,
dropp'len vallen op mij neer,
ook op mij,
ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

Liefde Gods zo rein en krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij.
Gods genade, sterk en machtig,
o verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o verheerlijk U in mij.

Welkom en mededelingen

**Zingend drempelgebed
(Op melodie van Psalm 134):**

Wij komen biddend voor U staan
En roepen U eerbiedig aan,
O God die leven zijt en licht,
Op U is onze hoop gericht.

Heilige Geest, wees zelf het lied
dat troost geeft in ons zielsverdriet,
o licht dat in uw hoge staat
de wereld ver te boven gaat.

Stil gebed, onze hulp en groet

**Wij zingen Psalm 99: 1, 3 en 8
"God is Koning"**

1

God is koning, Hij / sticht zijn heerschappij.
Volken hoor zijn stem. / Buig u, beef voor
Hem,

die met macht gekroond / op de cherubs
troont.

Aarde, word bewogen, / beef voor zijn ver-
mogen.

3

Niet op bruut geweld / hebt Ge uw macht
gesteld.

Gij o koning, zegt: / Ik bemin het recht.
Onder uw beleid / heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven / aan uw volk ge-
geven.

8

Maak Hem nu tezaam / groot, verhef zijn
naam.

Buig u voor Hem neer, / Hij is onze Heer,
die met macht gekroond / op de Sion
troont.

Houd Hem hoog in ere! / Heilig is de Here.

(We gaan zitten)

Wij zingen Lied 337: 1 en 2

"Levend water, verfrissend, vrij"

1

Levend water, verfrissend, vrij;
refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten
dansen,
daar bij de rivier zingt je hart een lied,
het stroomt de berg af tot in de vallei.
't Is Gods rivier die je vreugde geeft.
daar bij de rivier gaan je ogen lachen;
kom drink het water, ontvang het om niet.
Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

2

Het bruist van leven in Gods rivier;
refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten
dansen,
daar bij de rivier zingt je hart een lied,
wie daarvan drinken, verheugen zich hier.
En ben je eens in die stroom geweest,
daar bij de rivier gaan je ogen lachen;
kom drink het water, ontvang het om niet.

dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.

Zingend gebed lied 333 (2x)
**“Kom Geest van God,
maak onze harten open”**

- 1 Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Inleiding op het thema: het koninkrijk
vieren....maar waar is dat Koninkrijk?

Wij zingen Lied 952: 1, 2 en 3
"Waar zou het zijn, dat land van licht."

- 1
Waar zou het zijn, dat land van licht?
Wie, waar is God, een stem, een naam?
Wie wijst de weg, ik ben alleen.
Wie helpt mij door het donker heen?
Wie neemt mijn hand en leert mij gaan?

2

Waar zou het zijn, de eeuwigheid?
Wie zal er zijn, wie kent dat land?
Wie schenkt er wijn, wie deelt er brood?
Duurt liefde langer dan de dood?
Ik weet zo weinig, ben zo bang.

3

Mijn ogen zoeken overkant,
een glimp van wie er voor mij ging.
De zee is diep, de golven hoog.
Wie kleurt voor mij een regenboog?
Begaanbaar pad de verte in.

Inleiding op de lezing uit Jesaja

Lezing uit Jesaja 65 vers 17 - 25

17 Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. 18 Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. 19 Dan zal Ik over Je-

ruzalem jubelen en me verheugen over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 20 Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. 23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 25 Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw eet stro, net als een rund, en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet

kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.

Wij zingen Lied 766: 1 en 3
"Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen"

1

Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.

Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
vanouds moet zijn geweest.

3

De koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.

Er zal geen rouw, er zal geen dood meer
wezen,
nergens verdriet meer zijn,

de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

Wij zingen Lied 756: 1, 2, 4, 6
"Laat komen Heer uw rijk"

- 1 Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

- 2 Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezing
verdrijven leed en dood?

- 4 Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereltijd?

- 6 Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

Wij zingen Lied 330
"Woord dat ruimte schept"

- 1 Woord dat ruimte schept,
toekomst, wijd licht land
waar gerechtigheid
als rivieren stroomt,
waar een wijnstok bloeit
tegen klippen op –
even is het waar
en dan is het weg.
Toon mij niet vergeefs
wat mijn ziel verlangt,
geef dat ik volhard
in uw vergezicht.

Lezing uit Romeinen 8 ver 18 - 26

18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?

25 Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

Wij zingen Lied 197 uit Zingende Gezegend (melodie gezang 143 "Op bergen en in dalen" - Hervormde Bundel)

Ik zie in zoveel dingen de vingers van
Gods hand-

Hij zaait zijn zegeningen, de wereld is zijn
land.

Al ligt het zaad verborgen, ik weet wel dat
het wacht,

wacht op de zon die morgen verrijst in vol-
le pracht!

De bloesems aan de bomen, de vogels in
de lucht,

die zingen: God zal komen, de Geest geeft
goede vrucht!

Het woord is uitgesproken, het zaad valt
wereldwijd-
uw lente is ontloken, de grote zomertijd.

**Wij zingen een Belijdenislied
(staand, op melodie van
“Wat de toekomst brengen moge”)**

Ik geloof ook in de Geest,
Adem van God uitgegaan.
Hij vertroost en Hij versterkt ons,
waar wij in het leven staan.
Door de Geest zijn wij verbonden
met de Heer en met elkaar.
Door zijn leiding gaan wij verder,
maakt Hij zijn beloften waar.

Dankgebed en
voorbeden

Collecte



Wij zingen staande ons Slotlied 747: 1 en 8 "Eens komt de grote zomer"

- 1 Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

- 8 Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Heenzendingen en Zegen met een
gezongen Amen

0-0-0-0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag, 21 juni 2023 is er om 9:30 uur een eredienst. In deze dienst zal voorgaan ds. Velde - Roos uit Marle.

Doelcollecte

Vakanties met aandacht

Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in 2023 weer kunnen bieden.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.

Kerk in Actie o.v.v. Vakanties met aandacht. Hartelijk dank!