

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
25 juni 2023 09:30**

Liturgische kleur: Groen

*Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, U bent mij
altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, ver-
laat mij niet, God, mijn behoud.*

Psalm 27: 7a, 9b.

*Voorganger: Ds. M. Velde-Roos uit Marle
Organist: Dhr. Th. van der Wal
Ouderling van dienst: Mevr. A. van Oosten
Lector: Dhr. P. Hammingh*

Collectes:

**Diaconie
kerk**

Jeugd en Jongerenwerk

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

**Wij zingen staande ons Intochtslied:
Psalm 146c: 1, 3
"Alles wat adem heeft love de Here"**

- 1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
- 3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem
verdoemen,

die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Stil gebed, onze hulp en groet

(Wij gaan zitten)

Wij zingen Liedboek 940: "Verberg mij nu"

1-NL

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer.
Houd mij vast in uw sterke hand.
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God.
Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.

Leefregel uit Jes. 58 vers 6 - 10

6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? 7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen? 8 Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. 9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: 'Hier ben Ik.' Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, 10 wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

Wij zingen Lied 1005: 1 - 5 **“Zoekend naar licht”**

1_NL

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.

Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2_NL

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht, schijn door ons heen,
schijn door het duister. Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

1005:3_NL

Zoekend naar brood lijdten zij honger,
zoekend naar water lijdten zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

1005:4_NL

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

1005:5_NL

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied van de maand (Via Beamer)
"Kom op ga je mee!"

Stap voor stap voor
Stap voor stap voor
Stap voor stap voor stap !

Stap voor stap voor
Stap voor stap voor
Stap voor stap voor stap !

Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
blijf niet langer staan.

Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
achter Jezus aan.

Want Jezus zegt:
Ik ben de weg,
de waarheid en het leven.
Hij gaat ons voor
dus geef gehoor,
Hij heeft zijn woord
gegeven.

Stap voor stap voor
Stap voor stap voor
Stap voor stap voor stap

Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
blijf niet langer staan.

Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
achter Jezus aan.

Wat Jezus doet
is altijd goed
Hij is de goede herder
voor jou en mij
dus kom erbij
Zijn woord helpt ons
steeds verder!

Stap voor stap voor
Stap voor stap voor
Stap voor stap voor stap

Stap voor stap voor
Stap voor stap voor
Stap voor stap voor stap

Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
blijf niet langer staan.

Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
achter Jezus aan.

Want Jezus daagt
ons uit en vraagt
om met Hem op te trekken.
Dus kom op, gauw
en volg hem nou,
we gaan zijn woord
ontdekken

Stap voor stap voor
Stap voor stap voor
Stap voor stap voor stap

Stap voor stap voor
Stap voor stap voor
Stap voor stap voor stap!

**Gesprekje met de kinderen waarna zij
naar naar hun eigen dienst toe gaan en
het licht meenemen.**

Schriftlezing: Psalm 139 Door de Lector

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 2 U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. 4 Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle. 5 U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij. 6 Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8 Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar. 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. 11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 12 ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.

13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 14 Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim. 16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, 18 ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U. 19 God, breng toch de goddelozen om, – weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten – 20 ze spreken kwaadaardig over U, uw vijanden misbruiken uw naam. 21 Zou ik niet haten wie U haten, HEER, niet verachten wie tegen U opstaan? 22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn ook mijn vijand geworden. 23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, 24 zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij op de weg die eeuwig is.

**Wij zingen: Psalm 139: 1, 2
(Nieuwe Psalmberijming)
(Op de melodie van Psalm 139)**

1. HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg;
U hoort de woorden die ik zeg.
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;
U bent vertrouwd met al mijn wegen.
2. Geen ogenblik ben ik alleen,
want U bent altijd om mij heen.
Ik, nietig mens, kan er niet bij
dat U uw handen legt op mij.
Ik weet dat U naar mij blijft kijken;
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

Verkondiging

**Wij zingen Psalm 139: 6 t/m 8
(Nieuwe Psalmberijming)
(Op de melodie van Psalm 139)**

6. Toen U mij schiep, onooglijk klein,
doorzag U al wie ik zou zijn.
Mijn toekomst was een open boek.
God die mij vindt, God die ik zoek,
uw denken is voor mij verborgen,
toch ben ik bij U, elke morgen.
7. God, spaar de goddelozen niet;
dood iedereen die bloed vergiet.
Zou ik niet haten wie U haat?
Ik walg van wie uw wil weerstaat.
Ik haat hen, HEER, ik kan niet anders.
Zij zijn mijn grootste tegenstanders.
8. Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER,
ik leg ze eerlijk voor U neer.
Toets alles wat ik denk en zeg;
bewaar mij voor een foute weg.
Laat mij in uw nabijheid leven;
wil mij voor eeuwig richting geven.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collecte-, en verdere
mededelingen.



Wij zingen staande ons Slotlied: ELB 270: 1, 2 "Ga nu heen in vrede"

1. Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

2 Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

**Heenzending en zegen met een
gezongen Amen
0-0-0-0-0-0-0-0-0**

Volgende week zondag, 2 juli 2023 is er om 9:30 uur een eredienst. In deze dienst wordt afscheid genomen van de oudste kinderen van de kindernevendienst. Voor-ganger is mevrouw Hellinga uit Zwolle.

Op dinsdagmorgen 27 juni a.s. bent u allen vanaf 10.00 uur weer van harte welkom om samen een kopje koffie te drinken in
De Rots.