

**GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST**

**Protestantse Gemeente te  
Wapenveld  
in de Petruskerk  
4 juni 2023  
09:30 uur**

*Zondag van de Drie-éénheid*  
*Liturgische kleur: WIT*  
*Viering Heilig Avondmaal*

*HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam  
op heel de aarde.*

*U die aan de hemel uw luister toont.*

*Psalm 8:2.*

*Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins*

*Organist: Dhr. Th. van der Wal*

*Ouderling van dienst: Mevr. A. van Oosten*

*Lector: Dhr. P. Hammingh*

**Collectes:**

**Diaconie  
Kerk  
Beeld en geluid**

**ORDE VAN DE MORGENDIENST**

Welkom en mededelingen door de  
ouderling van dienst

We zingen staande het intochtslied: Psalm  
8: 1,2 en 3

- 1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en  
verheven  
hebt Gij uw naam op aarde  
uitgeschreven-  
machtige God, Gij die uw majesteit  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.**
- 2. Wel doet de hemel hoog uw glorie  
blinken,  
maar in de mond van kind'ren doet  
Gij klinken  
uw machtig heil, zo maakt G' uw  
vijand stil  
en doet uw haters buigen voor uw  
wil.**

- 3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?**

Stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen**

(wij gaan zitten)

Wij zingen lied 975: 1 en 2

- 1. Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet. Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon, die mensen kent, prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend.**
- 2. Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het heelal, hoeder van ons broze lichaam, redder van wie faalt of valt. Zing het uit, laat elk het horen, zing het heilige verhaal, zeg de wereld: Christus' glorie is op aarde neergedaald.**

Gebed van verootmoediging

Leefregel

Wij zingen lied 975: 3 en 4

3. **Jezus roept ons tot de ander,  
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn.**
4. **Jezus roept ons tot zijn tafel,  
breed en wereldwijd gedekt,  
waar de kerk bezit haar aardse  
hemelse ontmoetingsplek.  
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,  
deel het lied van liefde weer,  
deel het feest voor heilige zondaars,  
wees te gast bij God de Heer.**

Inleiding

Wij zingen het Kinderlied van de maand  
mee met de beamer:

**Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor stap !**

**Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor stap !**

**Kom op, ga je mee,  
kom op, ga je mee,  
blijf niet langer staan.**

**Kom op, ga je mee,  
kom op, ga je mee,  
achter Jezus aan.**

**Want Jezus zegt:  
Ik ben de weg,  
de waarheid en het leven.  
Hij gaat ons voor  
dus geef gehoor,  
Hij heeft zijn woord  
gegeven.**

**Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor stap**

**Kom op, ga je mee,  
kom op, ga je mee,  
blijf niet langer staan.**

**Kom op, ga je mee,  
kom op, ga je mee,  
achter Jezus aan.**

**Wat Jezus doet  
is altijd goed  
Hij is de goede herder  
voor jou en mij  
dus kom erbij  
Zijn woord helpt ons  
steeds verder!**

**Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor stap**

**Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor stap**

**Kom op, ga je mee,  
kom op, ga je mee,  
blijf niet langer staan.**

**Kom op, ga je mee,  
kom op, ga je mee,  
achter Jezus aan.**

**Want Jezus daagt  
ons uit en vraagt  
om met Hem op te trekken.  
Dus kom op, gauw  
en volg hem nou,  
we gaan zijn woord  
ontdekken**

**Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor stap**

**Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor  
Stap voor stap voor stap!**

Gesprekje met de kinderen

Schriftlezing: Mattheus 28: 16-20

<sup>16</sup> De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, <sup>17</sup> en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. <sup>18</sup> Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. <sup>19</sup> Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, <sup>20</sup> en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Schriftlezing: 2 Kor. 13: 11-13

<sup>11</sup> Tot slot, broeders en zusters, wees verheugd. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.

<sup>12</sup> Groet elkaar met een heilige kus. Alle heiligen die hier zijn laten u groeten. <sup>13</sup> De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

Wij zingen lied 150 A: 1 en 4

- 1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  
die allen daarboven tot dankzegging riep.**

4. **Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en  
geleidt.  
Om zijn goede schepping, om  
hemels genot,  
zijn gunst en vergeving: geprezen zij  
God!**

Overdenking

Wij zingen lied 150A: 2 en 3

2. **Geprezen zij God! Gij allen op aard,  
aanbid Hem die u als kinderen  
aanvaardt.  
Loof Hem die uw Heer is met  
juichende stem.  
Beantwoord zijn liefde: leef altijd  
voor Hem!**
3. **Geprezen zij God! Laat alles wat  
leeft  
nu zingen voor Hem die alles ons  
geeft.**

**Laat jubelen het orgel, laat harp en  
trompet  
de glorie doen klinken van Hem die  
ons redt.**

Dankgebed en voorbeden

Vorbereidingen bij de avondmaalstafel,  
aandacht voor de collectedoelen



en de kinderen komen terug uit de  
kindernevendienst

Tafelgebed:

Goede God, wij zijn blij en wij danken U  
dat wij tot U mogen komen.  
U hebt ons lief en schenkt ons deze aarde.  
U hebt ons lief en schenkt ons uw Zoon  
Jezus.

U hebt ons lief en brengt ons hier samen.  
Allen: **Gezegend is uw Naam!**

Wij zingen lied 985:1 en 3

- 1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog  
verheven  
boven ons mensen: de naam van  
God de Heer!  
Heilig, heilig, heilig, Schepper van  
de wereld,  
mensen beneden zingen U ter eer!**
- 3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle  
leven,  
bloemen en bomen en al wat adem  
heeft!  
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons  
allen,  
Eerste en Laatste, U dankt al wat  
leeft!**

Wij danken U om Jezus uw Zoon.  
Hij is een vriend van mensen.  
Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij.

Voor ons is Hij alles wat wij zullen zijn.  
Hij heeft ons zijn Geest gegeven om te  
leven als uw kinderen.  
Daarom danken wij U en zingen met al wat  
adem heeft:  
lied 146C: 7

- 7. Roem dan, gij mensen, en lofzing  
tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft, roepe nu  
amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en heilige Geest!  
Halleluja! Halleluja!**

Ja, gezegend is Jezus die gekomen is in  
uw Naam.  
Want Hij heeft, in de nacht dat Hij werd  
overgeleverd, het brood genomen.

Hij dankte U, brak het brood en gaf het aan  
zijn leerlingen met de woorden:

“Neemt en eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis.”

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker met wijn, Hij dankte U en gaf Hem aan zijn leerlingen met de woorden:

“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.”

Geef ons allen uw Geest van liefde en breng ons dicht bij U en bij elkaar.

Zo bidden wij U met alle mensen van vroeger en nu:

Allen: **Onze Vader....**

Wees nu welkom aan de tafel van de Heer!

Allen: **Wij danken U, o God!**

het brood wordt gebroken, de wijn geschonken en wij delen met elkaar brood en beker. Tijdens de rondgang zingen wij lied 680:

1. **Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht. Verschijn, lichtengel, in de nacht van onze geest, verward en trots.**
2. **Waar Gij niet zijt, is het bestaan, is alle denken, alle doen zo leeg en woest, zo dood, als toen Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.**
3. **Er is geen licht dan waar Gij zijt, uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, geen leven, dan waar Gij het wekt in een gemis dat naar U schreit.**
4. **Hoor, heilige Geest, wij roepen U! Kom, wees aanwezig in het woord; wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu.**
5. **O heilige Geest, wij zijn verblijd: Gij immers, eeuwig ondoorgrond, legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt.**



## Dankzegging

Wij zingen staande het slotlied: lied 423

- 1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:  
ga met uw licht voor ons uit!  
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:  
ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!**
- 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij  
God:  
ga met uw licht vóór hen uit!  
Al onze vrienden wensen wij vrede:  
ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!**
- 3. Voor alle mensen op onze weg:  
vrede en goeds in elk huis!  
Voor al wie kwamen onder dit dak:  
ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!**

Zegen en gezongen Amen.

## MEDEDELINGEN:

-----  
Volgende week zondag, 11 juni 2023, zal Ds. Ida Boersma – Prins om 09.30 uur voorgaan in de dienst en aan het eind hiervan afscheid nemen van onze gemeente. Ida is vanaf 2003 werkzaam geweest als predikant in onze gemeente. Wij kijken met grote dankbaarheid terug op haar werk en de warme banden die zij en haar gezin met velen van ons hebben opgebouwd.

U allen bent van harte uitgenodigd om volgende week zondag aanwezig te zijn bij deze afscheidsdienst.

-----  
Allen van harte uitgenodigd voor de gezellige afscheidsavond voor Ds. Ida Boersma, aankomende vrijdag 9 juni 2023 vanaf 19:30 uur hier in de kerk!  
Welkom!

## **OPROEP TAARTENBAKKERS!**

Volgende week zondag neemt ds. Boersma – Prins afscheid van onze gemeente. Na de dienst is er de mogelijkheid voor een kopje koffie/thee/limonade. Wat zou het fijn (en lekker!) zijn, als er dan weer heerlijke taart bij geserveerd kan worden. Bij deze dan ook de oproep om een lekkere taart (of wat anders lekkers!) te bakken!

Bakt u mee? Schrijf uw naam op de lijst in de hal of geef het even door aan de scriba op [scriba@pkwapenveld.nl](mailto:scriba@pkwapenveld.nl)

-----