

2. In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam geef ik jou.
Vrede van Hem, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

3. Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

zegen en gezongen Amen

0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag, 16 juli 2023, om
09:30 uur, zal Ds. R. Roukema uit Zwolle
voorgaan

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Kerk



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
Op 9 juli 2023**

09:30 uur

Derde zondag van de zomer
Liturgische kleur: Groen

*Klap in de handen, o volken,
juich God toe met jubelzang.*

Psalm 47:2

*Voorganger: Mevr. M. De Velde- Roos uit Marle
Organist: Dhr. Th. van der Wal
Ouderling van dienst: Mw. T.G. de Jong-Wijenberg
Lector: Mw. A. Koetsier-van de Mars*

Collectes:

**Diaconie
Kerk**

Kosten erediensten

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen staande het intochtlied: Psalm 146, 1 en 4 (Melodie JdH 446)

- 1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God.**
- 4. Aan wie hongert geeft Hij spijs, aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed en heeft lief wie zijn wil doet.**

Stil gebed, onze hulp en groet

**de armen geeft U brood.
U wast de voeten van zondaars,
omarmt hen in hun nood.
Ik wil als U zijn, Heer Jezus,
bewogen Man van smart;
maak mij zachtmoedig als U Heer
en nederig van hart.**

dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

Aandacht voor de collecte



Wij zingen staande het slotlied: lied 165(OT)

- 1. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.**

Wij zingen: lied 138 (OT):

**Heilige Geest van God
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.**

Verkondiging

Wij zingen: Lied 285 (HH):

**Hier aan uw voeten Heer,
kwetsbaar en klein,
leert U mij nederig
als U te zijn.
Heer van gerechtigheid,
U was bereid
eerst Zelf die weg te gaan
van nederigheid.**

Refrein:

U bent een vriend van de zwakken,

(wij gaan zitten)

Wij zingen lied 236 (OT)

- 1. Wees stil voor het aangezicht van
God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van
God,
want heilig is de Heer.**
- 2. Wees stil want de heerlijkheid van
God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil want de heerlijkheid van
God
omgeeft ons in dit uur.**

3. Wees stil want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

Leefregel: Filippenzen 4: 4-7

⁴ Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. ⁵ Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

⁶ Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. ⁷ Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

en uw getrouwen U prijzen.

¹¹ Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap, spreken over uw machtige werken, ¹² aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van uw koningschap

Schriftlezing: Matteüs 11:25-30

²⁵ In die tijd zei Jezus ook: 'Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. ²⁶ Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. ²⁷ Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. ²⁸ Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. ²⁹ Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, ³⁰ want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

Schriftlezing: Psalm 145:1-12

¹ Een loflied van David.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

² Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid:

³ 'Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.'

⁴ Laat geslacht na geslacht uw schepping
bezingen,
uw machtige daden verkondigen.

⁵ Laten zij spreken over de glorie van uw
majesteit,
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

⁶ Laten zij getuigen van uw geduchte
daden,
ook ik wil van uw grootheid vertellen.

⁷ Laten zij de roem van uw goedheid
verbreiden, uw gerechtigheid bejubelen:

⁸ 'Genadig en liefdevol is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

⁹ Goed is de HEER voor alles en allen,
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.'

¹⁰ Laten al uw schepselen U loven, HEER,

Wij zingen lied 836: 1 en 4

1. **O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.**

4. **Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.**

Gebed bij de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

We zingen het Kinderlied van de maand
mee met de beamer:

Refrein:

**Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer.
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer
en geef Hem alle eer.**

- 1. Hij maakte ons, wij horen bij Hem,
de Herder die ons leidt.
De Heer is goed, zijn liefde en trouw
duren voor altijd.**

Refrein

- 2. Zeg het hardop, de Here is God.
Ja, ik hoor bij Hem.
Waar je ook bent, looft God,
en prijst zijn naam.
Eer Hem met je stem.**

Refrein (2 x)

Schriftlezing: Zacharia 9:9-12

⁹ Juich, vrouwe Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een
ezelin.

¹⁰ Ik zal de strijdwagens uit Efraïm
Verjagen en de paarden uit Jeruzalem;
de oorlogsboog wordt gebroken.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot
zee, van de Rivier tot aan de einden der
aarde.

¹¹ Want, Sion, omwille van mijn verbond
met jou, met offerbloed bekrachtigd, zal Ik
de gevangenen vrijlaten uit de put zonder
water. ¹² Keer terug naar de burcht, gevan-
genen. Jullie hoop is niet vergeefs ge-
weest, want ook nu geldt de toezegging
aan Sion: Ik zal je dubbel schadeloosstel-
len.