

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
30 juli 2023 09:30**

Liturgische kleur: Groen

*Leg uw last op de HEER en hij zal u
steunen, nooit zal hij dulden
dat een rechtvaardige ten val komt.*

Psalm 55: 23

*Voorganger: Ds. R. Koning
uit Putten*

Organist: Dhr. H. van der Geer

Ouderling van dienst: Mevr. A. van Oosten

Lector: Dhr. P. Hammingh

Collectes:

**Diaconie
kerk**

Ned. Bijbel Genootschap

ORDE VAN DE MORGENDIENST

*Neem vooraf de gelegenheid om u in rust
voor te bereiden op de dienst.*

Welkom door de ouderling van dienst

**Wij zingen staande het lied bij het
begin: Lied 868: 1, 2, 5**

- 1 Lof zij de Heer,
de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen
en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

- 2 Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht
als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

- 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam
van zijn namen,
christenen loof Hem
met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Stil gebed, bemoediging en groet

Wij zingen nog staande
"Dank U voor deze nieuwe morgen"
ELB 168: 1, 5, 6, 7

- 1) Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
- 5) Dank U dat U hebt willen spreken,
dank U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

- 6) Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.
- 7) Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

(Wij gaan zitten)

Gebed van toenadering

De Leefregel uit
Marcus 12 vers 28 – 34 (NBV)

28 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Het voor- naamste is: “Luister, Israëel! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw

God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, 33 en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ 34 Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Wij zingen het Kinderlied van de Maand met de beamer mee:

Refrein: Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer.
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer
en geef Hem alle eer.

Hij maakte ons, wij horen bij Hem,
de Herder die ons leidt.
De Heer is goed, zijn liefde en trouw
duren voor altijd.

Refrein:

Zeg het hardop, de Here is God.
Ja, ik hoor bij Hem.
Waar je ook bent, looft God,
en prijst zijn naam.
Eer Hem met je stem.

Refrein:

Refrein:

De kinderen gaan naar de kinderkerk

Gebed bij de opening van de Schrift
(Door de Lector)

*Heilige Geest
zo bidden wij vol overgave
en leggen ons leven in uw handen
wees ons een moeder
wees onze hoeder
open ons de Schrift
leer ons uw weg,
op deze zondagmorgen -
in verbondenheid
met de Vader en de Zoon,
tot het aanbreken
van de jongste morgen
een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.
Amen.*

De lezing uit 1 Korintiërs 12 vers 31 t/m 13 vers 1 - 13 (NBV21)

31 Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt

vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

"Acclamatie"

Gelukkig is een ieder die de woorden van God hoort, in zijn of haar hart bewaart en er naar leeft. Halleluja.

Wij zingen Gezang 78: 1, 3, 4

- 1) Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt !
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij !

- 3) Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn' !
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar
kruis.

- 4) Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht !
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht !
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Verkondiging

Wij zingen Lied 345: 1, 2

- 1 Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.
- 2 Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderen komen
terug van de
kinderkerk

Collecte
(aankondiging) en
mededelingen



**Wij zingen staande ons slotlied:
Lied 416: 1, 2, 4**

- 1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

- 2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

- 4 Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**Heenzending en Zegen waarna de
Gemeente antwoordt met: AMEN (3x)**

0-0-0-0-0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag, 6 augustus 2023
is er om 9:30 uur een eredienst.
Voorganger is ds. Roukema uit Zwolle.

