

MEDEDELINGEN:

Vanavond, 17 september 2023, om 19:00 uur zal Mevr. W. Marskamp uit Dronten voorgaan

Volgende week zondag, 24 september 2023, om 09:30 uur, zal Ds. J.M Weststrate uit Heerde voorgaan in een doopdienst.

Doelcollecte: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt 3 organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven.

Nadere informatie vindt u in De Wegwijzer van september.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Vluchtelingen Griekenland', of doneer online. Namens de diaconie, hartelijk dank!

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Kerk



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
17 september 2023**

09:30 uur

Dertiende zondag van de zomer
Liturgische kleur: Groen

*God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.*

Psalm 84:10

Voorganger: dhr. G.P. Hartkamp uit Wapenveld

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte

Ouderling van Dienst: Dhr. R. van Marle

Lector: Mevr. A. Tijssen-Frelink

Collectes:

**Doelcollecte
Kerk**

Gebouwen en onderhoud

ORDE VAN DE MORGENDIENST

*Neem vooraf de gelegenheid om u in rust
voor te bereiden op de dienst.*

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de Ouderling van Dienst

Wij zingen staande het intochtslied: Psalm 27:7

7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten
mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zoekt!
Wees dapper, hart, houd altijd goede
moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid
schraagt,
wacht op de Heer en houd u
onversaagd.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met
macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

0-0-0-0-0-0-0-0

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Zegen, waarna wij zingen: lied 838: 3,4

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.

Bemoediging en groet

Wij zingen het Klein gloria:

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen

(wij gaan zitten)

Gebed

Leefregel: Efeziërs 4: 17-32 NBV

Wij zingen lied 723: 1,2

1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met
macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht

de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaders bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Gebed om de opening van het woord

Aandacht voor de collecte



Wij zingen staande het slotlied: Lied 838: 1,2

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.
3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

**Dankgebed, voorbeden, en gezamenlijk
gebeden Onze Vader**

Wij zingen het Kinderlied van de Maand mee met de beamer:

voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt : " het lukt me niet"
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene
en die roept "Kom maar an boord!"

Refrein:

Kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand

voor het meisje dat blijft denken
"alles gaat bij mij steeds mis"
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene
en die roept "kom maar aan boord!"

Refrein:

Kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand

Refrein:

Schriftlezing: Lukas 10: 38-42

Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette.

Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het U niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.' De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.'

Woordverkondiging

Wij zingen lied 835: 1-4

1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.