



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

Blij of verdrietig nieuws?
Geef het door
aan pastoraat@pkwapenveld.nl

Zondag
17 december
18:30
kinderkerstfeest

Zondag
24 december
22:00 uur
Kerstdienst

december 2023
Jaargang 21
Nummer 4

ADRESSEN

Predikant: vacant

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Voor overige zaken kunt u de scriba benaderen.

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

Roelie Draaijer 06 228 466 16
Trijnie de Jong 06 496 964 62
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda IJzerman 06 114 831 43

Scriba J.A.S. Hiemstra
Flessenbergerweg 32
8191 LK Wapenveld
☎ 038-844 9342
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038 4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46991710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl
Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 8600
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur:
in de Adventstijd Paars,
vanaf Kerst Wit

3 dec	<i>Eerste zondag van de Advent</i>	
09:30	Ds. R. Koning uit Putten	<i>adventsproject</i>
19:00	Ds. G. Bleijenberg uit Heerde	<i>zangdienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend Dhr. R. van Marle	
	avond Dhr. J.A.S. Hiemstra	
Collectes	1: Diaconie 2: kerk Uitgang: Beeld en Geluid	
10 dec	<i>Zondag Volk van Sion</i>	
09:30	Ds. T. Noort uit IJsselmuiden	<i>adventsproject /koffie na de dienst</i>
Oud. v. dienst	Dhr. A. C. van de Beerecamp	
Collectes	1: Diaconie 2: kerk Uitgang: Kosten Erediensten	
17 dec	<i>Zondag Verblijdt u</i>	
09:30	Ds. B. Heslinga uit Vaassen	<i>adventsproject</i>
18:30	<i>kinderkerstfeest/aanvang buitenspel 18.00</i>	
Oud. v. dienst	ochtend Mw. T. G. de Jong-Wijenberg	
	avond Dhr. A. C. van de Beerecamp	
Collectes	1: Doelcollecte (zie blz. 15) 2: kerk Uitgang: Gebouwen en Onderhoud	
24 dec	<i>Zondag Dauwt hemelen</i>	
09:30	Ds. J.M. Weststrate uit Heerde	<i>adventsproject</i>
22:00	Ds. P.M. van der Meulen uit Apeldoorn	<i>Kerstdienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend Dhr. R. van Marle	
	avond Dhr. J.A.S. Hiemstra	
Collectes	Jeugd & Jongerenwerk	
25 dec	<i>Kerstdag</i>	
10:00	Ds. R. Koning uit Putten	
Oud. v. dienst	Mevr. A. van Oosten	
Collectes	1: Diaconie 2: kerk Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk	

31 dec

09:30

Oud. v. dienst

Collectes

Oudjaarsdag

Ds. I. Postma uit Genemuiden

Oudjaar

Dhr. R. van Marle

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Beeld en Geluid**1 jan**

09:30

Oud. v. dienst

Nieuwjaarsdag

Mw A. Koetsier-van de Mars uit Wapenveld

Nieuwjaarsdag

Mevr. A. van Oosten

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig.
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

KERKCALENDER

- 6 dec Gemeente groeigroep (woensdagavond oneven weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis)
Contact: Jan en Nanda Dijk
- 6 dec Gebedsgroep 18.45-19.30 uur. Voor info: Gerhard Koele
- 12 dec Bijbelkring 9.30-11.00 uur in de Rots (elke 2e dinsdag van de maand)
- 13 dec Bijbelstudie Rehoboth 14.00 uur (elke 2e woe-middag vd maand)
- 15 dec Kerstmiddag voor ouderen aanvang 15.00 uur Zie ook blz. 16
- 17 dec kinderkerstfeest 18.00 uur
- 19 dec** Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots (normaal elke laatste dinsdag van de maand)
- 20 dec Kerstkuier in het dorp door gezamenlijke kerken Wapenveld
- 20 dec Gemeente groeigroep (woensdagavond oneven weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis)
Contact: Jan en Nanda Dijk
- 20 dec Gebedsgroep 18.45-19.30 uur. Voor info: Gerhard Koele
- 28 dec Inlevering kopij januari-nummer

Via app: Data voor Follow Me worden gecommuniceerd via app, voor info en/of deelname groepsapp neem contact op met Rienk van Marle, Harm Jan Töpfer of Marlies Draaijer

Via app: Wandelgroep, elke donderdagmorgen om 9.30 uur.
Info bij Jenneke vd Scheer/Bertha Keizer

OM OVER NA TE DENKEN

Afgelopen zondag hebben wij gezamenlijk de mensen herdacht die ons afgelopen jaar ontvallen zijn.

Tijdens de voorbereiding op deze dienst kwam ik onderstaande overdenking tegen.

Wie ben je? Een erfgenaam

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als we Zijn kinderen zijn, zijn we ook Zijn erfgenamen: erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in Zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister. (Romeinen 8; 17)

Als iemand overlijdt, is er altijd een erfenis. Dit is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand nalaat. Diegene aan wie de erfenis nagelaten wordt, heet erfgenaam. Bij een erfenis kunnen er meerdere erfgenamen zijn. Kinderen hebben daarbij wettelijk gezien een bijzondere positie, omdat ze recht hebben op het zogenaamde kindsdeel. Een erfenis ontvangen is meestal niet makkelijk. Want het betekent dat je iemand mist. Ook zijn er genoeg verhalen van families waar het bij het verdelen van de erfenis niet goed ging. Een erfenis is soms een ergernis.

Paulus schrijft in zijn Romeinenbrief ook over erfgenaam zijn. We zijn allemaal een kind van God. Als kind van God ben je mede-erfgenaam. We mogen met Christus delen in de hemelse heerlijkheid, in een toekomst vol van hoop.

Het bijzondere is dat we wel erfgenamen zijn, maar we zullen nooit nabestaanden worden. God is niet dood, Hij leeft en zal eeuwig leven. In dat eeuwige leven mogen we ooit delen. Maar omdat we nooit kunnen erven, ontvangen we een voorschot op onze erfenis. Dat voorschot is de Geest ontvangen. God geeft ons een stukje van Zichzelf!! Dat voorschot betekent delen in de lusten. We mogen leven in Zijn kracht en aanwezigheid en hebben een vooruitzicht op een heerlijk leven met Hem.

Dit voorschot is geen wettelijk recht. We ontvangen het uit genade:

Maar aan wie Hem aanvaarden en in hem geloofden, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden' (Joh. 1: 12-13)

Bijzonder is dat ook iedereen evenveel ontvangt. Er is geen ongelijkheid. Net als bij de Israëlieten die in de woestijn het manna verzamelden. De een verzamelde veel, de andere weinig. Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan diegene die weinig verzameld hadden. God kent geen ongelijkheid en stelt iedereen tevreden.

Het voorschot geeft wel plichten. Met het voorschot dat we ontvangen, moeten we zorgvuldig omgaan om onze talenten in te kunnen zetten tot eer en glorie van Zijn koninkrijk. Om te delen uit dit voorschot waardoor anderen ook mede- erfgenaam kunnen worden. Want onze erfenis gun je toch iedereen?

Matthijs Bootsma, Heerde

KLEINKOOR GLORIFY
KLARINETTIST PETER KOETSVELD

Vorig jaar heeft Kleinkoor Glorify bij ons in de kerk op een speciale avond vlak voor kerst 'Festival of Nine Lessons and Carols' gepresenteerd. Een fantastisch concert met prachtige muziek!

We zijn heel blij dat dit zelfde koor op kerstnacht onze dienst ook wil opluisteren met hun mooie muziek en zang.

Op **Kerstmorgen** komt Peter Koetsveld, professioneel klarinettist weer bij ons spelen. Vorige keer dat hij bij ons was hoorden we van veel mensen dat ze genoten hadden van zijn muziek.

OOG VOOR ELKAAR

Wij denken ook in onze gebeden aan de families van mevrouw Wienbelt, mevrouw Jonker, mevrouw Van der Wal en Marty Amptmeijer. Deze families zijn in rouw nu recent hun dierbare is overleden. In de rubriek In Memoriam herdenken wij deze vrouwen. U treft dat verder op aan of anders in de Wegwijzer van volgende maand.

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden samen in.

Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan pastoraat@pkwapenveld.nl

Hartelijke groet,
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

IN MEMORIAM

Hendrik van der Scheer
*** 3 juli 1933 - † 24 oktober 2023**

Op 24 oktober overleed onze broeder in het geloof Henk van der Scheer in de leeftijd van 90 jaar. De laatste tijd van zijn leven bracht hij door in hospice Lotus in Zwolle omdat in de thuishaven aan de Riekenkampweg niet de nodige zorg gegeven kon worden.

Toen ik door onze verhuizing afscheid van Henk nam begin juni dit jaar was het gemis van Geertje, overleden op 13 december jl., zo voelbaar in het huis. Henk zat in de keuken met de rouwkaart steeds in handen en zag geen perspectief voor een leven zonder Geertje. Natuurlijk bleven de grapjes komen, maar de lach bereikte zijn ogen niet. Van de kinderen hoorde ik dat hij toch weer op het spoor van de dankbaarheid is gekomen. 'Zijn ziel vond het danklied weer' zoals we zongen met Psalm 42 in de dienst van dankbaarheid voor zijn leven.

Ondanks dat Henk z'n geliefde plek moest verlaten en opgenomen worden in het hospice zijn het kostbare maanden geworden. De kinderen koesteren de waardevolle gesprekken met hun vader in die periode. En wat was het bijzonder dat Henk naar de kerk belde omdat hij graag wilde dat hier gedankt werd voor zijn vierde achterkleinkind. Ook zijn het gouden momenten geweest dat hij -met de wensambulance mee- toch zijn 90^e verjaardag kon vieren, bij de molen met zijn naasten en later bij eigen huis en haard met de buren. Van zijn kamer in Lotus werd gezegd: hier voel je de liefde. Een beetje zoals thuis: een komen en gaan van mensen, een zoete inval, overal hingen kaarten en Henk, kwetsbaar maar ook als vanouds met een kwinkslag en diepgang in het gesprek. De lach, de ernst, de traan, de zakdoek. Het moet heel bijzonder geweest zijn daar, met het bidden en zingen met en voor de vrijwilligers. Hij was niet alleen zorgontvángende partij, zoals dat gaat in een hospice, maar hij gaf ook zorg terug. Met belangstelling, met zorgzaamheid, met lieve kaarten naar anderen.

Henks werkzame leven stond in het teken van werken op de boerderij en zorg voor het gezin, maar dat niet alleen. Ook de

kerkelijke gemeenschap stond hoog in het vaandel, niet alleen het gebouw waar hij met handen uit de mouwen aan heeft meegewerkt maar vooral ook de gemeenschap van mensen. En wat heeft hij als medewerker bij de 'Laatste Eer' veel kunnen betekenen voor mensen die met verlies in hun familie te maken kregen. Vijftig jaar lang was hij actief als koetsier, drager en assistent-uitvaartleider.

Boven de rouwkaart stond de door Henk gekozen tekst: "de levensadem keert terug naar God die het leven gegeven heeft", woorden uit het bijbelboek Prediker. Prediker die daar vertelt hoe het is om ouder te worden. En hij beschrijft hoe die ouderdom komt met gebreken en op een gegeven moment is het zo ver: de levensadem die je van God hebt gekregen keert weer terug naar God. Maar ook de trouwtekst uit Spreuken betekende veel voor hem en hij mocht daar graag over filosoferen: "Ken Hem in al uw wegen dan zal Hij uw paden recht maken" ik hoor het hem nog zo zeggen dat er om op de goede weg te blijven soms ook gestruikeld wordt, dat er gesnoeid moet worden en dat het leven achter de goede Herder aan niet betekent dat het je altijd voor de wind gaat. Uit geloof leven betekent ook 'werk aan de winkel'. Blijf bij de Herder en naar zijn stem luisteren. Zo stonden we in de afscheidsdienst ook stil bij dé psalm van Henk: 23, over de Heer die je Herder wil zijn. En dat je mag terugkeren in de schaapskooi, in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. We geloven en vertrouwen dat hij daar veilig is aangekomen: langs een leven met grazige weiden en wateren van rust maar ook door het dal van schaduwen. Dat dat kinderen, klein- en achterkleinkinderen en familie tot troost mag zijn!

Ds. Ida Boersma- Prins

IN MEMORIAM

Janna van der Wal - Kers
*** 8 maart 1944 - † 7 november 2023**

Op 7 november overleed onze zuster in het geloof Janna van der Wal, met rust en vrede is ze weggeleden naar het land van louter licht waar ze naar verlangde, waar geen pijn en verdriet meer is. Daar zongen we ook van toen we haar herdachten in de gemeente: "*Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn*", lied 753. Hoewel volop genietend van al het goede in de contacten met kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden en personeel van Rehoboth en van harte meelevend met onze gemeente was het leven toch ook zwaar geworden voor Jannie. Het gemis van Gerrit-Willem en haar eigen gestage lichamelijke achteruitgang maakten dat ze nadacht over haar sterven en alles had voorbereid voor haar afscheid.

En zo kwamen we op 13 november samen in de Petruskerk om voorafgaand aan de begrafenis te danken voor haar leven. Een bijzondere dag, 13 november, want op 13 november 1964 stond daar het jonge bruidspaar van der Wal- Kers om de zegen van God te vragen over hun leven samen. Een leven waarin ze veel zouden meemaken aan vreugde en verdriet, maar ook een leven waar ze altijd samen hebben vastgehouden aan vertrouwen op God. De trouwtekst die ze kregen op 13 november 1964 was daarbij een leidraad: "Wijs mij Heer uw weg", Psalm 86. Ooit gaven Gerrit Willem en Jannie mij een lied van ds. Troost: 'Vader, U loven wij en kome wat komt, in uw licht zijn we veilig geborgen, uw zegen draagt ons door tijden van ziekte en zorgen.' Ze hadden het gezongen bij een andere bruiloft en het had hen geraakt en aangesproken. En dat kun je begrijpen als je hun levensgeschiedenis kent.

Wilco en Rita herinneren zich met dankbaarheid dat niet zorgen en ziekte de boventoon voerden in hun thuis aan de Revelingseweg maar juist dat er een warme basis van liefde en zorgzaamheid was; dat alles kon, van feesten in de schuur tot gezellige dagjes uit. Ook de kleinkinderen hebben dat mogen ervaren: de trots en liefde van hun grootouders.

Zorgzaamheid was het woord dat Jannie karakteriseerde. Als

jong meisje al in het ouderlijk gezin met twee zussen en een broer, maar ook als schoondochter in het grote gezin van der Wal. De kinderen noemden in ons gesprek het respect voor hun moeder in de zorg voor hun vader, het wegcijferen van zichzelf. Wat miste Jannie Gerrit- Willem toen hij overleed in 2018, het luisterend oor, de geestelijke gesprekken die ze hadden rondom het bijbellezen aan de tafel en de hulp bij haar zwakheden. Maar wat gunde ze hem ook de rust en geborgenheid bij zijn hemelse Vader. Voor haar kwamen later de aanvechtingen en de worsteling met het geloof met name toen ze in het Zonnehuis verbleef, maar ze hield vol omdat ze wist dat het echt donker zou worden als ze haar geloof in God zou verliezen. En zo bleef ze een overtuigde gelovige, of beter gezegd een getuigende gelovige. Velen van ons zullen een handgeschreven kaart van haar hebben ontvangen met een mooi gedicht of zich de geloofsgesprekken met haar herinneren. Het gedicht dat ze had neergelegd als brief voor de haar zo geliefde Petruskerk werd in de dienst gelezen: 'blijf het loflied zingen!'

En nu mogen we haar net als de dichter van Psalm 139 geborgen weten bij haar Vader in de hemel die haar beter kende dan zij zichzelf. We bidden haar kinderen en kleinkinderen en iedereen die Jannie zal missen de troost en nabijheid van God toe.

Ds. Ida Boersma- Prins

IN MEMORIAM

Grada Jonker - de Vries
*** 22 juli 1943 - † 9 november 2023**

Op 6 november jl. was het twee jaar geleden dat haar man, Aart Jonker, overleed.

Precies die dag werd ze ziek. Een paar dagen later kwam haar leven tot een einde.

Op woensdag 15 november namen we afscheid van haar. Hoewel de dag regenachtig begon, scheen de zon toen we haar te ruste legden op de begraafplaats. De vogels zongen hun lied, zoals er in de dienst ook liederen klonken. Het waren liederen die Grada zelf gekozen had. Al jaren geleden had ze op mooi briefpapier haar wensen opgeschreven. Niet alleen stonden er liederen op, maar ook de tekst die uitgesproken moest worden bij het graf. En een geloofsbelijdenis.

Deze geloofsbelijdenis klonk in de afscheidsdienst. Het waren de vertrouwde bekende woorden, aangevuld met haar eigen woorden. Zo was deze brief een geloofsdocument geworden, waarin het geloofsleven van Grada naar voren kwam. Een vrouw van het lied, zoals ze jarenlang in de Petruskerk de diensten had bijgewoond om daar al die teksten en liederen te horen en mee te zingen.

Tot het einde toe bleef ze zingen, geen uitzending van Nederland Zingt werd gemist. Na het overlijden van haar man ging ze wonen in Hofje Wendakker in Heerde. Het was een moeilijke beslissing van beide dochters, maar het kon niet anders. Al die tijd waren zij zeer trouw in hun bezoek en zorg aan haar. Zij bleef hun lieve, zorgzame en vrolijke moeder. In liefde nam de familie afscheid.

Wij bidden voor Agnes en Wilma, dat zij troost mogen vinden bij de Heer die ook hun Herder is.

Ds. Marrit Bassa

IN MEMORIAM

Jennigje Wienbelt - van Lenthe. * 11 februari 1926 - † 10 november 2023

Veel leden van de Petruskerk zullen mevrouw Wienbelt niet kennen. Enkelen van ons hebben haar persoonlijk gekend en dat was een heel verrijkende ervaring.

Mevrouw Wienbelt is geboren in Zwollerkerspel en iemand die zo lang in Zwolle heeft gewoond kan deze levenservaringen en herinneringen niet zomaar loslaten.

Heel ingrijpend was de gebeurtenis in april 1945 toen haar ouderlijk huis als gevolg van oorlogshandelingen door brand verloren ging.

Twee jaar later was de nieuwe woning klaar en konden ze daar weer gaan wonen.

Nadat ze in 1954 getrouwd is was er naast het werk in de eigen huishouding en het werk in de tuin, de zorg en verzorging van haar ouders en later ook nog de zorg voor een oom en tante.

Met de plaatselijke gemeenschap en vooral ook met de kerk had ze een warme band.

Ook later toen de lichamelijke ongemakken toenamen en ze inmiddels in Rehoboth woonde was ze vriendelijk en meelevend. Deze meelevendheid en betrokkenheid uitte ze onder meer door haar lidmaatschap van de Petruskerk.

Ze luisterde naar de kerkdiensten en deed mee met de bijbelgespreksmomenten en met de avondmaalsvieringen in Rehoboth.

Bij de herdenking van haar overlijden hebben we gezongen van Abba Vader.

Op 16 november is ze na een dienst van dankbaarheid in de Hoofdhofkerk in Zwolle begraven.

Dit is alles wat blijft.
Geloof, hoop en liefde,
maar de meeste van deze is de liefde.

Diny van der Scheer - Ruiters

IN MEMORIAM

Maria Hermina Amptmeijer

*** 14 november 1968 - † 15 november 2023**

Marty is geboren op 14 november 1968 in het ziekenhuis te Zwolle. Ze is daar toen wel 3 maanden geweest. Het bleek dat zij een handicap had en altijd extra hulp nodig zou hebben. Toen ze weer thuis was vanuit het ziekenhuis hebben haar ouders haar op handen gedragen. Met name haar moeder heeft heel veel voor haar gedaan. Ze woonden aan de Parkweg in Wapenveld. Marty voelde zich een echte 'padde'.

Eerst ging ze naar de 'gewone' kleuterschool, later naar de ITARD in Zwolle. Vanaf haar 18de ging ze naar dagbesteding 'Molenkamp' in Zwolle. In 2006 is Marty bij Philadelphia komen wonen. Eerst even op de oude Grifthoek in Heerde en daarna op de Vree in Wapenveld. De weekenden ging ze naar huis. Ondertussen waren ook Jacolien en Jan Wonink met hun gezin daar komen wonen en zo maakte Marty ook helemaal deel uit van hun gezin. In mei 2018 is Marty op de Kanaalstraat in Heerde komen wonen, omdat ze meer zorg nodig had.

Marty genoot van de uitjes, o.a. naar het dolfinarium, de orchideeënhoefve en een visje eten in Elburg. Ze genoot ook enorm van de gezelligheid in de groep. Ze ging ook steeds meer "zorgen" voor de anderen in de groep. Dat was voor nieuwe begeleiding wel gemakkelijk, want als je het niet wist, dan wist Marty het wel. Ze was soms een moedertje voor de groep, ze had altijd haar woordje klaar. Jacolien zorgde er altijd voor dat Marty niets te kort kwam en stond altijd voor haar klaar. Daarnaast waren er vrijwilligers die verschillende activiteiten met haar deden.

Ze mocht haar 55^{ste} verjaardag vieren en heeft daar ook van genoten. Niemand kon toen vermoeden dat er de volgende dag al een einde aan haar leven zou komen.

In de huiskamer aan de Kanaalstraat namen we afscheid van haar. We haalden herinneringen aan haar op, zongen bekende liederen en vonden troost bij de Herder, die voor al zijn schapjes zorgt. We hebben het lichaam van Marty op de begraafplaats in Wapenveld begraven, naast het graf waar haar ouders begraven zijn. Laten we in onze gebeden denken aan allen die haar zullen missen.

Gert Timmer

Diaconie doelcollecte 17 december

Naast de deur aan deur collecte, de statiegeld actie bij de Albert Hein en natuurlijk het etentje van follow me en de diaconie willen we in de kerk ook collecteren voor de kinderen van de Oekraïne .

Het collectedoel: help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat is wat Kerk in Actie wil bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Zo helpt uw/jouw bijdrage:

25 euro: voor 10 kinderen een warme maaltijd

40 euro: een zadenpakket voor een gezin

55 euro: psychosociale hulp voor een kind

80 euro: een bed en dekens voor 4 kinderen

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kinderen Oekraïne, of doneer online.

Namens de diaconie,
Wilma Mateman

Kerstmiddag 80+

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Kerstmiddag voor 80+ en alleenstaanden. Misschien kent u iemand die alleen en/of eenzaam is, dan is hij of zij ook van harte welkom.

Dit jaar zal de Kerstmiddag worden gehouden op **vrijdagmiddag 15 december** in de "De Rots".

Aanvang is **15.00** uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

Wij starten met koffie en/of thee met wat lekkers daarna een viering. Het zou heel fijn zijn om met een grote groep de liturgie te vieren.

Wij hopen dat u allen gehoor geeft aan deze uitnodiging.

In verband met de organisatie willen we graag vooraf weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn.

U kunt zich opgeven geven bij uw contactpersoon van de 80+ groep of bij Corien Stijf, tel. 06-4058 8695

Opgave is mogelijk t/m maandag 11 december.

Mocht u geen vervoer hebben dan kunt u dit bij uw opgave melden en zorgen wij voor vervoer.

Wij hopen samen met u een fijne middag te hebben.

Met hartelijke groet,
Adrie, Corien, Jenneke, Marijke en Roelie

FINANCIËEL OVERZICHT

datum:	collecte:	doel:	bedrag:
29-10-2023	via collecte		€ 179,80
29-10-2023	via Givt		€ 79,00
29-10-2023	via Bankrekening		€ 97,00
1-11-2023	via collecte	dankdag/ voedselbank	€ 222,25
1-11-2023	via Givt		€ 65,50
5-11-2023	via collecte		€ 220,15
5-11-2023	via Givt		€ 90,50
5-11-2023	via Bankrekening		€ 168,00
12-11-2023	via collecte		€ 153,90
12-11-2023	via Givt		€ 60,50
12-11-2023	via Bankrekening		€ 37,00
19-11-2023	via collecte		€ 207,70
19-11-2023	via Givt		€ 63,00
19-11-2023	via Bankrekening		€ 21,00

giften:	per bank	doel:	bedrag:
	Activiteiten	Oude metalen	€ 460,00
	Activiteiten	opbrengst keuken	€ 1.000,00
	Activiteiten	div. giften voor de Wegwijzer	€ 72,56
	Activiteiten	div. giften t.b.v. verjaardagfonds	€ 25,00
	per bank	gift voor de kerk	€ 100,00
	per bank	dankdag / voedselbank	€ 25,00
	per bank	dankdag / voedselbank	€ 50,00
	per bank	dankdag / voedselbank	€ 10,00
	per bank	dankdag / voedselbank	€ 100,00
	per bank	actie schoenendoos	€ 60,00

giften:	contant ontvangen via:	doel:	bedrag:
	Via dhr. A. Jonker	dankdag / voedselbank	€ 50,00
	Via mw. W. Mateman	Bloemenfonds	€ 10,00
	Via mw. W. Mateman	Stichting Roemenië	€ 50,00
	Via. dhr. W. Westhoff	Verjaardagfonds	€ 10,00

MUTATIES

Overleden:

Mw. J. van der Wal-Kers, De Vree 1, kamer 204, 8191 JE Wapenveld op 7 november 2023, in de leeftijd van 79 jaar.

Mw. G. Jonker-de Vries, Wendakker 10, 8181 ET Heerde (voorheen Lagestraat 34 Wapenveld) op 9 november 2023, in de leeftijd van 80 jaar.

Mw. J. Wienbelt-van Lenthe, De Vree, kamer 126, 8191 JE Wapenveld op 10 november 2023, in de leeftijd van 97 jaar.

Mw. M.H. Amptmeijer, Kanaalstraat 37B, 8181 HV Heerde op 15 november 2023, in de leeftijd van 55 jaar.

Ton Eilander

Project Advent en Kerst: Een nieuw begin

God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen. We lezen op de vier zondagen van Advent en met Kerst uit het evangelie van Lucas (Lucas 1:5-2:21). We staan met deze verhalen stil bij de aankondiging van de geboorte van Johannes en van Jezus, de beloftes die daarbij horen, en natuurlijk bij de twee bijzondere geboortes zelf. Steeds kunnen we in het verhaal van Lucas lezen dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. Daarbij zijn lijnen te ontdekken naar oudere verhalen waarin dat nieuwe begin al beloofd is én naar de toekomst. Met Johannes en Jezus wordt Gods nieuwe wereld en verbondenheid met God beloofd aan de mensen. Ook aan ons.

In de kerk staan we elke week stil bij het project en zingen we het projectlied. De kinderen tot 12 jaar ontvangen thuis een prachtige adventsslinger voor het hele gezin. Ga met elkaar op weg richting Kerst met allerlei opdrachten, weetjes, proefjes en puzzels.

Zien we jullie bij de kindernevendienst?

Hartelijke groetjes van Klasina, Hetty, Anne Marie, Harm Jan, Mariska en Jacqueline.

Actie Schoenendoos

Dit jaar hebben we 27 dozen weg mogen brengen voor actie schoenendoos, en hebben we € 240.00 kunnen overmaken om de dozen te verzenden. Hartelijk dank allemaal ! Tip: bewaar vast een schoenendoos voor volgend jaar. Ook houden we ons aanbevolen voor spullen wat geschikt is voor in de schoenendoos, denk aan schriften, kammen, blokjes zeep, knuffeltjes, klein speelgoed , (hemd)tasjes e.d.

Namens de jeugdcommissie,
Hetty de Weerd. (j.de.weerd@planet.nl , 0630170592)

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en ook beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710

BEDANKJE

*Een hand, een gebaar of een kaart doen zo goed,
wanneer je iemand die je liefhebt, missen moet.*

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling die wij als familie ontvingen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vader, opa en opi

Henk van der Scheer

Uw hartverwarmende betrokkenheid en medeleven hebben ons goed gedaan.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Van der Scheer

CLASSIS

De generale synode vergaderde

Op 17 en 18 november kwam de generale synode bijeen. Na de liturgische opening met een gezamenlijke viering van de maaltijd van de Heer werd aandacht besteed aan de positie van de kerkelijk werkers. Er wordt nagedacht om hen een goede positie te geven naast de predikanten en de mogelijkheid om ook als voorganger in de gemeenten werkzaam te zijn. Besluitvorming laat nog op zich wachten. Er zijn twee onderwerpen besproken die raken aan het joodse volk: antisemitisme – is enorm toegenomen - en de relatie tussen Joden en Palestijnse christenen. Het gebed voor hen is hard nodig. Onderwerpen die de afgevaardigden diep geraakt hebben. Ook andere zaken kwamen aan de orde. Denk aan de behoefte om met minder regels en mogelijk ook minder ambtsdragers gemeente te kunnen zijn, liefst ook in combinatie met naburige gemeenten. Ook de Evangelisch Lutherse gemeenten kregen aandacht. Wat houdt Duurzaam Lutherse in? Na een gesprek over het niet naleven van de kerkordelijke regels werd het laatste onderwerp behandeld: de rapportage van de werkgroep 'seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties' naar aanleiding van de motie ouderling Molenaar in een vorige vergadering.

Lees de hele impressie op de website pknclassisveluwe.nl/ verslagen.

*Gerrit Bok,
classicale vergadering Veluwe*



PETRUS
kerk