

Profielchets Protestante gemeente Petruskerk

De Protestantse gemeente Petruskerk te Wapenveld wil een ontmoetingsplaats zijn van geloof, hoop en liefde, een warm thuis voor mensen. Dit geven wij vorm door het houden van wekelijkse erediensten, door doordeweeks allerlei activiteiten te ontplooiën en door eigentijdse vormen te vinden waarin de inhoud van het evangelie gedeeld kan worden. Zij wil het groeien in geloof bevorderen, omzien naar elkaar en zo vreugde en zorgen delen, dienen daar waar geen helper is, in of buiten de kerk, dichtbij of verder weg, open staan voor een ieder die betrokken wil zijn, zonder onderscheid naar afkomst of geaardheid en vanuit een eeuwenlange geloofstraditie hoop putten voor de toekomst.

Rond 2000 vond een vereniging plaats tussen de Gereformeerde Kerk synodaal en Hervormde Gemeente 'de Kandelaar' te Wapenveld.

De huidige Protestantse gemeente (Petruskerk) bestaat uit ±750 leden, waarvan 250 meelevende leden die allen hun steentje bijdragen aan de organisatie in welke vorm dan ook, van ouderling tot lid van de tuinploeg. De kerkdiensten worden bezocht door ± 100 mensen. Uit de cijfers van "Kerkdienst gemist" zien we dat de diensten ± 100 keer per zondag online gevolgd worden.

Er is een pastoraal team waar alle pastorale vragen/meldingen binnenkomen. Het team zoekt (samen met de predikant) naar de juiste vorm van aandacht bij de verschillende hulpvragen.

Er bestaan enkele bijbelstudiegroepen, ad hoc gespreksgroepen en het team pastorale zorg organiseert enkele informatieve avonden per jaar. Eenmaal per jaar is er een groot-huisbezoek, waaraan ruim 100 gemeenteleden deelnemen.

We missen al langere tijd de jongeren in de diensten; sinds corona missen we ook de ouders met jonge kinderen. Afgelopen zomer heeft een groep kinderen afscheid genomen van de KND en daarmee zijn er haast geen kinderen meer over voor de KND. Desondanks is er nog steeds een enthousiaste groep mensen die de nevendienst en kinderprojecten organiseert.

Er draait 1 jeugdgroep met kinderen van 12-17 jaar. Zowel de kinderen als de leiding zijn erg enthousiast en deze club/catechisatie loopt dan ook goed. Enkele malen per jaar wordt er behalve de jeugddiensten een tienerdienst voor deze groep georganiseerd, die synchroon met de zondagse morgendienst loopt.

De gemeente van de Petruskerk wil zichtbaar en merkbaar aanwezig zijn in het dorp, samenwerking zoeken met andere kerkgenootschappen. Predikanten van de Petruskerk, Gereformeerde Kerk de Brug en de Hervormde Kerk verzorgen bij toerbeurt de maandsluitingen in Zorgcentrum Rehoboth en hebben 2x per jaar predikantenoverleg.

"Nieuw" is een interkerkelijk groep die rond de feestdagen kerkelijke activiteiten in het dorp organiseert. En sinds afgelopen jaar zoekt de burgerlijke gemeente Heerde steeds vaker contact met de kerken om samen de schouders onder de verschillende maatschappelijke problemen te zetten, wat ook kansen biedt voor het intensiveren van de onderlinge contacten tussen de kerken in het dorp.

Graag willen wij inzetten op het weer meer betrekken van gezinnen met jonge kinderen bij de gemeente cq de zondagse erediensten. Wij geloven dat wanneer kinderen betrokkenheid ervaren op hun leven en waardevolle ervaringen op kunnen doen met het vieren van geloof, zij daar later in hun

leven op terug kunnen vallen. We staan daarom ook open voor nieuwe vormen waardoor kinderen en hun ouders zich weer betrokken voelen bij onze geloofsgemeenschap.