

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse  
Kerk

# WEGWIJZER

Blij of verdrietig nieuws?  
Geef het door  
aan [pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl)



Februari 2024  
Jaargang 21  
Nummer 6

## ADRESSEN

Predikant: vacant

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Voor overige zaken kunt u de scriba benaderen.

Pastoraal team:  
pastoraat@pkwapenveld.nl

Trijnie de Jong 06 496 964 62  
Jenneke vd Scheer 06 409 662 71  
Wietse Venema 06 537 606 25  
Wanda IJzerman 06 114 831 43

Scriba J.A.S. Hiemstra  
Flessenbergerweg 32  
8191 LK Wapenveld  
☎ 038-844 9342  
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:  
J. Oldenhof-Colijn  
☎ 038 447 7400  
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:  
☎ 038-447 82 82  
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

### Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038 4470367  
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46991710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:  
T. Eilander ☎ 038-447 8539  
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl  
Financiële administratie:  
T. Eilander ☎ 038-447 8539  
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:  
J. IJzerman ☎ 038-447 8600  
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: Bij het HeiligAvondmaal: wit,  
de zondagen ná Epifanie: groen  
in de veertig-dagen tijd (vanaf 14 febr.): paars

**4 februari**

**Zondag Zestigste**

09:30

Ds. E.P. van der Veen uit Oldemarkt  
*Viering Heilig Avondmaal*

11:00

Voortzetting H. Avondmaal in Rehoboth

19:00

Ds. H. Tiggelaar  
*Heilig Avondmaal aan tafel*

Oud. v. dienst ochtend  
avond

Mw. T. G. de Jong-Wijenberg  
Mevr. A. van Oosten

Collectes

1: Diaconie 2: kerk  
Uitgang: Onderhoud & Gebouwen

**11 februari**

**Zondag Vijftigste**

09:30

Ds. F. Buitink uit Heino  
*40-dagen project/koffie na de dienst*

Oud. v. dienst

Dhr. A. C. van de Beerecamp

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk  
Uitgang: Beeld en Geluid

**18 februari**

**Zondag Roept hij mij aan**

09:30

Ds. D. van Meulen uit Epe  
*40-dagen project*

Oud. v. dienst

Dhr. R. van Marle

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk  
Uitgang: Kosten Erediensten

**25 februari**

**Zondag Gedenk**

09:30

Ds. R. Koning uit Putten  
*40-dagen project*

Oud. v. dienst

Dhr. R. van Marle

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk  
Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

**3 maart****Zondag Ogen**

09:30

Ds. B. Heslinga uit Vaassen

*40-dagen project*

19:00

Ds. A.J. Bouwknecht uit Wezep

*avonddienst met aandacht voor de wereldgebedsdag*

Oud. v. dienst ochtend Mevr. A. van Oosten

Oud. v. dienst avond Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk

Uitgang: wereldgebedsdag

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig.

Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

**KERKCALENDER**

13 februari

Bijbelkring 9.30-11.00 uur in de Rots (elke 2e dinsdag van de maand)

14 februari

Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur

14 februari

Gebedsgroep 18.45-19.30 uur

14 februari

Gemeente groeigroep woensdagavond oneven weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk

21 februari

Inlevering kopij februari-nummer

27 februari

Koffie-uurtje ± 10.00-11.00 uur in de Rots (elke laatste dinsdag van de maand)

28 februari

Gebedsgroep 18.45-19.30 uur

28 februari

Gemeente groeigroep woensdagavond oneven weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk

Via app Wandelgroep, elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info bij Jenneke vd Scheer/Bertha Keizer

Via app Data voor Follow Me worden gecommuniceerd via app, voor info en/of deelname groepsapp neem contact op met Rienk van Marle, Harm Jan Töpfer en/of Marlies Draaijer

## OM OVER NA TE DENKEN

Alweer enkele jaren geleden, 2020 om precies te zijn, lanceerde de PKN een visienota met als titel: van U is de toekomst, leven van genade.

Genade: voor mensen die met kerk en geloof zijn opgegroeid is dat een vertrouwd woord. Maar wat betekent het eigenlijk? In de Van Dale staan twee betekenissen van het woord genade: 1. Goedheid van God en 2. Vergevingsgezindheid van overwinnaars, rechters enz.

Bij het woord genade moet ik terugdenken aan stoeipartijen op het schoolplein. Het is me een paar keer overkomen dat een klasgenoot bovenop me ging zitten met z'n arm op m'n keel. Hij zei: 'Genade!'. Ik moest het nazeggen, het was een bevel. Ik zei dat niet zo graag, want daarmee erkende ik dat ik voor mijn vrijheid afhankelijk was van die ander. Het uitspreken van dat woord voelde als een nederlaag.

In de Bijbel heeft genade met 'geven' te maken. Het is een gave, een geschenk. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welke kwaad je ook schuldig bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.

Die jongen met zijn arm op mijn keel op het schoolplein dwong mij om genade te smeken. Hij was niet geïnteresseerd in mij bevrijding, maar uit op zijn eigen overwinning. Gods genade is anders, die is gericht op de mens. Het wordt niet afgedwongen of je in de maag gesplitst. Integendeel, het is een geschenk dat voortvloeit uit onvoorwaardelijke liefde.

Genade is de beweging van Gods ontferming en liefde naar de mensen toe. Of die beweging ons bereikt is niet afhankelijk van voorwaarden die aan ons worden gesteld. Ja, de enige voorwaarde om haar te ontvangen is overgave.

Uit 'Ouderlingenblad'

## **OOG VOOR ELKAAR**

Via deze weg willen wij Roelie Draaijer bedanken voor haar werk in het Coördinatie Team Pastoraat. Zij regelde alles in verband met de 80 plus groep. Per januari 2024 is zij met haar taak gestopt. Roelie hartelijk dank voor al je werk in onze gemeente. Gelukkig is Jenneke Zonnenberg bereid deze taken over te nemen. Zij is nu verantwoordelijk voor de 80 plus groep en ook toegetreten tot het Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk.

Wij zijn verder niet benaderd om specifiek aandacht te vragen voor bepaalde mensen.

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden samen in.

Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan [pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl)

Hartelijke groet,  
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

## **Uitnodiging Gemeente Groei Groep (GGG)**

Zoals de discipelen Jezus volgden en door Zijn onderwijs gevormd werden, zo wil de Gemeente Groei Groep ook een kleine gemeenschap binnen de kerk zijn, waarin je elkaar helpt Jezus Christus te volgen en te groeien in geloof en discipelschap. In de GGG is ruimte voor het uitwisselen van geloofservaringen en -vragen, het delen van mooie of moeilijke dingen en gebed voor elkaar.

We beginnen 2024 met het boekje “Sterk en moedig als Jozua - binnengaan in het beloofde land”. De GGG is op woensdagavond in de oneven weken van 20.00 tot 21.30 uur afwisselend bij één van de GGG-deelnemers thuis.

Van harte uitgenodigd om mee te doen! Voor vragen of aanmelden neem je contact op met Jan en Nanda Dijk, 038-7510174. Welkom!

### **VAN DE KERKENRAAD**

#### **Verslag van de (grote) kerkenraadsvergadering gehouden op 18 oktober 2023.**

De voorzitter opent de vergadering met het lezen en uitleg n.a.v. Jesaja 35. De notulen van de vorige vergadering worden akkoord bevonden.

De gemeenteavond m.b.t. het beroepingswerk heeft plaatsgevonden en er was een mooie opkomst. Veel goede reacties geweest. Wel zijn er zorgen ge-uit dat het vooral ging over de kwaliteiten en taken van een nieuwe predikant en niet om de “geloofsbrieven” van de betreffend persoon. De profielschets wordt opgesteld aan de hand van de uitkomsten.

Ton Eilander komt de begroting Kerk voor 2024 toelichten en deze wordt onder grote dankzegging goedgekeurd. Er is ook nu weer voorzichtig begroot.

Bart van Luijk is aanwezig om de begroting van de diaconie voor 2024 nader toe te lichten en ook deze begroting wordt onder grote dankzegging goedgekeurd. Streven is om de balans op 0 te houden.

Voorstel tot aanschaf van een kerkapp via Donkey Mobile wordt aangenomen. De scriba zal dit communiceren met Donkey Mobile.

De kerkenraad besluit met spijt dat met ingang van 1 januari 2024 alleen nog op de eerste zondag van de maand een bijzondere avonddienst zal worden georganiseerd, met uitzondering van de zomerperiode.

De ZWO is weer op sterkte met Marijke v/d Heide en Martina Sanders. Fijn ze deze taak op zich willen nemen. De jeugd zal samen met de diaconie op 10 november een benefiet-diner organiseren. Opbrengst is voor Oekraïne.

Hierna sluiten we de vergadering.

### **Verslag van de (grote) kerkenraadsvergadering gehouden op 23 november 2023.**

De voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. De profielschets voor de nieuwe predikant wordt in de komende weken de laatste hand aan gelegd en zal in de volgende kerkenraadsvergadering worden voorgelegd voor akkoord.

Collecterooster 2024 wordt besproken en, met een kleine aanpassing, akkoord bevonden.

Voor alle bijzondere diensten zo richting het einde van het jaar loopt de organisatie.

De vergaderdata voor de eerste helft van 2024 worden vastgesteld.

In de pastorie wordt er nu flink geklust. Er wordt vloerisolatie aangebracht, een betonvloer gestort en vloerverwarming geïnstalleerd. In de kerkzaal worden de muren in januari 2024 gesaust en komt er een nieuw camerasysteem.

Johan Hiemstra  
Scriba



## **BEROEPINGSWERK**

Iedereen is natuurlijk erg benieuwd hoever het met het beroepingswerk staat. We hebben de vacatureadvertentie op de website van de PKN geplaatst, vandaar wordt doorverwezen naar onze website. Voor ieder die geïnteresseerd is, kijk op onze website onder het kopje 'vacature'.

U ziet daar de advertentie en ook de profielschets van de te beroepen predikant en de profielschets van de gemeente.

Vanuit de gemeente zijn een aantal namen ingediend als goede kandidaten voor onze gemeente. Ook van de PKN krijgen we, op basis van beide profielschetsen, een lijstje met voor ons mogelijk geschikte predikanten.

Na 29 februari gaan we de predikanten actief benaderen.

De beroepingscommissie

### WAT DOEN WE MET DE OPPASDIENST?

Zoals iedereen gemerkt heeft zijn er de laatste tijd er weinig kinderen in de kerk. Ook bij de oppas melden zich meestal geen ouders met kleintjes.

Maar áls er eens iemand met een kleintje komt en er is geen oppasdienst... hoe ongastvrij is dat! We zouden de oppasdienst dus graag in stand houden.

Wie wil er op het rooster voor de oppas staan? Als er geen kinderen zijn kun je gewoon aansluiten bij de kerkdienst, dus je komt nooit voor niets!!

Aanmelden bij Zwannette Eilander: 06-20427631

## IN MEMORIAM

we herdenken – GERRIT HULLEMAN.  
Geboren op 8 februari 1934 te Wapenveld.  
Overleden op 28 december 2023 te Wapenveld

**Gerrit** was het oudste kind van het gezin **Hulleman** aan de Revelingseweg. Er kwamen nog een broer en drie zussen bij. Gerrit was leergierig en mocht na de lagere school naar de MULO in Hattem. Dat was bijzonder voor een kind uit een arbeidersgezin. Na deze vierjarige opleiding die hij in drie jaar voltooide kwam hij als 16-jarige bij Tijl/Zwolsche Courant te werken. De werkdruk was hoog en het leverde hem een burn-out op en uiteindelijk een andere functie. In zijn militaire-diensttijd volgde Gerrit een opleiding tot vliegenier. Dat sprak hem aan, maar z'n ouders werkten hierin niet mee en Gerrit ging met groot verlot en kreeg een baan bij drukkerij Eshuis in Dalftsen, waar hij afdelingshoofd werd en tot zijn 57<sup>e</sup> gewerkt heeft.

In 1960 trouwde Gerrit met Heintje Rorije en kregen ze een zoon (Dik) en een dochter (Jeanet). In het weekend trok het gezin er op uit naar het Heerderstrand of de Leemcule, en 's zomers werd er gekampeerd, eerst met een tent, later met een vouwwagen. Het waren mooie momenten.

De kinderen vlogen uit, er kwamen partners bij en er kwamen ook twee kleinkinderen: Lars en Lotte, waar Gerrit trots op was en waar ze samen vaak op hebben gepast. Ook nadat de kinderen uitgevlogen waren werden er vakanties gevierd, zelfs naar het buitenland. Omdat Gerrit leergierig bleef, lagen de studieboeken binnen handbereik en sprak hij Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans.

Een rode draad door het leven van Gerrit Hulleman is voetbalclub WZC. Hij was er lid vanaf 1948 (75 jaar!), speelde zelf in een team, was leider en vrijwilliger en zat ook jarenlang in het bestuur. Hij werd benoemd tot erelid van de club en heeft die voetballiefde doorgegeven aan de volgende generaties. Gerrit Hulleman kende ook diverse sombere perioden in zijn leven. Soms was daar hulp en opname bij nodig.

Dat waren zware tijden, voor hem, maar ook voor zijn vrouw en gezin.

De laatste jaren ging het fysiek en mentaal minder goed met Gerrit. Opname bij de Kievietsbloem in Zwolle bleek nodig. Gelukkig kwam er plek in Rehoboth-Wapenveld, waar hij de laatste weken liefdevolle verzorging ontving en op 28 december in alle rust mocht heengaan.

Gerrit Hulleman was ook een gelovig man, minder een kerkmens. De trouwdienst in 1960 was in de Kruiskerk in Heerde, de kerk waar hij samen met Heintje ook belijdenis deed. Toen het met kinderen vanuit Wapenveld lastig was om naar Heerde te gaan, sloten ze zich aan bij de Hervormde wijkgemeente De Kandelaar, in het Dorpshuis. In vertrouwen op God heeft Gerrit zijn leven in Gods Handen teruggelegd om heen te kunnen gaan. Op woensdag 3 januari kwamen we in de Petruskerk samen om God te danken voor Gerrits leven en om te bidden voor de mensen die achter blijven en hem zullen missen. De begrafenis vond in kleine kring plaats in Wapenveld.

Ds. J.M. Weststrate, Heerde

## DIACONIE / ZWO

### **Spaardoosjes 2024**

#### **Ga mee!**

Mee in de bonte stoet van Jezus' volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland, door voor hen te collecteren. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

Tijdens de gehele 40dagentijd volgen we wereldwijd zeven projecten, dichtbij en ver weg:

- 18 februari: Nederland – Binnenlands diaconaat
- 25 februari: Nederland – Missionair werk
- 3 maart: Libanon – Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten
- 10 maart: Indonesië – Sterke vrouwen in de kerk (Papoea)
- 17 maart: Oeganda – Goed boeren in een lastig klimaat
- 24 maart: Rwanda – Leerzame stripverhalen voor kinderen
- 31 maart: Colombia – Kansarme jongeren opleiden voor horeca

Iedere zondag volgt tijdens de collecte een toelichting over het betreffende project.

Van voorgaande jaren bent u van ons gewend dat u een spaardoosje ontvangt bij de Wegwijzer. Helaas worden de spaardoosjes niet meer aangeboden door Kerk in Actie. Wilt u toch bijdragen, dan kunt u uw gift rechtstreeks overmaken naar Kerk in Actie onder vermelding van '40dagentijd'.

Wel willen we u wijzen op de Veertigdagentijdkalender 'Ga mee!' is het thema van de veertigdagentijdkalender 2024.

Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in de bijzondere tijd op weg naar Pasen. De veertigdagentijdkalender helpt je om deze periode bewust te beleven. Voor meer informatie: [Veertigdagentijdkalender 2024 – Protestantse Kerk Nederland](#)

**Samen zijn we Kerk in Actie. Doet u, doe jij mee!**

Namens de Z.W.O. commissie,  
Jannemieke van Doorn

### **Paasgroetenactie 2024**

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenis gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2024 De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk, KokBoekencentrum, stichting Epafra en het protestants justitiepastoraat om gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 'Uit liefde voor jou'.

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

De afbeelding op de paaskaarten van 2024 is gemaakt door een gedetineerde vrouw in de penitentiaire inrichting in Zwolle.

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Vóór en ná de morgendienst op zondag 11 februari 2024 kunt u de kaarten ophalen in de hal van de kerk.

Een kleine moeite voor ons, groot gebaar voor de ontvangers.

We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk 20 februari 2024 te verzenden.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op [www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie](http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie).

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!

Hartelijk dank!

Namens de Z.W.O. commissie,  
Jannemieke van Doorn

## **ZWO**

Goed nieuws! Na diverse oproepen in Wegwijzer kunnen we u melden dat de ZWO-commissie inmiddels compleet is qua bezetting. We zijn blij dat Marijke van der Heide en Martina Sanders zich hebben gemeld om zitting te nemen in de ZWO-commissie. Marijke en Martina, van harte welkom!

Marijke Mensink en Jannemieke van Doorn

## **MUTATIES**

### **Overleden:**

Dhr. G. Hulleman, De Vree 73, 8191 JE Wapenveld op 28 december 2023 in de leeftijd van 89 jaar.

Ton Eilander

## **KERKRENTMEESTERS**

### **SLEUTELS TERUG**

Wekelijks zijn er diverse activiteiten in ons kerkgebouw. Een hele organisatie om de zalen op tijd open en weer dicht te krijgen. Wij weten dat er nog heel veel sleutels in omloop zijn, maar veel sleutels zullen het grootste deel van het jaar in een la liggen.

Hebt u nog een sleutel thuis, maar gebruikt u 'm nauwelijks, wilt u deze dan inleveren! Nu zijn er mensen die wekelijks sleutels moeten omwisselen.

Om een enkele keer toegang tot het kerkgebouw te hebben kan altijd ad hoc iets geregeld worden.

Bvd hartelijk dank!

## FINANCIEEL OVERZICHT

<b>datum:</b>	<b>collecte:</b>	<b>doel:</b>	<b>bedrag:</b>
31-12-2023	via collecte		€ 161,16
31-12-2023	via Givt		€ 74,00
31-12-2023	via Bankrekening		€ 77,00
7-1-2024	via collecte	incl. nieuwjaarsdag	€ 163,60
7-1-2024	via Givt	incl. nieuwjaarsdag	€ 72,00
7-1-2024	via Bankrekening		€ 129,00
14-1-2024	via collecte		€ 206,40
14-1-2024	via Givt		€ 98,00
14-1-2024	via Bankrekening		€ 182,00
21-1-2024	via collecte		€ 143,40
21-1-2024	via Givt		€ 67,50
21-1-2024	via Bankrekening		€ 717,00

<b>giften:</b>	<b>per bank</b>	<b>doel:</b>	<b>bedrag:</b>
	Activiteiten	Oude metalen	€ 300,00
	Activiteiten	Oud papier	€ 71,25

<b>giften:</b>	<b>contant ontvangen</b>	<b>doel:</b>	<b>bedrag:</b>
<b>via:</b>			
Activiteiten		nabetaling oliebollenactie	€ 20,00
in de brievenbus		collectebonnen	€ 6,00
Via M. van der Heide	80+		€ 57,00

Ton Eilander

## VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

### **Oud papier**

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

**OUD-PAPIER!!!!**

De activiteitencommissie

### **Inzameling oude metalen**

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en ook beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ) 06 4699 1710

## BEDANKT

"De mensen van voorbij  
Zijn in het licht,  
Zijn vrij.

Wij danken eenieder die ons op welke wijze dan ook heeft bijgestaan bij het overlijden van Gerrit Hulleman. Dank voor uw bemoeiding en woorden van troost in de afgelopen periode.

Heintje Hulleman-Rorije,  
kinderen en kleinkinderen



**Grijs en groen - over generaties in de kerk**

Geïnteresseerd in en wil je meepraten over generaties in de kerk? We hebben Corina Nagel-Herweijer uitgenodigd op twee classicale vergaderingen ons daar meer over te vertellen. Zij heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Op de eerste avond deelt zij met ons de belangrijke inzichten uit het onderzoek. Er is ook ruimte voor vragen. Op de tweede avond zoeken we verdere verdieping. Er zijn dan meerdere gesprekstafels waaraan je met elkaar in gesprek gaat over een bepaald thema. Bv. thematafel 'leren geloven als je weinig andere christenen kent' of 'welke factoren stimuleren het leren geloven van jongeren'. We hopen dat we elkaar aan deze tafels ook kunnen inspireren en/of waardevolle ideeën met elkaar kunnen delen.

Iedereen die in de gemeente werkt met kinderen en jongeren en natuurlijk ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! We stellen het op prijs als je doorgaat als je van plan bent te komen. Stuur dan een mail aan de scriba van de classis: [cvVeluwe@kpnmail.nl](mailto:cvVeluwe@kpnmail.nl). Kijk ook op de website [pknclassis-veluwe.nl](http://pknclassis-veluwe.nl) in de agenda van 13 februari.

De eerste avond: 13 februari, 19.30 uur - 20.45 uur; Eben-Haëzerkerk, Zonnedaauw 8, Apeldoorn. De tweede avond: 28 mei, 19.30 uur - 20.45 uur; Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk.

*Gerrit Bok,  
scriba classicale vergadering Veluwe*

**De Raad van Toezicht van de Christelijke Schoolvereniging Wapenveld is op zoek naar twee nieuwe leden.**



**“Christelijke Schoolvereniging Wapenveld”?**

Sinds 2023 bestaat in Wapenveld de “Christelijke Schoolvereniging Wapenveld”. Onze vereniging onderhoudt twee basisscholen in ons dorp.

Onze scholen heten: CBS de Lichtbron (in Wapenveld Zuid) en CBS De Parel (in Wapenveld Noord).

Op onze scholen is Gods Woord en de relatie met Jezus Christus de basis voor goed bijbelgetrouw christelijk onderwijs. Alle kinderen van Wapenveld zijn welkom in de scholen van onze vereniging.

Wij willen hen een christelijke basis meegeven voor hun hele leven.

### **Wat doet de Raad van Toezicht?**

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het dagelijks bestuur van Scholengroep IJsselrijk in relatie tot beide scholen in Wapenveld. Dat doen wij door:

Netwerken: RvT-leden treden op als ambassadeurs van onze scholen en dragen een positief verhaal uit van binnen naar buiten.

Genereren: de RvT neemt waar nodig initiatief om samen met de bestuurder na te denken over wat de beste koers is voor de school op thema's die raken aan waarde gedreven toezicht.

Controleren: de RvT oefent het (wettelijke) toezicht uit op het werk van de bestuurder en vraagt waar nodig om nadere motivering/verantwoording op basis van de missie en kernwaarden.

Adviseren: individuele RvT-leden worden door de bestuurder op basis van specifieke deskundigheid geraadpleegd en gezamenlijk worden toezichthouders in staat gesteld (gevraagd of ongevraagd) advies uit te brengen aan de bestuurder bij belangrijke beslissingen die de school raken.

Naast deze algemene toezichtstaken, heeft de RvT ook een sturende rol. Daarbij gaat het om zaken die raken aan de lokale situatie in Wapenveld en de invulling/borging van het christelijke onderwijs c.q. identiteit op de scholen. Zo is de RvT actief betrokken bij het aansturen van een gezamenlijke identiteitscommissie, waarin door beide scholen en plaatselijke kerken invulling wordt gegeven aan de christelijke identiteit in het onderwijs.

### **Hoe is de Raad van Toezicht georganiseerd?**

De lokale Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Verder wordt de ledenadministratie bijgehouden en is er een algemeen lid. Er wordt ongeveer 6x per jaar vergaderd. Daarnaast wordt 1x per jaar een ALV georganiseerd.

Minimaal 1x per jaar schuift de medezeggenschapraad aan tijdens de vergadering en ook zal tenminste 1x per schooljaar de bestuurder aanwezig zijn bij een vergadering.

Vanwege de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht is het wenselijk dat één van de nieuw te werven leden geen actieve binding heeft met de scholen. (Dit lid heeft geen kinderen op een van onze scholen.)

### **Interesse?**

Lijkt het jou mooi om je in te zetten voor het plaatselijk christelijk onderwijs? Heb je een positief kritische blik? Dan nodigen we je van harte uit om eens contact met ons op te nemen voor een korte verkenning of een rol bij de Raad van Toezicht van de Christelijke Schoolvereniging Wapenveld iets voor jou is.

Je kan contact opnemen met Herwin IJzerman (lid RvT) e-mailadres: [herwinijzerman@ijsselrijk.nl](mailto:herwinijzerman@ijsselrijk.nl)



PETRUS  
kerk