

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Kerk



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
21 april 2024 09:30**

Zondag Juicht

Vierde zondag van Pasen

*Liturgische kleur: **WIT***

*Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Door het
woord van de Heer is de hemel gemaakt.
Psalm 33: 5b, 6a.*

Voorganger: Ds. B. Heslinga uit Vaassen

Organist: Dhr. Adrie Duizendstra

Ouderling van Dienst: Mevr. A. van Oosten

Lector: Mevr. A. Tijssen-Frelink

Collectes:

**Doelcollecte
Kerk**

Gebouwen en onderhoud

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Thema:

Verlangen naar het Koninkrijk van God

Lied voor de dienst Lied 212 :1,2

- 1. Laten wij zingend deze dag
beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe
vreugde
omdat wij dankbaar ons in God ver-
heugen.
Zing Halleluja!**
- 2. Hij, die het leven aan ons heeft
gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede
zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe
morgen.
Zing Halleluja!**

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Noodhulp Israël en Gaza.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Namens de diaconie, hartelijk dank!

Volgende week zondag, 28 april 2024, is er om 9:30 uur een eredienst in de Petruskerk. Voorganger is dan ds. Koning uit Putten.

MEDEDELINGEN

Doelcollecte

Noodhulp Israël en Gaza in Palestina

De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale kerkelijk netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

Via het programma noodhulp helpt Kerk in Actie getroffen inwoners van Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen staande Psalm 142:1,2,7

- 1. Tot God de Heer hief ik mijn stem, ik riep tot God, ik smeekte Hem. Alles, alles wat mij benauwt heb ik de Here toevertrouwd.**
- 2. Wanneer mijn geest in mij versmacht kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht. Al mijn beweging gaat Gij na, waar ik ook ga, waar ik ook sta!**
- 7. Al uw getrouwen roep ik saam als Gij mij zo hebt welgedaan, zij zullen horen hoe ik zing uw naam en uw rechtvaardiging.**

Stil gebed / Beginwoord en Groet

Wij zingen het 'Klein Gloria'

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

(wij gaan zitten)

Wij zingen Lied 212:4,5

- 4. Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!**
- 5. Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja**

- 2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.**

- 5. Wij moeten Gode zingen halleluja,
de Heer van alle dingen die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen halleluja.**

Zegen met gezongen "Amen"

0-0-0-0-0

Aandacht voor de collecte



Wij zingen staande het Slotlied: lied
713:1,2,5

- 1. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.**

Begingebied

Leefregel: Mattheus 6:27-34

²⁷ Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? ²⁸ En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. ²⁹ Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. ³⁰ Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? ³¹ Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – ³² dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. ³³ Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. ³⁴ Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,

want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Kindermoment

Lied "Ben je groot of ben je klein" ELB
421

**Ben je groot of ben je klein
of ergens tussen-in:
God houdt van jou.
Ben je dik of ben je dun
of ben je bleek of bruin:
God houdt van jou.
Hij kent je als je blij bent,
Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent,
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent,
het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou,
Hij is vol liefde.
God houdt van jou.**

Wij gedenken staande:

Reinier Boerdam
* 23-10-1945† 14-04-2024

en zingen Lied 57: 1 (Joh. de Heer)

**Er komen stromen van zegen;
dat heeft Gods woord ons beloofd.
Stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.**

Refrein:

**Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.**

(wij gaan zitten)

Gebeden

Wij zingen Lied 650:1,2,3,4,7

- 1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.**
- 2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.**
- 3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.**
- 4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.**
- 7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.**

1e lezing: Psalm 122

Verheugd was ik toen men mij zei:
'Wij gaan naar het huis van de HEER.'
2 En nu staan onze voeten
binnen je poorten, Jeruzalem.
3 Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.
4 Daar trekken de stammen naartoe,
de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.
5 Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.
6 Vraag om vrede voor Jeruzalem:
'Dat rust hebben wie van je houden,
7 dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.'
8 Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: 'Vrede zij in jou.'
9 Om het huis van de HEER, onze God,
wens ik je al het goede.

Wij zingen Psalm 122:2,3

- 2. Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijn naams
ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!**
- 3. Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.**

2e lezing: Romeinen 14:17

¹⁷ want het koninkrijk van God is geen
zaak van eten en drinken, maar van ge-
rechtigheid, vrede en vreugde door de hei-
lige Geest.

Lied: Taizé 126 (met de beamer)

**The kingdom of God is justice and
peace
And joy in the Holy Spirit
Come, Lord and open in us the ga-
tes of your kingdom**

Het Koninkrijk van God bestaat uit
Gerechtigheid en Vrede
en Vreugde in de Heilige Geest.
Kom Heer, en open in ons de poorten
van Uw Koninkrijk

Verkondiging