

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
2 juni 2024 09:30**

*Viering Heilig Avondmaal
Eerste zondag na Trinitatis*

*Liturgische kleur: **WIT***

*Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal
juichen omdat u redding brengt.*

Psalm 13:6a

*Voorganger: Ds. M. de Goei-Jansma
uit Amersfoort*

Organist: Dhr. H. van der Geer

*Ouderling van Dienst: Mw. T. G. de Jong-
Wijenberg*

Lector: Mevr. A. Tijssen-Frelink

Collectes:

(1) Diaconie

(2) Kerk

(3) Kosten erediensten

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst

Wij zingen staande het Openingslied:
Lied 65 vers 1 en 2

1. **De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.**

2. **Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijn en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.**

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst:

Hierheen, hier is water
voor ieder die dorst heeft
(Jesaja 55:1)

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.**

(wij gaan zitten)

De tien geboden in de taal van nu:

1. Vereer geen andere goden naast de Heer.
2. Maak geen afgodsbeelden en kniel niet voor afgoden neer.
3. Misbruik de Naam van de Heer niet.
4. Houd de sabbat in ere.
5. Toon eerbied voor uw vader en moeder.
6. Pleeg geen moord.
7. Pleeg geen overspel.
8. Steel niet.
9. Leg over een ander geen vals getuigenis af.
10. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, de mensen in zijn huis, de dieren of wat hem ook maar toebehoort.

Jezus vatte deze geboden als volgt samen:
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart
en met heel uw ziel en met heel uw ver-
stand.

Dat is het grootste en eerste gebod.

Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en profeten staat.

(Mattheüs 22:37-40)

Gebed

Moment voor jong en oud

Zingen: Lied 429 vers 1, 2 en 3 (ELB)

- 1. Een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede
in mijn hart**

**Een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede
in mijn hart**

- 2. Een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap
in mijn hart**

**een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap
in mijn hart**

- 3. Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus
in mijn hart.**

**Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus
in mijn hart.**

(de kinderen gaan naar hun nevendienst en nemen het licht mee)

Bijbellezing: Johannes 4: 1-19

¹ Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat Hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes ²– Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, ³ verliet Hij Judea en ging weer naar Galilea. ⁴ Daarvoor moest Hij door Samaria heen. ⁵ Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, ⁶ waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. ⁷ Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef Mij wat te drinken.’ ⁸ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. ⁹ De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt U, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ (Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.) ¹⁰ Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hém erom vragen en dan zou Hij u levend water geven.’

¹¹ ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘U hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt U dan levend water vandaan halen?’ ¹² U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ¹³ Jezus antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, ¹⁴ maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ¹⁵ Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ ¹⁶ Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ¹⁷ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ¹⁸ ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ ¹⁹ Daarop zei de vrouw: ‘Ik begrijp dat U een profeet bent, heer.’

Wij zingen lied 938: 1

**1. Christus die u wilt tooien
in het gewaad der schrift,
ik berg mij in haar plooien.
Met mijn bestaan op drift,
met mijn gemiste kansen,
mijn schaamte en mijn spijt,
mag ik mij daar verschansen.
Uw woord alleen bevrijdt.**

Bijbellezing: Johannes 4: 25-30, 39-42

²⁵ De vrouw zei: 'Ik weet wel dat de messias zal komen,' (dat betekent 'gezalvde') 'wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.' ²⁶ Jezus zei tegen haar: 'Ik ben het, degene die met u spreekt.'

²⁷ Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat Hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: 'Waar bent U op uit?' of: 'Waarom spreekt U met haar?' ²⁸ De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ²⁹ 'Kom mee, er is iemand die alles van mij weet.

Zou dat niet de messias zijn?' ³⁰ Toen gingen de mensen de stad uit, naar Hem toe.

³⁹ In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis van de vrouw: 'Hij weet alles van mij.' ⁴⁰ Ze gingen naar Hem toe en vroegen Hem bij hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen. ⁴¹ Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei; ⁴² ze zeiden tegen de vrouw: 'Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de redder van de wereld is.'

Wij zingen: Lied 938: 2

**2. Christus die u bekleed hebt
met wat geschreven staat,
en die terdege weet hebt
van wat mij lijden laat,
U grijp ik bij uw kleren
en laat niet los tenzij
Gij u tot mij wilt keren,
uw zegen legt op mij.**

Verkondiging

(de kinderen komen terug van hun neven-
dienst)

Zingen: Lied 838:1

- 1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.**

Viering Heilig Avondmaal

“Rivieren van levend water zullen stromen
uit het hart van wie in Mij gelooft”, zo zegt
de Schrift. (Johannes 7:38)

Wij zingen Lied 289: 1 en 2 (ELB, melodie:
Wat de toekomst brengen moge.)

- 1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer,
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.**
- 2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen,
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven,
groot is het geheimenis,
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.**

Wij zingen Lied 289:3

3. **Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood, 'dit is mijn lichaam',
door de wijn 'dit is mijn bloed',
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.**

Aandacht voor de collecte



Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Wij zingen staande het slotlied: Lied 425

**Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.**

Zegen met gezongen 'Amen'

0-0-0-0-0

Mededelingen:

Vanavond, om 19:00 uur gaat Ds. E. van Staalduine-Sulman uit Kampen voor. De Avondmaalsviering vindt dan aan tafel plaats.

Volgende week, zondag 9 juni 2024, om 09:30 uur, gaat Ds. P. M. van der Meulen uit Apeldoorn voor.

