



Protestantse  
Kerk

# WEGWIJZER

Blij of verdrietig nieuws?  
Geef het door aan  
[pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl)

▶ 9 mei **10:00** uur  
Hemelvaartsdienst  
bij molen De Vlijt  
Zie blz. 10

▶ 29 mei 19.30 uur  
Gemeenteavond  
Zie blz 11

Mei 2024  
Jaargang 21  
Nummer 9

## ADRESSEN

Predikant: vacant

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het pastoraal team.  
Voor overige zaken kunt u de scriba benaderen.

Pastoraal team:  
pastoraat@pkwapenveld.nl

Trijnie de Jong 06 49 69 64 62  
Wietse Venema 06 53 76 06 25  
Wanda IJzerman 06 11 48 31 43  
Jenneke Zonnenberg 06 40 96 62 71

Scriba J.A.S. Hiemstra  
Flessenbergerweg 32  
8191 LK Wapenveld  
☎ 038-844 9342  
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:  
J. Oldenhof-Colijn  
☎ 038-447 7400  
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:  
☎ 038-447 8282  
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

### Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk  
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer  
NL29 INGB 0002.5861.97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.  
NL38 RABO 0326.5590.86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-447 0367  
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46 99 17 10

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:  
T. Eilander ☎ 06 12 88 10 11  
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:  
T. Eilander ☎ 06 12 88 10 11  
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:  
J. IJzerman ☎ 038-447 86 00  
W. Westhoff ☎ 06 46 99 17 10

De liturgische kleur: wit,  
Bevestiging nieuwe ambtsdragers: rood  
Pinksteren rood

<b>5 mei</b>		<b>Zondag Bidt</b>
9:30		Ds. T. Noort, IJsselmuiden <i>koffie na de dienst</i>
19:00		Ds. M. Bassa, Heerde <i>Vesper/zangdienst i.h.k.v. 4/5 mei</i>
Oud. v. dienst	ochtend	Dhr. A.C. van de Beerecamp
	avond	Mw. T.G. de Jong-Wijenberg
Collecte		1. Diaconie 2. Kerk Uitgang. Kosten erediensten
<b>9 mei</b>		<b>Hemelvaartsdag</b>
<b>10:00</b>		Gezamenlijke dienst met VEG, zie blz.10
Oud. v. dienst		Mw. A. van Oosten
Collecte		Zending
<b>12 mei</b>		<b>Zondag Hoor</b>
9:30		Ds. R. Koning, Putten <i>Bevestiging nieuwe ambtsdragers</i> <i>koffie na de dienst</i>
Oud. v. dienst		Dhr. R. van Marle
Collecte		1. Doelcollecte, zie blz. 16 2. Kerk Uitgang. Jeugd- en jongerenwerk
<b>19 mei</b>		<b>Pinksteren</b>
9:30		Ds. J.M. Weststrate, Heerde
Oud. v. dienst		Dhr. A.C. van de Beerecamp
Collecte		1. Zending 2. Kerk Uitgang. Onderhoud & gebouwen
<b>26 mei</b>		<b>Zondag van de Drie-éénheid</b>
9:30		Ds. G. Timmer, Heerde <i>voorbereiding Heilig Avondmaal</i>
Oud. v. dienst		Dhr. J.A.S. Hiemstra
Collecte		1. Diaconie 2. Kerk Uitgang. Beeld en Geluid

<b>2 juni</b>		<b>Eerste zondag na Trinitatis</b>
9:30		Ds. M. de Goei-Jansma, Amersfoort <i>Heilig Avondmaal</i>
11.00		Ds. M. de Goei-Jansma, Amersfoort <i>Heilig Avondmaal in Rehoboth</i>
19.00		Ds. E. van Staalduine-Sulman, Kampen <i>Heilig Avondmaal aan tafel</i> <i>Zangdienst</i>
Oud. v. dienst	ochtend	Mw. T.G. de Jong-Wijenberg
	Rehoboth	Mw. T.G. de Jong-Wijenberg
	avond	Mw. A. van Oosten
Collecte		1. Diaconie 2. Kerk Uitgang. Kosten erediensten

Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig.  
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

## **KERKKALENDER**

8 mei	Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur
8 mei	Gebedsgroep 18.45-19.30 uur
8 mei	Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
14 mei	Bijbelkring in de Rots, 9.30-11.00 uur (elke 2 <sup>e</sup> dinsdag van de maand)
22 mei	Inleveren kopij Wegwijzer juni
22 mei	Gebedsgroep 18.45-19.30 uur
22 mei	Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
28 mei	Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots (elke laatste dinsdag van de maand)
29 mei	Gemeenteavond; 19.30 uur

Follow me: start weer na de zomer.

Wandelgroep: elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info bij Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer.

## **OM OVER NA TE DENKEN**

Waar de Geest van de Heer is daar is vrijheid  
(2 Korinthe 3:17)

Zo vaak ontmoet ik mensen die geloven in Jezus, maar niet weten of twijfelen of zij de Heilige Geest wel hebben ontvangen. Twijfelend over dit vraagstuk voelen zij zich al snel minder dan andere gelovigen. Wanneer ik dan de vraag stel waarom ze hierover twijfelen, volgen vaak dezelfde antwoorden "ik spreek niet in klanktaal" of "anderen ervaren de Heilige Geest door een rilling over of een warm gevoel in hun lichaam, maar ik niet."

Dan kan er zomaar het tegenovergestelde ontstaan van wat de bedoeling is: de Geest wil ons juist vrijmaken. Twijfel kan ontstaan als wij onszelf gaan vergelijken met andere gelovigen die zeggen of laten zien dat zij de Heilige geest wel ervaren of Zijn aanwezigheid wel voelen. En waar twijfel toeslaat, daar ligt onvrijheid op de loer. In de eerste brief aan de gemeente in Korinthe vindt Paulus er geen doekjes om:

'Broeders en zusters, ik wil u over de geestelijke uitingen niet in onzekerheid laten. (...) Daarom wil ik u erop wijzen dat niemand die door de Geest van God geleid wordt, kan zeggen dat Jezus vervloekt is. En evenmin kan iemand oprecht zeggen dat Jezus de Heer is, behalve als hij door de Heilige Geest geleid wordt.' (1 Korinthe 12: 1-3)

Dus een ieder die met een oprecht hart 'Jezus is Heer' zegt, die heeft de Heilige Geest ontvangen! Ook als we hem niet ervaren of voelen, is het een belofte dat Hij in ons is.

Wat een bevrijding kan het zijn als we die zekerheid laten wortelschieten in ons eigen leven. Vrijheid ontstaat wanneer 'diepe innerlijke rust' ons leven vult. Alleen de Heilige Geest kan deze vrijheid in toenemende mate in ons bewerkstelligen. En wat doet die Heilige Geest dan precies om dat voor elkaar te krijgen? Nou, die Heilige Geest wil ons helpen om steeds meer te gaan lijken op Jezus. Hoe meer we op Jezus gaan lijken, hoe meer we ons gaan gedragen als kinderen van God.

Diepe innerlijke rust, vrede in je hele wezen, is wat Jezus ons persoonlijk belooft en de enige manier om die innerlijke rust te ontvangen is te kijken naar Jezus en ons als hem te gedragen.

‘Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden.’ (Mattheus 11: 28-29)

Verlang jij naar diepe innerlijke rust, vrede en vrijheid? Kijk naar Jezus, wees zijn leerling en laat de Heilige Geest je leven vullen.

C. van den Belt,  
coördinator Jongerenwerk  
Vrije Evangelisatie Zwolle

## **VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE**

In Wegwijzer van april schreven we dat we een gesprek aan zouden gaan met 2 predikanten. Die gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is gekomen dat we 1 predikant niet zo goed vonden passen bij onze gemeente. Wat de andere predikant betreft hebben we unaniem besloten dat we met deze predikant verder willen gaan, vooropgesteld natuurlijk dat deze kandidaat ook met ons verder zou willen gaan.

Er is inmiddels contact geweest en dat heeft erin geresulteerd dat 4 personen op zondag 28 april een kerkdienst hebben bezocht, de andere 4 commissieleden waren verhinderd om mee te gaan maar hebben de dienst via internet kunnen volgen. Na afloop van de dienst hebben we ook nog weer met de kandidaat gesproken.

Uiteindelijk hebben we, na dat gesprek, met elkaar overlegd dat we nog een keer een dienst gaan volgen.

Door persoonlijke omstandigheden zal de voortgang in de procedure een paar weken in een wat lager tempo gaan.

Maar een zorgvuldige procedure is belangrijker dan snelheid.



## Hemelvaartsdag 9 mei

‘Uit het oog, in het hart’, dienst bij molen de Vlijt **10.00 uur**.

Het is nog te vroeg om de weerberichten te checken, maar we hopen natuurlijk weer opnieuw dat het een stralende Hemelvaartsdag (9 mei) zal worden! Om weer samen te zingen en elkaar te ontmoeten in de buitenlucht bij molen de Vlijt in Wapenveld.

Net als voorgaande jaren houden we als gemeentes van de Kruiskerk en van de Petruskerk samen een openluchtdienst die om 10 uur begint. Er staan een aantal houten klapstoelen, maar je kunt natuurlijk ook zelf een stoel meenemen of een fleurig kleedje om op het gras plaats te nemen.

De kinderen gaan tijdens de dienst in optocht naar een knutsel- en spelprogramma.

Na de dienst is er koffie/thee/fris en.....cake!

Het leek ons mooi om de gezamenlijkheid te onderstrepen door ook dit jaar weer samen fietsend aan te komen bij het molenterrein. Dus pak de fiets en ga samen op weg vanaf de Kruiskerk naar de Petruskerk aan de Kwartelweg. Fietsers van de Petruskerk: wachten jullie op het kerkplein de Kruiskerkerkers op om samen naar de molen te fietsen? Verzameltijd bij de Kruiskerk is 8.45 uur (vertrek uiterlijk 09.00 uur) en verzameltijd bij de Petruskerk 9.30 uur.

(Bij slecht weer blijven we in de Petruskerk.)

De opbrengst van de collecte zal naar “de Cirkel” gaan, de kledingbank in Heerde.

Na de koffie zijn er voor de liefhebbers wandelroutes van 3,5 en 13,4 km en fietsroutes van 36, 46 en 51 km beschikbaar .

Ook gaat na de koffie Eet it bij Edith open, zodat er de mogelijkheid is om iets te eten, dit wel voor eigen rekening.

Van harte welkom!

## **Cake/koek voor Hemelvaartsdag**

Wie willen er voor de Hemelvaartsdagdienst cake/koek bakken om de gezamenlijke koffie bij molen de Vliet aan te kleden?? Vanaf 28 april ligt er een lijst bij de ingang van de kerk voor opgave.

Alvast bedankt!

## **Gemeenteavond**

Graag willen wij weer de jaarlijkse gemeenteavond houden op woensdag 29 mei. Vanaf 19.30-20.00 uur is er koffie en verantwoording van afgelopen jaar, zowel financieel als inhoudelijk. Vervolgens zal ds. Arjan Bouwknecht ingaan op het op dit moment zeer actuele thema A.I. (Artificial Intelligence ofwel kunstmatige intelligentie). A.I. is volop in ontwikkeling, welke kant gaat die ontwikkeling op, wat voor invloed heeft A.I. op onze samenleving en welke invloed krijgt het in de (nabije) toekomst?

Denk jij dat God iemand kan aanraken door een preek die geschreven is met generatieve AI?

‘Kunstmatige intelligentie op zijn best, is een beschrijving van de hemel,’ zegt Elon Musk.

Prikkelende stellingen over een prikkelend onderwerp, daar gaan we het over hebben met elkaar.

Aansluitend is er een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

## **IN MEMORIAM**

**Wilhelm van de Wetering**

**Willem**

**\* 10 december 1929      † 26 februari 2024**

**Johanna van de Wetering-van Hezel**

**Hanny**

**\* 18 juli 1934      † 29 maart 2024**

In dit memoriam gedenken we hen samen. Na een huwelijk van 65 jaar samen door het leven zijn zij korte tijd na elkaar overleden. Hun kinderen delen hun gevoelens op de kaart met deze woorden:

Onze dierbare ouders zijn in eeuwige liefde herenigd.

De familie Van de Wetering is in Rehoboth komen te wonen toen het thuis in Zwolle niet meer ging. Ze waren toen allebei al ernstig ziek. Daarom kon er van hun kant weinig verbinding groeien met de Petruskerk. Maar namens hun kinderen mag ik de Petruskerk bedanken voor alle aandacht die er voor hun ouders is geweest in de afgelopen periode.

Het echtpaar Van de Wetering was 65 jaar samen. In de laatste periode van hun leven konden ze niet samen naar Rehoboth. Toen het thuis in Zwolle niet meer ging, was er plek voor de heer Van de Wetering in Rehoboth, maar niet voor zijn vrouw. Dat zij na zoveel jaren gescheiden moesten leven viel hen zwaar. Toen mevrouw Van de Wetering vanwege haar gezondheid ook niet meer thuis kon wonen, was het daarom een geschenk dat zij de laatste maanden weer samen waren.

Op de kaart heeft de familie een handgeschreven tekst afgedrukt uit het dagboek van mevrouw Van de Wetering, de jonge Hanny. Haar moeder heeft daarin de tekst geschreven van lied 913 'Wat de toekomst brengen moge'.

Voor de jonge Hanny in een periode die bepalend is geworden voor haar geloof. Het was in 1943, toen werd haar vader opgepakt en hebben ze bange dagen gekend. Hij is godzijdank wel weer thuis gekomen.

Wij zingen dit lied met de vertrouwde woorden:  
Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

In het dagboek staat het anders:  
Moedig sla ik dus de ogen naar een beter Vaderland.

Op de dag dat mevrouw Van de Wetering afscheid moest nemen van haar man heeft zij dit lied zelf gelezen. Wij bidden voor de kinderen en de kleinkinderen dat zij troost en kracht mogen putten uit deze woorden: Moedig sla ik dus de ogen naar een beter Vaderland.

ds. Arjan Bouwknecht

## **IN MEMORIAM**

**Reinier Boerdam**

**\* 23 oktober 1945      † 14 april 2024**

Reinier Boerdam is geboren in het jaar van de bevrijding. En hij groeide op in een tijd waarin er steeds meer vrijheid kwam. En hij heeft ervan genoten. Reinier nam zijn gezin al mee op reis door heel Europa toen dat nog niet zo gewoon was. Hij hield van reizen en dan ging hij er ook voor. Maar reizen kon Reinier op meer manieren. Hij kon verhalen verzinnen als de beste en genoot ervan om de kleinkinderen ook mee te nemen op reis in zijn fantasie.

Tegelijk was hij ook een man met 2 benen op de grond en met 2 rechterhanden. Hij was altijd aan het 'knooien' in zijn schuur. Samen met zijn zoon Gert heeft hij 2 huizen verbouwd voor zijn gezin. En zo heeft hij ook van alles gemaakt voor zijn kleinkinderen. Wil je graag een stoel met een kroon, wil je graag een bed, dan maak ik het voor je. Zo stond hij altijd klaar voor zijn gezin. Toen schoondochter Angela over de vloer kwam, was ze nog jong en wilde ze zo graag weten hoe dat nou zat, met onsen en ponden en grammen en kilo's. Vader Reinier was onvermoeibaar avonden met haar aan het oefenen.

En toen de kleinkinderen kwamen, was niets te gek. De vloer werd 1 grote speelplaats en wat werd er vaak geroepen: Reinier, je koffie wordt koud!

Wat hebben Reinier en Aartje een reis gemaakt door het leven. Alle lief en leed gedeeld. Het ging hem zo aan het hart toen Aartje, tot 2 keer toe, een hartoperatie nodig had. Hij stond elke dag klaar, met 2 fietsen. Want dat is goed voor je hart. Samen zijn ze ook naar Roemenië geweest omdat dochter Michèle in dat arme land vrijwilligerswerk deed. Dat raakte hem zeer.

En samen het leven vieren, dat kon nog in Turkije, 45 jaar, aan elkaar je liefde geven.

Toen kon het nog, maar toen waren er de eerste tekenen van dementie. Dat was een verdrietige tijd voor zijn vrouw en zijn gezin, van beetje bij beetje jezelf en elkaar kwijt raken. Daar praatte hij niet over. Liever ging hij wat doen, liever ging hij gewoon door.

Maar wat moet dat moeilijk zijn, juist voor iemand die zo graag mocht reizen, zo goed de weg kon vinden in zijn leven. Zo goed zelf een route kon uitstippelen met de mooiste paadjes. En dan merken dat je het steeds meer, niet meer kan vinden.

Voor de dag van het afscheid, zei Aartje, vind ik onze trouwtekst wel mooi:

'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.' (Psalm 119 : 105)

Wij zeggen vaak: wie ben ik nog als ik zelf niet meer weet wie ik ben.

Maar wij mogen geloven: Zelfs al ben je je eigen naam kwijt, God vergeet je naam niet.

Wij zijn niet wat wij ons van onszelf herinneren, God blijft ons herinneren voor altijd.

Wij mogen geloven dat dit is wie God is. Iemand voor wie ik altijd iemand ben.

De reis van het leven die Hij met ons begonnen is, is een reis zonder einde.

En wij mogen geloven dat onze naaste en reisgenoot in geloof Reinier Boerdam nu reizen mag, verder dan zelfs hij in zijn fantasie kon dromen.

Op de dag van het afscheid zei ik (ds. Bouwknecht): Het licht op je pad, dat ben ik, zegt Jezus. Hij heeft laten zien wat de wil van God is. En wat wil God? Waar het donker is, maakt Hij het licht. Moge dit woord van Jezus het licht op ons pad zijn.

ds. Arjan Bouwknecht

## **MUTATIES**

### **Overleden**

- Mw. J. van de Wetering-van Hezel De Vree 1, kamer 213, 8191 JE Wapenveld op 29 maart 2024 in de leeftijd van 89 jaar.
- Dhr. R. Boerdam Klapperdijk 32M, 8191 AE Wapenveld op 14 april 2024 in de leeftijd van 78 jaar.

Ton Eilander

## **DIACONIE**

Doelcollecte: vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.

Daarnaast biedt Het Vakantiebureau jaarlijks samen met RCN Vakantieparken 100 gratis vakantieweken voor gezinnen op bijstandsniveau en een ouderenmidweek voor eenzame ouderen die al lange tijd niet op vakantie zijn geweest.

Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat we deze steun kunnen bieden.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Vakanties met aandacht'.

Namens de diaconie, hartelijk dank!

## FINANCIËEL OVERZICHT

<b>Datum</b>	<b>Collecte</b>	<b>Bedrag</b>
28-3	via collecte	€ 42,40
31-3	via collecte	€ 295,20
	via Givt	€ 77,00
	via bankrekening	€ 247,00
7-4	via collecte	€ 209,65
	via Givt	€ 128,50
	via bankrekening	€ 362,00
14-4	via collecte	€ 181,25
	via Givt	€ 45,50
	via bankrekening	€ 257,00
21-4	via collecte	€ 172,15
	via Givt	€ 124,50
	via bankrekening	€ 162,00

<b>Ontvangen per bank</b>	<b>Doel</b>	<b>Bedrag</b>
Activiteiten	oude metalen	€ 765,00
Activiteiten	oud papier	€ 61,00
Via dhr. A. Jonker	kerk	€ 200,00
Diverse bijdragen	verjaardagsfonds	€ 40,00
Diverse bijdragen	Wegwijzer	€ 673,00

### **Giften contant ontvangen**

<b>Via</b>	<b>Doel</b>	<b>Bedrag</b>
Collecte	bloemenfonds	€ 8,00
Collecte	div. giften verj.fonds	€ 22,50
Mw. T. de Jong	verjaardagsfonds	€ 20,00
Dhr. A. Jonker	kerk	€ 10,00
Mw. B. Töpfer	kerk	€ 10,00
Mw. M. van der Wekken	80+ groep	€ 20,00
Mw. D. van Dijk	kerk	€ 20,00

Ton Eilander



## **KERKRENTMEESTERS**

Beste gemeenteleden,  
Afgelopen jaar hebben we als kerkrentmeesters diverse zaken aangepakt. We praten u graag bij over het hoe en waarom. En wat de huidige stand van zaken is.

Pastorie.

Na het afscheid van ds. Ida Boersma in juli 2023 kwam de pastorie leeg te staan. We hebben gezamenlijk de onderhoudssituatie opgenomen en hier kwam onder andere het volgende uit:

- De houten begane grond vloer was slecht en niet geïsoleerd.
- De verwarmingsketel was aan vervanging toe.
- De muren zijn niet geïsoleerd.

Daarnaast heeft de PKN aangegeven dat de keuze van een predikant om een beroep aan te nemen er mede vanaf hangt of er wel of geen pastorie aangeboden wordt.

We hebben daarom besloten om de pastorie grondig te modernisering en te verduurzamen.

De tuinploeg heeft hierbij goed geholpen door het vele sloopwerk. Hartelijk dank daarvoor!

Inmiddels zit er een nieuwe betonnen vloer in met vloerverwarming met een energiezuinige ketel, gecombineerd met een warmtepomp. De muren moeten nog geïsoleerd worden en het buitenschilderwerk wordt in september 2024 gedaan.

Beeld en geluid.

We zijn ons ervan bewust dat de uitzendingen via 'kerkdienst gemist' steeds belangrijker worden. Ook de kwaliteit van beeld en geluid spelen hierbij een grote rol.

De oude apparatuur begon diverse mankementen te vertonen, daarom moesten we overstappen naar HDMI-apparatuur. De geluidsinstallatie en de camera's zijn volledig vernieuwd. Daarnaast is er een derde camera bijgekomen.

Schilder- en sauswerk in de kerk.  
Sinds de verbouwing van de kerk, 13 jaar geleden, was de kerkzaal aan een opfrisbeurt toe.  
Dit was een hele operatie, want we wilden dat het binnen 1 week klaar was.  
Met dank aan vrijwilligers hebben we de kerkzaal op zondagmorgen ontruimd. Na het schilderwerk op zaterdagmorgen is alles weer op z'n plaats teruggezet.  
Wij zijn erg blij met het resultaat.  
Het sausen van de hal /entree en het verven van enkele deuren gaan we in november 2024 aanpakken.

Al met al zijn er behoorlijke bedragen geïnvesteerd. Door het vertrek van ds. Ida Boersma is de afdracht aan de PKN minder geworden. Dit geld hebben we mede gebruikt om de investeringen te financieren.  
Heeft u vragen dan horen we het graag.

De kerkrentmeesters

### **VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE**

#### **Oud papier**

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

De **OUD-PAPIER!!!!**

activiteitencommissie

## Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

Ook auto-accu's kunt u inleveren. Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel te groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.

## Nieuw record: Bijbel in 72 talen voor het eerst vertaald

100 miljoen mensen kunnen nu voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 72 talen waarin de Bijbel of een deel ervan voor het eerst vertaald werd in 2023.

### Bijbelvertaaloverzicht per 1 januari 2024



Dat meldt een gisteren verschenen rapport van United Bible Societies (UBS), het samenwerkingsverband van de 155 Bijbelgenootschappen. Niet eerder kwamen in 1 jaar in zoveel talen een Bijbel of Bijbelgedeelte gereed.

Het record van vorig jaar - eerste vertalingen in 57 talen - is in 2023 overtroffen. 'Daar ben ik erg blij mee', zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, dat lid is van de UBS. 'De versnelling van het werk is te danken aan het wereldwijde commitment, de samenwerking met kerken en lokale gemeenschappen en aan technische vooruitgang. Voor ons als NBG is steun aan vertaalprojecten een speerpunt. Met een vertaling in de taal van hun hart kunnen mensen de betekenis van de Bijbel écht ervaren.'

Eerste en vervangende vertalingen.

In 16 van de bovengenoemde 72 talen is voor het eerst de complete Bijbel beschikbaar: onder andere in een Ethiopische taal en in de inheemse taal van de Mohawk in Canada. In 17 andere talen kwam voor het eerst het Nieuwe Testament gereed en in 39 talen - onder meer in Togo - kwamen gedeelten van de Bijbel beschikbaar.

De UBS rondde afgelopen jaar in totaal 106 vertaalprojecten af (2022: 81): eerste en vervangende vertalingen en studiebijbels, maar ook vervangende vertalingen in 36 talen (2022: 25).

De complete Bijbel is nu beschikbaar in 743 talen voor 5,96 miljard mensen. Het Nieuwe Testament is in 1.682 talen beschikbaar; Bijbelgedeelten in nog eens 1.261 talen. In 3.710 van de circa 7.400 talen is nog geen bijbeldeel vertaald.

Vertaalsteun NBG.

Van de 442 lopende UBS-vertaalprojecten steunde het NBG in het afgelopen jaar 29. Het betroffen onder meer projecten op Aruba, de Filippijnen, in Gabon, Ghana, Guyana, Indonesië, Kameroen, Mexico, Mozambique, Noord-Afrika en Suriname.

## **Grijs en groen - over generaties in de kerk**

In de classicale vergadering van 13 februari hadden we veel gasten. Zij kwamen af op de lezing die Corina Nagel-Herweijer gaf over de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Op 28 mei hoopt Corina opnieuw in ons midden te zijn. In een korte lezing zal ze ingaan op godsdienstige vorming in een pluriforme samenleving en de rol van kerken en ouders hierbij. Daarna gaan we aan de hand van thematafels verder met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over:

- Leren geloven als je weinig andere christenen kent
- Wat willen we onze kinderen en jongeren leren?
- Aansluiten op de leeftijd van kinderen en jongeren.
- Welke factoren stimuleren het leren geloven van jongeren?
- Samen met kinderen en jongeren vieren in de kerkdienst

Natuurlijk nodigen we alle gasten die er in februari waren opnieuw uit, maar ook als je er toen niet was: van harte welkom. Van de lezing tijdens de vorige bijeenkomst is een opname gemaakt. Die kun je bekijken op Youtube via deze link: [https://youtu.be/l5Si2\\_kdMmk](https://youtu.be/l5Si2_kdMmk).

Daarmee kun je je geheugen opfrissen en goed voorbereid aanschuiven. Nogmaals: we hopen naast de leden van de classicale vergadering ook mensen welkom te heten die in de gemeente werken met jonge mensen en gezinnen.

Als je dit stukje leest en iemand op het oog hebt die hier wat aan zou kunnen hebben, geef het dan aan hem of haar door! Als je komt, stuur dan uiterlijk 23 mei een mail aan de scriba van de classis: [cvVeluwe@kpnmail.nl](mailto:cvVeluwe@kpnmail.nl) Welkom op 28 mei van 19.30 uur tot 20.45 uur. We komen samen in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk.

Gerrit Bok  
Scriba cv Veluwe



PETRUS  
kerk