

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

Blij of verdrietig nieuws?
Geef het door
aan pastoraat@pkwapenveld.nl



Juni 2024
Jaargang 21
Nummer 10

ADRESSEN

Predikant: vacant

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Voor overige zaken kunt u de scriba benaderen.

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

Trijnie de Jong 06 496 964 62
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda IJzerman 06 114 831 43
Jenneke Zonnenberg 06 409 662 71

Scriba A. Venema-Lindemulder
De Steeg 20
8191 LD Wapenveld
☎ 06 4733 3946
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038 4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46991710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl
Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 8600
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur:
bij viering Heilig Avondmaal: wit
Overige zondagen: groen

2 juni

Eerste zondag na Trinitatis

09:30

Ds. M. de Goei-Jansma, Amersfoort
viering Heilig Avondmaal

11:00

Voortzetting H.A. op Rehoboth

19:00

Ds. E. van Staalduine-Sulman, Kampen
Heilig Avondmaal aan tafel
+ zangdienst

Oud. v. dienst ochtend
avond

Mw. T. G. de Jong-Wijenberg
Mevr. A. van Oosten

Collectes

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

9 juni

Tweede zondag na Trinitatis

09:30

Ds. P.M. van der Meulen, Apeldoorn
koffie na de dienst

Oud. v. dienst

Dhr. R. van Marle

Collectes

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Onderhoud & Gebouwen

16 juni

Derde zondag na Trinitatis

09:30

Mevr. M. de Velde-Roos, Marle
jeugddienst m.m.v. Joyce van Boven en haar band

Oud. v. dienst

Dhr. A. C. van de Beerecamp

Collectes

1: Doelcollecte zie blz. 8/9. 2: kerk
Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

23 juni

09:30

Mevr. L. Brugmans, Heerde

Oud. v. dienst

Dhr. J.A.S. Hiemstra

Collectes

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Beeld en Geluid

30 juni

09:30 Mevr. P.L. Hellinga, Zwolle
Oud. v. dienst Mw. T. G. de Jong-Wijenberg
Collectes 1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

7 juli

09:30 Ds. T. Noort, IJsselmuiden
afscheid Kindernevendienst
Oud. v. dienst Dhr. A. C. van de Beerecamp
Collectes 1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

In juli en augustus zijn er geen avonddiensten
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig.
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

KERKCALENDER

5 juni Gebedsgroep 18.45-19.30 uur
Contact: Gerhard Koele
5 juni Gemeente groeigroep 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk
12 juni Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur
19 juni Gebedsgroep 18.45-19.30 uur
Contact: Gerhard Koele
19 juni Gemeente groeigroep 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk
19 juni Voor liefhebbers van spelletjes-doen zijn er nog een paar plekken in de spelletjesgroep, contact Korrie van Piekeren
25 juni Koffie-uurtje ± 10.00-11.00 uur in de Rots (elke laatste dinsdag van de maand)
26 juni Inlevering kopij juli/augustus-nummer

Via app Wandelgroep, elke donderdagmorgen om 9.30 uur.
Info bij Jenneke Zonnenberg /Bertha Keizer
Voor de jeugd: 'Follow me' start weer na de zomer

OM OVER NA TE DENKEN

VERBONDEN DOOR DE GEEST

Iedereen ontvangt de heilige Geest als individu. Maar nog belangrijker is dat de Geest ons als gemeenschap verbindt, vertelt ds. René de Reuver in het Petrus Magazine.

In het een-na-laatste hoofdstuk van Johannes gebeurt iets wat ook wel 'Klein Pinksteren' wordt genoemd. Jezus verschijnt na zijn opstanding aan de leerlingen en wenst hun vrede. En dan blaast Hij over hen heen en zegt: "Ontvang de heilige Geest." Maar daar eindigt het Johannesevangelie nog niet. In de verzen die volgen, lees je dat Tomas er tijdens deze gebeurtenis niet bij was. Hij vindt het maar moeilijk te geloven dat de anderen Jezus hebben gezien. Daarom verschijnt Jezus een week later nóg een keer, als Tomas er wel is. Prachtig: de eenling doet er blijkbaar toe. Speciaal voor Tomas komt Jezus nog een keer terug. En opnieuw zegt Hij dan: "Vrede zij met jullie."

Elk individu doet ertoe, aan ieder van ons wordt de heilige Geest geschonken. Maar wat tegelijkertijd óók opvalt: Jezus spreekt in meervoud. "Vrede zij met jullie." Hij had ook naar Tomas' huis kunnen gaan om hem in zijn eentje te ontmoeten, maar dat doet Hij niet. Hij komt opnieuw naar de leerlingen als zij als groep bij elkaar zijn. En door zijn woorden verbindt Hij hen door de Geest met elkaar tot een gemeenschap.

Het kan een valkuil van protestanten zijn om het geloof heel individueel te beleven. In de protestantse traditie ligt veel nadruk op het persoonlijke geloof, en dat is ook heel belangrijk. Maar als protestant is het ook belangrijk om je te realiseren dat geen enkele kerk, geen enkele gelovige, het geheimenis van het geloof in zijn of haar eentje kan vatten. Daar heb je anderen bij nodig. Daar heb je de christelijke gemeenschap bij nodig. De Geest is aan ons allemaal gegeven om ons met God te verbinden, maar ook om ons met elkaar te verbinden. In het geloof zijn mensen niet verbonden door een directe bloedband of door vriendschap, maar door het geloof in God.

Die band met elkaar loopt via Hem.
In Lied 970 wordt dat heel mooi verwoord:

*Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.*

Waar de Geest is, worden mensen aangesproken en met elkaar verbonden. Het pinksterfeest is het feest van samen kerk-zijn. Het is een uitnodiging om mee te gaan in de pelgrimsstoet van gelovigen van alle tijden en plaatsen. Om samen te getuigen van geloof, hoop en liefde – elk met eigen inbreng en gaven.

OOG VOOR ELKAAR

In verband met de AVG (privacy wetgeving) mogen we hier geen namen publiceren, dus u ziet hier geen namen en bijna geen informatie.

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in een verzorging-/verpleeghuizen of revalidatie centra. Denkt u ook aan deze gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden samen in.

Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan pastoraat@pkwapenveld.nl

Hartelijke groet,
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

GEZOCHT EEN HONDENUITLATER

Voor een mevrouw die terug is uit het ziekenhuis wordt iemand gezocht die haar hond voor haar wil uitlaten. Zij kan deze niet zelf uitlaten en wil haar hond toch weer graag thuis hebben. Wilt u dit doen of kent u iemand die dat zou willen doen?

Meldt u dan bij het pastoraat.
pastoraat@pkwapenveld.nl

Bedankt voor uw medewerking !



TERUGBLIK

Het is goed om vooruit te kijken, maar ook af en toe een terugblik naar de mooie momenten die we met elkaar beleefden is waardevol.

De temperatuur was al vroeg heerlijk op Hemelvaartsdag, jassen niet nodig, waardoor niemand tegengehouden werd door kou of nattigheid en de opkomst bij de dienst bij molen de Vlijt dan ook hoog was. Realiseren we ons wat een zegen het is om zo open en bloot in de openlucht met elkaar ons geloof te kunnen vieren?

In de overdenking door ds. Arjan Bouwknecht hoorden we dat Jezus ons verliet om ons de kans te geven om zelf aan de slag te gaan. En dat wij niet verweesd achterbleven, maar dat Hij de Geest over ons blies om ons bij te kunnen staan als dat zelf aan de slag gaan soms lastig is. De Geest biedt inspiratie om op een goede manier aan de slag te zijn en troost als het soms niet lukt. Na afloop was het goed vertoeven in de boomgaard achter de molen, met koffie van Eetit en door kerkgangers gemaakt lekkers.

Op 12 mei namen we afscheid van de diakenen Anja Stoffer en Wilfred Put. Fijn dat zij zoveel jaar diaconale taken hebben mogen vervullen. En Agnes Venema mocht bevestigd worden als ouderling-scriba. Heel fijn dat zij de kerkenraad wil komen versterken!

En wat fijn dat er met Pinksteren rust en ruimte was bij de familie Stijf om Laure te kunnen laten dopen. Mooi dat ouders blijven kiezen om hun kinderen in het midden van de gemeente bij de Heer te brengen.

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op **20 maart 2024**. De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een artikel van Ds. De Reuver over Pasen en gebed. Hierna worden de notulen van de vorige vergadering besproken en goedgekeurd.

De rekeningen van 2023 worden toegelicht door Ton Eilander (Kerk) en Bart van Luijk (Diaconie). Na uitleg van de heren en antwoord op de vragen is de kerkenraad akkoord met de rekening kerk en diaconie 2023. Voor de kascontroles zullen twee gemeenteleden worden benaderd.

De pastorale avond zal worden geleid door ds. Bouwknecht en heeft als thema: Petruskerk over 10 jaar. Er zijn geluiden binnengekomen dat het GHB is gemist. De kerkenraad is zich hier van bewust, maar er waren te veel andere zaken die geregeld moesten worden i.v.m. vertrek ds. Boersma, dat dit helaas niet opgepakt, voorbereid en georganiseerd kon worden.

Hopelijk kunnen we in 2024 wel weer een GHB organiseren. Er is een evaluatie met ds. Arjan Bouwknecht geweest over de werkzaamheden tot-nog-toe. Van beide kanten zijn de ervaringen positief. Op zondag 24 maart is er een paaschallenge voor de jeugd en op zondag 7 april is er 's avonds een jeugddienst. In de middag gaan de jongeren samen trampolinespringen en samen eten. De collecte is dan voor World Vision. De samenwerking in het WIDO (Wapenvelds Interkerkelijk Diaconaal Overleg) met de andere kerken loopt erg goed. Fijn om samen te kunnen werken! Er zijn diverse gemeenteleden benaderd om diaken te worden,

maar helaas zijn er nog geen nieuwe diakenen gevonden. Indien er geen nieuwe diakenen worden gevonden, zullen we goed moeten nadenken wat we nog wel kunnen blijven doen en wat niet. De voorbereiding van de Stille Week loopt, net zoals voor de Paasdiensten, Hemelvaartsdag en Pinksteren. De renovatie van de pastorie verloopt goed. Er is een offerte opgevraagd voor het sausen van de hal in De Rots en voor nog wat kleine reparaties in De Rots. De kerk-app is in aanbouw en bijna gereed voor de testfase. Agnes Venema is bereidt gevonden om de taak van ouderling-scriba op zich te nemen. Er is een nieuwe facebook-pagina gelanceerd 'Kerkplein Wapenveld'. Op deze pagina werken de verschillende kerken in Wapenveld samen. We zoeken vanuit de Petruskerk nog een 'moderator' voor deze pagina.

De vergadering wordt afgesloten met een preview en stof tot nadenken over het thema van de Paas-challenge: Emmaüsgangers. Samen met Jezus wandelen, maar het niet zien. Soms zien we niet hoe dankbaar we mogen zijn in onze omgeving. Laten we dat proberen te zien in onze omgeving/kerk.

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op **18 april 2024**. De voorzitter opent de vergadering met een overdenking over "De Geest" en gebed. Hierna worden de notulen van de vorige vergadering besproken en goedgekeurd. Follow heeft een gezellige afsluiting van het jaar gehad in de vorm van trampolinespringen. Daarna samen naar de jeugddienst. Er is inmiddels ook een schema gemaakt voor het volgende seizoen. Na de oproep bij de afkondigingen voor nieuwe diakenen, zijn er diverse gemeenteleden geweest die hebben aangegeven wel te willen helpen op de zondagen.

Omdat er 2 diakenen overblijven is het niet mogelijk om elke zondag een diaken in te roosteren. De diaconie stelt voor om de taak van 'hulp-diaken' in het leven te roepen. Dit is vergelijkbaar met de hulpcollectant voorheen. De hulp-diaken helpt op de zondagen om de opbrengst van de collectes te tellen, te verwerken en om te ondersteunen bij de avondmaalsdiensten. De kerkenraad stemt hier unaniem mee in. Omdat er nog geen nieuwe diakenen zijn, wordt besloten om het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg gemeente Heerde) alleen nog financieel te ondersteunen. Bij het WIDO blijven we aangesloten, fijne samenwerking

met de andere kerken in Wapenveld. Vraag vanuit het WIDO is of er een MUP-kast (Middelen Uitgifte Punt) kan komen op het terrein van de kerk. Kerkenraad is akkoord, locatie in overleg met KRM te bepalen.

Bevestiging en afscheid ambtsdragers is op 12 mei. Met Pinksteren zal Laure Isé Stijf worden gedoopt.

De kascontroles hebben plaatsgevonden en zijn akkoord. De gemeenteavond zal op 29 mei plaatsvinden. Ds. Bouwknecht zal dan spreken over AI (Kunstmatige Intelligentie) in de kerk. De kerkenraad gaat akkoord met het uitvoeren van het schilderwerk van de pastorie (buitenzijde). Er wordt nog een BBQ georganiseerd voor alle bij de verbouwing betrokken vrijwilligers.

Johan Hiemstra
Scriba

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

In Wegwijzer van mei schreven we dat de voortgang in het beroepingsproces even in een lagere versnelling verder ging. Het is nu juni en we hopen en vertrouwen er op dat we in juni weer voortgang kunnen boeken. Verder zijn er op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

DIACONIE

Doelcollecte zondag 16 juni a.s. Kerk voor de samenleving in Oekraïne

Door de economische crisis hadden al veel inwoners moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving.

Kerken genieten een hoog vertrouwen in de Oekraïense samenleving, in tegenstelling tot de overheid die wordt gekenmerkt door bureaucratie en corruptie. Partnerorganisatie Ukrainian Education Platform (UEP) versterkt lokale kerken in het ontwikkelen van sociale initiatieven voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.

Goede buur

In Oekraïne is nog steeds veel werk te verrichten in de orthodoxe kerken als het gaat om hun bewustzijn van de diaconale

roeping. En als zij wel sociale initiatieven ontplooiën, is er nog steeds grote behoefte aan kennis en vaardigheden op verschillende gebieden zoals organisatie, management van vrijwilligers, werken met de lokale gemeenschap en fondsenwerving.

Met haar werk onder de lokale kerken wil UEP de kwaliteit van de sociale dienstverlening van de kerkelijke gemeenten verbeteren, elke kerk versterken in haar lokale capaciteit, zorgen voor zichtbaarheid van de kerken in de samenleving, samenwerking met lokale autoriteiten en het bedrijfsleven en mensen enthousiast maken voor het belang van de ontwikkeling van hun stad of dorp.

Versterken kwetsbare groepen

Om dit te realiseren, selecteert UEP 8 kerken (6 per jaar) en traint hen om kleine sociale projecten te starten. In elk dorp gaat dit om de voorganger en 15 kerkleden. UEP geeft een bedrag van € 2.500 als startkapitaal en begeleidt de implementatie van het project. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met lokale overheden, zakenmensen en worden eigen middelen ingezet.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. o.v.v. het projectnummer 'W 020428'.

Namens de diaconie,
hartelijk dank!

ZWO

Steun aan projecten over 2023

Over 2023 heeft de ZWO-commissie een bedrag van € 3.000 te besteden aan goede doelen. We hebben er dit jaar voor gekozen om het bedrag te verdelen over twee projecten.

Beide projecten worden gesteund door Kerk in Actie. Deze projecten ontvangen ieder € 1.500,-. Hieronder volgt een korte toelichting van deze projecten.

Maatjes voor gezinnen zonder ouders in Zambia

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.

Jongeren zonder ouders staan er vaak alleen voor

Los van de trauma's van het verlies van hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

Gemeenteleden ondersteunen 500 kind-gezinnen

Door uw bijdrage aan Kerk in Actie worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te kijken. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun aids achtergrond. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen.

Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

Bouw de kerk in Syrië weer op

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen.

Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.

Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en 12 Syrische kerkgenootschappen.

Op de lijst van het herstelfonds staan 76 gebouwen die opgeknapt moeten worden, door het hele land verspreid. Van elk gebouw dat wordt hersteld, betaalt de eigenaar – bijvoorbeeld de plaatselijke kerkelijke gemeente – minstens 30 procent van de kosten. De economische situatie zorgt ervoor dat de bouwwerkzaamheden langzamer gaan dan gehoopt. Door de internationale sancties is het ontzettend moeilijk om aan bouwmaterialen te komen. Ook de koersdaling van de Syrische pond is een groot probleem.

Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!

Wat fijn dat we als gemeente op diverse plekken op de wereld een bijdrage kunnen leveren aan een beter bestaan.

Een ieder hartelijk dank voor de gaven!
Namens de diaconie en de ZWO-commissie

FINANCIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	doel:	bedrag:
28-4-2024	via collecte		€ 210,55
28-4-2024	via Givt		€ 113,00
28-4-2024	via bankrekening		€ 27,00
5-5-2024	via collecte		€ 141,15
5-5-2024	via Givt		€ 85,50
5-5-2024	via bankrekening		€ 182,00
12-5-2024	via collecte		€ 162,95
12-5-2024	via Givt		€ 55,00
12-5-2024	via bankrekening		€ 73,00
19-5-2024	via collecte		€ 169,20
19-5-2024	via Givt		€ 106,00
19-5-2024	via bankrekening		€ 72,00

giften:	per bank	doel:	bedrag:
	Activiteiten	Keuken	€ 500,00
	Activiteiten	Oude metalen	€ 250,00
	diverse giften	wegwijzer	€ 697,50
	diverse giften	verjaardagfonds	€ 45,00

giften:	contant ontvangen via:	doel:	bedrag:
	collecten	verjaardagfonds	€ 10,00
	mw. M. van der Wekken	80+ groep	€ 60,00

Ton Eilander

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en ook beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710

De activiteitencommissie

Lieve mensen van de Petruskerk,

Het is straks alweer een jaar geleden dat ik afscheid nam als dominee van de Petruskerk. Gedurende dat jaar hebben we twee keer die bekende groet met de foto van de Petruskerk en vele namen daarop geschreven mogen ontvangen. Eén keer voor Mark na de onverwachte en ingrijpende hartoperatie en nu onlangs voor mij als pechvogel: door een val pols en enkel gebroken. Zo'n kaart doet goed, heel goed! Dank jullie wel! Voor álle meeleven; ook de verrassingsmap met al die fijne herinneringen wordt regelmatig opengeslagen.

Het gaat trouwens goed met ons in Drenthe hoor! Mark pakt het werk in Ruinen langzamerhand weer op. En op onze kavel is het zaaien en maaien en vooral ook veel wieden! Net als in het geestelijk leven lijkt het onkruid sterker dan de gewassen die vrucht dragen. Maar dat zal in Wapenveld niet heel anders zijn....

Daarom wens ik jullie en ons in deze Pinkstertijd de vrolijke moed toe om vol te houden in de tuin van het leven. En aan wie kunnen we dat beter vragen dan de Heilige Geest?!

*De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.*

*De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.*

*Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt. (lied 676)*

Een hartelijke groet vanuit Beilen,
ook namens Mark,
Ida,

Update bouwproject Roemenië

Een huis voor Jozef en Anna.

Bouw:

De bouw van het huis is verschoven naar eind augustus / begin september. Hierdoor is er meer tijd ontstaan om alles goed te regelen en het benodigde geld in te zamelen.

Willem-Jan staat in nauw contact met de mensen in Danes om alles in goede banen te leiden zodat men straks goed voorbereid aan de slag kan gaan.

Giften:

Wat hebben de leerlingen van christelijke basisschool “de Lichtbron” een topprestatie geleverd!

Op 10 april hebben zij, onder aanmoediging van ouders, grootouders en vele andere belangstellenden, met de lopathon ruim 4.184 euro bij elkaar gerend.

Twee weken later mochten we de cheque in ontvangst nemen. Iedereen heel erg bedankt voor het meewerken aan deze zeer geslaagde actie.



Via de Kerk-School-Gezinsdienst mochten we ruim 721 euro ontvangen van de diaconie van de Hervormde Gemeente Wapenveld. Heel hartelijk dank hiervoor.

Ook wordt er hier en in Noord-Holland, waar SNR haar kantoor heeft, ruimhartig gedoneerd door veel mensen waardoor de teller op dit moment op ruim 8.400 euro staat. Wat een zegen!

Nog niet het benodigde eindbedrag maar we hebben er vertrouwen in dat het goed komt.

Omdat de bouw uitgesteld is, is er nu wel extra geld nodig om de huur van het appartement waar zij nu tijdelijk wonen te betalen. Gelukkig komen hier ook al giften voor binnen.

Presentatie:

Voor de presentatie zijn geen inschrijvingen bij ons binnengekomen. Misschien mogen we binnenkort bij een koffiemoment in de kerk uw aandacht vragen voor deze bouw.

Het is ook nog steeds mogelijk om dit project te sponsoren. Dit kan via Stichting Netwerk Roemenië naar bankrekening NL63RABO0122123182 o.v.v. 'Een huis voor Jozsef en Anna' of via de QR-code hieronder.

Dank voor uw steun, mede namens Jozsef en Anna en SNR.





PETRUS
kerle