

**GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST**



**Protestantse Gemeente te  
Wapenveld  
in de Petruskerk  
16 juni 2024 09:30**

**Derde zondag na Trinitatis**

*Liturgische kleur: Groen*

*Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben  
alleen en ellendig. Zie mij in mijn nood, in  
mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden.*

*psalm 25:16,18*

*Voorganger: Mevr. M. de Velde-Roos  
uit Marle  
Ouderling van dienst: Dhr. A. C. van de  
Beerecamp  
Lector: Dhr. Arjan Schuurman  
M.m.v. Joyce en haar band*

**Collectes:**

**Doelcollecte  
Kerk**

**Jeugd en Jongerenwerk**

# ORDE VAN DE MORGENDIENST

Jeugddienst  
Thema: lekker in je vel!

**Wij zingen voor de dienst:  
“Heer u doorgrondt en kent mij”  
Opwekking 518**

Heer, U doorgrondt en kent mij;  
mijn zitten en mijn staan  
en U kent mijn gedachten,  
mijn liggen en mijn gaan.  
De woorden van mijn mond, o Heer,  
die zijn voor U bekend  
en waar ik ook naar toe zou gaan,  
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen.  
Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen,  
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,  
want in de moederschoot  
ben ik door U geweven;  
U bent oneindig groot.  
Ik dank U voor dit wonder, Heer,  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.

**Welkom en mededelingen door de  
ouderling van dienst**

**Wij zingen staande ons intochtlied:  
"De strijd behoort u toe"  
Opwekking 858**

Als ik alleen maar de strijd zie,  
ziet U overwinning  
Als ik alleen maar een berg zie,  
ziet U die berg verzet  
En als ik door een diep dal ga,  
troost U mij met liefde  
Want ik heb niets meer te vrezen,  
ik ben veilig Heer, met U

Refrein:

Wanneer ik strijd dan strijd ik geknield,  
met mijn handen omhoog  
O God, de strijd behoort U toe  
Elke angst leg ik voor U neer  
Ik zing heel de nacht  
O God, de strijd behoort U toe

Als U voor mij uit gaat,  
wie houdt mij dan tegen?  
Want Jezus er is niets onmogelijk voor U

Als ik alleen maar de as zie,  
ziet U de schoonheid  
Als ik alleen maar het kruis zie,  
ziet U het lege graf

(Refrein)

Machtige Redder,  
U leidt ons verder  
Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God  
U straalt in het donker  
U heeft overwonnen,  
want niets of niemand is gelijk aan onze  
God(x2)

(Refrein)

O God, de strijd behoort U toe

# Stil gebed, onze hulp en groet

(Wij gaan zitten)

**Wij zingen Lied:**

**"God wijst mij een weg" Opwekking 429**

Refrein:

God wijst mij een weg  
als ik zelf geen uitkomst zie.  
Langs wegen die geen mens bedenkt,  
maakt Hij mij zijn wil bekend.  
Hij geeft elke dag  
nieuwe liefde, nieuwe kracht.  
Als ik mijn hand in zijn hand leg,  
wijst Hij mij de weg,  
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis -  
Hij leidt mij.  
Hij toont mij een rivier in de woestijn.  
Alles zal ooit vergaan  
maar zijn liefde blijft bestaan  
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

## Refrein:

God wijst mij een weg  
als ik zelf geen uitkomst zie.  
Langs wegen die geen mens bedenkt,  
maakt Hij mij zijn wil bekend.  
Hij geeft elke dag  
nieuwe liefde, nieuwe kracht.  
Als ik mijn hand in zijn hand leg,  
wijst Hij mij de weg,  
wijst Hij mij de weg.

## **Gebed**

**We zingen het Kinderlied  
(Gespeeld door de band) + Kindermoment:  
"Dank U wel voor de sterren en  
de maan"**

Dank U wel voor de sterren en de maan  
dank U wel voor het groeien van het graan  
dank U wel voor de dieren in de wei  
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor  
mij

Dank U wel voor de bloemen in het gras  
dank U wel voor de vissen in de plas  
dank U wel voor de bossen en de hei  
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor  
mij

Dank U wel voor de wolken en de wind  
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind  
dank U wel want U bent zo heel dichtbij  
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor  
mij



## Activiteit/Rondvraag / Filmpje

### De Bijbellezingen:

#### Johannes 5: 1-8 uit BGT

Jezus maakt een man beter

[1] Kort daarna ging Jezus weer naar Jeruzalem omdat er een Joods feest was. [2] Bij de Schaapspoort van Jeruzalem was een badhuis met vijf overdekte gangen. Het badhuis heette in het Hebreeuws Betzeta.

[3] De gangen van het badhuis waren vol met zieke mensen. Er waren blinde mensen, mensen die niet konden lopen, en mensen met vergroeide armen of benen. [Alle zieken lagen te wachten tot het water bewoog. [4] Want af en toe kwam er een engel van God die het water liet bewegen. Degene die dan als eerste het water in ging, werd beter.] [5] Er was daar ook een man die al 38 jaar ziek was. [6] Jezus zag hem liggen, en wist dat hij al heel lang ziek

was. Jezus vroeg aan hem: 'Wil je beter worden?' [7] De man antwoordde: 'Heer, ik heb geen enkele kans, want er is niemand die mij helpt. Als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erheen te dragen. Daarom kom ik altijd te laat. Dan is er al een ander in het water, en die wordt dan genezen.' [8] Jezus zei tegen de man: 'Sta op, pak je draagbed op, en loop!'

### Matteüs 5: 1-10 uit NBV

Jezus vertelt over het echte geluk

[1] Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. [2] Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei:

[3] 'Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

[4] Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.

[5] Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.

[6] Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.

[7] Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.

[8] Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.

[9] Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

[10] Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

**Wij zingen Lied:  
"Stil mijn ziel, wees stil" Opwekking 717**

Stil mijn ziel wees stil  
en wees niet bang  
voor de onzekerheid van morgen  
God omgeeft je steeds  
Hij is er bij  
in je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wankelen  
Vrededorst vernieuw een  
vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil  
en dwaal niet af  
dwars door het dal zal Hij je leiden  
stil, vertrouw op Hem  
en hef je schild tegen de pijlen van ver-  
leiding  
God U bent mijn God

Stil mijn ziel wees stil  
en laat nooit los  
de waarheid die je steeds omarmd  
heeft  
wacht wacht op de Heer  
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht door-  
breekt

-2x-

God U bent mijn God  
Ik rust in U alleen

## **Overdenking**

Een luisterlied: "Light the fire again"

Dankgebed

## Collecte + lied



### Lied: "Wat de toekomst brenge moge" (melodie The Rose)

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister  
als ik in de hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behand'len,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brenge moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.

## **Heenzending en Zegen**

## **Lied tijdens uitlopen van de kerk: "10 duizend redenen" Opwekking 733**

De zon komt op, maakt de morgen wakker  
Mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag  
overkomen,  
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,  
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.



En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
Mijn adem stukt en mijn einde komt,  
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,  
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.  
Verheerlijk Zijn heilige Naam.  
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.  
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

**0-0-0-0-0-0-0-0-0**

# MEDEDELINGEN:

## Doelcollecte

Kerk voor de samenleving in Oekraïne  
Met haar werk onder de lokale kerken wil UEP (Partnerorganisatie: Ukrainian Education Platform) de kwaliteit van de sociale dienstverlening van de kerkelijke gemeenten verbeteren, elke kerk versterken in haar lokale capaciteit, zorgen voor zichtbaarheid van de kerken in de samenleving, samenwerking met lokale autoriteiten en het bedrijfsleven en mensen enthousiast maken voor het belang van de ontwikkeling van hun stad of dorp.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'W 020428'

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Namens de diaconie, hartelijk dank!

In de eredienst van volgende week  
zondag 23 juni 2024 gaat  
Mevr. L Brugmans uit voor.  
Deze dienst begint om 09:30 uur.

---

---