



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

**Blij of verdrietig nieuws?
Geef het door aan
pastoraat@pkwapenveld.nl**

▶ Download de
Petruskerkapp
Zie pag.
14, 15 en 16

▶ 6 en 8 september
Startweekend
Zie blz. 18

Juli-augustus 2024
Jaargang 21
Nummer 11

ADRESSEN

Predikant: vacant

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het pastoraal team.
Voor overige zaken kunt u de scriba benaderen.

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

Trijnie de Jong 06 49 69 64 62
Wietse Venema 06 53 76 06 25
Wanda IJzerman 06 11 48 31 43
Jenneke Zonnenberg 06 40 96 62 71

Scriba A. Venema-Lindemulder
De Steeg 20
8191 LD Wapenveld
☎ 06 47 33 39 456
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038-447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 8282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002.5861.97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326.5590.86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-447 0367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46 99 17 10

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:
T. Eilander ☎ 06 12 88 10 11
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 06 12 88 10 11
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 86 00
W. Westhoff ☎ 06 46 99 17 10

De liturgische kleur:
Bij viering Heilig Avondmaal: wit
Overige zondagen: groen

7 juli

9:30 Ds. T. Noort, IJsselmuiden *afscheid KND*
Oud. v. dienst Dhr. A.C van de Beerecamp
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang. Jeugd- en jongerenwerk

14 juli

9:30 Ds. D. van Meulen, Epe
koffie na de dienst
Oud. v. dienst Dhr. R. van Marle
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Onderhoud & gebouwen

21 juli

9:30 Ds. A.J. Bouwknecht, Wezep
Oud. v. dienst Mw. A. van Oosten
Collecte 1. Doelcollecte (**zie pag. 10**) 2. Kerk
Uitgang. Beeld en geluid

28 juli

9:30 Ds. L. van Hilten-Matthijssen, Apeldoorn
Oud. v. dienst Mw. A. van Oosten
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Kosten erediensten

4 augustus

9:30 Ds. N. Eygenraam, Zwolle
Oud. v. dienst Dhr. J.A.S. Hiemstra
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Jeugd- en jongerenwerk

11 augustus

9:30 Ds. R. Koning, Putten
koffie na de dienst

Oud. v. dienst Dhr. A.C. van de Beerecamp
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Onderhoud en gebouwen

18 augustus

9:30 Ds. A.M. van de Wetering, Epe
Oud. v. dienst Mw. A. van Oosten
Collecte 1. Doelcollecte (**zie pag. 11**) 2. Kerk
Uitgang: Beeld en geluid

25 augustus

9:30 Ds. A.J. Bouwknecht, Wezep
*Doopdienst
voorbereiding Heilig Avondmaal*

Oud. v. dienst Dhr. J.A.S Hiemstra
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Kosten erediensten

1 september

9:30 Ds. P.J. Ros, Joure *Heilig Avondmaal*

11:00 Ds. P.J. Ros, Joure *Heilig Avondmaal
in Rehoboth*

19:00 Ds. J.M. Weststrate, Heerde
H.A. aan tafel en zangdienst

Oud. v. dienst Ochtend Dhr. A.C. van de Beerecamp
Rehoboth Dhr. A.C. van de Beerecamp
Avond Mw. T.G. de Jong-Wijenberg

Collecte 1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Onderhoud & gebouwen

Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig.

KERKCALENDER

- 17 juli Gebedsgroep 18.45-19.30 uur, contact Gerhard Koele
17 juli Gemeente groep. Woensdagavond in de
oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de
leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
- 30 juli Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots
(elke laatste dinsdag van de maand)
- 31 juli Gebedsgroep 18.45-19.30 uur, contact Gerhard Koele
31 juli Gemeente groep. Woensdagavond in de
oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de
leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
- 14 aug. Gebedsgroep 18.45-19.30 uur, contact Gerhard Koele
14 aug. Gemeente groep. Woensdagavond in de
oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de
leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
- 15 aug. Kerkenraadsvergadering
- 21 aug. Inleveren kopij september-nummer
- 27 aug. Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots
(elke laatste dinsdag van de maand)
- 28 aug. Gebedsgroep 18.45-19.30 uur, contact Gerhard Koele
28 aug. Gemeente groep. Woensdagavond in de
oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de
leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
- 6 en 8 sep. Startweekend

Follow Me start weer na de zomer.

Wandelgroep: elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info bij
Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer.

OM OVER NA TE DENKEN

Heer, onze God,
het is een gedachte om stil bij te worden
dat door alle eeuwen heen uw Woord is verkondigd.
Vanaf de dagen van Abraham, Mozes en de profeten,
door apostelen en evangelisten,
door de kerk en door ouders
zijn de geloofsgetuigenissen doorverteld.
Wereldwijd vindt het gehoor, en ook wij worden aangesproken.
Laat uw Geest die leidt in alle waarheid
ons inzicht geven om in onze tijd uit het geloof te leven.
In Jezus Christus hebben wij U leren kennen en liefhebben.
Daarom vertrouwen we ons aan U toe
met alle vragen die niet beantwoord worden,
met alle pijn die niet overgaat.
Wij zijn door U gekend.
Wij danken u dat we leven mogen met de belofte
van de ontmoeting met U.

Uit: 'Help ons U te vinden' – 101 nieuwe gebeden, uitgave PKN

Verborgene rijkdom

Begin mei was ik op Cyprus. Een mooi eiland voor zeeliefhebbers en zoonanbidders. Maar ook mensen die van oude kerkjes en kloosters houden, komen niets tekort. Als je door het Troödosgebergte toert, kun je meerdere kerken bewonderen die op de werelderfgoedlijst van Unesco staan. Het leuke van deze kerkjes is dat ze hun schatten niet zomaar prijsgeven. Het zijn eenvoudige gebouwen waar je zomaar ongemerkt aan voorbij zou rijden. Een klein klokkentorentje en de halve ronding van het koor aan de achterzijde van het gebouw 'verraden' dat het hier om een heiligdom gaat. Wie naar binnen gaat, staat een verrassing te wachten. Want onder de eenvoud schuilt een fantastische rijkdom. Als je over de drempel stapt - door een eeuwenoude deur - sta je zomaar ineens oog in oog met schitterende fresco's in de mooist denkbare kleuren. Doordenkend dacht ik: is dit ook niet de essentie van het werk dat velen doen in de kerk.

Als ouderling(-kerkrentmeester), als diaken, als dominee of kerkelijk werker, als leiding van de kindernevendienst. Het koesteren en bewaren van een verborgen schat die tot uiting komt in het eenvoudige gebaar, de oprechte aandacht, een goed woord op zijn tijd, het opkomen voor iemand die in de knel zit. De essentie van het kerk-zijn zit niet in macht en invloed, maar in de kleurrijke en weldadige vruchten van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal. 5:22-23).

Ds. Wilbert van Iperen

Kijk voor meer mooie kerken in de Petruskerkapp bij de groep 'groeten uit', iedereen een mooie zomer toegewenst.

OOG VOOR ELKAAR

Wij leven mee met de familie Liefers nu de de heer M. bij de Weg zo plotseling is overleden.

Zie het In Memoriam op de volgende bladzijde.

Denkt u ook in deze zomerperiode aan de mensen die niet op vakantie gaan of aan hen die zich in deze periode extra eenzaam voelen.

Zoals u weet, verblijven ook veel gemeenteleden in verzorging-/verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden samen in. Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan pastoraat@pkwapenveld.nl

Hartelijke groet, Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

De beroepingscommissie heeft een kandidaat voorgedragen bij de kerkenraad als geschikte predikant voor onze gemeente. Hiermee is op dit moment de beroepingscommissie, in elk geval voorlopig, klaar met haar werkzaamheden en gaan we in de 'vakantiestand'.

IN MEMORIAM

Menno bij de Weg

*** 29 juni 1939 † 23 juni 202**

Menno bij de Weg is geboren in Leeuwarden als oudste en enige zoon. Hij had 2 zusjes, waarvan de jongste vorige jaar is overleden. Menno is opgegroeid in Leeuwarden en kwam als timmerman en tekenaar te werken bij de gemeente Leeuwarden. Hij groeide door in zijn functie en werd uiteindelijk hoofdopzichter weg- en waterbouw. Hij trouwde in 1963 met Jetje Rauwerda. Samen kregen zij een dochter, Jolanda. Hij werd opa van 2 kleinzonen; Auke en Wietse.

Menno kon op 55-jarige leeftijd al met de VUT. Hij was actief betrokken bij de kerk in Leeuwarden als scriba en in de diaconie. Na het plotselinge overlijden van zijn vrouw in 2009 bleef Menno nog 4 jaar in Friesland wonen om daarna toch dichterbij zijn dochter en haar gezin te komen wonen. Zo verhuisde hij in 2013 naar Wapenveld en werd lid van de Petruskerk. Hij ontmoette Gré. Samen hebben ze mooie jaren gehad. Vanwege gezondheidsproblemen kwam Gré 2 jaar geleden in een zorginstelling in Zutphen terecht. Menno bezocht haar regelmatig en dan gingen ze daar samen naar de kerk. Veel gemeenteleden zullen hem dan ook niet zo goed kennen. Bij de Bijbelkring in de Rots was hij een betrokken deelnemer. Hij was een gelovig man en had een blij geloof. Hij schreeuwde het niet van de daken, maar sprak er zeker zo nu en dan over, ook met zijn dochter.

Menno was nog erg vitaal. Op de dag voordat hij een hersenbloeding kreeg, was hij nog bij de sjoelmiddag in Hof van Kramer. Vrijdag 14 juni werd hij getroffen door een hersenbloeding, die hem uiteindelijk fataal werd. Op zondag 23 juni overleed hij, vlak voor zijn 85e verjaardag. Op 27 juni is hij in familiekring begraven in Leeuwarden, waar ook zijn vrouw begraven is.

Op 30 juni hebben we broeder Bij de Weg herdacht in de ochtenddienst. Ter nagedachtenis zongen we: Abba Vader, U alleen, U behoort ik toe.

Esther Bootsma

KERKENRAADSVERSLAG

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 21 mei 2024.

De voorzitter opent de vergadering met een overdenking over 'De Geest' en gebed.

We nemen afscheid van Anja en Wilfred en bedanken hen voor hun inzet de afgelopen jaren.

Dominee Bouwknecht is weer voor 100% beter gemeld. Dit houdt wel in dat de bestaande regeling met de PKN stopt. De kerkenraad kijkt hoe we de samenwerking verder kunnen voortzetten. Er zijn verschillende mensen die als hulpdiaken gaan meehelpen met de werkzaamheden rondom collectes en het Heilig Avondmaal, zij gaan uitleg krijgen over het hoe en wat. De gemeenteavond is op 29 mei, ds. Bouwknecht zal hier over Al vertellen. Een datum voor een doopdienst is gepland.

De diaconie is in overleg met de andere kerken in Wapenveld over financiële hulp voor het werk van Nicole Hendrix, zij en haar vrijwilligers bieden hulp en mentale ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben.

Er wordt een PVC-vloer in de pastorie gelegd. Offertes voor isolatie van de spouwmuren worden aangevraagd. Voor de Facebook-pagina 'Kerkplein Wapenveld' zijn we nog op zoek naar een moderator. Zaken rondom de kerkapp zijn in volle gang. Overdracht voor het scribaat is gepland.

Nagekomen bericht:

De kerkenraad is dankbaar dat we gebruik kunnen blijven maken van de pastorale hulp van dominee Bouwknecht. We hebben afgesproken dat dit in ieder geval tot het eind van dit jaar duurt, tenzij er eerder een predikant wordt beroepen.

Agnes Venema
Scriba

MUTATIES

Overleden

- Dhr. M. bij de Weg, Klapperdijk 30 C, 8191 AE Wapenveld op 23 juni 2024 in de leeftijd van 84 jaar.

Ton Eilander

DIACONIE

Doelcollectes zomerperiode

Stichting In de Wingerd - Wapenveld | zondag 21 juli 2024

Stichting In de Wingerd beheert de woonboerderij aan de Hullenweg in Wapenveld. De stichting stelt het huis en de ruimte eromheen beschikbaar aan gezinshuis ZieYou! Doordat het beheer en onderhoud valt onder de stichting kunnen gezinshuisouders Gert en Coby Knijnenberg zich helemaal richten op hun gezin. Zo wordt er gezamenlijk voor gezorgd dat het huis een veilige plek is voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Stichting In de Wingerd heeft als doel om een veilige woonplek en passende begeleiding te bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet thuis kunnen wonen.

Dit wordt gedaan door het faciliteren van het gezinshuis ZieYou! en de 18+opvang De Rank. Jongeren vinden hier een liefdevol thuis waar ze gezien worden en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.

Het christelijk geloof is de basis voor de stichting: 'Zoals Jezus oog had voor kwetsbare mensen, zo willen we er zijn voor kinderen en jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen. Elk kind - ongeacht religie, afkomst of achtergrond - is welkom.' De stichting en het gezinshuis trekken samen op om dit mogelijk te maken. Zo kunnen kinderen tot bloei komen.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening NL04 INGB 0676 5569 06 t.n.v. Stichting In de Wingerd in Wapenveld.

Mercy Ships zondag 18 augustus 2024

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan 2 miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we die droom in vervulling.

Op dit moment zijn er 2 ziekenhuisschepen in de vaart: de Africa Mercy en de Global Mercy, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben.

Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen.

Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma's en training & voorlichting.

Medische programma's

De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Hierdoor is de hulpverlening speciaal ingericht voor de nood in Afrika. Zo worden er kinderen en volwassenen geholpen die te kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.

Training en voorlichting

Door trainingen en medisch onderwijs wordt bijgedragen aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trainen van onder andere medische professionals zoals verpleegkundigen, chirurgen en anesthesisten kunnen zij weer anderen trainen. Zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbeteren nadat de schepen vertrokken zijn.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening NL40 RABO 0356 3121 51 t.n.v. Mercy Ships te Rotterdam.

De diaconie beveelt beide collectes van harte bij u aan!

Namens de diaconie,
hartelijk dank!

FINANCIIEEL OVERZICHT

Datum	Collecte	Bedrag
26-5	via collecte	€ 186,35
	via Givt	€ 38,00
	via de app	€ 10,00
	via bankrekening	€ 37,00
2-6	via collecte	€ 0,00
	via Givt	€ 37,50
	via de app	€ 10,00
	via bankrekening	€ 237,00
9-6	via collecte	€ 123,55
	via Givt	€ 58,00
	via de app	€ 40,50
	via bankrekening	€ 306,00
16-6	via collecte	€ 171,76
	via Givt	€ 84,50
	via de app	€ 39,50
	via bankrekening	€ 72,00
23-6	via collecte	€ 100,20
	via Givt	€ 81,00
	via de app	€ 40,50
	via bankrekening	€ 37,00

Ontvangen per bank	Doel	Bedrag
Activiteiten	oude metalen	€ 465,00
Activiteiten	oud papier	€ 133,00
Activiteiten	opbrengst zendmast Odido	€ 10.608,46
Activiteiten	opbrengst keuken	€ 2.500,00
Diverse giften	verjaardagfonds	€ 35,00
Diverse giften	Wegwijzer	€ 142,50
Gift	kerk	€ 500,00
Gift	kerk	€ 400,00

Giften contant ontvangen

Via	Doel	Bedrag
Dhr. W. Westhoff	verjaardagfonds	€ 10,00
Dhr. A.C. v.d. Beerecamp	bloemenfonds	€ 20,00
Dhr. A. Jonker	ouderenbezoek	€ 5,00
Collecte	Wegwijzer	€ 15,00

Ton Eilander

KERKRENTMEESTERS

De Petruskerk heeft nu een eigen app!

In deze tijd waarin de mobiele telefoon niet meer is weg te denken en voor steeds meer zaken wordt gebruikt, biedt het ook nieuwe mogelijkheden om als kerk aanwezig te zijn bij mensen. Met name gericht op onze gemeenteleden en op de versterking van onze gemeenschap.

De Petruskerk-app biedt dus veel aanvullende mogelijkheden. Met de nadruk op 'aanvullend': ook de bestaande manieren van contact en communicatie zullen een plaats houden, denk aan de Wegwijzer, de website en andere vormen van communicatie.

Aanmelden - alleen voor leden van de Petruskerk.

Vanwege privacy is de Petruskerk-app alleen toegankelijk voor (gast)leden van onze gemeente. Nadat je de app hebt gedownload op je telefoon moet je je aanmelden met je naam en e-mailadres. Gebruik hiervoor je eigen persoonlijke mailadres, de app is helemaal gepersonaliseerd.

Na aanmelden wordt er gecontroleerd of je lid bent van onze gemeente omdat de app echt alleen gebruikt kan worden door leden van de Petruskerk. Je krijgt een berichtje als de goedkeuring is gegeven en dan je kunt de app gaan verkennen!

Wat kun je met de app.

Dagelijks wordt er een vers uit de Bijbel met een korte uitleg/overdenking aangeboden. We kunnen sneller informatie delen over (belangrijke) zaken die spelen in de gemeente.

De berichtgeving kan echter ook alleen naar de leden van een bepaalde groep (jeugdclubs, groeigroepen, kerkenraad, etc.). Berichten kunnen dus specifiek gericht worden aan de leden van een bepaalde groep. Er is een vorm van een 'smoelenboek'. Onder de knop 'gemeente' (rechtsonder) zie je alle leden en alle contactinformatie die je zelf hebt gedeeld. Iedereen kan zijn/haar eigen gegevens invullen en kiezen wat er wel of niet wordt gedeeld zoals foto, (mail)adres en telefoonnummer. Iedereen houdt zelf de eigen gegevens up-to-date; wijzigingen worden dus niet pas na een jaar zichtbaar. Dit doe je zelf onder je eigen profiel. Het is natuurlijk fijn als iedereen dat zo volledig mogelijk invult, want met up-to-date gegevens is er sneller contact gezocht of een kaartje bezorgd! En voor de herkenbaarheid is een herkenbare profielfoto natuurlijk ook gewenst! Ook is in de app de kalender met alle activiteiten beschikbaar. Er kan via een collectetegoed in de app aan de wekelijkse collectes worden gegeven (zie hierover het bericht elders in de Wegwijzer).

De app is te downloaden via de volgende QR-code of gewoon te vinden in de app-store of playstore.



Mocht u het lastig vinden om te starten, er komt nog een praktisch hulp-moment!

Harro Hanekamp & Johan Hiemstra

Collecte via de app

Met de komst van de nieuwe Petruskerk-app is er nu ook een nieuwe manier bijgekomen om deel te nemen aan de wekelijkse collecten. U kunt in deze app op de button 'geven' klikken en uw saldo op waarderen naar bv. € 100,00, daarna kunt u wekelijks uw bijdrage aan de 3 verschillende collecten geven en worden uw gaven van uw tegoed in minderheid gebracht.

Het voordeel van het opwaarderen is dat u slechts éénmaal € 0,24 bankkosten betaalt en het bedrag dat u doneert aan de collecten wordt nu voor de volle 100% naar de collecten overgemaakt, dit in tegenstelling tot het doneren via GIVT, want van uw gedoneerde bedrag via GIVT moeten wij (de Kerk) ± 6% incasso- en behandelingskosten betalen. Het bedrag dat u stort wordt op een tussenrekening van Donkey Mobile gestort en wordt binnen 1 week volledig overgemaakt naar de rekening van de kerk. Omdat de kerk aan de ANBI-voorwaarden van de Belastingdienst voldoet, kunt u ook deze gaven verrekenen bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

Wij willen het gebruik van deze app van harte bij u aanbevelen omdat hiermee ook veel administratie van de diaconie uit handen wordt genomen.

Uiteraard kunt u uw gaven ook gewoon in de collectezakken blijven deponeren en zijn en blijven ook uw giften via de bank van harte welkom.

Ton Eilander

JEUGD

Overstapdienst op zondag 7 juli.

Zondag 7 juli is de overstapdienst. In deze dienst hebben we aandacht voor de kinderen die van de basisschool gaan en overstappen naar het voortgezet onderwijs. Daarmee stopt de tijd van de kindernevendienst. We nodigen de kinderen persoonlijk uit. Maar om niemand te missen, willen we jullie vragen om aan ons door te geven als jij naar het voortgezet onderwijs gaat. Zeker als je geen uitnodiging hebt gehad. We hopen jullie te (blijven) zien in de kerk en/of bij Follow me. Telefoonnummer voor het doorgeven: 06 30 17 05 92.

De leiding van de kindernevendienst

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

Ook auto-accu's kunt u inleveren. Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis-tv's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of te groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.

Douwe Egberts punten sparen

Weten jullie dat er nog steeds in de hal een kist staat waar je Douwe Egberts waardepunten in kunt doen? Deze bonnen gaan naar de Voedselbank, die er vervolgens van DE pakken koffie voor krijgt.

Niet weggooien dus, die bonnen!

Startweekend met jaarthema

'Als Nieuw'



Vrijdagavond 6 september

We beginnen het startweekend op Rehoboth met een gezellige bijeenkomst.

Zondag 8 september om 9.30 uur:

- Startdienst:
- Kinderdienst
- Tienerdienst

Na de dienst is er koffie drinken met wat lekkers. We blijven in en om de kerk en er zijn verschillende activiteiten voor iedereen. We gaan gezamenlijk eten. We sluiten af met zingen en bidden, daarna gaan we 'Als Nieuw' naar huis.

Aanmelden:

Het is handig voor een inschatting van het aantal personen om je op te geven voor de lunch via het inschrijfformulier dat in de hal komt te liggen of via Hetty de Weerd: j.de.weerd@planet.nl / 06 30 17 05 92.

Ook horen we graag of er nog mensen zijn die een taart willen meenemen voor bij de koffie.

Classis

Een boom opgezet

Hoe draag je het geloof aan jongeren over? Onze inleidster, Corina Nagel-Herweijer, had daar een heel mooi hulpmiddel voor: een boom. Uit de reacties haalde zij woorden die ze rond de boom opschreef. Daarna werd het gesprek voortgezet in kleine groepjes rond verschillende thema's. Daar ontstonden boeiende gesprekken. Aansluitend kregen we een inkijk in het jeugdwerk in De Regenboog in Harderwijk. Financieel staan we er goed voor maar we hebben liever dat er activiteiten ontplooid worden. De inzet en continuïteit van het pastoraat kwamen aan de orde. De huidige kerkordelijke regels knellen en dat willen we graag veranderen. Lees verder op de website <https://www.pknclassisveluwe.nl/verslagen>, daar staat ook de boom.

Gerrit Bok,
scriba classicale vergadering Veluwe

Eerste Jongerenbijbel uitgereikt op EO-Jongerendag.
'Bijbellezen verandert je leven - want in de Bijbel kun je Gods stem horen. Deze Jongerenbijbel helpt je daar extra bij. Dus ga hem lezen en laat je inspireren.' Met deze woorden gaf directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) op de EO-Jongerendag het eerste exemplaar van de NBV21 Jongerenbijbel aan de 15-jarige Sophie.



Sophie was compleet verrast toen ze de Jongerenbijbel aangeboden kreeg en zei: 'Ik wil graag meer leren over het geloof en vind de Bijbel heel belangrijk.' Bij haar thuis is geen Bijbel. Ze had van de Bijbel gehoord bij haar opa en oma en was op zoek naar een eigen exemplaar. Daarvoor klopte ze aan bij EO Beam, 1 van de partners met wie het NBG deze Jongerenbijbel maakte.

Gids bij zoektocht.

De eerste Jongerenbijbel verscheen in 2006 en bleef tot op heden enorm populair. 'Omdat de wereld er nu anders uitziet, werd het tijd voor een nieuwe uitgave', zegt Buitenwerf. 'We zien bij jongeren een zoektocht naar wat ze wel en niet geloven en naar antwoorden op vragen van nu.'

De Jongerenbijbel is bedoeld als hun gids. Hij helpt hen om in de Bijbel te lezen en zo God op het spoor te komen.'

De NBV21 Jongerenbijbel bevat de Bijbeltekst aangevuld met extra content: een kerntekstenroute met 50 belangrijke teksten, themaroutes (onder andere over twijfel en over bidden), themapagina's (over onder andere discriminatie, verleiding, keuzestress) en portretten (van onder andere Sara en Hagar, Elia, Paulus). Een interconfessioneel team van meer dan 20 auteurs werkte eraan mee, onder wie Bryan Beeckman, Tabitha van Krimpen, Corjan Matsinger, Corina Nagel en Bram van Putten.

Gratis proefpakket 'schot in de roos'.

"Goed gekozen insteek!" zegt Hilde Kremer, een Amersfoortse jeugdwerker die het proefpakket van de Jongerenbijbel testte. "Het ging over 'verleiding' en de tieners waren erg open. De 'lifehacks' (slimme tips) uit de Jongerenbijbel waren een schot in de roos. De tieners herkenden alle 5de genoemde lifehacks." Het proefpakket is gratis aan te vragen via bijbelgenootschap.nl/jongerenbijbel.

De extra informatie in de Jongerenbijbel sluit aan bij jongeren. Onder meer komt aan de orde de top-3 van maatschappelijke thema's (relaties en gender, wereldbeeld, eenzaamheid), de top-4 van Bijbelthema's (is bidden zinvol, zonde en vergeving, liefde, God en het lijden) en actuele vragen van jongeren, zoals: Hoe moeten we de oude verhalen interpreteren in onze tijd met andere normen en waarden? Of: Ik wil graag ontdekken wat je kunt leren van verhalen en hoe je dit toepast in je eigen leven.

Verkrijgbaarheid.

De Jongerenbijbel heeft verwisselbare covers, bedacht door de organisaties die partner zijn van deze Bijbel: EO BEAM, de HGJB, IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen, Move Community en WAY, de jongerentak van Mozaiek. De Jongerenbijbel kost € 59,95 in de boekhandel en in de NBG-webshop. Nieuwe NBG-donateurs kunnen hem kiezen als welkomstgeschenk.



PETRUS
kerk