



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

Blij of verdrietig nieuws?
Geef het door
aan pastoraat@pkwapenveld.nl

▶ Startweekend
6 en 8 september.
'Als nieuw'
Zie blz. 14

▶ HEB JE JE AL
AANGEMELD
BIJ DE
PETRUSKERK
APP?

▶ Kijk bv eens bij
de groep
'groeten uit ..',
waar je ziet waar
mensen naar
kijken/zich over
verwonderen
tijdens de vakan-
tie rondom huis
of op reis.

Zie blz. 16

September 2024
Jaargang 22
Nummer 1

ADRESSEN

Predikant: vacant

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Voor overige zaken kunt u de scriba benaderen.

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

Trijnie de Jong 06 496 964 62
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda IJzerman 06 114 831 43
Jenneke Zonnenberg 06 409 662 71

Scriba A. Venema-Lindemulder
De Steeg 20
8191 LD Wapenveld
☎ 06 47 33 39 456
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038 4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46991710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl
Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 8600
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: Bij Heilig Avondmaal: wit
Overige zondagen: groen

1 sept.

09:30 Ds. P.J. Ros uit Joure *Heilig Avondmaal*

11:00 Ds. P.J. Ros uit Joure *H.A. in Rehoboth*

19:00 Ds. J.M. Weststrate uit Heerde
Heilig Avondmaal aan tafel + zangdienst

Oud. v. dienst ochtend Dhr. A. C. van de Beerecamp
avond Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

Collectes 1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Onderhoud & Gebouwen

8 sept.

09:30 Ds. I. Boersma-Prins uit Beilen
*startzondag en afsluitende viering
Tienerdienst zie ook blz. 16*

Oud. v. dienst Dhr. R. van Marle

Collectes 1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

15 sept.

09:30 Ds. T.P. de Jong uit Schaarsbergen

Oud. v. dienst Mevr. A. van Oosten

Collectes 1: Doelcollecte 2: kerk
Uitgang: Beeld en Geluid

22 sept.

09:30 Ds. H Tissing uit Zwolle

Oud. v. dienst Dhr. J.A.S. Hiemstra

Collectes 1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

29 sept.

09:30 Dhr. G.P. Hartkamp uit Wapenveld

Oud. v. dienst Dhr. R. van Marle

Collectes 1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

09:30	6 okt. Ds. G.C. van Rheenen uit Hattem <i>Israëlzondag</i>
Oud. v. dienst	Nog niet bekend
Collectes	1: Doelcollecte 2: kerk Uitgang: kerk en Israël
19:00	Taizéviering

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig.
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

KERKCALENDER

6 en 8 september	Startweekend
10 september	Seniorenbijbelkring
11 september	Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur
11 september	Gebedsgroep 18.45-19.30 uur
11 september	Gemeente groeigroep woensdagavond in de oneven weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk
24 september	Koffie-uurtje ± 10.00-11.00 uur in de Rots (elke laatste dinsdag van de maand)
25 september	Gebedsgroep 18.45-19.30 uur
25 september	Gemeente groeigroep woensdagavond in de oneven weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk
25 september	Inlevering kopij oktober-nummer

Via app Wandelgroep, elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info
bij Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer
Voor de jeugd: 'Follow me' start weer na de zomer

OM OVER NA TE DENKEN

LATEN WE BIDDEN ...

We zitten 's zondags in de kerk, de ene keer aandachtiger luisterend dan de andere keer. Er wordt nagepraat over de preek, sprak die aan of niet. Maar er zit zoveel meer dan een preek in de kerkdienst, zoveel kleine dingen waar gedachten achter zitten, vaak realiseren we ons dat helemaal niet. Hieronder een artikel uit de Nieuwsbrief van de PKN over de aanhef en afsluiting van de diverse gebeden.

Het aanspreken van God is een bijzonder en heilig moment. Het zou nooit gewoontegedrag mogen worden, want het is niet 'gewoon' dat wij met God spreken. Een zorgvuldig gekozen aanhef en afsluiting kunnen de beleving van het moment extra intens maken.

'Gemeente, laat ons bidden.' 'Heer, onze God, wij komen tot U ...' Met dergelijke woorden begint een gebed in de kerk vaak. We kennen allerlei soorten gebeden in de eredienst, zoals een gebed om de heilige Geest, voorbeden, een openingsgebed, een smeekgebed, een tafelgebed en de vaste gebeden zoals het Onze Vader. In de liturgiegeschiedenis hebben die allemaal hun eigen vorm gekregen. In kerken met een meer vrije liturgie doen die vormen er minder toe, maar ook daar is het liturgisch spannend om de verschillende gebeden in de eredienst een verschillend karakter te geven. Dat kan door te variëren in woorden en in taalveld. Ik beperk me hier tot het gebed van de voorganger, of dat nu de predikant of kerkelijk werker is, of in bepaalde gevallen een ouderling (drempelgebed), diaken (kyriegebed) of gemeentelid (voorbeden).

De aanhef zet de toon

Gebeden bestaan uit minstens drie delen: de aanhef, het gebed zelf, en de afsluiting. De aanhef is van belang, het begin zet de toon. Ook de houding en handeling van de voorganger zijn van belang, want hij of zij bidt samen met en namens de gemeente.

Hij of zij probeert de concentratie van de gemeente samen te krijgen en haar gebed te laten opstijgen voor het aangezicht van God. De handen van de voorganger zijn daarbij cruciaal. Men kan de handen bij de woorden 'laat ons bidden' rustig naar elkaar toe bewegen, zodat de samengevouwen handen zichtbaar de gebedsconcentratie van de gemeente samennemen. Een andere mogelijkheid is om de handen ontvangend met de handpalmen naar boven te openen. Dan staan de handen niet alleen ontvangend open voor God, maar weerkaatsen zij als het ware ook de gebeden van de gemeente naar 'boven'.

Vele manieren

Woorden die daarbij kunnen klinken hoeven niet altijd 'laat ons bidden' te zijn maar bijvoorbeeld 'laat ons samen stil worden voor God' of andere varianten. Belangrijk is dat het geen stoplap is maar de concentratie samenneemt. Meteen daarna spreek je God aan. Of in het kyriegebed de 'Heer' (= Christus) en een enkele keer de heilige Geest. Maar de meeste gebeden zijn gericht op God zelf. Maar ook die kan op vele manieren worden aangesproken. 'Heer, onze God' hoor je vaak, maar 'Vader in de hemel' geeft sterker een relatie aan. Men kan een eigenschap van God benoemen, als die voor het gebed van belang is: 'Eeuwige', 'Almachtige', 'Levende'. Dan wel afwisselend, want God is nooit in één eigenschap te vangen.

Extra lading

Maar wat gebeurt er als je een aanspreektitel weglaat? In een gesprek met mensen spreek je elkaar ook niet per se eerst bij de naam aan. Je begint gewoon te spreken. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij de Tafelgebeden in het *Dienstboek*. Het geeft een bijzondere directheid aan het gebed. Ook is het - omgekeerd - mogelijk juist wat meer woorden te geven aan de aanhef, zoals: 'God van heel de schepping, God van een boek vol verhalen en een geschiedenis lang met mensen.' Dat geeft een ruimhartige sfeer aan het gebed dat volgt, je neemt echt de tijd om het gebed te adresseren. Het kan boeiend zijn om hiermee te spelen, vaak geeft het extra focus en lading aan een gebed.

Gebed en poëzie

Sommigen schrijven een gebed op in aaneengeschreven regels, als een prozatekst. Maar de psalmen laten ons zien dat gebed en poëzie ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wie een gebed van tevoren uitschrijft, kan eens proberen om korte zinnen, korte woorden, kleine betekenseenheden telkens op een nieuwe regel te laten beginnen in plaats van alles achter elkaar aan te schrijven. Het kan creativiteit aanwakkeren en door middel van associatie een breder betekenisveld oproepen. Want poëzie kan de werkelijkheid raker aanduiden dan proza.

De afsluiting

Gebeden worden vaak afgesloten met 'in Jezus' naam', als een soort echtheidskenmerk in de traditie (zie Joh. 16,23). Zondagsgebeden kennen de afsluiting 'dit uur en al onze dagen'. Daarin kan naar hartelust gevarieerd worden, zoals: 'vandaag, morgen en alle dagen', 'nu en altijd' of 'deze morgen en straks op de paasochtend'.

Een andere vorm is dat gesproken woord en stilte, lied of muziek in elkaar overlopen. Een stil gebed hoeft niet altijd aangekondigd te worden, laat de stilte maar gewoon vallen. Of als het gebed eindigt en vervolgens wordt een lied gezongen, dan kan het 'amen' vervallen, omdat het gebed doorgaat in het lied. Dat moet wel afgestemd worden met de musicus van dienst. Mooi is het om dan een zin uit het lied al in het gebed op te nemen, zodat de gemeente het gebed in dezelfde bewoordingen letterlijk verder draagt.

OOG VOOR ELKAAR

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in een verzorging-/verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden samen in.

Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan pastoraat@pkwapenveld.nl

Hartelijke groet,
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 19 juni 2024.

Waarnemend voorzitter opent de vergadering met 'Gebed om een gebed' uit het gebedenboekje van Toon Hermans over vertrouwen.

Voor het pastoraat heeft Ds. Bouwknecht een aanstelling voor 25% voor bepaalde tijd of tot er een nieuwe predikant is. De beroepingscommissie heeft weer een gesprek gehad met een predikant en een bezoek gepland voor nadere kennismaking.

Fijn dat 7 jongeren geslaagd zijn in onze gemeente, ze worden door de kerk gefeliciteerd middels een presentje, deze wordt bij hun thuis gebracht.

Er is een bijeenkomst geweest met hulpcollectanten, deze gaan meehelpen met de collecte en het Heilig Avondmaal. We zoeken nog naar een oplossing voor geluid voor de viering van het Heilig Avondmaal op Rehoboth.

Als dank voor alle werkzaamheden in de pastorie is er een barbecue geweest voor de tuinploeg.

De eerste laag voor de vloer in de pastorie is gelegd. Een offerte voor isolatie is aangevraagd.

Na uitgebreid testen kan de kerk app live.

De praktische ondersteuning zal actie ondernemen om het probleem van de stroomvoorziening bij beeld en geluid op te lossen.

De kerkenraadsvergadering wordt afgesloten met 'Spreken met God' uit het gebedenboekje van Toon Hermans.

Agnes Venema
Scriba

Extra bericht:

De kerkenraad gaat zeer binnenkort aan de slag met het advies van de beroepingscommissie.

Een **DANKJEWEL** voor:

Elly Jonker en Bianca IJzerman die vele jaren het verjaardagsfonds mee hielpen te organiseren met mooie foto's maken, adresstickers plakken, kaarten rondbrengen e.d.

Fijn dat steeds weer mensen bereid zijn de grote en kleine klussen te doen, zodat het kerkwerk door kan gaan.

De kerkenraad beraadt zich hoe verder te gaan met het verjaardagsfonds.

SENIORENBIJBELKRING

Op 10 september starten we weer met de seniorenbijbelkring in de Rots. Dit seizoen gaan we aan de hand van een boekje van Marijn Zwart ons verdiepen in de profeet Jesaja. Om 9:30 uur staat de koffie klaar. Om 11 uur ronden we af. Er is altijd ruimte voor nieuwe deelnemers. Wees van harte welkom, het materiaal ligt klaar.

Contactpersoon: Esther Bootsma
06-11439896

DIACONIE

Doelcollecte zondag 15 september a.s.

Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië

Door de grote werkloosheid en armoede in Moldavië werkt een deel van de beroepsbevolking in het buitenland. Jongeren en ouderen blijven achter en hebben geen familie om op terug te vallen. De trek naar het buitenland heeft grote gevolgen voor de dorpen. De eenzaamheid is groot onder de ouderen die achterblijven. Ze hebben niemand die naar hen omziet, en ook bijna geen geld te besteden.

Kerk in Actie-partner Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kleine kerken in het opzetten van hulpprogramma's voor kwetsbare ouderen.

Voorgangers krijgen een training en activeren jongeren in de kerk om ouderen te bezoeken, boodschappen voor hen te doen en een praatje te maken.

Jongeren helpen ouderen bijvoorbeeld bij het kloven van hout voor de winter en ruimen het tuinafval op. Het contact tussen de jongeren onderling doet ook goed. Daarnaast leren ze al jong een taak in de kerk op te pakken.

Balta Ghenadie, voorganger in Parcovă

“Jongeren uit onze kerk helpen ouderen met klusjes in huis en tuin, brengen boodschappen en doen de was.

Door de gesprekjes verdwijnt de eenzaamheid even naar de achtergrond.” Balta Ghenadie, voorganger in Parcovă

Het mes snijdt aan twee kanten: jong en oud zijn beiden minder alleen.

“Een praatje met jongeren maakt mijn hele dag goed”, zegt Milasia (98) uit Parcovă “Nu geloof ik weer in de dag van morgen.”

De komst van de jongeren is voor ouderen erg welkom.
Nina Cucuta (82), oudere in Moldavië
“Dumitru haalt water voor ons uit de put, brengt bood-
schappen en doet klusjes. We zijn God dankbaar voor
deze hulp. Ons hele leven is Hij ons al nabij.”

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'W 009226'.

Namens de diaconie, hartelijk dank!

Week van de verslaving 6 t/m 12 oktober 2024

In de week van 6 tot en met 12 oktober organiseert **STip** in de
gemeente Heerde diverse activiteiten om verslaving onder de
aandacht te brengen.

U kunt altijd contact opnemen met **STip** als u vragen heeft over
verslaving of meer wilt weten over hoe u hulp kunt bieden.

Houd de Schaapskooi in de gaten voor data en locaties.

Gegevens **STip**:

STeun en Informatie Punt STIP

Bereikbaar op: maandag t/m donderdag

Tel. 0578 699494.

www.stipheerde.nl



FINANCIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	doel:	Bedrag
30-6-2024	collecte		€ 345,07
7-7-2024	collecte		€ 369,35
14-7-2024	collecte		€ 307,30
21-7-2024	collecte		€ 306,05
28-7-2024	collecte		€ 278,50
4-8-2024	collecte		€ 365,75
11-8-2024	collecte		€ 361,10
18-8-2024	collecte		€ 422,72

giften:	per bank	doel:	bedrag:
	Activiteiten	Oude metalen	€ 315,00
	Activiteiten	Oud papier	€ 59,50
	diverse giften	Verjaardagfonds	€ 20,00

giften:	contant ontvangen	doel:	bedrag:
	via mw. J. Oosterbroek	Bloemenfonds	€ 70,00
	via dhr. W. Westhoff	Kerk	€ 50,00
	via Mw. B. Topfer	Kerk	€ 10,00
	via. Mw. E. Put- Draai- jer	Verjaardagfonds	€ 5,00
	via mw. E. Jonker	Verjaardagfonds	€ 10,00
	via mw. H. Kwakkel	Verjaardagfonds	€ 20,00
	via dhr. A. Jonker	Verjaardagfonds	€ 20,00
	via mw. R. Bunte	Verjaardagfonds	€ 60,00 (bonnen)
	via mw. R. Bunte	Verjaardagfonds	€ 50,00

Ton Eilander

Startweekend met Jaarthema : 'Als Nieuw '

* Vrijdagavond 6 september beginnen we het startweekend op Rehoboth met een gezellige bijeenkomst.

* zondag 8 september om 9.30 - Startdienst
- Kinderdienst
- Tienerdienst

Na de dienst koffiedrinken met wat lekkers, We blijven in en om de kerk en zijn er verschillende activiteiten voor iedereen.

Gezamenlijk eten

Afsluiten met zingen en bidden, daarna 'Als Nieuw 'naar huis

Aanmelden:

Het is handig voor een inschatting van het aantal personen om je op te geven voor de lunch via het inschrijfformulier die in de hal komt te liggen of via Hetty de Weerd:

j.de.weerd@planet.nl / 0630170592.

Ook horen we graag of er nog mensen zijn die een taart willen meenemen voor bij de koffie.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en ook beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710

BEDANKJE

Graag willen wij de gemeente van de Petruskerk bedanken voor de bloemen die wij via onze bezoekzuster, die ons trouw heeft bezocht, ontvingen. Wij hebben beiden geen ruchtbaarheid willen geven aan onze onderzoeken in het ziekenhuis in het achter ons liggende jaar en de behandelingen daarna.

Wij zijn dankbaar dat we nog samen zijn en hopen dat het ons verder goed mag gaan.

Met hartelijke groeten van
Gerrit en Joke Boef

Petruskerk app

In het vorige nummer van de Wegwijzer hebben wij u onze eigen kerk app gepresenteerd om op een aanvullende manier in contact te komen en blijven met onze kerk. Wij zijn blij met inmiddels al vele aanmeldingen van verschillende leden. Op deze manier zal dan ook de content van de app groeien.

Ook voor de gemeenteleden die wat minder van de smartphones en tablets zijn is onze kerk app te gebruiken en in te zien. Dat kan gewoon via de normale PC of Laptop met een internetverbinding.

Wat u moet doen is uw internet(browser) openen en naar de volgende website gaan: <https://web.donkeymobile.com> u komt dan op het onderstaande startscherm Donkey Mobile Web terecht. Dit is de provider die voor ons en vele andere kerken de kerk app heeft ontwikkeld en gemaakt. U kunt dan vervolgens door in het zoekveld "Petruskerk" of "Wapenveld" in te toetsen onze gemeente vinden. Na het aanklikken van onze gemeente komt u in het inlogscherm van de kerk app. Hier kunt u inloggen met dezelfde gegevens die u misschien al heeft van de mobile app en anders kunt u hier ook uw account aanmaken middels uw persoonlijke e-mailadres en zelf bedacht wachtwoord. U krijgt dan een email in uw inbox met de vraag om uw account te bevestigen. Na het bevestigen van uw account wordt er gevraagd om enkele persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam en een profielfoto). Nadat er gecontroleerd is of u lid bent van onze gemeente krijgt u een e-mail op het door u aangegeven e-mailadres dat u bent toegelaten tot de app en kunt u met het door u opgegeven e-mailadres en wachtwoord inloggen en onze kerk app gaan verkennen.

Harro Hanekamp & Johan Hiemstra



CLASSIS

Ontmoeten op de Veluwe

In de *nieuwsbrief* van onze classispredikant lees je over *open ogen, open oren*. Daarin staat de zin “Onze tijd kenmerkt zich niet door ‘voorspelbare routines’, maar door ‘razende stilstand’.”. Het boek van J.J. Voskuil wordt aangehaald en het overzichtelijk leven van een kantoorclerk tegen het leven in de huidige tijd wordt afgezet. Mooi nieuws is te melden dat de Hezenberg in Hattem een pioniersplek heeft en om die reden op zondag 15 september wordt verbonden aan de classicale vergadering Veluwe. De Interkerkelijke Commissie voor het dovenpastoraat doet verslag van het werk en is dringend op zoek naar vrijwilligers. Mooi en noodzakelijk werk! Er is aandacht voor een klein onderzoekje naar de voorbereidingstijd van een dominee voor het maken van een preek. Hoeveel tijd besteedt een dominee daaraan? En zo staat er nog meer lezenswaardig in.

Gerrit Bok,
scriba classicale vergadering Veluwe



Wereldwijde Bijbelverspreiding in 2023 op even hoog peil als 2022

Tijdens de Olympische Spelen verspreidde het Frans Bijbelgenootschap 200.000 Franse en Engelse Nieuwe Testamenten, zo meldde de UBS. En de wereldwijde Bijbelverspreiding bleef in 2023 op peil: 24,2 miljoen mensen kregen een complete gedrukte Bijbel in bezit, tegen 25,4 miljoen in 2022.

UBS, United Bible Societies, is het overkoepelend orgaan van de 154 Bijbelgenootschappen. In de 200.000 Nieuwe Testamenten die in Parijs uitgedeeld zijn, vertellen zestien Olympische en Paralympische atleten hoe hun geloof hen inspireert.

Wereldwijde Bijbelverspreiding

Ook publiceerde de UBS zijn jaarlijkse rapport over de UBS-Bijbelverspreiding in 2023. In totaal werden 152 miljoen gedrukte Bijbeledities – zowel complete Bijbels als deelluitgaven – verspreid, tegen 156,2 miljoen in 2022. De Bijbelverspreiding in 2023 bleef daarmee op het hoge peil van 2022. De UBS laat het groeiende online Bijbelgebruik buiten beschouwing, omdat betrouwbare getallen daarover nog ontbreken.

‘De Bijbel in boekvorm is belangrijker dan veel mensen denken’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). ‘In Nederland en Vlaanderen schaffen mensen voor persoonlijke Bijbellesing of studie een gedrukte Bijbel aan. In andere werelddelen hangt het onder meer af van de infrastructuur of de Bijbel z'n weg vooral vindt als boek, digitaal of in audio. De Bijbel geeft kracht en inspiratie, ook in moeilijke tijden. Daarom zetten de Bijbelgenootschappen alles in om toegang te geven tot de Bijbel in al deze vormen.’

Meer Nieuwe Testamenten in Azië verspreid

Een opvallend gegeven is dat – vooral in Azië – het aantal verspreide gedrukte Nieuwe Testamenten stijgt: van 5 miljoen in 2021 via 6,9 miljoen in 2022 naar 9,2 miljoen in 2023. De meeste gedrukte Bijbels worden verspreid in Azië en in Midden- en Zuid-Amerika. In Azië ging het om 7,5 miljoen complete Bijbels en in Amerika om 7,7 miljoen; evenveel als in 2022.

NBG-steun

In 2023 steunde het NBG 29 internationale Bijbelverspreidingsprojecten, onder andere in Brazilië en Azië, en 41 projecten voor kinderen in landen als Ghana en Sri Lanka. Sri Lanka is een van de landen waar een variant van de Nederlandse Samenleesbijbel wordt verspreid. Deze *Family Bible* speelt een samenbindende rol in gezinnen. Tijdens een [werkbezoek van het NBG](#) vertelde Dunal, een jongen van 10, daarover: ‘Wij hadden nooit geld voor een Bijbel, dus we hoorden de verhalen alleen in de kerk. Maar nu kan ik er zelf in lezen. Ik ben heel blij met deze Bijbel.’ Het gezin waar Dunal opgroeit leest er bijna dagelijks in.



PETRUS
kerle